

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Ιούλιος 2018
(έως 17 Ιουλίου)
αρ. φύλλου 176

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

ΕΞΩ ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΟΜΩΣ...

Η χώρα μας (έχει κάποιος την αίσθηση ότι) βρίσκεται σε μια κατάσταση που θυμίζει συνειρμικά ιστορικά ανάλογα του Ιουλίου του 1974, με την εθνική προδοσία της Κύπρου από τη στρατιωτική χούντα, χωρίς όμως να είναι ορατή, τουλάχιστον σήμερα, μια ανάλογη πολιτική διέξοδος. Και αυτό, παρόλο που διεθνώς κάποια θεμέλια τρίζουν...

Η παγκοσμιοποίηση σε κρίση

Τα πλήγματα κατά της παγκοσμιοποίησης (που ως όρος είναι ψευδεπίγραφος, επειδή ευνοεί το 1% να απομυζά και να υποδουλώνει το υπόλοιπό 99% του πληθυσμού της Γης. Το 2017 το 82% του παραχθέντος πλούτου στον πλανήτη το καρπώθηκε αυτό το 1%) **αυξάνονται** με συνέπεια τη σταδιακή επιστροφή στο έθνος-κράτος (έννοιες που κάνουν τους ταγούς και τους κολαούζους της παγκοσμιοποίησης να φρικιούν). **Στη λίστα προστέθηκε και η Ιταλία**, που απέκτησε κυβέρνηση που **δεν είναι πλέον πειθήνια στη γερμανική Ε.Ε.** Δηλ. να δέχεται αδιαμαρτύρητα εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες (όρος που προκαλεί δυσανεξία στο ΣΥΡΙΖΑ και στα τσιράκια του Σόρος) και να εφαρμόζει τις γερμανικές συνταγές λιτότητας. Η ιταλική άρνηση να δεχθεί λαθρομετανάστες έχει άμεσο αντίκτυπο **στη Γερμανία**. Προκάλεσε την κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό, που συνεχίζεται ακόμη. Επιπρόσθετα, η γερμανική εξαγωγική μηχανή ήδη πλήττεται από τους δασμούς του Τραμπ και υπονομεύεται έτσι η ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία της και κατ' επέκταση η Ε.Ε., που μόνο ενωμένη δεν είναι πλέον, με το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης (και της λιτότητας).

Εχουν αντιληφθεί οι κοινωνίες των χωρών της Ε.Ε. ότι η αθρόα λαθρομετανάστευση, «στο όνομα του ανθρωπισμού», στοχεύει στην διάλυση της κοινωνικής και εθνικής συνοχής, για να περνάνε με ευκολία και με ουσιαστική κατάλυση της Δημοκρατίας τα μέτρα λιτότητας.

(συνέχεια στη σελ. 2)

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μεταναστευτικό

Η σύνοδος κορυφής για το μεταναστευτικό, που έλαβε χώρα στις 28-29 Ιουνίου στις Βρυξέλες, κατέδειξε το μέγα πρόβλημα του μεταναστευτικού και την σφοδρή αντίδραση όλων των μελών χωρών να δεχτούν άλλους παράνομους και μη μετανάστες, **πλην φυσικά των εδώ, πάντα προθύμων για τη διάλυση της πατρίδας μας, κυβερνώντων.**

Το κείμενο της συμφωνίας, χωρίς να προβλέπει κάτι το ουσιαστικό και απτό, αρκείται σε ευχολόγια και αφήνει έκθετες κυρίως τις χώρες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα. Η Ιταλία, μάλιστα, απείλησε με βέτο την πρώτη μέρα της συνόδου, αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της. Η συμφωνία, μεταξύ άλλων προβλέπει:

– Την **εκταμίευση της δεύτερης δόσης του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία** και ταυτόχρονα, τη μεταφορά 500 εκατομμυρίων ευρώ από το 11ο αποθεματικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στο Καταπιστευματικό Ταμείο Υποδομών της ΕΕ για την Αφρική. Στην επικράτεια της ΕΕ, εκείνοι που διασώζονται, βάσει του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να αναλαμβάνονται, εντός των ορίων μιας «κοινής προσπάθειας», από «ελεγχόμενα κέντρα που θα δημιουργηθούν σε κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βάση, όπου η ταχεία και

(συνέχεια στη σελ. 6)

Για τις εκλογές...

Πολλοί φίλοι του ΑΣΚΕ συνεχώς μας ερωτούν αν το ΑΣΚΕ θα μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, επειδή κ.λπ (δες το άρθρο σελ 5).

Το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό, που έγινε εντονότερο με την, ας πούμε..., κρίση.

Οσοι, λοιπόν, αισθάνονται την αναγκαιότητα εκλογικής συμμετοχής μας, παρακαλούνται να μας γνωρίσουν με e-mail, τηλεφωνικά κ.λπ. το minimum ποσό που μπορούν να διαθέσουν και το maximum, εν ανάγκη, με μεγάλη θυσία, προφανώς.

Και αναλόγως θα αποφασιστεί.!

(συνέχεια από τη σελ. 1)

ΕΞΩ ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΟΜΩΣ...

Στη Βρετανία το Brexit προκαλεί κυβερνητικούς τριγμούς, επειδή οι φιλοευρωπαϊστές, της πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένης, προωθούν μια «ειδική σχέση» με την Ε.Ε. που δε θα διαφέρει ουσιαστικά με την πλήρη ενταξη, δηλ. το καθεστώς πριν από το Brexit. Οι παραιτήσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον («**Η Βρετανία θα καταλήξει αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**») και του Υπουργού για τις διαπραγματεύσεις Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις είναι η κορυφή του παγόβουνου και προοιωνίζονται εξελίξεις, μια και την απόχωρηση από την Ε.Ε. ψήφισαν μαζικά τα λαϊκά στρώματα που πληγήκανε απ' αυτήν. Η Βρετανία, παρα τις Κασσάνδρες που προφήτευαν σεισμούς, λιμούς και καταποντισμούς για να αποτρέψουν την ψήφο των Βρετανών υπέρ της αποχώρησης, παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάπτυξη.

Στις ΗΠΑ η λυσσαλέα επίθεση εναντίον του Τραμπ, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του (Νοέμβρης 2016), με στόχο να τον ρίξουν ή τουλάχιστον να μην εκλεγεί για δεύτερη θητεία φαίνεται ότι δεν τελεσφορεί, προς θλίψη των απανταχού «**παγκοσμιοφρόνων**», μηδέ του Σόρος και των τσιρακίων του εξαιρουμένων. Αντίθετα μάλιστα, σε πείσμα όλων αυτών τηρώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες του («**πρώτα οι ΗΠΑ**»), πιστώνεται με τη θεαματική «υποταγή» της Β. Κορέας με την προτροπή της Κίνας, που φοβάται το γενικευμένο οικονομικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, επειδή θα ανακόψει την εξαγωγική της ισχύ. Ηδη με τους δασμούς που έχει επιβάλει σε Κίνα και Ε.Ε. επιδιώκει να τους υποχρεώσει να ισοσκελίσουν το εμπορικό τους ισοζύγιο με τις ΗΠΑ έτσι, ώστε να επεκτείνει την αμερικανική παραγωγή στη χώρα του και να μην «κόβει» πληθωρικά δολάρια για να πληρώνει τα εμπορικά ελλείμματα, πολιτική που ακολουθούσαν οι προκάτοχοί του. Έτσι η αμερικανική οικονομία, που δεν εξαρτάται τόσο από τις εξαγωγές, όπως η Κίνα και η Γερμανία, αλλά από την εσωτερική της αγορά, ανθεί. Η πολιτική τους με τους λαθρομετανάστες (εκεί δεν έχει πρόσφυγες) είναι ανάλογη με αυτή των Βορειοευρωπαίων, δηλ. σύρματα και στρατοπεδα. (δυστυχώς γι' αυτόν, ο Τσίπρας πέφτει μακριά για να τους στείλει).

Δεξιός και πλούσιος ο ίδιος, όμως δεν ανήκει στο πολιτικό κατεστημένο, γι' αυτό τον φοβούνται, επειδή δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Προκειμένου να αποκτήσει ερείσματα στην κοινή γνώμη, που στις ΗΠΑ είναι πιο σημαντική από την Ευρώπη, καταφεύγει στις κλασικές συνταγές επίδειξης ισχύος, πραγματικές ή εικονικές κυρίως στη Συρία και πρόσφατα στη Β.Κορέα.

Επιτυχής, για την ώρα, θεωρείται η συνάντησή του με τον Πούτιν στις 16/7, παρά τις αντιδράσεις του κ. Πάιατ και των υποτακτικών του(!), καθώς και πολλών Ρεπουμπλικάνων, αλλά και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων (της Ε.Ε. βεβαίως-βεβαίως) για το Συριακό, μήπως τους αφήσουν απ' έξω.

Στην Ελλάδα εικόνα διάλυσης και σύγχυσης

Η κυβέρνηση Τσίπρα εξοφλεί όλα τα γραμμάτια που της έχουν αναθέσει οι ξένοι, το Μακεδονικό, το νέο μνημόνιο, την λαθρομετανάστευση, προσεχώς το Αλβανικό, πιθανόν και το Κυπριακό και το Αιγαίο και Κύριος οίδε τι ακόμη. Να προστεθούν και αυτά που απορρέουν από την συριζαϊκή «ιδεολογία» της παγκοσμιοφροσύνης για τη διάλυση του έθνους (έμφυλες ταυτότητες, αναδοχή παιδιών σε ομόφυλους, νομιμοποίηση ναρκωτικών κ.λ.π). Ελπίζουμε ότι δε θα προκάμει...

Προχώρησαν στο Μακεδονικό, παρά τα μεγάλα συλλαλητήρια, έχοντας άγνοια κινδύνου. Νόμιζαν ότι οι Έλληνες δε θα αντιδράσουν, όπως έκαναν με τα αλληπάλληλα συριζαϊκά μνημονιακά μέτρα, επειδή στη ΝΔ είναι ο βολικός γι' αυτούς Μητσοτάκης, κι αν «κάποιοι» αντιδράσουν, θα τους βαφτίζουν ακροδεξιούς, χρυσαυγίτες (**πολύτιμη για το ΣΥΡΙΖΑ η Χρυσή Αυγή**) ή και θρησκόληπτους (με την ευλογία του κ. Ιερωνύμου) με τη συνδρομή των συριζαϊκών ΜΜΕ τους. Την ΕΡΤ, την εφημερίδα (κατ' ευφημισμό) των συντακτών, με τις «εργολαβίες» των Ιών της και λοιπών «συντακτών», τη Documento του Μπαξεβάνη, την «Kontra News» του Κουρή, τη συνδρομή του συγκροτήματος Real του «σοβαρού» Χατζηνικολάου (συνεταίρου του υιού Κουρή). **Όμως λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, τον Ελληνικό λαό, και πελάγωσαν. Ο κυβερνητικός συναρχηγός** βλέποντας το κόμμα του να διαλύεται και να οδηγείται σε πολιτική εξαφάνιση και προκειμένου να εξασφαλίσει όσο παίρνει τον υπουργικό του θώκο έχει υπερβεί κάθε όριο αξιοπρέπειας και γελοiotητας.

Όμως η ζημιά έγινε. Ακόμη και να μην κυρώσει τη συμφωνία του Κοτζιά η ελληνική Βουλή, τα Σκόπια, που έχουν από το 1999 υποβάλει αίτηση στο ΝΑΤΟ με το όνομα FYROM με βάση την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995, θα ενταχθούν αυτόματα, εφόσον εκπληρώσουν τα προβλεπόμενα στη συμφωνία, με το όνομα FYROM. Αλλωστε το 2011 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε την Ελλάδα κρίνοντας ότι κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008 παρβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία.

Ο έτερος Καππαδόκης, ο Τσίπρας (Μελανσόν, υποψήφιος της αντισυστημικής Αριστεράς →

στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2017, όπου πήρε ποσοστό 20%, για τον Τσίπρα: «**μια από τις πιο ελεεινές φιγούρες της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής**» και «**Εγώ δεν είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν διαπραγματεύομαι 17 ώρες με ανθρώπους που με προσβάλλουν**») το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι ο πιο πειθήνιος υπηρέτης των ξένων αφεντικών του και, κυρίως, των Δημοκρατικών των ΗΠΑ από την εποχή Ομπάμα, που τον προώθησε. Δηλ. η συνέχεια Σημίτη-Γιωργάκη. Ετσι εξηγείται και η περίεργη απέλαση Ρώσων διπλωματών την παραμονή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν. Για να την υπονομεύσουν, άσχετα από το τι διαρρέουν στα ΜΜΕ. Βάλανε το τσιράκι τους, που ουδόλως ενδιαφέρεται για τα ελληνικά συμφέροντα που υπαγορεύουν την ύπαρξη καλών ελληνορωσικών σχέσεων, μεταξύ άλλων και ως αντίβαρο της τουρκικής απειλής, να παίξει το βρόμικο παιχνίδι των Δημοκρατικών κατά του Τραμπ. Οσα επικαλούνται για τους Ρώσους, πολύ περισσότερα πράττει ο Αμερικανός πρεσβευτής, που διορίστηκε επί Ομπάμα, και που αλωνίζει ανεξέλεγκτος ανά την Ελλάδα. **Τι έπαθαν άραγε αυτοί που συμμετείχαν στο σχέδιο «Πυθία» ; Η μήπως θα μας πουν ότι στα συλλαλητήρια, εκτός των «φασιστών», των «θρησκόληπτων», μετέχουν τώρα «πράκτορες» και «κατάσκοποι» ;**

Ο πρόθυμος υπέγραψε και με τους Γερμανούς να μας στέλνουν πίσω τους λαθρομετανάστες (δεν το δεχθηκε η Ιταλία) με αντάλλαγμα (νόμιζε) τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα έξι νησιά που υποφέρουν από τις ορδές τους έως το τέλος του χρόνου! Ομως οι Γερμανοί του ζητούν τώρα «ισοδύναμα», επειδή δεν τήρησε τα «συμφωνηθέντα». Γι'αυτούς το «πείραμα» είναι διαρκές.

Από τότε που έγινε πρωθυπουργός, το «ναι σε όλα» έγινε το νέο δόγμα της «κυβερνώσας Αριστεράς», που είναι χειρότερη και από την πιο συστημική Δεξιά. Ομως ο Τσίπρας, εκτός από το πηγαίο ταλέντο του στα ψέμματα, δε φαίνεται να έχει την ικανότητα να αναλύει την πολιτική κατάσταση και να αποφασίζει ο ίδιος για τις πολιτικές εξελίξεις (Εβαλε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αξιολογήσουν τους υπουργούς(!!!), λες και αυτοί τους διόρισαν. Παλι καλά που δεν αξιολογούν και τον ίδιο. Φαίνεται ότι αυτό το αφήνουν στον Ελληνικό λαό). **Όλα τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν την καρέκλα όσο περισσότερο γίνεται, μια και, αν γίνουν εκλογές, θα χάσουν 80 με 90 βουλευτές και γι'αυτό πιέζουν να μη γίνουν εκλογές τώρα.**

Η περίοδος της εκλογοφάνειας

Εχουν πλώσει στο έπακρο την πολιτική

σκηνή, με χονδροειδή πολλές φορές επιχειρήματα, μας και συγκρατήσουν ψηφοφόρους. **Δεν αντιλαμβάνεται ο Τσίπρας πως η παράταση της κυβερνητικής θητείας με τις συνθήκες αυτές (Μακεδονικό, συντάξεις, αφορολόγητο κ.λ.π.) θα αποσθρώσουν το ΣΥΡΙΖΑ; Τώρα πλέον έχασε το τρένο, αφού δεν έκανε τις εκλογές νωρίτερα. Τα αφεντικά του όμως θα αφήσουν τον «άνθρωπό τους», στο άνθος της ηλικίας του, να πάει στράφι, αφού τους τα ξεπουλήσει όλα ; Και πού θα βρούν σύντομα τέτοιο κελεπούρι ;**

Δεν αντιλαμβάνεται ο ίδιος ότι οι επιθέσεις εναντίον του, ούτως ή άλλως ευάλωτου, Μητσοτάκη, όταν του αποδίδει ευθύνη για τη μείωση των συντάξεων, που αυτοί ψήφισαν με αλληπάλλλους νόμους, τελικά γυρίζει μπούμεραγκ εναντίον του, κάνοντάς τον συμπαθή ;

Τελικά σκέπτονται τριπλές εκλογές (τροπολογία 16 «προεδρικών» συριζαίων βουλευτών για αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές το Μάη του 2019), δηλ. και εθνικές τότε, πιστεύοντας ότι έτσι θα διασωθούν μπερδεύοντας με τις πολλές κάλπες τους Ελληνες ή θα επικρατήσει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης ;

Αν περιμένουν μάλιστα από το Μοσκόβισί...

Αρχισαν και τα παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις, που παραγγέλνουν τα φιλικά τους ΜΜΕ, όπου διάφορες πρωτοεμφανιζόμενες ή μη εταιρείες παρουσιάζουν απίθανα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ, για να υποστηρίξουν ότι κλείνει η ψαλίδα με τη ΝΔ. Με τον υπουργό τους Χρ. Βερναρδάκη -ιδρυτή της VPRC- που μπορεί να βγάξει «επιστημονικά», ακόμη και «αυτοδυναμία» του ΣΥΡΙΖΑ...!

Ότι τα πράγματα δε βαίνουν κατ' ευχήν στη... ΝΔ δεν μέν' η ελαχίστη αμφιβολία. Η επιχείρηση μητσοτακισμού της με φιλόδοξους νεαρούς γιάπηδες, αιτούντες για κομματικά πόστα, μάλλον ναύαγησε μετά από τις οξείες αντιδράσεις Σαμαρικών και Καραμανλικών αλλά και υπόλοιπης Φαμίλιας, που σχεδιάζει πώς θα προωθήσει τον «αριστερό» γιο της Ντόρας για δήμαρχο Αθήνας. Ομως ο ολίγιστος Μητσοτάκης έχει και άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. **Η κατάτμηση της Β Αθήνας(44 έδρες) σε 3 περιφέρειες και του Νομού Αττικής(15 έδρες) σε 2, που ψήφισε τελικά η ΝΔ, προκάλεσε σοβαρές εσωκομματικές αντιθέσεις, επειδή οι «επώνυμοι», οι ευνοούμενοι καναλαρχών και τα προβεβλημένα στελέχη θα χάσουν μεγάλο μέρος από την εκλογική τους πελατεία σε περιοχές που εκλέγουν μάλιστα το 20% των εδρών της Βουλής προς όφελος τοπικών στελεχών. Το ..τσιράκι της ψήφου των Αποδήμων στο αόριστο μέλ-**
(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια από τη σελ. 3)

ΕΞΩ ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΟΜΩΣ...

λον, που τους έταξε ο Σκουρλέτης για να συγκεντρώσει η κατάτμηση 200 ψήφους και να ισχύσει από τις προσεχείς εκλογές δεν τους αρκεί. **Άλλος πονοκέφαλος** του Μητσοτάκη είναι τα νέα δεξιά κόμματα της καραμανλικής Παπακώστα και του σαμαρικού Μπαλάκου με τον ξάδελφο του Καμμένου, εξέλιξη που ροκανίζει το ...όραμα της αυτοδυναμίας και συνεπώς την αρχηγική του θέση. Πολλοί στη ΝΔ αναμένουν τους... καραμανλικούς χρησμούς που όλο επίκεινται...

Θα πρέπει όμως να του πιστωθεί ότι άκουσε τα συλλαλητήρια και πήρε θέση καταψήφισης της συμφωνίας Κοτζιά είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση. Ελπίζουμε και να την τηρήσει.

Το Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να ευγνωμονεί το Σ. Θεοδωράκη και την παρέα του για την αποχώρησή τους. Ίσως πάρει μαζί πακέτο και το θείο του, το Σημίτη. Ενα βαρίδι λιγότερο. Ομως λυδία λίθος παραμένει ποιοι απ' αυτούς θέλουν ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι ΝΔ. Όταν φθάσουν οι εκλογές, τότε θα φανεί το πρόβλημα, αν και μερικοί ήδη το

έχουν αποφασίσει.

Για τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς ο **Λεβέντης(!)** φαίνεται ότι ενισχύεται λόγω της στάσης του στο Μακεδονικό, ενώ και το **ΚΚΕ**, με θέσεις κατά της αλλαγής συνόρων και καταδίκη του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, διατηρεί την εκλογική του επιρροή.

Για την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, δυστυχώς, θέσεις για τα εθνικά θέματα είναι είδος που σπανίζει, εκτός σπανίων φωτεινών εξαιρέσεων (Λαφαζάνης, όχι όμως και οι «εταίροι» του).

Το ότι υπάρχει απογοήτευση από την διάψευση της ελπίδας από το ΣΥΡΙΖΑ, που πολλοί πίστεψαν, και η έλλειψη μιας εμφανούς θετικής προοπτικής θα ήταν λάθος να οδηγήσει σε αποχή ως διαμαρτυρία. Να μην χαρίσουμε σ' αυτούς που πιστεύουν τη διαιώνιση του «πειράματος» να το πράξουν αβρόχοις ποσίν.

Ανίκανος και καιροσκοπός ή και κάτι άλλο;

Θα έλεγε κάποιος, στο έπακρο καλοπροαίρετος:

Εκτός από την εθνομηδενιστική ιδεολογία της και τη δουλική υποταγή της στις απαιτήσεις των ξένων, η συμφωνία των Πρεσπών κατέδειξε και τη διαπραγματευτική ανικανότητα της κυβέρνησης του Τσίπρα, αφού ένα ανίσχυρο κράτος, το οποίο κινδύνευε να διαλυθεί επέβαλε τις δικές του επιθυμίες στα βασικότερα σημεία της συμφωνίας. **Έφτασαν μάλιστα οι Έλληνες διαπραγματευτές στο σημείο ν' αγωνιούν μήπως δεν τηλεφωνήσει εγκαίρως ο Ζάεφ για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και χρειαστεί να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις!**

Την ίδια διαπραγματευτική ανεπάρκεια έδειξε ο Τσίπρας και στη συμφωνία που συνήψε για την επιστροφή προσφύγων και λαθρομεταναστών από τη Γερμανία. Δέχτηκε να επιστρέφονται στην Ελλάδα όσοι πέρασαν παράνομα στη Γερμανία με αντάλλαγμα μια προσωρινή αναστολή στην αύξηση του ΦΠΑ ειδικά για τα πέντε νησιά (αυτή τη φορά δε θεώρησε ξεχωριστά νησιά τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη) τα οποία δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Εκ των υστέρων οι Γερμανοί απαιτούν «ισοδύναμα» για την «χάρη» αυτή. Δηλ. να στέλνουν όλους αυτούς χωρίς αντάλλαγμα.

Τα προβλήματα όμως που θα δημιουργηθούν στα πέντε αυτά νησιά μετά τη συμφωνία του Τσίπρα είναι ασφαλώς πολύ περισσότερα από τη διευκόλυνση που τους παρέχει η προσωρινή μείωση του φόρου, η οποία ουσιαστικά αναγνωριζόταν πάντοτε ως επιβεβλημένη υποχρέωση της Πολιτείας.

Αλλά γιατί η μείωση του φόρου θα ισχύσει

μόνο μέχρι το τέλος του έτους; Δέχθηκαν οι ξένοι επιτηρητές της ελληνικής οικονομίας να διευκολύνουν τη δημαγωγική επικοινωνιακή πολιτική του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε μόνο για τη μείωση του φόρου και όχι για τη συρροή και άλλων λαθρομεταναστών ή μήπως θεσπίζει ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός επαχθέστατα μέτρα και φροντίζει καιροσκοπικά να μεταθέτει την ευθύνη της εφαρμογής τους για αργότερα, όταν, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, δε θα βρίσκεται πλέον στην εξουσία;

Η αλήθεια, βέβαια, είναι, πέρα από τα παραπάνω, πολύ χειρότερη, δυστυχώς για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Την αλήθεια την είπε για τους, υποτίθεται, δικούς μας «διαπραγματευτές» ο σκοπιανός Ζάεφ: Ο Κοτζιάς διαπραγματεύτηκε ωσάν τα Σκόπια να ήταν η «πατρίδα» του! Η αλήθεια είναι τόσο τρομακτική, ώστε πολύ δύσκολα κάποιος να την «αποδέχεται». Η αλήθεια είναι ότι η συριζαϊκή, κακή τη τύχη, κυβέρνηση ήθελε **από μόνη της** πέρα από το να πεινάσουν και να φύγουν οι Έλληνες, να παραδώσει τη Μακεδονία, όπως και να μαζέψει εδώ όλους τους λαθρομετανάστες, να καταργήσουν τα σύνορα στη στεριά και τη... θάλασσα, να δώσει τη Θράκη, το μισό (μόνο;) Αιγαίο και την Κύπρο. Τέτοιοι είναι από την αρχή της 50χρονης ιστορίας τους. **Και αυτά ανεξάρτητα από το ότι τα θέλουν και οι πάτρωνές του, στις ΗΠΑ και, κατά παράκληση, Γερμανία και ο Σόρος.**

Και δε χρειάζεται να πούμε εμείς τι μένει να κάνουν οι Έλληνες...

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν απογοητευθεί από τα κόμματα και τους πολιτικούς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο.

Η οικονομία, τα εθνικά θέματα, οι κοινωνικές παροχές, ο πολιτισμός και η παιδεία, οι δημοκρατικοί θεσμοί, δοκιμάζονται σκληρά από τις επιλογές της κυβέρνησης. Τα αισχρά ψέματα και η διαρκής παραπλάνηση του λαού, η δουλικότητα στους Ευρωπαίους δυνάστες και Αμερικανούς κερδοσκόπους, η κατάργηση κατακτήσεων των εργαζομένων που αποκτήθηκαν μετά από μακροχρόνιους αγώνες και θυσίες, από την «πρώτη φορά Αριστερά», το ξεπούλημα των Εθνικών Δικαίων, η φτωχοποίηση συνταξιούχων, μισθωτών και μικρομεσαίων, **όλα αυτά αποτρέπουν, όσους τουλάχιστον δεν έχουν προσωπικό όφελος ή φανατισμό, από την πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ.**

Η αντιπολίτευση όχι μόνο δεν προτείνει λύσεις, αλλά προοιωνίζει μεγάλες και καταστροφικές εξελίξεις. Ο Μητσοτάκης το μόνο που προτείνει είναι αλλαγή της κυβέρνησης, δηλαδή κάντε εμένα πρωθυπουργό να λύσω τα προβλήματα, χωρίς να παίρνει θέσεις, να κάνει προτάσεις. **Απλά κρύβεται πίσω από την αγανάκτηση των πολιτών.** Οι μη φανατικοί και όσοι διαθέτουν απλή λογική και μνήμη, γνωρίζουν πολύ καλά τι θα επακολουθήσει αμέσως μετά τυχόν εκλογή του στον πρωθυπουργικό θώκο. **Κατηγορεί τους συριζαίους για «καρεκλοαγγελία», (όχι άδικα), αλλά τα δικά του μάτια λάμπουν με λαχτάρα, όταν λέει ή ακούει ότι θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός.**

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι υπό διάλυση μετά τις επιλογές του τραγικού αρχηγού τους, στερώντας μια επιλογή από κάποιους που ήλπιζαν εθνικές-πατριωτικές αντιστάσεις, στην συγκυβέρνηση. Μα ο βίος και πολιτεία του Καμμένου ...

Το παλαιό και αξιοθρήνητο ΠΑΣΟΚ, μετά τις απέλπιδες και ανεπιτυχείς προσπάθειες ανασύνταξης δυνάμεων και συμπόρευσης με όποιον πρόθυμο, φυσικά δεν αποτελεί λύση, ούτε ακόμα και για κάποιους ρομαντικούς «σοσιαλιστές». Πολύ

λίγη η Γεννηματά, δεν έκανε καν προσπάθεια για αυτοκάθαρση και δεν πειθεί κανένα.

Θεοδωράκης – Λεβέντης απογοητεύσαν κάποιους που δυστυχώς τους εμπιστεύτηκαν, θεωρώντας τους μια κάποια λύση ή δυνατότητα για αντίδραση στο πολιτικό κατεστημένο. Αναμενόμενο...

Το ΚΚΕ όπως πάντα στον κόσμο του, με τον Στάλιν οδηγό, κάνει καριέρα ως κόμμα διαμαρτυρίας (κάπου κάπου στηρίζοντας την κυβέρνηση), και στερεί σε αληθινά προοδευτικούς ανθρώπους, τη δυνατότητα δυναμικής και αξιόπιστης αριστερής επιλογής, παρά τις κάποιες, πολύ αδύναμες για την ώρα, ενδείξεις ελληνοποίησής του...

Η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί, φυσικά, να είναι επιλογή ενός δημοκρατικού πολίτη. Δυστυχώς υπάρχει και δυστυχώς κάποιοι την στηρίζουν ακόμη. Μακάρι όλο και λιγότεροι.

Μικρότερα κόμματα πολλά, άλλα αστεία, άλλα τραγικά, άλλα σε κόσμους φανταστικούς, άλλα με ακραίους παραλογισμούς.

Μακάρι **το ΑΣΚΕ** να είχε την οικονομική δυνατότητα συμμετοχής. Θα έδινε λύση τουλάχιστον για μας και για όσους μας παρακολουθούν και συμμετέχουν. **Δύσκολο αλλά όχι αδύνατο.**

Τελικά τί μπορεί και τί πρέπει να κάνει κάποιος μπροστά στην κάλπη, (χωρίς το ΑΣΚΕ); Εύκολη απάντηση ή βέλτιστη δεν υπάρχει. **Η χειρότερη λύση όμως είναι η αποχή και η αδιαφορία.** Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα της άνωθεν επιβολής αποφάσεων και της επικράτησης των συμφερόντων, ντόπιων και ξένων. Ο καθένας έχει και πρέπει να έχει την ικανότητα να αποφασίζει για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του και να μην αφήνεται στις επιλογές άλλων. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το μεγάλο Κεφάλαιο και το έχει καταφέρει στις ΗΠΑ και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο καθένας μπορεί να ψάξει σε μεγάλα αλλά και μικρά κόμματα, ποιο είναι αυτό που έστω εν μέρει τον εκφράζει. Έστω το λιγότερο κακό. Χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και ψήφο κατά συνήθεια, **αλλά κατά συνείδηση. Κακή επιλογή δεν είναι η «χαμένη» ψήφος, αλλά η αποχή ή το λευκό.**

Τα ύστερα του κόσμου...

Κοντεύουμε να φτάσουμε στον έσχατο Μιθριδατισμό, την εξοικείωση και, σχεδόν, αδιαφορία με το έγκλημα και την εσχάτη προδοσία, όπως για παράδειγμα με τα έργα της συγκυβέρνησης. Αυτό όμως που μας ήρθε από τον ΓΑΠ (ένας είναι ο ΓΑΠ) ξεπερνάει κάθε... φαντασία.

Ο εν λόγω Γιωργάκης (υπουργός εξωτερικών κ.λπ και Πρωθυπουργός και μάλιστα της Ελλάδας!) με το αμερικανικό διαβατήριο (σ' αυτό υστερεί ο Τσίπρας, νομίζουμε...) γύριζε διαρκώς ολόκληρο τον κόσμο ως

Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς(!!!) εξυμνώντας την «Παγκόσμια Διοίκηση» (από τις ΗΠΑ, φυσικά, και μάλιστα τους Κλίντον, Ομπάμα και Σία) και προετοιμάζοντάς την.

Και ξαφνικά, τις τελευταίες μέρες, εξήγγειλε ίδρυση επιτροπής κατά της «Παγκόσμιας Διοίκησης» και υπέρ των κρατών-εθνών!!!

Τα ύστερα του κόσμου(!) και το τέλος των διαφορών Soros και των «παιδιών» τους; **Αμποτες!!!**

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μεταναστευτικό

ασφαλής επεξεργασία θα επιτρέπει, με την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ, να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των παράτυπων μεταναστών, που θα επαναπατρίζονται, και εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία, για τους οποίους μπορεί να έχει εφαρμογή η αρχή της αλληλεγγύης». Τα μέτρα για αυτά «τα ελεγχόμενα κέντρα» θα ληφθούν «σε εθελοντική βάση», χωρίς αυτό «να προκαταλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του (κανονισμού του) Δουβλίνου (σ.σ. Η συνθήκη Δουβλίνου προβλέπει ότι οι παράνομοι μετανάστες που συλλαμβάνονται εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, επαναπροωθούνται στη χώρα εισόδου τους).

– Όσον αφορά την «κατάσταση εσωτερικά στην ΕΕ, οι δευτερογενείς μετακινήσεις αιτούντων άσυλο μεταξύ κρατών μελών **θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και του κεκτημένου (του χώρου) Σένγκεν**», επομένως οι χώρες μέλη «πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα εσωτερικά νομικά και διοικητικά μέτρα για να σταματήσουν αυτές τις κινήσεις και να συνεργαστούν πιο στενά προς τον σκοπό αυτό».

Άλλες αποφάσεις είναι περισσότερο ευχολόγια, παρά αποφάσεις που λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.

Αντιμετώπιση

– **Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης «στην καρδιά του προϋποθέτει μια εταιρική σχέση με την Αφρική**», με σκοπό «την κοινωνικοοικονομική μεταμόρφωση της Αφρικανικής ηπείρου»

– Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει «την ανάγκη τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τον **αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ**», με την οικονομική και την υλική υποστήριξη της ΕΕ», ενώ υπογραμμίζει «την ανάγκη να επιταχυνθούν οι αποτελεσματικοί επαναπατρισμοί των παράτυπων μεταναστών»

– Ενόψει «του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για ευέλικτα εργαλεία που θα επιτρέπουν ταχεία εκταμίευση ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση» και καλεί να προβλεφθούν **ποσά αφιερωμένα «στην εσωτερική ασφάλεια, την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το άσυλο και τη μετανάστευση»**

Είναι φανερό ότι όλες οι αποφάσεις, που δεν αρκούνται σε ευχολόγια, έχουν σκοπό την θωράκιση των εσωτερικών συνόρων των χωρών μελών και σε καμμία περίπτωση δεν πρόκειται

να υλοποιηθούν. Αναρωτιέται κανείς ποια από τις χώρες που αντιτίθεται στο να δεχτεί νέους μετανάστες, είτε αυτοί είναι πρόσφυγες είτε λαθρομετανάστες (ας μας συγχωρέσουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση του όρου), θα δεχόντουσαν να δημιουργήσουν κέντρα υποδοχής και μάλιστα σε εθελοντική βάση(!).

Η σύνοδος κορυφής κατέδειξε για άλλη μια φορά το πρόβλημα της μαζικής εισδοχής μεταναστών από χώρες εκτός Ε.Ε. και τις αντιδράσεις που πλέον μεγιστοποιούνται εντός των χωρών μελών. Οι χώρες του Βίζενγκραντ και Αυστρία, Ολλανδία αρνούνται να δεχτούν άλλους πρόσφυγες, έχοντας δεχτεί βέβαια ελάχιστους σε σχέση με τις χώρες εισδοχής, όπως η Ελλάδα. Η Ιταλία, έχοντας και αυτή δεχτεί ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως μέσω της Λιβύης, με χρήση караβιών από ΜΚΟ(!), αντιδρά στο να γίνει η χώρα στα πρότυπα της Ελλάδας, που θα συγκεντρώνονται όλοι οι παράνομοι μετανάστες.

Η Γερμανία (της Βαυαρίας) βρίσκει βοήθον τον Τσίπρα!

Η Γερμανία, με πρωτοστατούντες το κόμμα CSU και τον επικεφαλής του Χορστ Ζεεχόφερ, υπουργό εσωτερικών της συγκυβέρνησης της Άγγελα Μέρκελ, όχι μόνο αντιδρά στην απορρόφηση τυχόν νέων εισδοχών, αλλά θέλει να έχει τη δυνατότητα άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Επειδή στη σύνοδο κορυφής κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να επιτευχθεί, **η Μέρκελ έσπευσε σε συνάντηση που είχε με τον πάντα πρόθυμο να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις Τσίπρα να κλείσει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας που θα προβλέπει την επαναπροώθηση στην Ελλάδα λαθρομεταναστών και προσφύγων.**

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο δεν έχει επέλθει η τελική συμφωνία, αλλά είναι βέβαιο ότι, λόγω του παρελθόντος του πρωθυπουργού, αυτή θα επιτευχθεί μέσα στο χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων εβδομάδων που έχει οριστεί. Με φυσικά δυσμενέστατα για τη χώρα μας αποτελέσματα. Άλλωστε είναι τόσο σίγουροι στη Γερμανία για τη συμφωνία και τα καλά που θα φέρει σε αυτούς, που η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον Λάιεν δήλωσε **«Με την Ελλάδα θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα**». Συμπλήρωσε δε ότι η συμφωνία με την Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως **υπόδειγμα για αντίστοιχες συμφωνίας με άλλες χώρες της Ε.Ε(!)**. Ελπίζουμε να μη δούμε για άλλη μια φορά τον Τσίπρα με →

γραβάτα να πανηγυρίζει για μια συμφέρουσα (για ποιους άραγε;) συμφωνία. Έσπευσε, μάλιστα να δικαιολογήσει την όποια συμφωνία φέρει, λέγοντας ότι η σύνοδος κορυφής και οι διμερείς συμφωνίες θα αποτελέσουν παράδειγμα προς αποφυγή για όποιους στο μέλλον αποφασίσουν να έρθουν στην Ευρώπη. **Και για τα εκατομμύρια που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη (!) και θα επαναπροωθηθούν στην Ελλάδα ή τους χιλιάδες που βρίσκονται ήδη εδώ, τι θα γίνει, αναρωτιόμαστε.**

Για να καθησυχάσει μάλιστα λίγο τους ήδη καταπονημένους κατοίκους των νησιών που έχουν βιώσει τα αρνητικά αποτελέσματα της αθρόας εισροής λαθρομεταναστών και προσφύγων και να μετριάσει κάπως τις αντιδράσεις τους, έσπευσε να δηλώσει ότι η αύξηση του ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά αναβάλλεται(!).

Είναι φανερό πια ότι οι χώρες της Ε.Ε., υπό τη πίεση των λαών τους (και όχι φυσικά επειδή φοβούνται την άνοδο του φασισμού) επιδιώκουν ένα (αλλά καρτ) κλείσιμο των συνόρων τους. Διαφαίνεται ότι **οι λαοί της Ευρώπης, έχοντας πλέον βιώσει κατά έναν τρόπο, την ιδέα της παγκοσμιοποίησης και ό,τι αυτό αποφέρει, δε θέλουν τα ανοικτά σύνορα και τη σαλομοποίηση που τα διάφορα funds (Σόρος και άλλοι) ονειρεύονται** και ζητούν από τις κυβερνήσεις τους να κρατήσουν εθνική στάση, κλειστά σύνορα και σίγουρα ελεγχόμενες εισροές.

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, επειδή φοβούνται ότι σύντομα θα υπάρξει ένα νέο μεγάλο κύμα εισρόων, προσπαθούν να θωρακίσουν τα εθνικά σύνορα των χωρών τους. Ένας μεγάλος φόβος πηγάζει και από την επανεκλογή του ανεξέλεγκτου και στα όρια της

τρέλας Ερντογάν, ο οποίος σπέρνει τον πανικό κάθε φορά που απειλεί την Ευρώπη με άνοιγμα των συνόρων του.

Δυστυχώς για την Ελλάδα...

Δυστυχώς για την Ελλάδα, στις κρίσιμες τούτες στιγμές, όπου θα απαιτούνταν πατριωτικές (έστω κατ' ελάχιστον) ηγεσίες, **έχουμε στο τιμόνι ανθρώπους που αντιστρατεύονται οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι καλό για την πατρίδα μας.** Άνθρωποι που είναι γνωστοί, εκτός για τις ανθελληνικές τους θέσεις, **για τα πιστεύω τους σε ανοικτά σύνορα και για την κατάργηση των εθνών και των κρατών.** Είναι οι ίδιοι που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν τους Έλληνες με άλλους λαούς, είναι αυτοί που εξωθούν καθημερινά χιλιάδες ελληνόπουλα στην μετανάστευση με σκοπό ένα καλύτερο αύριο. Είναι αυτοί που υπογράψανε ήδη την επαίσχυντη συμφωνία με τα Σκόπια και παραδώσανε ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας, χωρίς καμμία ντροπή, αντιθέτως πανηγυρίζοντας για αυτή τη συμφωνία. Είναι αυτοί που επίσημα ζητούν να καταργηθεί η λέξη λαθρομετανάστης από τα επίσημα κείμενα του κράτους, γιατί, όπως λένε, προσβάλλει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεται (θα έπρεπε ίσως ο κ. Μπαμπινιώτης να διαγράψει και όλες τις λέξεις που ξεκινάνε από λάθρο, όπως λαθροναγνώστης, λαθρέμπορος, λαθροκυνηγός, αφού έτσι μπορεί να προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια και αυτών)!

Ελπίζουμε η αντίδραση του κόσμου να είναι τέτοια αυτή τη φορά, που να αποτρέψει την υπογραφή άλλης μιας καταστροφικής για τη χώρα μας συμφωνίας. Διότι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, εκτός από ζημιογόνα, θα είναι και πολύ δύσκολο να αντιστραφούν.

Όλοι οι καλοί (και παρατοπισμένοι...)

χωράνε και καλοπερνάνε

Θυμηδία, αλλά και θυμό(!), προκάλεσε η πληροφορία ότι 2 «εκλεκτα» μέλη της κυβέρνησης, που εκδιώχθηκαν για ηθικούς και ...αισθητικούς λόγους εκλήθησαν πάλι «**δια να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον**», υποθέτουμε.

Η κ. (ή σ.) Αντωνοπούλου, που έπαιρνε επίδομα ενοικίου και εκπαραθυρώθηκε ως επιβεβαίωση του «ηθικού πλεονεκτήματος» (που αμφισβητεί όμως ο σ. ...Φίλης), τοποθετήθηκε αντιπρόσωπος (ή κάτι τέτοιο) στον ΟΟΣΑ με αδράν αμοιβή, με προπληρωμένα (από μας, φυσικά) τα έξοδα μετακόμισης (τι είναι τώρα 13.500 ευρώ;) και λησμονημένο, πλέον, το ... πλεονέκτημα.

Και ο κ. (ή σ.) Ζουράρις, αποπεμφθείς κι αυτός για λόγους ανοησίας ή κάτι τέτοιο, ανυψώθη εις αντιπροέδρον της Βουλής, όπου θα συμπροεδρεύει με την κ. (ή σ.) Τασία, που «εξαφανίζει» τους ΛΑΘΡΟμετανάστες, να'ναι καλά.

Είναι, όμως, με τα καλά τους οι διορίζοντες;

Και κάτι ιλαρό μέσα στη μαυρίλα

Μια σοβαρότατη επετειακή παράλειψη

Τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ (<ΣΥΝ<ΕΑΡ<ΚΚΕ εσωτ) και λησμονήσε την 5^η Ιουλίου;

Θυμίζουμε στους αμνήμονες ότι κάθε 5 Ιουλίου η **Περιστέρα** (Μία είναι η Περιστέρα) αναλίσκεται εις δάκρυα και νεύρα και οργή, που οι Ευρωπαίοι (όλοι τους;) αδιαφόρησαν για το ΟΧΙ στις «συμφωνίες» Μνημονίων και προτίμησαν, προσθέτουμε εμείς, να ακολουθήσουν τον Τσίπρα (χωρίς τσίπα) και τους συνοδοιπόρους στα κατάπτυστα «ΝΑΙ σε ΟΛΑ».

Αυτή θα ήταν μια πράγματι μεγάλη επετειακή γιορτή, και όχι αυτές οι ανούσιες για Πρέσπες, χρέος και έξοδο από τα Μνημόνια, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ΓΕΛΙΟ, παρά μόνο για «δάκρυα, νεύρα και οργή» και, δυστυχώς, για δυσοίωνα **μίσος ...**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/6/2018

ΦΙΕΣΤΕΣ ΕΜΠΙΛΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΒΑΤΕΣ

Απτόητος ο γραβατωμένος Τσίπρας με τη συριζαϊκή κουστωδιά του μαζί με τον, οδεύοντα προς πολιτική εξαφάνιση, κυβερνητικό συναρχηγό του στήσανε τη φιέστα του Ζαππείου, όπου μεταξύ τους θριαμβολογούσαν για την αέναη θηλιά φτώχειας που πέρασαν στην Ελλάδα και στον Ελληνικό λαό κάνοντας το μαύρο άσπρο. Ο Τσίπρας, που το 2012 στη Βουλή, **έλεγε ότι η επιμήκυνση χρέους είναι ένα μακρύτερο σχοινί για να κρεμαστούμε.**

Ως νενέκοι και απάτ(ρ)ιδες είπαν «ναι σε όλα» στους Γερμανούς (ταγούς της παγκοσμιοποίησης κατ' ανάθεση Ομπάμα), που θέλουν το «πείραμα» στο πειραματόζωο Ελλάδα να εφαρμόζεται στο διηνεκές. Με τα θηριώδη τους πλεονάσματα πάνω από 3,5% το χρόνο μέχρι και το 2022 αφαιρούν, μέχρι τότε, τουλάχιστον 25 δις από το 99% του Ελληνικού λαού προς όφελος των δανειστών.

Ισχυρίζονται τα παπαγαλάκια τους ότι μέχρι το 2032 κερδίζουμε 50 έως 55 δις (!) με τη 10ετη περιοδο χάριτος του δανείου των 100 δις (συνολικό χρέος 340 δις) και την επιστροφή των τόκων 4,8 δις με ετήσιες δόσεις, που έχουν διακρατήσει ως κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ΕΚΤ και λοιπες κεντρικές Τράπεζες της ευρωζώνης, υπό αυστηρούς όρους για συνεχείς «μεταρρυθμίσεις», παρόλο που παλαιότερα είχαν υποσχεθεί ότι θα τα επέστρεφαν χωρίς όρους. Είναι προφανής η κοροϊδία, αφού όλα αυτά τα χρέη που δεν πληρώνονται μετατίθενται για μετά το 2033 και θα πληρωθούν πολλαπλάσια και με τόκο. Τότε όμως ούτε Τσίπρας ούτε Καμμένος θα υπάρχουν, αλλά στο μεταξύ ο Ελληνικός λαός θα έχει πληρώσει στους δανειστές, με βάση τα «συμφωνηθέντα» πλεονάσματα μέχρι το 2033, συνολικά άνω των 67 δις. Δηλ. πολύ περισσότερα και από τα «κέρδη» των παπαγαλακίων τους.

Η «καθαρή» έξοδος του Τσίπρα σημαίνει τριμηνιαίες «επισκέψεις» των τροϊκανών για την εφαρμογή των «υπεσχημένων» νέων μεγάλων περικοπών των συντάξεων, της μείωσης του αφορολόγητου, για να πληρώνουν και οι πιο φτωχοί, των θηριωδών πλεονασμάτων (μέχρι το 2060!), του πλήρους ξεπουλήματος της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και λοιπών «μεταρρυθμίσεων», που πετσοκόβουν δικαιώματα και ελευθερίες και κρατούν την Πατρίδα μας δέσμια στις ορέξεις τους.

Με τα «μέτρα» αυτά μακροχρόνιας θηριώδους λιτότητας μέσα στην γερμανική μέγγενη του ευρώ και της Ε.Ε. ούτε «δίκαιη» ούτε ανάπτυξη είναι δυνατή, που άλλωστε και ως λέξη αποσιωπήθηκε από το λαλίστατο κατά τα άλλα Τσίπρα. Το «πείραμα» θα διαιωνίζεται όσο το «πειραματόζωο» εμπιστεύεται Τσίπρες και λοιπούς νενέκους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/6/2018

Ας μην πανηγυρίζουν

Όλοι οι εχθροί της Ελληνικής Κοινωνίας και του Ελληνισμού θριαμβολογούν για την πραγμάτωση της «μεγάλης ευκαιρίας», με Α. Τσίπρα «πρωθυπουργό» (!) της Ελλάδας. **Πράγματι εμπλουτίζεται η μεγάλη, δυστυχώς, σειρά των «Ελλήνων» Κουίσλινγκ, από τους Εφιάλη, Μιχαήλ Παλαιολόγο, Πήλιο Γούση, Λογοθετόπουλο έως τους σημερινούς Συριζαίους και Σία, πολιτικούς, «δημοσιογράφους», «πνευματικούς άνδρες».**

Μετά την ευόδωση της πορείας του «πειραματόζωου-Ελλάδας», με την ολοκλήρωση του 4ου, δικού τους, Μνημονίου, **τόρα τα δίνουν όλα** στους Σκοπιανούς και στους προστάτες τους (για ΝΑΤΟ και Ε.Ε.), με αντάλλαγμα την παραμονή (νομίζουν) στην εξουσία!

Αδικα όμως όλοι τους πανηγυρίζουν. Ο,τι παράτυπα και παράνομα πράττουν και λένε, αργά ή γρήγορα, θα ακυρωθεί. **Τώρα όλοι οι Έλληνες πολίτες** τους γνωρίζουν, όλους, και οι απάτες τους, όλες, είναι πλέον πρόδηλες. **Και δε θα θα περιμένουν την Ιστορία για να τους κρίνει.**

«Οι Μήδου», τελικά, δε θα περάσουν.

Ένα μάθημα πολιτισμού

Είναι γνωστά τα προτερήματα των Ελλήνων, ατομικά και συλλογικά, και δεν είναι ανάγκη να αυτοεπαινούμαστε γι' αυτά.

Δυστυχώς, όμως, έχουμε και αρκετά ελαττώματα (κοινωνικής ανωριμότητας, κυρίως), μεταξύ των οποίων **δεν** έχουν την κατώτερη θέση αυτά της αδιαφορίας για τους «άλλους», το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και τελικά για τον ίδιο ... τον εαυτό μας!

Και, δυστυχώς για μας, **ένα γεγονός από άλλους**, που μας άφησε (και πάλι, δυστυχώς) **άναυδους**, ενώ εκείνοι το θεωρούσαν αυτονόητο, **ήλθε να μας δείξει πόσο, κοινωνικά, άρα πολιτιστικά, υστερούμε:**

Στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου (στη Ρωσία) η Ιαπωνική ομάδα ηττήθηκε στα νοκ άουτ παιχνίδια, ενώ κέρδιζε μέχρι τα τελευταία λεπτά, κάτι που θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη λόγω της αξίας των Βέλγων και ύψιστη χαρά για τους Ιάπωνες.

Όμως οι Ιάπωνες παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, παρά την κόπωση και τη μεγάλη πίκρα, καθάρισαν τα αποδυτήρια σχολαστικά και τοποθέτησαν πανό που έγραφε: **«Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.»!** Και οι χιλιάδες Ιάπωνες θεατές, παρά την απογοήτευσή τους, παρέδωσαν τις κερκίδες που κάθονταν καθαρότερες απ' ότι ήσαν προ του αγώνα.

Παράδειγμα που θα διδάσκεται για χρόνια σε όλα τα σχολεία του κόσμου, ελπίζουμε και στη χώρα μας.