



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/2/2017

Τα ταξίδια των «Ελλήνων» ηγετών

Οι ξενοκίνητες «ελληνικές» ηγεσίες, αμήχανες έως και έντρομες ενόψει των αλλαγών στο δυτικό στρατόπεδο που επιφέρει η απρόσμενη επικράτηση του Τράμπ, τρέχουν και δε φτάνουν, εδώ κι εκεί οι δόλιες.

Ο Κ. Μητσοτάκης, αφού συναγελάσθηκε, επιδεικτικά, σε συνάξεις «υπεράσπισης της Ευρώπης», «της έξυπνης Ευρώπης» (!), με τους διαβόητους Σημίτη, Στουρνάρα, Λ. Τσούκαλη(!), Πικραμμένο κ.λ.π., έσπευσε για το «χρίσμα» στο Βερολίνο. Η Μέρκελ, κατ' απονομήν Ομπάμα νέα ηγέτιδα της (αμερικανικής) παγκοσμιοποίησης, τον δέχτηκε καλότροπα, όχι όμως κι ο απειλούμενος (δε διαθέτει «τάγματα εφόδου»...) Σόϊμπλε, που τον κακομεταχειρίστηκε για την άρνησή του να ψηφίσει τις εντολές του...

Ο Α. Τσίπρας, αμφισβητούμενος πλέον ανοικτά από το κόμμα του, έστειλε τον υπαρχηγό του, ήδη αποδυναμωμένο, και με γραβάτα μάλιστα, να βολιδοσκοπήσει τη νέα ηγεσία των ΗΠΑ, που είχε καθυβρίσει, χωρίς, φυσικά, επιτυχία. Έτσι, ανασυντάχθηκε με το μέτωπο Ομπάμα-Κλίντον και έσπευσε στην...Ουκρανία (!) για να διερευνήσει τι γίνεται με Τραμπ-Πούτιν εκεί, ενημερώνοντας τον ανθύπατο εδώ κ. Πάιατ, που όμως απειλείται με ανάκληση. Φαίνεται πως δεν είχε αποδώσει το ταξίδι στους Ρότσιλντ, στο Παρίσι, μετόχους του 94% στην Τράπεζα της Ελλάδος (!), ως λέγεται.

Και η Γεννηματά, μη ενήμερη γενικώς για το τι γίνεται στα περίξ, εναγκαλίστηκε το Γιωργάκη (!), μήπως και ενταχθεί, τουλάχιστο, στο μέτωπο Ομπάμα-Μέρκελ της, απειλούμενης, παγκοσμιοποίησης. Το ίδιο δύσκολα τα μαντάτα και για τους άλλους, μικρούς, παλιούς, επανερχόμενους και νέους, του συστήματος...

Δυστυχώς, αργεί ακόμη η ώρα των Ελλήνων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο Ελληνισμό. Θα έλθει, όμως.