



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/1/2023

**Για την κηδεία του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ**

Ηταν ατύχημα που συνέβη ο θάνατος του Κων/νου Γλύξμπουργκ, τέως και έκπτωτου βασιλέως της Ελλάδας, σε προεκλογική περίοδο...

Ηταν ορθή, κατ'αρχήν, η απόφαση του Πρωθυπουργού να ταφεί ο εκλιπών ως ιδιώτης, όπως έπραξε και ο πρώην Πρωθυπουργός, δεξιός, Γ. Ράλλης για την κηδεία της έκπτωτης βασιλομήτορος Φρειδερίκης το Φεβρουάριο του 1981, σεβόμενος την, ορθή, πεποίθηση της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων για την καταστροφική για την Ελλάδα «πολιτεία» της ξενικής (...) βασιλείας στη χώρα μας ...

Ομως η «ιδιωτική» ταφή αφέθηκε να εξελιχθεί (μήπως ως ευκαιρία τουριστικής παγκόσμιας προβολής;) σε ημιεπίσημη τελετή, με το «λαϊκό» προσκύνημα και παρουσία του, εν πολλοίς φιλοθεάμονος, κοινού, το πλήθος εν ενεργεία και έκπτωτων βασιλικών οίκων, την «πολυτελή» θρησκευτική ηγεσία, και την περιόδευση της σορού και της πομπής της ακολουθίας της ανά την πόλην.

Πώς θα μπορούσε επομένως να μην ακολουθήσει ο ορυμαγδός της, προεκλογικής, εκμετάλλευσης του ατυχούς γεγονότος; Η ιστορία έχει ήδη καταγράψει το Ιουλιανό (του 1965) πραξικόπημα του εκλιπόντος, την επακολουθήσασα αποστασία, το αποτέλεσμά τους, το χουντικό πραξικόπημα των συνταγματαρχών, που όρκισε και «νομιμοποίησε» ο εκλιπών, τεθλιμμένος που πρόλαβαν αυτοί το έτοιμο δικό του πραξικόπημα (μια μικρή «δικτατοριούλα», που έλεγε και η Ε. Βλάχου!) με στρατηγούς, ώστε να μη γίνουν οι εκλογές το Μάιο του '67...

Τελείωσε, οριστικά, η Βασιλεία στην Ελλάδα το 1974, και μάταια αρνούνται οι απόγονοι του εκλιπόντος να μη δηλώσουν επώνυμο (Γλύξμπουργκ;) για να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο, ταυτότητα και ιθαγένεια, όπως ορίζει το Σύνταγμα, που δεν απονέμει, ούτε αναγνωρίζει τίτλους ευγενείας.

Και ελπίζουμε η ατάκα του πρωτότοκου υιού «**δεν είναι αυτό το τέλος, Πατέρα**» να εννοούσε ότι το πραγματικό τέλος υπήρξε ενωρίτερα, ήδη από το ελευθερο Δημοψήφισμα του '74.

Και ας περιοριστούμε εμείς, πολίτες και πολιτικοί, στα δικά μας πραγματικά προβλήματα και την αντιμετώπισή τους, με όσο μπορούμε πιο δημοκρατικούς και «υγιείς» τρόπους...

Για την Ε.Ε. του Α.Σ.Κ.Ε.

Λεοντόπουλος Νίκος

Στενός Σήφης