



Ο Μίκης, ο κ. δήμαρχος και οι 32 διανοούμενοι

Το ΑΣΚΕ, υπενθυμίζουμε, θεωρεί σημαντική την προσφορά του Μ. Θεοδωράκη και της «Σπίθας» στην αντίσταση κατά του μνημονίου και της κατοχής, παρότι δεν ξεχνά την απαράδεκτη πολιτική του στάση για 3 δεκαετίες μετά τη μεταπολίτευση, παρά το ότι ακόμη και σήμερα δεν προτείνει την αυτονόητη (κατά τα λεγόμενά του) απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα 2/3 της τρόικας (Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.) και παρά την περίεργη παρότρυνσή του για αποχή (των «αγανακτισμένων», προφανώς) από τις επόμενες εκλογές. Τα μέλη και οι φίλοι του ΑΣΚΕ προσερχόμαστε στις ομιλίες του και τον χειροκροτούμε, αλλά δεν ξεχνούμε.

Ο κ. δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βασιλικότερος του βασιλέως, απαγόρευσε την εκδήλωση του Μίκη στην πλατεία Αριστοτέλους (υποδεικνύοντας άλλο τόπο!), κάτι που δεν τόλμησε να κάνει (μέχρι τώρα) ούτε η κατοχική κυβέρνηση για καμιά αντικατοχική εκδήλωση. Τελικά, δεν κατάφερε να την εμποδίσει, κι αυτό τον ρεζίλεψε διπλά.

Ελπίζουμε αυτός ο άνθρωπος να μην προλάβει να προχωρήσει τα σχέδιά του για την συμπρωτεύουσα, για τα οποία γράψαμε αμέσως μετά την εκλογή του. Τελευταία ο κ. δήμαρχος έχει βαλθεί να «αναδειξεί το κοινό οθωμανικό μας παρελθόν», δήθεν για να προσελκύσει τουρίστες από την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Πού τα είπε αυτά; Πού αλλού; Στο ΕΛΙΑΜΕΠ! Το ίδρυμα που πληρώνουμε για να μας υποδεικνύει με ποιο τρόπο θα παραμένουμε υποτελείς της Νέας Τάξης και δορυφόρος του τοπικού χωροφύλακα, της Άγκυρας!

Στην πλήρη απομόνωση της κατοχικής κυβέρνησης ήρθαν να της δώσουν χείρα βοήθειας (δυστυχώς) οι 32 διανοούμενοι, κάποιοι από αυτούς με σημαντική προσφορά στον πολιτισμό μας. Οι κύριοι αυτοί (παπαγαλίζοντας όσα μας παραγγέλλουν οι κ.κ. Ρεν, Γιουνκέρ και σία) κάλεσαν όλους εμάς τους Έλληνες να σταματήσουμε τους «λαϊκισμούς» και να σοβαρευτούμε. Δε μας είπαν ευθέως αυτό που εννοούσαν και ορισμένοι διευκρίνισαν εν συνεχεία στα ΜΜΕ, ότι πρέπει να αποδεχτούμε το μνημόνιο και την κατοχή, ώστε να συνεχίζουν οι κατοχικοί να μας καταληστεύουν και να τα δίνουν στους ξένους τοκογλύφους, αφήνοντας τα κόκαλα στους κατοχικούς και τους υποστηρικτές τους. Η πολιτική παρέμβαση των 32 θυμίζει τη στήριξη που προσέφερε ο Μίκης Θεοδωράκης στην πλήρως απομονωμένη τότε κυβέρνηση Σημίτη μετά την παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους! Να μην ξεχνιόμαστε, είπαμε!

Συντηρητική στροφή του ΚΚΕ

Μια αλματώδης ανάπτυξη του κινήματος κατά του μνημονίου και της κατοχής, όπως εκφράστηκε με τους «αγανακτισμένους» στις πλατείες, είναι λογικό να ριζοσπαστικοποιεί και τις πολιτικές δυνάμεις. Ολόκληρες οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ λειτουργούν πλέον ως αντιπολίτευση. Ο Α. Σαμαράς, αφού φάνηκε να υποχωρεί μετά το Ζάππειο-2, αρνείται πάλι καθαρά να συναινέσει, παρά τις αφόρητες πιέσεις από την τρόικα. Ντόρα και Καρατζαφέρης δηλώνουν ότι τώρα θα κατανηφίσουν το νέο μνημόνιο (μεσοπρόθεσμο), στάση που προφανώς θα αλλάξουν σε μια στιγμή, αν ο Γιωργάκης



τους βάλει στην κυβέρνηση. Η ΔΗΜ.ΑΡ. και οι Πράσινοι δε δείχνουν να βιάζονται να περιληφθούν στο κυβερνητικό σχήμα, για να μην τους παρασύρει η κατακόρυφη φθορά των κατοχικών.

Το μόνο κόμμα που δείχνει να κινείται προς συντηρητική κατεύθυνση είναι το ΚΚΕ. Εκτός από τη θέση ότι η αποχώρηση από την ΟΝΕ θα ήταν τώρα καταστροφική (βλ. «Ενημέρωση» αρ. φ. 139), δεν κρύβει την ενόχλησή του για τις κινητοποιήσεις των «αγανακτισμένων» («μόδα», «ρηχό περιεχόμενο» κ.λπ.). Τα μέλη του όχι μόνο δεν ενώνουν τη φωνή τους με τον υπόλοιπο κόσμο (με κάθε δικαίωμα προβολής της ιδιαίτερης γραμμής τους και διατύπωσης κάθε ένστασης, επιφύλαξης ή ανησυχίας), αλλά προσπαθούν να αποτρέψουν όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Ή με το ΠΑΜΕ ή σπίτι. Άλλωστε η διάσπαση ενός κινήματος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την αποτυχία του.

Ανησυχία προκαλεί και η στάση του ΚΚΕ στο ζήτημα των Σκοπίων. Ενώ επισήμως δέχεται τη μειοδοτική θέση για «σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό», στην πράξη υποχωρεί και πέραν αυτής, όπως το μητσοτακείο. Στις 29/5 έγινε στην Καστοριά συνάντηση 3 Κ.Κ., του ΚΚΕ, του ΚΚ Αλβανίας και του ΚΚ «Μακεδονίας», που είναι το ΚΚ του κράτους των Σκοπίων. Ποιος ο λόγος μιας τέτοιας συνάντησης; Δεν ήταν καν μια συνάντηση των ΚΚ όλων των βαλκανικών χωρών, από την οποία δεν ήθελαν να απουσιάζουν οι ομοϊδεάτες τους των Σκοπίων και ανέχτηκαν την παρουσία τους. Το μόνο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η δωρεά προς τους εξτρεμιστικούς κύκλους των Σκοπίων του ονόματος της Μακεδονίας.

Ελπίζουμε ότι, κάτω από την πίεση του κόσμου του, το ΚΚΕ θ' αλλάξει στάση στα παραπάνω θέματα, προς μεγάλο όφελος του λαϊκού μας κινήματος.

Χειρότερα το ΑΚΕΛ

Αφού το ΑΚΕΛ με τη βοήθεια των Άγγλων κατάφερε να εκτοπίσει τον αείμνηστο Τάσσο από το Προεδρικό και να πάρει την εξουσία, ξέχασε ο,τιδήποτε θα δικαιολογούσε την κομμουνιστική του ταυτότητα. Πλήρης αποδοχή του καπιταλιστικού συστήματος, με όλες τις ακρότητες που το χαρακτηρίζουν σ' αυτή τη φάση. Καμιά σκέψη για την απελευθέρωση από την Ε.Ε., καμιά σκέψη για απόκλιση από τις εντολές των Βρυξελλών. Έτσι η εύρωστη οικονομία της Κύπρου οδεύει (με μια καθυστέρηση) στα βήματα της Ελλάδας. Όταν και η Κύπρος χρεοκοπήσει, θα χρησιμοποιήσουν κι εκεί τη χρεοκοπία, για να δικαιολογήσουν το ξεπούλημα του εθνικού θέματος.

Σε όσα έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα της «Ενημέρωσης» προσθέτουμε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί μεγάλο έγκλημα να διατηρούν την εθνική τους συνείδηση οι Έλληνες της Κύπρου και καλλιεργεί την ανιστόρητη μέχρι γελοιότητας ιδέα περί «νεοκυπριακού έθνους»! Στα πλαίσια αυτά ο Χριστόφιας συμμαχεί με τους Αγγλοαμερικάνους και τους Τούρκους, για να αντιμετωπίσει τους Έλληνες της Κύπρου που δεν αποδέχονται τη νέα και χειρότερη εκδοχή του σχεδίου Ανάν που προωθούν. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού στα μέσα του Μάη ότι προτιμά για Πρόεδρο της Κύπρου έναν αριστερό Τουρκοκύπριο παρά έναν δεξιό Ελληνοκύπριο. Θυμίζουμε ότι «αριστερούς» θεωρεί το ΑΚΕΛ τον Ταλάτ και πολλούς άλλους που



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΥΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

οργίασαν κατά την εισβολή του 1974, επί πρωθυπουργίας του «αριστερού» Ετσεβίτ. Και «δεξιούς» θεωρεί όλους τους Ελληνοκύπριους που δε σκύβουν το κεφάλι στα όρνεα της Δύσης και στους Τούρκους κατακτητές.

Αλλά, αν η ηγεσία του ΑΚΕΛ καταφέρει να μη φαίνεται όλο το βάθος των επιδιώξεών της, οι απλοί οπαδοί του και οπαδοί της ποδοσφαιρικής «Ομόνοιας» δε διστάζουν να καίνε ελληνικές σημαίες και να ασχημονούν όταν στα γήπεδα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας!