



Επίκαιρα σχόλια

Περίεργη η στάση του Προέδρου

Ο Κ. Παπούλιας ήταν πάντοτε ένας συντηρητικός άνθρωπος, με θέσεις αρκετά μακριά από τις δικές μας. Οφείλουμε να διαπιστώσουμε, όμως, ότι στην πρώτη προεδρική του θητεία επέδειξε ευπρέπεια και ευαισθησία σε εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Το ΑΣΚΕ θεώρησε υποχρέωσή του να τον επαινέσει αρκετές φορές.

Τώρα όχι μόνο προσπερνά παρόμοια ζητήματα, αλλά έχει μετατραπεί σε απολογητή των μνημονίων και της κατοχικής κυβέρνησης. Εξήγηση;

Η «αριστερά» και ο κ. Λαυρεντιάδης

Από τη στιγμή που ο Λ. Κύρκος άρχισε να υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και τη σύμπραξη της αριστεράς μαζί του, ακόμη και τώρα που είναι δύναμη κατοχής, φυσικό είναι το ΠΑΣΟΚ να θέλει να τον τιμήσει. Μαζεύτηκαν, λοιπόν, στην «Αίγλη» ο Γιωργάκης, ο Πάγκαλος και άλλοι κατοχικοί, μαζί με την Τρέμη και άλλους γκεμπελίσκους των ΜΜΕ, μαζί με το Σπ. Λυκούδη και άλλα φιλαράκια της Δημοκρατικής Αριστεράς και τον τίμησαν δεόντως. Προσκεκλημένος και ο ανερχόμενος μεγαλοεπιχειρηματίας Λαυρεντιάδης, τον οποίο προσφάτως κάρφωσαν οι ανταγωνιστές του κι έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για υπεξαίρεση 51 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες λοβιτούρες, τον οποίο, όμως, φροντίζει ο νέος αστέρας της διαπλοκής, ο γαμπρός των Μπακατσέλων, ο ακορντεονίστας του Συντάγματος!

Όλος ο καλός ο κόσμος!

Μέτρα αυτοπροστασίας, δυστυχώς (γι αυτούς) ατελέσφορα...

Γνωρίζουν καλά τα αρχικά και τα προστεθέντα ανδρείκελα του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ ότι τώρα πλέον σχεδόν όλοι έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο που διαδραματίζουν, ότι φτάνει το (μάλλον επώδυνο...) τέλος τους και (νομίζουν ότι) παίρνουν τα μέτρα τους.

Από τη μια, νομοθετούν μέτρα προστασίας και επέκτασης όλων(!) των ναρκωτικών (παλιό όνειρο του Γιωργάκη) για ... χρήση, μέχρι να γίνει ολόκληρη η Ελλάδα χασισοφυτεία, με τη διττή ελπίδα:

A) Να εξασφαλίσουν άμεσα την ψήφο όλων των ναρκοκρηστών, σε βάρος των ... προοδευτικών «αριστερών», που έσπευσαν να πανηγυρίσουν!

B) Και μεσοπρόθεσμα να στείλουν ακόμη περισσότερους απελπισμένους νέους στα δεσμά των ναρκωτικών, ώστε να μην «αγανακτούν» και να μην κινητοποιούνται εναντίον τους.

Την απάντηση θα τη λάβουν, οι ανόητοι, το Σεπτέμβρη ...

Από την άλλη, σχεδιάζουν μέτρα φίμωσης του διαδικτύου, ώστε να μην μπορούν οι νέοι να συντονίζουν τις ποικίλες αντιδράσεις τους στους δωσίλογους απατεώνες, μια που τα πανάθλια ΜΜΕ τους εξυπηρετούν μόνο τους παραγωγούς ... γιαουρτιού.

Η απάντηση, και πάλι, από το Σεπτέμβρη...

Τέλος, για το σύγχρονο δουλεμπόριο, οι ΜΚΟ πήραν και αρμοδιότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας(!), σκοπεύοντας μέσω αυτών να διορίσουν 150.000 νέους με μισθούς πείνας, ελπίζοντας στην ψήφο τη δική τους και των συγγενών τους. Ελπίζοντας ...



Ο Αναστάσης Πεπολής

Όσα επαινετικά ελέχθησαν και εγράφησαν για την προσωπικότητα και την πολιτική διαδρομή του Αν. Πεπολή τα προσυπογράφουμε και προσθέτουμε το εξής: Ο Πεπολής ήταν ένας από τους «κεντρώους» που εντάχθηκαν καθυστερημένα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υποκρίθηκε ποτέ τον υποστηρικτή ενός ριζοσπαστικού πολιτικού προγράμματος που (κατά τη γνώμη μας) είχε και έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Ήταν και παρέμεινε, όμως, αυτό που έλεγε από την αρχή.

Κάποιοι «υπερεπαναστάτες», που έβλεπαν αφ' υψηλού (δηλ. από «αριστερά») τον Πεπολή, έγιναν η άκρα δεξιά του πολιτικού μας συστήματος, υπουργοί και υποστηρικτές του Σημίτη και του Γιωργάκη. Φρόντισαν, μάλιστα, να τον εκτοπίσουν από το κοινοβούλιο κι αυτόν κι άλλους «κεντρώους» (Βερυβάκη, Κρητικό κ.λπ.), ώστε να μην ακούγονται ενοχλητικές φωνές. Και να μη «χαλάνε την πιάτσα», αφού δεν εννοούσαν να «βάλουν το δάχτυλο στο μέλι». Τώρα «θρηνούν» για την απώλειά του!