



ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Από τότε που μας έβαλαν στην ΕΟΚ (χωρίς να μας ρωτήσουν) μέχρι σήμερα, για 3 δεκαετίες, όσοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, πολιτικοί, ΜΜΕ, πανεπιστημιακοί, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ., με μια συστηματική και οργιώδη πλύση εγκεφάλου, δεν επιτρέπουν ν' αμφισβητηθεί η θέση υπέρ της συμμετοχής της χώρας μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. Στα ΜΜΕ επιτρέπεται ν' ακουστεί οποιαδήποτε «αιρετική» άποψη, πλην της θέσης για αποχώρηση από την Ε.Ε. Προσφάτως και ο κατοχικός πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έχει μεταβληθεί σε όργανο της κατοχής, κινδυνολόγησαν ότι είναι προτιμότερο να γίνουμε φτωχότεροι, παραμένοντας στην Ε.Ε. και το ευρώ, παρά να καταστραφούμε, επιστρέφοντας στη δραχμή. Οι υποστηρικτές της αποχώρησης είμαστε πλήρως αποκλεισμένοι από τα μεγάλα ΜΜΕ, ακόμη και για άσχετα θέματα. Δεν πρέπει να γνωρίζει ο πολύς κόσμος ούτε την ύπαρξή μας.

Σε μεγάλο μέρος των Ελλήνων πέρασε στο υποσυνείδητο ότι η αποχώρηση σημαίνει καταστροφή (χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο) κι ότι, όσα δεινά κι αν μας επισωρεύει η συμμετοχή, οφείλουμε να την ανεχθούμε. Όσοι ήθελαν να δίνουν εξετάσεις καλής διαγωγής (ευρωπαϊκά προγράμματα, προβολή από ΜΜΕ, ρουσφέτια κ.λπ.) απέφευγαν τις «κακές συναναστροφές» με όσους προβλέπαμε την εξέλιξη των πραγμάτων.

Τώρα πλέον αμφισβητείται η επιλογή της ένταξης

Σήμερα θεωρούμε ότι, παρότι συνεχίζεται και εντείνεται η πλύση εγκεφάλου, το κλίμα στο λαό αλλάζει ραγδαία, για τους εξής κυρίως λόγους.

Α) Οι οδυνηρές συνέπειες της συμμετοχής δεν είναι πλέον προβλέψεις κάποιας Κασσάνδρας, αλλά η τραγική καθημερινή πραγματικότητα όλο και μεγαλύτερου μέρους των Ελλήνων, οι οποίοι αισθάνονται ότι το μόνο που έχουν πια να χάσουν είναι «οι αλυσίδες τους». Πολύ περισσότερο που σήμερα η Ε.Ε. έχει επιβάλει καθεστώς κατοχής στη χώρα μας, με δικά της τα 2 από τα 3 κεφάλια της τρόικας.

Β) Η απληστία του μεγάλου κεφαλαίου έχει φέρει την Ε.Ε. σε μια βαθιά και ανυπέρβλητη κρίση, που έχει διχάσει τους ισχυρούς. Ο αγγλοσαξονικός άξονας ήλθε σε ρήξη με το γαλλογερμανικό, με το δεύτερο να εμφανίζει τον πρώτο ως βαριά ηττημένο στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Η Βρετανία φάνηκε να απομονώθηκε πλήρως, αλλά η πραγματική επιρροή του άξονά της είναι μεγαλύτερη. Ο άξονας αυτός (που περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ) προσπαθεί να πλήξει τη γερμανική επιρροή και το ευρώ, δημιουργώντας σε διάφορες χώρες νέες πολιτικές δυνάμεις δεξιές ή «αριστερές» υπό τον έλεγχό του. Οι «αριστερές» προβάλλουν τη θέση «ναι στην Ε.Ε., όχι στο ευρώ», θέση που δεν ενοχλεί τη Βρετανία, η οποία είναι εκτός ευρωζώνης. Κάποια ΜΜΕ στην Ελλάδα (π.χ. «Αντένα», «Σκάι») προβάλλουν συστηματικά τέτοιες απόψεις, με βάση τις οποίες κατασκευάζουν μια νέα «αριστερή αντιπολίτευση».

Γ) Μέσα στο γερμανικό άξονα διατυπώνονται από ορισμένους κύκλους απόψεις για εκδίωξη κάποιων χωρών, με πρώτη την Ελλάδα, από την ευρωζώνη ή για Ε.Ε. δύο ή τριών ταχυτήτων. Θεωρούν ότι με το ευρώ πήραν ό,τι είχαν να πάρουν από τη χώρα μας, ότι τώρα δεν αξίζει να ασχολούνται πλέον μαζί μας και ότι πρέπει να αναζητήσουν κέρδη σε άλλες μεγάλες αγορές



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

(Ρωσία, Κίνα κ.λπ.). Οι απόψεις αυτές είναι μυωπικές και ανιστόρητες. Μακάρι να μας εκδιώξουν. Εμείς θα βγούμε ωφελημένοι και οι Γερμανοί ζημιωμένοι. Η σημερινή γερμανική πολιτική δημιουργεί τόσο ανθρώπινο πόνο, που δυναμιτίζει τα θεμέλια του ίδιου του συστήματος και των κρατών που βρίσκονται στην κορυφή του. Αυτή ήταν η αντίληψη του Μπους του νεώτερου, καταστροφική για τις ΗΠΑ, αυτή είναι και της Μέρκελ.

Με αυτά τα δεδομένα έχει τεθεί πλέον στην ημερήσια διάταξη μέσα στον ελληνικό λαό (όχι στα μεγάλα ΜΜΕ, φυσικά) το ζήτημα της αποχώρησής μας από την Ε.Ε. και το ευρώ της, άρα ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα στρατηγικής και τακτικής.

Αργικές παρατηρήσεις

Α) Όλα όσα μας υπόσχονται για υπέρβαση της κρίσης με τα μνημόνια της Ε.Ε. και του ΔΝΤ είναι κοροϊδία. Αν συνεχίσουμε ν' ακολουθούμε τις εντολές τους, ποτέ δε θα ξεχρεώσουμε, ποτέ δε θα υπάρξει ανάπτυξη, ποτέ δε θα πάρουν πίσω τα μέτρα που μας εξαθλιώνουν, όπως ομολογούν ακόμη και πολλά από τα στελέχη τους. Αντιθέτως, θα «διαπιστώνουν» συνεχώς ότι απαιτούνται ακόμη σκληρότερα μέτρα.

Β) Η έξοδος από το ευρώ χωρίς αποχώρηση από την Ε.Ε. δε λύνει το πρόβλημα της πατρίδας μας. Βεβαίως είναι σημαντικό να διαθέτει ένα κράτος δική του νομισματική πολιτική, κυρίως για να προωθεί τα δικά του προϊόντα, αλλά εντός Ε.Ε. μας απαγορεύεται να προστατεύουμε και να προωθούμε την παραγωγή μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να περιορίσουμε την ελεύθερη ροή κεφαλαίων, δεν έχουμε δικαίωμα να χρηματοδοτούμε την παραγωγή μας, δεν έχουμε δικαίωμα να περιορίζουμε την εισαγωγή αγαθών (δασμοί κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι δε θα διαθέτουμε ποτέ ελληνικά προϊόντα ούτε για εξαγωγή ούτε για δική μας κατανάλωση. Η συνέπεια είναι να ζει η χώρα μόνο με δανεικά, πνιγμένη στα χρέη, στο έλεος των τοκογλόφων, έστω κι αν διαθέτει δικό της νόμισμα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η συρρίκνωση της ελληνικής παραγωγής ξεκίνησε από τότε που μας έβαλαν στην ΕΟΚ (1981). Με την ένταξή μας στο ευρώ (2002) η συρρίκνωση αυτή απλώς επιταχύνθηκε.

Γ) Εδώ που μας κατάντησαν καμιά λύση δεν είναι εύκολη. Η αποχώρηση από την Ε.Ε. δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλά μια τόσο σημαντική πολιτική απόφαση την επιλέγουμε όχι με κριτήριο το πόσο δύσκολη είναι, αλλά το πόσο αναγκαία είναι. Δεν ήταν εύκολη η εκδίωξη των ναζί και των συμμάχων τους από την πατρίδα μας, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την Εθνική Αντίσταση. Δεν ήταν εύκολη η ανατροπή της χούντας, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή από τον αντιδικτατορικό αγώνα.

Δ) Κάποιοι μιλούν για την ανάγκη ενός νέου ΕΑΜ, χωρίς να προτείνουν αποχώρηση από την Ε.Ε. Αν είχαν τα ίδια μυαλά οι αγωνιστές του ΕΑΜ, θα προσπαθούσαν να φτιάξουν τη «Νέα Ελλάδα» χωρίς προηγουμένως να διώξουν τους Γερμανούς κατακτητές από την πατρίδα μας!

Ε) Πολλοί έχουν πειστεί από την πλύση εγκεφάλου των ΜΜΕ ότι ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία επιθυμεί την παραμονή στην Ε.Ε. και το ευρώ και ότι αυτό δε θ' αλλάξει όσο υπάρχει Ε.Ε. Γι' αυτό ισχυρίζονται ότι είναι μάταιος κόπος να προσπαθεί κάποιος να



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

πείσει για το αντίθετο. Η ίδια η Eurostat, όμως, σε μια από τις τακτικές ανά εξάμηνο δημοσκοπήσεις της, την άνοιξη του 2010 (πριν αρχίσουν τα μνημόνια), κατέγραφε ότι οι Έλληνες που θεωρούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. «καλό πράγμα» είναι περίπου ισάριθμοι με όσους τη θεωρούν «κακό πράγμα». Και από τότε σταμάτησαν να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των σχετικών δημοσκοπήσεων!

ΣΤ) Έστω κι έτσι, όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού φοβάται ή δεν έχει πειστεί για την ανάγκη της αποχώρησης. Ας υποθέσουμε, μάλιστα, ότι το ποσοστό αυτό είναι τόσο μεγάλο όσο το εμφανίζουν τα ΜΜΕ. Είναι λόγος αυτός, όπως κάποιοι προτείνουν, για να μη διατυπώνουμε εμείς καθαρά τη θέση της αποχώρησης; Όχι, βέβαια! Έτσι θα συμβάλλαμε κι εμείς στη σύγχυση και στο φόβο, άρα στη διαίωση της παραμονής μας, όπως επιδιώκουν οι ευρωπαϊστές. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν καταγράφουν απλώς την κοινή γνώμη. Οφείλουν, ιδίως στις σημερινές συνθήκες κατοχής, να κάνουν προτάσεις καθαρές, ώστε να συμβάλλουν σε μια πορεία απελευθέρωσης.

Ζ) Η κρίση που μαστίζει την Ε.Ε. και το ευρώ της μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει σε διάλυση της ευρωζώνης ή και ολόκληρης της Ε.Ε. Κάποιοι, λοιπόν, βολεύονται να μην παίρνουν θέση για την ανάγκη αποχώρησης της Ελλάδας, με την «κουτοπόνηρη» σκέψη ότι με τη διάλυση το θέμα θα λυθεί μόνο του. Πρόκειται για εγκληματική αφέλεια. Αν, πράγματι, οδηγούμαστε σε διάλυση, αυτό οι ισχυροί θα το γνωρίζουν πολύ πριν και όσο πλησιάζει η χρονική στιγμή της διάλυσης τόσο πιο αδίστακτοι θα γίνονται, για να κατασπαράξουν ό,τι έχει απομείνει από τις σάρκες του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα θα αποφύγει πολλά δεινά, αν αποχωρήσει ακόμη και την παραμονή της διάλυσης της Ε.Ε.

Αλλά και μετά τη διάλυση της Ε.Ε. ή της ευρωζώνης, αν εμείς δεν απελευθερωθούμε, οι «εταίροι» μας θα έχουν σχέδια για τη συνέχιση της άγριας εκμετάλλευσής μας ή με την «Ευρώπη των 2 ή 3 ταχυτήτων» ή με νέα σχήματα. Επομένως δεν τη γλυτώνουμε κρύβοντας το κεφάλι μας στην άμμο.

Είναι εφικτή μια φιλολαϊκή πολιτική όσο παραμένουμε στην Ε.Ε.;

Καμιά κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις κι αν έχει, δεν έχει το δικαίωμα, όσο η χώρα παραμένει μέλος της Ε.Ε., να πάρει κανένα προοδευτικό, φιλολαϊκό μέτρο. Οι αποφάσεις των Βρυξελλών είναι δεσμευτικές και η απειθαρχία σ' αυτές επισύρει πρόστιμα και άλλες ποινές. Τώρα, μάλιστα, οι εκβιασμοί των ξένων περιλαμβάνουν και την απειλή ότι δε θα εκταμιευτεί η επόμενη δόση του δανείου. Όσο παραμένουμε, όλ' αυτά θα συμβαίνουν, ενώ η χώρα θα βυθίζεται σε ακόμη βαθύτερη ύφεση. Στα παραπάνω «νόμιμα» μέτρα πίεσης πρέπει να προστεθούν και τα αθέμιτα, τα μαφιόζικα, καθώς και ο αμείλικτος πόλεμος από τα ΜΜΕ.

Το αποτέλεσμα θα είναι η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα ήθελε να πάρει κάποια μέτρα υπέρ του λαού να μην μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να χάσει την υποστήριξη του λαού, οπότε **ή θα ανατραπεί ή θα παραδοθεί**. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η δεξιά κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία εκλέχθηκε με την υπόσχεση ότι θα αντισταθεί στις εντολές των δανειστών. Φαίνεται ότι ήταν ειλικρινής, όπως έδειξαν οι πρώτες κινήσεις της, π.χ. η σύγκρουσή της με τον κεντρικό τραπεζίτη. Η πολιτική της, όμως, σύντομα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και η



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

ουγγρική κυβέρνηση ξαναέπεσε στην αγκαλιά του ΔΝΤ και των άλλων δανειστών, με συνέπεια να χάνει τη στήριξη του λαού. Κάτι παρόμοιο συνέβη, σε μικρότερη κλίμακα, στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Το ίδιο θα συμβεί και με τη Ν.Δ. του Α. Σαμαρά, εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Ο Α. Σαμαράς, μάλιστα, άρχισε τις υποχωρήσεις πριν καν γίνει πρωθυπουργός, γι' αυτό οι πιθανότητες αυτοδυναμίας και πρωθυπουργοποίησής του μειώνονται.

Αξίζει ν' αναφερθούμε και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Ο Α. Παπανδρέου (ασύγκριτου αναστήματος σε σχέση με τους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες) ως αντιπολίτευση διεκήρυσσε ότι είναι εναντίον της ένταξής μας στην ΕΟΚ. Όταν έγινε πρωθυπουργός, μέσα στη γενικότερη ασυνέπιά του και την εξαπάτηση του κόσμου, αποδέχθηκε την ένταξη. Τελικά η ΕΟΚ άλωσε το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε και διάδοχός του εκλέχθηκε ο εκλεκτός της ΕΟΚ, ο Κ. Σημίτης, ο τελευταίος άνθρωπος που ο Ανδρέας θα ήθελε να τον δει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η αποχώρηση από την Ε.Ε. ως η πρώτη πράξη για την απελευθέρωση

Το δικό μας συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι μια στρατηγική απελευθέρωσης πρέπει να αφαιρεί από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης τα όπλα με τα οποία οι σύγχρονοι κατακτητές μπορούν να μας εκβιάζουν και να μας υπονομεύουν. **Οι κινήσεις μας πρέπει να είναι ταχύτατες.** Σε ομαλές κοινοβουλευτικές διαδικασίες (όπως επιθυμούμε), αυτό σημαίνει ότι προεκλογικά τονίζουμε πως η αποχώρηση από την Ε.Ε. θα είναι άμεση. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Την επομένη ορίζεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο συντομότερο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος (1 μήνας). Το δημοψήφισμα είναι βέβαιο ότι θα εκφράσει την καθαρή βούληση του εκλογικού σώματος για αποχώρηση, με μεγάλο ποσοστό. Στο διάστημα αυτού του μήνα παγώνουμε τη συμμετοχή μας στα όργανα της Ε.Ε. και την επομένη του δημοψηφίσματος αποσύρουμε τις υπηρεσίες μας. Εν τω μεταξύ η Βουλή θα έχει αποφασίσει άμεσα την κατάργηση των μνημονίων.

Σημαντική είναι η σχετική εμπειρία της Λατινικής Αμερικής. Πριν από μια δεκαετία ο λαός της χρεοκοπημένης Αργεντινής, αφού ανάγκασε το μέχρι τότε πρόεδρο να φύγει με ελικόπτερο από την πίσω πόρτα του προεδρικού μεγάρου, ανέδειξε μια νέα κυβέρνηση, που η πρώτη της ενέργεια ήταν να σπάσει την ισοτιμία πέσος-δολαρίου (αντίστοιχη με μια δική μας αποχώρηση από το ευρώ) και να προστατεύσει την εντόπια παραγωγή (αντίστοιχη με μια δική μας αποχώρηση από την Ε.Ε.). Από τότε η Αργεντινή είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου και σήμερα είναι μέλος της ομάδας των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου (G 20)!! Παρόμοια γραμμή ακολούθησαν και άλλες χώρες της Λατ. Αμερικής που τώρα προοδεύουν εντυπωσιακά, με σπουδαιότερη τη Βραζιλία.

Όλ' αυτά δε σημαίνουν ότι θα έρθουμε σε ρήξη με την Ε.Ε. Αυτό δε συμφέρει ούτε εμάς, ούτε την Ε.Ε., ούτε τις χώρες μέλη της. Αν εμείς προχωρούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι στο δρόμο της απελευθέρωσης, αν διαπιστώσουν ότι οποιαδήποτε προσπάθειά τους ν' ανακόψουν την πορεία μας αυτή θα αποτύχει (και θα αποτύχει, αφού ο λαός θα συμμετέχει και θα στηρίζει), θα επιδιώξουν να συμβιβαστούν μαζί μας.

Γι' αυτό, αρκετό χρόνο πριν από τις εκλογές, πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσεις με την Ε.Ε. και τις χώρες μέλη που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών με βάση



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

το αμοιβαίο όφελος. Είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν. Θα ήθελαν την Ελλάδα μέλος της Ε.Ε., γιατί έτσι θα είχαν περισσότερα κέρδη. Αφού, όμως, δε θα μπορούν να μας κρατήσουν, θα προτιμήσουν μια συμφωνία μαζί μας, ώστε να κερδίσουν λιγότερα, παρά να μην κερδίσουν καθόλου. Εννοείται ότι παρόμοιες συζητήσεις θα έχουν προηγηθεί των εκλογών και με τις εκτός Ε.Ε. χώρες, μερικές από τις οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξή μας, π.χ. Ρωσία. Η Ελλάδα, ως ανεξάρτητη χώρα πλέον, θα μπορεί να κάνει όποια συμφωνία θέλει, όποτε θέλει και με όποιον θέλει, με κριτήριο το αμοιβαίο όφελος, κι όχι να καταστρέφεται, για να κερδίζουν κάποιοι ισχυροί δήθεν σύμμαχοι.

Μια στρατηγική αποχώρησης από την Ε.Ε. οφείλει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα σχέδια, που να καλύπτουν βασικές πτυχές μιας πολιτικής ανόρθωσης και ανάπτυξης.

Σχέδιο εθνικοποίησης των τραπεζών και ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων

Οι τράπεζες στα χέρια ιδιωτών δε λειτουργούν για να ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες, αλλά για να αυξάνουν τα κέρδη των τραπεζιτών. Ιδιαίτερα σήμερα, που το τραπεζικό κεφάλαιο κυριαρχεί των άλλων μορφών του κεφαλαίου (βιομηχανικό, εμπορικό κ.λπ.) ο ρόλος των ιδιωτικών τραπεζών είναι καταστροφικός. Δεν επενδύει στην παραγωγή, στην αύξηση του πλούτου, έστω άνισα μοιρασμένου, αλλά στην καταλήστευση των ανθρώπων, που καταδικάζονται στην ανέχεια.

Γι' αυτό το τραπεζικό σύστημα πρέπει να εθνικοποιηθεί κι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς το ελληνικό κράτος να ξοδέψει χρήματα, αφού οι τράπεζες έχουν ήδη πάρει χρήμα και κρατικές εγγυήσεις πάνω από 150 δισ. (και έπονται άλλα 60), για να δανείζονται από την Ε.Κ.Τ. Η μετοχική αξία των τραπεζών είναι κατά πολύ μικρότερη των 150 δισ. Μια ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει την επιστροφή των εγγυήσεων αυτών. Αν οι τράπεζες δεν τις επιστρέψουν για τον οποιονδήποτε λόγο, όπως είναι το πιθανότερο, το κράτος θα τις μετατρέψει σε πλειοψηφική συμμετοχή στη διοίκησή τους. Έτσι οι τράπεζες θα περιέλθουν στα χέρια του κράτους και κοινωνικών φορέων, π.χ. των ασφαλιστικών ταμείων. Αν κριθεί ότι ένα μικρό μέρος του τραπεζικού συστήματος θα παραμείνει ιδιωτικό, θα πρέπει κι αυτό να βρίσκεται υπό εθνικό έλεγχο.

Αν έχει ιδιωτικοποιηθεί η Αγροτική Τράπεζα, αυτή οπωσδήποτε θα ξαναγίνει κρατική και τα χωράφια που ήσαν υποθηκευμένα και τα άρπαξε ο ιδιώτης αγοραστής θα επανέλθουν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες χωρίς αποζημίωση.

Με την εθνικοποίηση το τραπεζικό σύστημα απελευθερώνεται και μπορεί να επιτελέσει την κυριότερη αποστολή του: τη **χρηματοδότηση της παραγωγής**, που είναι η βάση της οικονομίας μιας χώρας (βλ. παρακάτω).

Οι υπέρμαχοι του ευρώ κινδυνολογούν ότι με την επαναφορά της δραχμής και τη βέβαιη υποτίμηση του νομίσματος πολλοί θα θελήσουν να κερδοσκοπήσουν, βγάζοντας νωρίτερα χρήματα έξω, κάποιοι απ' αυτούς με σκοπό να τα επαναφέρουν και να κάνουν αγορές με μικρότερο κόστος. Θυμίζουμε στους κυρίους αυτούς ότι τεράστια διαφυγή έγινε και με το ευρώ



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

και, μάλιστα, σε συνθήκες πλήρους ελέγχου της χώρας από την Ε.Κ.Τ. Το 2010, εν μέσω χρεοκοπίας, μνημονίων, φοροεπιδρομών και δραστικών περικοπών, βγήκαν 48 δισ. ευρώ επίσημα. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 βγήκαν επίσημα κεφάλαια 18,9 δισ. ευρώ. Πόσο φορολογήθηκαν; Ούτε ευρώ! Τη δεκαετία 2000-2009 βγήκαν επίσημα κεφάλαια αξίας 252 δισ. ευρώ.

Συγκριτικά αξίζει ν' αναφέρουμε ότι η Ινδία, με πληθυσμό 100 φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα, έχει χάσει περίπου 460 δισ. δολάρια σε διαφυγόντα κεφάλαια από το 1947 μέχρι σήμερα. Την πρακτική της παράνομης εξαγωγής κεφαλαίων καταδίκασε στις 20/1/2011 το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, χαρακτηρίζοντάς την «απλή κλοπή εθνικού πλούτου». Το δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση της χώρας να ενισχύσει τις προσπάθειες ανάκτησης των κεφαλαίων αυτών από τράπεζες του εξωτερικού.

Το περιοδικό Spiegel έγραψε ότι οι καταθέσεις Ελλήνων σε τράπεζες μόνο της Ελβετίας είναι 600 δισ. ευρώ (Ελευθεροτυπία 8/2/2011), τρεις φορές περισσότερα χρήματα από όσα στην ίδια τους τη χώρα, ποσό μεγαλύτερο από ολόκληρο το δημόσιο χρέος και τριπλάσιο από το δάνειο που μας δίνουν, χάριν του οποίου έχουμε παραχωρήσει επισήμως την εθνική μας κυριαρχία.

Επομένως, οι υπέρμαχοι του ευρώ δεν ανησυχούν για τη διαφυγή κεφαλαίων, αλλά για την έξοδο από το ευρώ, με το οποίο έχουν ταυτίσει τα άνομα συμφέροντά τους. Η υποκρισία τους φτάνει στο απίστευτο σημείο να κινδυνολογούν για τυχόν αγορές σε χαμηλές τιμές, όταν αυτή τη στιγμή σπεύδουν να πουλήσουν στους ξένους προστάτες τους τις ΔΕΚΟ κι όλη τη δημόσια περιουσία, μέχρι και τα πετρέλαια, στο 1/10 έως το 1/20 της αξίας τους.

Ακριβώς, λοιπόν, για ν' αποφύγουμε την περαιτέρω διαφυγή κεφαλαίων, που αυξάνει τις ανάγκες δανεισμού για τις εξωτερικές μας συναλλαγές, και για να σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη εισαγωγή κεφαλαίων και την ανεξέλεγκτη επένδυσή τους, πρέπει όχι να μείνουμε, αλλά να φύγουμε από το ευρώ και την Ε.Ε. Με την αποχώρηση αποκτούμε και το δικαίωμα να εθνικοποιήσουμε το τραπεζικό μας σύστημα. Σκοπός μας, μάλιστα, δεν είναι μόνο ν' **αποφύγουμε περαιτέρω διαφυγή κεφαλαίων, αλλά και να επαναφέρουμε κεφάλαια που θα έχουν ήδη διαφύγει.**

Με την επαναφορά της δραχμής οι εγχώριες καταθέσεις και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων θα μετατραπούν σε εγχώριο νόμισμα και δε θα θιγούν, αφού οι περισσότερες τράπεζες θα είναι εθνικοποιημένες και οι άλλες θα τελούν υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο και θα μπορούν να δανείζονται από το κράτος.

Σχέδιο ανάπτυξης της παραγωγής και κάλυψης του εμπορικού ελλείμματος

Η βάση της οικονομίας μιας χώρας είναι η παραγωγή της. Το σχέδιο της ΕΟΚ/Ε.Ε., που εφαρμόστηκε από την πρώτη στιγμή της ένταξής μας, ήταν να συρρικνωθεί η ελληνική παραγωγή. Οι στόχοι τους ήσαν αφ' ενός ν' αγοράζουμε τα δικά τους προϊόντα, αντί να παράγουμε και να καταναλώνουμε τα δικά μας, αφ' ετέρου να καταδικάσουν την Ελλάδα στο φαύλο κύκλο δανεισμού και υπερχρέωσης, ώστε να βαθύνουν την εξάρτησή μας και, τελικά, να μας επιβάλουν το καθεστώς κατοχής που σήμερα βιώνουμε. Οι πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

από την ΕΟΚ τα πρώτα χρόνια λειτούργησαν ως δόλωμα, για να μην υποψιαστεί ο ελληνικός λαός τις συνέπειες της ένταξης, να εξαγοραστούν συνειδήσεις και να μας δημιουργήσουν αίσθημα ενοχής ότι «φάγαμε ξένα λεφτά», άρα δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε.

Η πορεία ανάπτυξης της πατρίδας μας συμβαδίζει με την πορεία ανάπτυξης της παραγωγής της. Έτσι μειώνουμε δραστικά το εμπορικό έλλειμμα (με στόχο να το μετατρέψουμε σε πλεόνασμα), μειώνουμε δραστικά την ανεργία (με στόχο να την εξαλείψουμε πλήρως), μειώνουμε την ανάγκη εξωτερικού δανεισμού (και την εξαλείφουμε πλήρως), αυξάνουμε τα έσοδα του κράτους (αναγκαία για κοινωνικές παροχές και άλλες υποχρεώσεις που οι κατοχικοί δεν τηρούν) και των ασφαλιστικών ταμείων και βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων.

Με τη συμμετοχή μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και στο όνομα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, δεν έχουμε δικαίωμα να προστατεύουμε την παραγωγή μας με δασμούς στα ξένα προϊόντα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να χρηματοδοτούμε την παραγωγή κάποιων προϊόντων, π.χ. αγροτικών, στο όνομα του «ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού». Δεν είναι εύκολο να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στο εξωτερικό με διμερείς εμπορικές συμφωνίες με βάση το αμοιβαίο όφελος, γιατί μας δεσμεύουν αντίστοιχες συμφωνίες της Ε.Ε., οι οποίες φροντίζουν για τα συμφέροντα μόνο των ισχυρών. Μας απαγορεύεται, επίσης, να προστατεύουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις μας, τον ορυκτό πλούτο της χώρας και κάθε άλλο δημόσιο αγαθό, στο όνομα της εξόφλησης των δανείων, ιδιαίτερα σήμερα με το καθεστώς των μνημονίων (αγγλικό δίκαιο).

Με την αποχώρησή μας από την Ε.Ε. όλα αυτά τα εμπόδια παύουν να υπάρχουν. Για κάθε τομέα της παραγωγής πρέπει να υπάρχει έτοιμο σχέδιο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κοινωνικούς και τοπικούς φορείς (δήμους, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια κ.λπ.). Το σχέδιο θα έχει εκτιμήσει τις δυνατότητες εσωτερικής κατανάλωσης και τις δυνατότητες εξαγωγών, ύστερα από διερευνητικές συζητήσεις με αρμόδιους άλλων χωρών.

Α) Άμεσα θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί και να αποδώσει ο **αγροτικός τομέας**. Η Ελλάδα έχει ιδανικό κλίμα για την αγροτική παραγωγή (ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες κ.λπ.) και είναι απαράδεκτο να αιμορραγεί συναλλαγματικά, για να εισάγει γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τις βόρειες χώρες (που δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα). Να αποκαταστήσουμε την οικολογική ισορροπία στην ξηρά και στις θάλασσές μας και ν' αναπτύξουμε την αλιεία μας. Το κράτος οφείλει και μπορεί να στέκεται δίπλα στον αγρότη με τη χορήγηση παραγωγικών δανείων και με το υψηλής κατάρτισης επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε (γεωπόνους, κτηνίατρος, τεχνικούς) και που σήμερα μαστίζεται από την ανεργία. Μπορούμε να κλείνουμε και πάλι συμφωνίες ανταλλαγής προϊόντων (κλίρινγκ), όπως κάναμε στο παρελθόν με την ΕΣΣΔ και τις άλλες χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ. Ν' απαλλάξουμε τον αγροτικό μας τομέα από την εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες, να μην επιτρέψουμε την εισβολή των μεταλλαγμένων (Μονσάντο κ.λπ.), να δημιουργήσουμε μεγάλες και μικρές μονάδες και να αναπτύξουμε την οικιακή αγροτική παραγωγή. Θυμίζουμε ότι πριν από την ένταξή μας στην Ε.Ε. η Ελλάδα ήταν πλεονασματική στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, ενώ τώρα είμαστε ελλειμματικοί. Με την αποχώρησή μας από την Ε.Ε. παύουν να μας δεσμεύουν οι συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες (του Λομέ), άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εισάγουμε από αυτές αγροτικά προϊόντα, ούτε να περιορίζουμε τις εξαγωγές μας προς τις χώρες της Ε.Ε. Για μας τους Έλληνες το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οικονομικό, αλλά και ζήτημα παράδοσης και πολιτισμού.



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

Β) Ένας άλλος τομέας που μπορεί να ενισχυθεί, χωρίς να χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια, και να έχει γρήγορη απόδοση είναι οι μικρές συνεταιρικές επιχειρήσεις **υψηλής τεχνολογίας**. Σπουδαίοι εξειδικευμένοι Έλληνες επιστήμονες, που σήμερα παραμένουν άνεργοι ή ετεροαπασχολούνται ή αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, έχουν τις γνώσεις να στήσουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, πέραν όσων ήδη υπάρχουν. Η ενίσχυση μπορεί να γίνεται με χρηματοδότηση και με φορολογικά κίνητρα. Γενικότερα, μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί η **μικρομεσαία επιχείρηση**, η συμμετοχή της οποίας στην οικονομική ανάπτυξη είναι αναντικατάστατη.

Γ) Καμιά χώρα και κατ' εξοχήν η Ελλάδα δεν πρέπει να στηρίζει την οικονομία της κυρίως στον **τουρισμό**, γιατί μπορεί πιο εύκολα να ενδίδει σε πολιτικούς εκβιασμούς κάποιων ισχυρών (ταξιδιωτικές οδηγίες κ.λπ.). Επιπλέον ο κλάδος του τουρισμού είναι πολύ εκτεθειμένος σε ευρύτερες μεταβολές που προκύπτουν από κρίσεις, ανταγωνισμούς κ.λπ. Τέλος η ανάδειξη του τουρισμού σε κύριο τομέα της οικονομίας μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα παροχής υπηρεσιών προς τους ξένους κι αυτό αντιβαίνει προς την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.

Όλ' αυτά δε σημαίνουν ότι αδιαφορούμε για τον τουρισμό. Αντιθέτως, μπορούμε και οφείλουμε με το ιδανικό κλίμα, το φυσικό κάλλος (που πρέπει να προστατεύουμε) και τα σπουδαία πολιτιστικά μνημεία που διαθέτει η πατρίδα μας, ν' αναπτύξουμε περαιτέρω τον τουρισμό μας. Η επάνοδος στη δραχμή θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. Ο τουρισμός μας (ξενοδοχεία, πρακτορεία κ.λπ.) πρέπει να βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, να προωθούμε σ' αυτόν τα ελληνικά αγροτικά και άλλα προϊόντα. Όσοι εργάζονται στον τουρισμό οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους, αλλά ολόκληρη τη χώρα, άρα οφείλουν να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τον ξένο, να παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και να μην κερδοσκοπούν, διαφορετικά θα υφίστανται αυστηρές ποινές. Παράλληλα με την ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισμού προωθούμε και την ανάπτυξη του εσωτερικού.

Δ) Με τη συμμετοχή μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. συρρικνώθηκε δραματικά η **βιομηχανική μας παραγωγή**. Εισάγουμε πλέον μέχρι και σπίρτα. Οι ξένοι εξαγόρασαν πολλές επιχειρήσεις, π.χ. τροφίμων και ποτών, κατά κανόνα έκλεισαν το εργοστάσιο, πέταξαν στο δρόμο τους εργαζόμενους και κράτησαν μόνο το εμπορικό δίκτυο της επιχείρησης, για να προωθούν τα δικά τους προϊόντα, που παράγονται στο εξωτερικό. Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. έγινε ακόμη πιο καταστροφική για τη βιομηχανία μας όταν δόθηκαν κίνητρα για τη μεταφορά ελληνικών εργοστασίων σε γειτονικές χώρες με φτηνά μεροκάματα, οι οποίες έγιναν μέλη της Ε.Ε., π.χ. Βουλγαρία, ή επιδιώκουν να γίνουν, π.χ. Σκόπια, Αλβανία.

Με την αποχώρησή μας από την Ε.Ε. θα έχουμε τη δυνατότητα ν' αναπτύξουμε και πάλι τη βιομηχανία μας. Η ανάπτυξη θα είναι σταδιακή. Το γεγονός ότι η βιομηχανία θα στηθεί σχεδόν από την αρχή δημιουργεί το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να τη στήσουμε με σύγχρονη τεχνολογία, άρα να είναι ανταγωνιστική και να σέβεται το περιβάλλον. Προτεραιότητα θα δοθεί σε τομείς στους οποίους έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, δηλ. σε τομείς που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που διαθέτει η χώρα μας (αγροτικά προϊόντα, υδρογονάνθρακες, ορυκτός πλούτος) και σε τομείς που παράγουν προϊόντα απαραίτητα για άλλες δραστηριότητες (φάρμακα, τρόφιμα-ποτά, οικοδομικά-χαλυβουργία, ενέργεια κ.λπ.). Διαθέτουμε το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό, για να εισάγουμε καινοτομίες στη βιομηχανική μας παραγωγή. Επιδίωξη είναι να παράγεται εδώ το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των βιομηχανικών προϊόντων που χρειαζόμαστε. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για την αμυντική βιομηχανία, ώστε να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε έξωθεν εκβιασμούς.



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

Ε) Η χώρα μας έχει μεγάλη παράδοση ναυτοσύνης. Σήμερα ο ελληνικός **εμπορικός στόλος** κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά θαλασσίων μεταφορών, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί ούτε σοβαρά κέρδη αποδίδει στην πατρίδα μας ούτε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας καλύπτει.

Η **ακτοπλοΐα**, που οφείλει να εξυπηρετεί τα νησιά μας, έχει καταστεί ζημιογόνα, λόγω των μνημονίων που έχει επιβάλει η τρόικα, που έχουν ως συνέπειες την πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων (λόγω και της υπερφορολόγησης), τη μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων από το κράτος στις εταιρείες, την άρνηση των τραπεζών για χρηματοδότηση, τη μείωση των επιβατών και των οχημάτων πάσης φύσεως (λόγω της άγριας λιτότητας), την αποδρομολόγηση πλοίων και τη διαρκή υποβάθμιση της θαλάσσιας συγκοινωνίας των νησιών. Η διάλυση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας έχει επιτείνει τη σύγχυση.

Η **ποντοπόρος ναυτιλία**, που μεταφέρει αγαθά σ' όλο τον κόσμο, είναι ένας κλάδος που εξαρτάται ευθέως από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και υπόκειται στο διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κερδοφόρα, αλλά είναι σαφώς δυσκολότερο να τεθεί υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, αφού το κάθε πλοίο μπορεί να σηκώσει όποια σημαία θέλει και οι εφοπλιστές να έχουν την έδρα τους στο Λονδίνο ή τη Ν. Υόρκη.

Ο **ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας** είναι πολύ σημαντικός και για την απασχόληση και για την οικονομία. Στην Ελλάδα μπορούμε να προσφέρουμε τις υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιοχής. Η γεωγραφική μας θέση είναι ευνοϊκή και επιπλέον οι κλιματικές συνθήκες είναι ιδανικές για τέτοιου είδους εργασίες. Αυτά τα πλεονεκτήματα τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα και η ζώνη του Περάματος (70% ανεργία) και γενικά ο ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας φθίνει. Μέσα σ' ένα περιβάλλον που λειτουργεί στην καπιταλιστική λογική οφείλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Με το κράτος στην υπηρεσία του λαού και τα συνδικάτα αναγεννημένα και απαλλαγμένα από κομματικές σκοπιμότητες αυτό μπορούμε να το πετύχουμε.

Η αποχώρηση από την Ε.Ε. δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους (εθνικό νόμισμα, κίνητρα για ανάπτυξη κ.λπ.), ώστε να σηκώσουν περισσότερα πλοία την ελληνική σημαία, να προωθούνται ελληνικά πληρώματα στα ελληνικά πλοία, να ναυπηγούνται και να επισκευάζονται περισσότερα ελληνικά πλοία σε ελληνικά ναυπηγεία, να αποκατασταθεί η θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών μας (άρση της «απελευθέρωσης» της ακτοπλοΐας, μείωση εισιτηρίων και φορολογικών επιβαρύνσεων, επανεξέταση «άγονων» γραμμών κ.λπ.), να θεσπίσουμε το δικαίωμα στην Τ.Α. και σε κοινωνικούς φορείς (π.χ. NAT) για δρομολόγηση πλοίων και να διευκολύνουμε τον εσωτερικό τουρισμό, που θα συνεπάγεται αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να παραμείνει μια μεγάλη ναυτική δύναμη, με τη νεολαία να επιστρέφει στη θάλασσα.

ΣΤ) Σήμερα όλοι δέχονται ότι ο **ενεργειακός πλούτος** μας είναι τεράστιος. Όσοι, λοιπόν, ισχυρίζομασταν εδώ και χρόνια ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλες ποσότητες **πετρελαίου και φυσικού αερίου** δεν είμασταν φαντασιόπληκτοι, απλώς οι διαψεύσεις έκρυβαν σκοπιμότητες. Περίμεναν να βουλιάζουν πρώτα οικονομικά την Ελλάδα, να μας βάλουν τη θηλιά στο λαιμό με τα μνημόνια και το αγγλικό δίκαιο και μετά να μας αρπάξουν όλο τον ενεργειακό πλούτο. Με την Τουρκία έτοιμη να μας αρπάξει το μισό Αιγαίο.



A.S.K.E.

Πρέπει, λοιπόν, άμεσα ν' ανακηρύξουμε την ΑΟΖ σε όλα τα θαλάσσια σύνορά μας. Με την απελευθέρωση από την Ε.Ε. θα ακυρώσουμε και τα μνημόνια, για να κάνουμε σαφές προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν πρόκειται να χαρίσουμε σε κανέναν το πετρέλαιο και το φυσικό μας αέριο. Όσο υπάρχει ανάγκη συνεργασίας με ξένες εταιρείες, θα υπογράψουμε συμβάσεις συμφέρουσες για τη χώρα μας και θα απευθυνόμαστε σε όσο το δυνατόν περισσότερες άλλες χώρες, ιδίως όσες μπορούν να έχουν ισχυρή και πολύπλευρη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή μας.

Το κάρβουνο και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, που θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί μαζί με τη ΔΕΗ, επανέρχονται στο κράτος. Εθνικοποιούνται **τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα**, που παραχωρήθηκαν εξ αρχής σε ιδιώτες, κυρίως ξένους, χωρίς κανένα σεβασμό στο περιβάλλον. Η αποζημίωση θα οριστεί, αφού ξαναγίνει ο λογαριασμός από την αρχή.

Μας κρατούν κρυφό ότι η Ελλάδα διαθέτει άφθονη **γεωθερμική ενέργεια** (άριστη πηγή ενέργειας, χωρίς καθόλου ρύπους), τουλάχιστον στην περιοχή της Θράκης. Είναι ένας επιπλέον λόγος που θα έπρεπε αυτή την περιοχή το ελληνικό κράτος να την προσέχει ως κόρη οφθαλμού, κι όμως είναι η περιοχή στην οποία η Τουρκία αφήνεται ν' αλωνίζει σαν ξέφραγο αμπέλι, με ορατούς σοβαρότατους κινδύνους.

Εννοείται ότι οφείλουμε να εξαντλούμε κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των ήπιων, ανανεώσιμων και μη ρυπογόνων μορφών ενέργειας (γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής, ηλιακής, αιολικής) και μόνο στο βαθμό που αυτές δε μας καλύπτουν να καταφεύγουμε στις μη ανανεώσιμες και ρυπογόνες (υδρογονάνθρακες, κάρβουνο).

Αντίστοιχο σχέδιο με του ενεργειακού πλούτου πρέπει να υπάρχει και για το σημαντικό **ορυκτό μας πλούτο** (μέταλλα κ.λπ.).

Σχέδιο για το δανεισμό και το χρέος

Από τότε που υπάρχει το νεώτερο ελληνικό κράτος είναι χρεωμένο στις τράπεζες των μεγάλων χωρών της Δύσης. Σκοπός των δανείων δεν είναι να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες, αλλά τους ξένους. Ο κυριότερος λόγος, μάλιστα, που χορηγούνται τα δάνεια δεν είναι το τραπεζικό κέρδος, αλλά ο εκβιασμός και ο έλεγχος της χώρας μας.

Τα δάνεια που έχουμε πάρει σ' αυτούς τους 2 αιώνες τα ξεπληρώνουμε εις το πολλαπλούν, οι ξένοι τραπεζίτες κερδίζουν τεράστια ποσά από εμάς, όμως η Ελλάδα χρωστά όλο και περισσότερα. Η αύξηση του δημόσιου χρέους έγινε αλματώδης από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ το 1981. Τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο με την ένταξη στην ΟΝΕ το 2002. Μέχρι το 2001 ο μέσος ρυθμός αύξησης του χρέους ήταν 7 δισ. το χρόνο και από το 2002 μέχρι σήμερα έφτασε τα 20 δισ. το χρόνο. Ο λόγος είναι ότι η ένταξη στην ΕΟΚ διέλυσε την παραγωγή μας (για να εισάγουμε τα δικά τους προϊόντα) και ότι κατασπαταλήθηκαν τεράστια ποσά για την εξαγορά των συνειδήσεων στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ, που μέχρι τότε ήσαν αντίθετοι προς την ένταξη. Η αύξηση του χρέους μας έκανε ακόμη πιο υποτελείς.



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

Σήμερα, με τα μνημόνια, τα δάνεια χρησιμοποιούνται για να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό και ν' αρπάξουν όλο το δημόσιο πλούτο, με τελικό σκοπό να διαλύσουν το ελληνικό κράτος και να το μετατρέψουν επισήμως σε προτεκτοράτο.

Μια απελευθερωτική στρατηγική οφείλει να περιλαμβάνει την **άμεση παύση πληρωμών προς τους ξένους δανειστές-τοκογλύφους** και την ακύρωση των μνημονίων και των συμφωνιών ξεπουλήματος των ΔΕΚΟ και των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών. Αν οι ξένοι δανειστές μας το προτείνουν, μπορούμε να συστήσουμε μια διεθνή επιτροπή λογιστικού ελέγχου, η οποία θα κρίνει αν υπάρχει χρέος και πόσο είναι. Με τον τρόπο αυτό χώρες της Λατ. Αμερικής διέγραψαν το «επαχθές», περιόρισαν το χρέος στο 1/3, για να το πληρώσουν όποτε θα μπορούσαν. Αυτός ο διακανονισμός δεν έχει καμιά σχέση με τα σημερινά «κουρέματα», με τα οποία ωφελημένοι είναι οι ξένοι, αφού ανταλλάσσουν την «έκπτωση» με τον πλήρη έλεγχο της πατρίδας μας και των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.

Το υπόλοιπο χρέος που θα απομείνει, μετά την αφαίρεση του επαχθούς, υπερκαλύπτεται από τα χρήματα που η **Γερμανία** μας οφείλει από **τα κατοχικά δάνεια και τις επανορθώσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου**, που είναι πολύ περισσότερα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει αποκατασταθεί για τις γερμανικές θηριωδίες. Η Επιτροπή που διεκδικεί τις γερμανικές αποζημιώσεις υπολογίζει τα γερμανικά χρέη σε 158 δισ. χωρίς τους τόκους! Τελικά, η Γερμανία χρωστά σ' εμάς περισσότερα απ' όσα εμείς στη Γερμανία. Κι όμως, σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα συμψηφισμό των χρεών, γιατί έτσι έχουν υπογράψει οι Παπακωνσταντίνου και Προβόπουλος με το πρώτο μνημόνιο. Με την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την κατάργηση των μνημονίων μπορούμε να προτείνουμε ένα συμψηφισμό. Αν η Γερμανία τον αρνηθεί και χοντρύνει το παιχνίδι (τουριστικές οδηγίες κ.λπ.), να ξέρει ότι θα προχωρήσουμε σε μοϊκοκοτάξ των γερμανικών προϊόντων, που έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά. Αυτοί θα χάσουν πολύ περισσότερα, γι' αυτό δε θα το κάνουν.

Το μόνο που μπορούν να μας κάνουν οι ξένοι δανειστές είναι να μη μας δίνουν άλλα δάνεια. Καλύτερα για μας! Πρώτ' απ' όλα το ελληνικό κράτος δε θα έχει ανάγκη από τα δάνειά τους, αφού το σύνολο σχεδόν των χρημάτων αυτών επιστρέφουν στους ίδιους τους δανειστές για την εξυπηρέτηση προηγούμενων δανείων. Επιπλέον το ελληνικό κράτος θα αυξήσει τα έσοδά του με την αύξηση της παραγωγής και τον επανέλεγχο του δημόσιου πλούτου. Η Ελλάδα θα αξιώσει και το μέρος των καταθέσεων πολιτών της στις ξένες τράπεζες που είναι προϊόν καταλήστευσης του δημόσιου χρήματος (βλ. παρακάτω).

Σε πρώτη φάση, οπότε δε θα έχουν εξασφαλισθεί πόροι από τις εξαγωγές και άδηλοι πόροι, θα χρειαστεί κάποιο μικρό δάνειο για εισαγωγές αγαθών που δεν παράγονται εδώ. Αυτό μπορούμε να το βρούμε από εσωτερικό δανεισμό και την ομογένεια. Αν χρειαστεί επιπλέον, υπάρχουν χώρες να μας δανείσουν με μικρό επιτόκιο και χωρίς κανέναν όρο. Οι συνεννοήσεις πρέπει να έχουν γίνει πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης. Η Σερβία, η Μολδαβία, ο Ισημερινός και άλλες χώρες δανείστηκαν από την Κίνα με 3% και για 15 χρόνια. Η Ρωσία έδινε στον ολέθριο Γιωργάκη 25 δισ. ως πρώτη δόση κι αυτός δεν τα πήρε, γιατί έτσι του είπαν οι Αμερικανοί αφέντες του. Οι δυο αυτές μεγάλες χώρες έχουν μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα, άρα εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ καλές συμφωνίες. Η Κύπρος πήρε δάνειο με καλούς όρους από τη Ρωσία. Δάνειο μπορούμε να πάρουμε και από αραβικές τράπεζες. Ακόμη και η Βραζιλία, πρώην πορτογαλική αποικία, δανείζει τους πρώην αποικιοκράτες της, γιατί ούτε η Πορτογαλία



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

ούτε καμιά άλλη χώρα του κόσμου έχει υπογράψει μνημόνιο ίδιο με το δικό μας! Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας στο εξής πρέπει να δανείζεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις.

Το συμπέρασμα είναι ότι με την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την ακύρωση των μνημονίων τα προβλήματα με το χρέος και το δανεισμό δεν είναι δυσεπίλυτα, όπως ισχυρίζονται σήμερα οι υποτελείς, για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους.

Σχέδιο νομισματικής και φορολογικής πολιτικής

Η πρώτη ενέργεια κάθε χώρας που αποκτά την ανεξαρτησία της είναι να κόβει δικό της νόμισμα. Αντιθέτως, η απώλεια του εθνικού νομίσματος σηματοδοτεί την εξάρτηση και υποτέλεια μιας χώρας. Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ σήμαινε την ολοκλήρωση της εξάρτησης της πατρίδας μας από τα διεθνή καπιταλιστικά κέντρα. Όταν με την ένταξη στην ΟΝΕ σχεδόν όλοι πανηγύριζαν και λίγοι σιωπούσαν, το ΑΣΚΕ φώναζε και προειδοποιούσε με ανακοίνωση στις 28/12/2001:

«Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα στη χώρα μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η ΕΚΤ και το διευθυντήριο της κοινότητας.

Οι συνέπειες θα γίνουν σύντομα ορατές. Συρρίκνωση της εναπομείνουσας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, ελλειμμάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών.

Η διαφαινόμενη πλέον, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου μας φέρνει πιο κοντά στην τύχη της Αργεντινής.» Όπερ και εγένετο.

Η καθιέρωση της ισοτιμίας 1:1 του αργεντινικού πέσος με το αμερικανικό δολάριο σηματοδότησε την πλήρη υποταγή της Αργεντινής στο αμερικανικό κεφάλαιο και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Η λαϊκή εξέγερση και η απελευθέρωση της χώρας έσπασε αυτή την ισοτιμία και από τότε, όπως προαναφέραμε, η Αργεντινή αναπτύσσεται εντυπωσιακά.

Με την αποχώρηση από την Ε.Ε. προφανώς η Ελλάδα αποχωρεί και από τη ζώνη του ευρώ και τυπώνει δικό της νόμισμα, δηλ. επαναφέρει τη δραχμή. Η διαδικασία στο Νομισματοκοπείο υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα, όσο και η διαδικασία αποχώρησης από την Ε.Ε. (δημονήφισμα κ.λπ.). Για ν' ακυρωθούν, λοιπόν, οποιαδήποτε σχέδια πρόκλησης ανωμαλίας, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει αμέσως εντολή να δουλέψει το Νομισματοκοπείο, ώστε με την αποχώρηση από την Ε.Ε. το εθνικό νόμισμα να είναι έτοιμο. Στο μικρό διάστημα που θα μεσολαβήσει μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ευρώ μόνο για τις εσωτερικές μας συναλλαγές.

Για τα 2-3 πρώτα χρόνια από την επάνοδο της δραχμής, που θα είναι και τα δυσκολότερα, το νόμισμα θα είναι πληθωρικό, δηλ. θα υποτιμηθεί. Ο πληθωρισμός, όταν ελέγχεται από μια κυβέρνηση που διαθέτει εθνικό νόμισμα και υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας της, είναι ένα όπλο σε συνθήκες παγκόσμιων κρίσεων. Η επάνοδος στη δραχμή θα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της **απρόσκοπτης χρηματοδότησης των εσωτερικών αναγκών μας**, δηλ. μισθών και συντάξεων του δημοσίου, δημοσίων έργων και προμηθειών. Η παραγωγή θα αναπτύσσεται, όχι



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

μόνο γιατί θα χρηματοδοτείται, αλλά και γιατί με την αύξηση των εισοδημάτων θα αυξάνεται και η εσωτερική ζήτηση. Όλ' αυτά θα έχουν ως συνέπειες τη δραστική μείωση της ανεργίας, την αύξηση των δημοσίων εσόδων καθώς και των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Η αρχική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, προκειμένου η χώρα να προωθήσει τις εξαγωγές της και να μειώσει τις εισαγωγές, θα προκαλέσει αύξηση των τιμών των εισαγομένων, αλλά η αγορά όσων δεν μπορούν να υποκαθίστανται από ελληνικά θα καλύπτεται, επειδή τα λαϊκά εισοδήματα θα έχουν αυξηθεί. Το βάρος αυτής της αύξησης θα το επωμισθούν πλέον όλοι κι όχι μόνο οι πιο αδύνατοι, όπως τώρα. Με την απελευθέρωσή μας από την Ε.Ε. θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε έλεγχο των εισαγωγών (ώστε να μη μας φορτώνουν όλα τα σκουπίδια που οι ξένοι παράγουν και τα προωθούν σ' εμάς με τη διαφήμιση) καθώς και έλεγχο των τιμών (ώστε να σταματήσει η κερδοσκοπία).

Με την επαναφορά του εθνικού νομίσματος άμεσα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα **απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα**, που να φορολογεί περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα και τα υψηλά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει και να αιτιολογούνται (πόθεν έσχες). Να καταπολεμά δραστικά τους μεγαλοφοροφυγάδες και να προβλέπει μέχρι και δήμευση της περιουσίας τους. Επίσης θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, που να εγγυάται τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να απαγορεύει, επιτέλους, τη διαρκή λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων. Να καθιστά τη εισφοροδιαφυγή και τη «μαύρη» εργασία ποινικό αδίκημα.

Ότι το ευρώ ήταν μια απάτη δεν το καταλαβαίνει πλέον μόνο ο ελληνικός λαός, ο πλέον θιγόμενος από την επίθεση των τραπεζιτών, αλλά και άλλοι λαοί του ευρωπαϊκού νότου. Τρεις πρωτοβουλίες, αν και μεμονωμένες, είναι ενδεικτικές. Στο χωριό Μουργκάδος της Βόρειας Ισπανίας επανέφεραν την ισπανική πεσέτα, στην πόλη Πεζένας της Νότιας Γαλλίας και στην πόλη Φιλετίνο της Ιταλίας τύπωσαν δικά τους νομίσματα(!) κι όχι μόνο δεν επήλθε καταστροφή, όπως κινδυνολογούν οι κατοχικοί, αλλά ανέπνευσαν οι τοπικές οικονομίες.

Την κινδυνολογία για την επαναφορά της δραχμής καταγγέλλουν ακόμη και άνθρωποι που είναι ευρωπαϊστές, άνθρωποι του συστήματος, που όμως σέβονται την επιστημονική τους αποστολή, όπως η τ. πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. **Δεληβάνη**:

«Αναντίρρητα, η ελεύθερη επιλογή μας θα ήταν η παραμονή μας στο ευρώ. Αλλά ποιο θα είναι το όριο θυσιών, προσβολών, τιμωριών, αστυνόμευσης των δημοσιονομικών μας πραγμάτων, απώλειας εθνικής κυριαρχίας, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας μας, για να παραμείνουμε στην ευρωζώνη, αν και εφόσον θα εξακολουθεί αυτή να υπάρχει; Γιατί, αν δε θέσουμε ένα τέτοιο όριο, θα είμαστε χαμένοι.

Μια επιστροφή στη δραχμή, αν τελικώς την κρίνουμε αναπότρεπτη, δε θα είναι φυσικά ένας ευχάριστος περίπατος. Αντιθέτως θα συνδεθεί για 2-3 χρόνια με πολύ σοβαρές δυσκολίες, προβλεπόμενες αλλά και απρόβλεπτες. Αλλά και τώρα δε ζούμε μέσα σε ανυπέβλητες δυσκολίες και, το χειρότερο, χωρίς να έχουμε ελπίδα καμιά; Η δραχμή, από κοινού με τις δυσκολίες, θα φέρει μαζί της και κάποια ανεκτίμητα πλεονεκτήματα:

Α) Τη δυνατότητα ταχύρρυθμης ανάπτυξης, που θα εξαρτηθεί από δικές μας προσπάθειες και που θα δώσει γρήγορα καρπούς, ύστερα από την πενταετή βαθιά ύφεσή μας. Τα μέσα για την έναρξή



A.S.K.E.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΖΩΡΤΖ 12-ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ. +302103822315, FAX +302103819887

Ιστοσελίδα: www.aske.gr

της, ασφαλώς, θα εξασφαλιστούν με τη βοήθεια εξωευρωπαϊκών δανείων, που δε θα κατευθύνονται αυτούσια, όπως συμβαίνει τώρα, στους δανειστές. Οι απόγονοί μας δε θα αναζητούν την τύχη τους εκτός της Ελλάδας, αλλά εντός των ορίων της.

Β) Η εξασφάλιση ενός εθνικού νομίσματος συνδέεται με πολύπλευρη οικονομική ισχύ: υποτίμηση της εξωτερικής του αξίας, που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, προσφυγή σε πληθωριστική πολιτική, που ενισχύει το ρυθμό ανάπτυξης, πραγματοποίηση αναδιανεμητικής πολιτικής, που θα ενθαρρύνει τη ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα.

Γ) Άφησα για το τέλος τα σοβαρότερα. Χάρη στην επιστροφή στη δραχμή, θα ανακτήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, θα μπορέσουμε εμείς να εκμεταλλευτούμε τα όποια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και χρυσού βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην πατρίδα μας. Κι αυτά θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή μας προσπάθεια.

Και, βέβαια, θα αποπληρώσουμε το χρέος μας. Το τμήμα του εκείνο που δεν έχει ήδη εξοφληθεί με ληστρικά επιτόκια, το τμήμα που θα παραμείνει μετά την αφαίρεση των όσων μας χρωστά η Γερμανία, το καθαρό χρέος, χωρίς την προσθήκη συνεχών νέων δανείων με απαγορευτικά επιτόκια. Θα αποπληρώσουμε το χρέος σε βάθος χρόνου και με το προϊόν της ανάπτυξης και όχι με το προϊόν της προοδευτικής εξαθλίωσης του λαού μας, της ανερχόμενης φτώχειας, της ασιτίας των παιδιών που λιποθυμούν στα σχολεία, της κατακόρυφης ανεργίας και των ατέλειωτων δεινών που μας επιβάλλει η τρόικα. Θα πληρώσουμε το χρέος μας, χωρίς να μεταβληθούμε σε ΑΠΟΙΚΙΑ Η ΕΛΛΑΣ.» (ομιλία σε εκδήλωση της «Χριστιανικής» στην ΕΣΗΕΑ 30/11/2011)

Αν αυτά είναι τα λόγια μιας υπερμάχου του ευρώ, τα δικά μας λόγια ίσως περιττεύουν!