

ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ» ΜΑΣ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Αλληπάλληλα χαστούκια δέχεται η χώρα μας από τους εχθρούς της, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, που παριστάνουν τους συμμάχους μας, στα οποία δεν απαντά. Κι όταν δεν απαντά οι εχθροί αποθρασύνονται.

Υποτίθεται ότι για τα Σκόπια γίνεται μια πολύχρονη διαπραγμάτευση που θα έχει ως αποτέλεσμα έναν τελικό συμβιβασμό για το όνομα, ο οποίος στη συνέχεια θα επιτρέψει στους σκοπιανούς να ενταχθούν στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. Η κοροϊδία είναι ότι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ ήδη αποκαλούν το κράτος των Σκοπίων όχι με τη διεθνή προσωρινή ονομασία του (ΠΓΔΜ), αλλά ακριβώς με το όνομα που θέλουν οι ίδιοι οι σκοπιανοί (Δημοκρατία της Μακεδονίας). Πρόσφατα η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε: «Η Μακεδονία πρέπει να γίνει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ». Αλλά και η υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ επισκέφτηκε τα Σκόπια, όπου δήλωσε ότι «η Μακεδονία μπορεί να βασίζεται στη στήριξη των ΗΠΑ για την επίτευξη των στόχων της».

Που είναι η διαπραγμάτευση λοιπόν; Και ποιος ο ρόλος των υποτιθέμενων μεσολαβητών; Ευκόλως εννοούμενος από όλους εκτός από την ελληνική(;) κυβέρνηση που επιδεικνύει παχυδερμική αδιαφορία και για τα άλλα εθνικά θέματα.

Ο Υπ.Εξ. Βενιζέλος ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε επίσημο έγγραφο από την Τουρκία, που έγραφε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι πλέον εν ζωή, και , αντί να τους το πετάξει στη μούρη, το παρέλαβε ως επίσημο εισερχόμενο της ΕΕ. Αλλά δεν έφθανε μόνο αυτό, όταν η Κύπρια ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους επισήμανε την «παράλειψη» Βενιζέλου αυτός ο άθλιος προχώρησε σε ρηματική διακοίνωση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, πράξη εχθρική και πρωτοφανή.

Η «φιλία» των Αμερικανών προς τη χώρα μας εκδηλώθηκε και στο ζήτημα της ελληνικής Θράκης. Ο Αμερικανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Ρόμπερτ Σάντερς δέχθηκε στο γραφείο του τους πράκτορες του Τουρκικού προξενείου Κομοτηνής, που έχουν επιβληθεί ως ηγεσία όλης της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας. Οι πράκτορες αυτοί ανοιχτά επιδιώκουν την απόσχιση της ελληνικής Θράκης από την Ελλάδα και την προσάρτησή της στην Τουρκία. Η ελληνική(;) κυβέρνηση δεν αντέδρασε στις δραστηριότητες του κυρίου Σάντερς, όπως δεν αντέδρασε ποτέ σε καμιά από τις προκλήσεις των Τούρκων αξιωματούχων που επισκέπτονται συχνά πυκνά την ελληνική Θράκη, για να φανατίσουν , να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν τις αποσχιστικές κινήσεις. Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε μια πατριωτική εξωτερική πολιτική. Φυσικά με μια ελληνική κυβέρνηση και όχι με εφιάλτες και γιεσμέν.

Όποτε καταλάβουμε ότι «έρχονται ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μας».