



ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Οι εκλογές πέρασαν, όμως έμεινε ο απόηχος κάποιων συμβάντων που πρέπει να προβληματίζουν, γιατί σηματοδοτούν το μέλλον. Ένα από αυτά είναι η παρουσία για πρώτη φορά κόμματος από τους μουσουλμάνους (τουρκογενείς), της Θράκης υπό την εποπτεία και οργάνωση του τούρκικου προξενείου.

Το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (DEB), όπως υποκριτικά ονομάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υποστηρίχτηκε με φανατισμό από τους πράκτορες της Τουρκίας, μέσα σε παραλήρημα ανθελληνικού μίσους. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα, προπαγάνδα, χρηματισμοί, εκβιασμοί, απειλές και μεταφορά ψηφοφόρων από την Τουρκία με πούλμαν, ώστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να βάλουν τα θεμέλια της αποσχιστικής πολιτικής που ονειρεύεται η Άγκυρα.

Απέτυχαν, παρά την αδιαφορία του ελληνικού κράτους. Στα χωριά της Θράκης που υπάρχουν κλειστές κοινωνίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με χαμηλό οικονομικό, βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο πήραν πλειοψηφία σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις όπου η ψήφος είναι αδιευκρίνιστη και οι επιρροές – επιδράσεις του προξενείου είναι σαφώς μικρότερες. Συνολικά στην Ξάνθη και Ροδόπη το DEB πήρε περίπου 41.000 ψήφους και ποσοστά 26% και 42% αντίστοιχα. Εκτός Θράκης όπου ζουν 25.000 μουσουλμάνοι θρακικής καταγωγής, το DEB πήρε 40! Ψήφους, συγκεκριμένα στη Ρόδο παρά τις φοβερές προσπάθειες της Άγκυρας πήρε μόνο 15. Ο στόχος να προβληθεί το DEB, ως ο αυθεντικός εκφραστής της μουσουλμανικής μειονότητας έπεσε στο κενό.

Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πρέπει να μας προβληματίζει περισσότερο. Στελέχη του όπως ο Χριστόπουλος, του οποίου οι απόψεις συμπίπτουν με αυτές της Άγκυρας, προσπάθησαν να προσελκύσουν ψήφους με δήθεν προοδευτικές και προχωρημένες θέσεις, (συμπαγές τουρκόκομμα και λοιπές ανοησίες). Απέπεμψαν ακόμη και την Σουλεϊμάν Σαμπιχά από το Ευροψηφοδέλιό τους, γιατί τόλμησε να δηλώσει ότι είναι Ελληνίδα Μουσουλμάνα Ρομά, άρα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιά !! Παρ' όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε τρίτο κόμμα στη Θράκη, με ποσοστά χαμηλότερα των άλλων ελληνικών περιοχών.

Όμως το πρόβλημα υπάρχει και χρήζει προσοχής και δραστικών λύσεων. Η υπεργεννητικότητα των μουσουλμάνων της περιοχής και η υπογεννητικότητα των χριστιανών απειλούν με δημογραφικές αλλοιώσεις. Η Άγκυρα κατόρθωσε να συμπεριλάβει κάτω από την ομπρέλα του προξενείου της, ένα μεγάλο μέρος από τους Ρομά, Πομάκους και τουρκόφωνους Έλληνες μουσουλμάνους. Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά η κατάσταση από τα ελληνικά Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δυσάρεστες και επικίνδυνες. Απαιτείται το κλείσιμο ή ο έλεγχος και η αποδυνάμωση του τουρκικού προξενείου, η λήψη ισχυρών μέτρων για τη διατήρηση της εθνοτικής ταυτότητας των Πομάκων και μουσουλμάνων Ρομά και κυρίως η παροχή ελληνικής παιδείας στα παιδιά όλων των μουσουλμάνων.