

ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

Ένας σπουδαίος άνθρωπος, αντιστασιακός του αντιδικτατορικού αγώνα, έφυγε από κοντά μας στις 13/6/2014. Γεννήθηκε το 1931 και αποφοίτησε από τη Σ.Σ.Ε. ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού. Ήταν από τους πρώτους, που κατέβηκε στην Κύπρο, για να πολεμήσει ως εθελοντής το 1964. Εκεί, στο Μπογάζι Αμμοχώστου, λοχαγός ο ίδιος εντάχθηκε με το λόχο του στο 206 τάγμα πεζικού, που είχε διοικητή το Σπύρο Μουστακλή. Η αλληλοεκτίμηση και η συνεργασία των δύο αγωνιστών αποκαταστάθηκε αμέσως. Το 1966 όταν ο Αλέκος Ζαρκάδας υπηρετούσε στις Σέρρες τα χουντικά στοιχεία προσπάθησαν να ασκήσουν πολιτική δίωξη εναντίον του Μουστακλή. Ο Ζαρκάδας έσπευσε να τον υποστηρίξει. Γι' αυτό μόλις επιβλήθηκε η δικτατορία, η Χούντα αποστράτευσε το Ζαρκάδα από τους πρώτους. Αυτός όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Μαζί με άλλους αξιωματικούς όλου του πολιτικού φάσματος συγκρότησε την αντιστασιακή οργάνωση «Ελεύθεροι Έλληνες» με σημαντική δράση. Συνελήφθη και εξορίστηκε για 4 χρόνια. Με τη μεταπολίτευση επανήλθε στο στράτευμα με το βαθμό του αντιστρατήγου. Όταν συνταξιοδοτήθηκε συνέχισε την πολιτική του δράση, κινούμενος στο δημοκρατικό πατριωτικό χώρο (εναντίον του σχεδίου Ανάν κ.λπ.).

Ο Αλέκος Ζαρκάδας δεν ήταν σπουδαίος μόνο για τους αγώνες του, αλλά και για το ήθος του. Πάντα ευγενής, με σεβασμό προς το συνομιλητή του και τις απόψεις του. Αξέχαστος!

ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ

Στις 19/7/2014 έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής Μπάμπης Γκολέμας. Ολόκληρη η οικογένειά του συμμετείχε στις αρχές του 20^{ου} αιώνα στις αγροτικές κινητοποιήσεις της Θεσσαλίας. Ο παππούς του ήταν από τους ηγέτες του Κιλελέρ. Με την Κατοχή όλη η οικογένεια εντάχθηκε στο ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ. Ο ίδιος ο Μπάμπης στα αετόπουλα. Πήρε μέρος στις εκδηλώσεις – συλλαλητήρια της νεολαίας της Λάρισας για το Κυπριακό και οργανώθηκε στη νεολαία της ΕΔΑ. Αρχές 1954 οργανώθηκε στην παράνομη οργάνωση του ΚΚΕ στη Λάρισα. Τον Αύγουστο του 1954 συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια. Μετά από 3,5 χρόνια υπόδικος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή. Αποφυλακίστηκε το 1966. Αρχές Απρίλη 1967 μετακόμισε στην Αθήνα όπου συνέχισε την παράνομη δουλειά. Το 1969 πιάστηκε από την ασφάλεια Κυψέλης, βασανίστηκε, έμεινε ένα μήνα στην απομόνωση και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλακή. Την ίδια περίοδο είχε φυλακιστεί και η γυναίκα του Ελένη, που ήταν έγκυος και γέννησε μέσα στη φυλακή το πρώτο τους παιδί. Η ζωή της οικογένειας αποτυπώθηκε στην κινηματογραφική ταινία του Παντελή Βούλγαρη «τα Πέτρινα Χρόνια».

Ο Μπάμπης Γκολέμας διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για πολλά χρόνια. Η ευαίσθητη ψυχή του τον οδήγησε αρκετές φορές να πάρει το μολύβι και να γράψει ποιήματα. Ο Μπάμπης Γκολέμας ήταν ακλόνητος στις ιδέες του, αλλά συγχρόνως πατριώτης και δημοκράτης. «Σεβόμαστε τις απόψεις όλων των ανθρώπων» είπαν με τη γυναίκα του, Ελένη, σε μια τελευταία τους συνέντευξη.