

# « Ενημέρωση του Α.Σ.Κ.Ε.



ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1988

Γραφεία: Τζωρτζή 12, 7<sup>ο</sup> όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, τηλ. 3622315-3619887 (6-10 π.μ.) αρ. φύλλου 13 (δρχ. 100)

## Το Νταβός για την Ελλάδα είναι ότι η Ζυρίχη και το Λονδίνο για την Κύπρο

Το προηγούμενο φύλλο της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ έμεινε το Σάββατο 30/1/88, πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της συνάντησης του Νταβός. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο ραγδαίες θα ήταν οι εξελίξεις.

Η συμφωνία του Νταβός για το Αιγαίο ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας, που μπαίνει σε μια νέα περίοδο. Το Νταβός για την Ελλάδα έχει την ίδια σημασία που είχαν για την Κύπρο οι συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Όπως και στην Κύπρο, έτσι και στην Ελλάδα το μέλλον είναι πια δυσόριστο.

Είναι τόσο σημαντικό αυτή η συμφωνία που όλα τα πολιτικά γεγονότα που προηγήθηκαν ή θα ακολουθήσουν πρέπει να ερμηνευτούν με βάση τις ανάγκες της επίτευξης της συμφωνίας του Νταβός (όσα προηγήθηκαν) και της υλοποίησής της (όσα θα ακολουθήσουν). Θέλουν να διατηρήσουν τον κ. Παπανδρέου στην κυ-

βέρνηση «για να ολοκληρώσει το έργο του», όπως είπε ο ίδιος στα Γιάννενα, δηλ. την παράδοση του Αιγαίου. Η «ανταποκρίση» πρέπει να δουλεύει γι αυτόν, π.χ. να κάνει «γκράφες».

Για το ΑΣΚΕ ο κ. Παπανδρέου δεν είναι πια μόνο ένας πολιτικός αντίπαλος. Είναι ένας εθνικός μειοδότης, που η ιστορία θα τον δώσει τη θέση του, δίπλα στον κ. Καραμανλή, που έκανε τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, και στους 6 του Γουδιού, που κριθήσαν υπεύθυνοι για τη Μιτρασιατική καταστροφή του 1922.

Ελπίζουμε οι αντίρροπες δυνάμεις, που δίκουρα υπάρχουν και θα ενισχύονται, θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών και οι ένοχοι θα κριθούν όχι μόνο από την ιστορία, αλλά και από τη δικαιοσύνη.

Είναι αυτονόητο ότι το 13<sup>ο</sup> φύλλο της "Ε", αφιερώνεται στο Νταβός. Όσα δυσάρεστα χέρι θέλουν να προλάβουν πιο δυσάρεστες εξελίξεις.

## Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΣ

Ο κ. Παπανδρέου, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον κ. Οζάλ, προσπάθησε να πείσει ότι δεν έκανε καμία συμφωνία. Πρόκειται για ένα χονδροειδές ψέμμα. Το υγιές ανακρινόμενόν είναι μια συμφωνία-πλαισίον, που θα κατευθύνει την πολιτική των δύο κυβερνήσεων και τις επιμέρους συμφωνίες στο προσεχές μέλλον.

Το βασικό σημείο είναι το 7, που λέει: «Οι πρωθυπουργοί συμφώνησαν να δημιουργηθούν δύο επιτροπές: Η μια για να εξετάσει τους τομείς συνεργασίας, όπως την οικονομική συνεργασία, μικτές επιχειρήσεις, το εμπόριο, τον τουρισμό... Σε σχέση μ' αυτό συμφώνησαν να ενδαρρύνουν... και την ίδρυση μιας κοινής επιτροπής επιχειρηματιών ή ενός κοινού εμποροβιομηχανικού επιτελείου».

Είναι φανερό ότι οι μικτές επιχειρήσεις θα ιδρυθούν για την εκμετάλλευση του Αιγαίου, δηλαδή: πετρέλαια και κατά δεύτερο λόγο τουρισμός. Οι εταιρείες αυτές μόνο στα χαρτιά θα είναι ελληνοτουρκικές. Τα μεράκια τους θα είναι κυρίως αμερικανικά.

Τις θα είναι οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες αυτής της συμφωνίας; Η ελάχιστη γνώ-

ση της Ιστορίας και του Διεθνούς Δικαίου οδηγεί σ' ένα βέβαιο συμπέρασμα: Όταν Τούρκοι επιχειρηματίες και Τούρκοι εργατές (όχι ως μεταναστες) δουλεύουν δυτικά των βιων του Αιγαίου, αυτόματα το καθεστώς αυτών των νησιών θα μπει σε αμφισβήτηση. Όταν, μάλιστα, η Τουρκία μπει στην ΕΟΚ (τώρα προσπαθεί να συνδέσει, με τις ευχολίες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ) Τούρκοι πολίτες θα έχουν δικαίωμα ν' αγοράσουν γη στα ελληνικά νησιά. Γι αυτό η Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα καθυστερεί τις εργασίες της δεύτερης επιτροπής (πολιτικής-τομικής) και θα βιάζεται για την πρόοδο της πρώτης (οικονομικής). Ο κ. Παπανδρέου, φυσικά, δεν είχε αντίρρηση να βάλει στο "ράφι", όπως είπε, τη χάρη, δηλ. τον προεδρισμό του καθεστώτος του Αιγαίου από το διεθνές δικαστήριο. Όταν οι οικονομικές δραστηριότητες θα έχουν προχωρήσει, τότε οι Τούρκοι θα έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν την προσφυγή στη Χάγη, ελπίζοντας βέβαια ότι η απόφαση της θα επηρεάζεται στην αρχή της "ευνουχίας", δηλ. μοίρασμα του Αιγαίου περίπου στη (συνέχεια στη σελ. 4)

## Η Ν.Δ. σπύδρει να βοηθήσει...

Η παραδοσιακή πολιτική έκφραση της άρχουσας τάξης στον τόπο μας και των Ίντων προετατών (κυρίως των ευρωπαίων), δηλαδή η ΝΔ, φάνηκε να περνά πολλούς κλυδωνισμούς. Ο κ. Μητσοτάκης, για πολλούς «ετα καλά καθούμενα», έκαμε ως περιφρονημένος δήλωσε για τον κώστα Γλυζμπουργκ, που χαρακτηρίστηκε μνημείο αφέλειας, γκάφα ολκής και πολιτική αυτοκτονία. Ο κ. Μητσοτάκης ούτε ανόητος είναι ούτε ήδελ, βέβαια, να αυτοκτονήσει. Επιχειρήσε πρώτη πολιτική, δυσανάγνωστη μόνο σε πρώτη ματιά και μόνο αν δεν παρακολουθεί κανείς τα αποτελέσματά της.

### ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η πρώτη συνέπεια ήταν, φυσικά, ο γάλλος. Η ΝΔ σαν πολιτικός εκημετισμός τα έχασε. Σίγουρα υπέστη απώλειες. Και μόνο το γεγονός ότι από δυνητικός κατήχαρας όλων των κυβερνητικών χεί-

Για το Σάββατοκύριακο 26-27 Μάρτη ορίστηκε η 14<sup>η</sup> σύνοδος της Κ.Ε. του ΑΣΚΕ (βλ. και σελ. 2)

ρισμών μεταβλήθηκε σε επασμοδικά αντιδρώντα και τηχορούμενο πανικόβαλε κάθε νεοδημοκρατία.

Η δεύτερη, επίσης φυσικά, ήταν η αμφισβήτηση της ηγεσίας του. Τα ανυπογίαστα στελέχη και όλοι σχεδόν οι σπαδοί, που μέχρι τώρα πιστεύαν πως ο κ. Μητσοτάκης διεκδικούσε στα σοβαρά την κυβέρνηση, άρχισαν να "φωναίζουν", φανερά ή κρυφά. Το αποτέλεσμα αναμενόμενο.

Η τρίτη ήταν να ζαναέλθουν στο προσκήνιο οι γνωστοί «βαρώνιοι» του κομματός, οι δελφίνοι της αρχηγίας και, βέβαια, ο κ. Καραμανλής. Κι αυτό αναμενόμενο, όσο κι αν ήταν το πιο δυσάρεστο για τον κ. Μητσοτάκη.

### Τι συνέβη, λοιπόν;

Απάντηση (και εύκολη μάλλον) μπορεί να δώσει μόνο οποιος έχει συνειδητοποιήσει το παιχνίδι της εξουσίας στη χώρα μας. Οποιος θεωρεί δεδομένο ότι όλοι οι γνωστοί πολιτικοί ηγέτες μας αγωνίζονται, και (συνέχεια στη σελ. 2)



## ΓΙΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟ Ο "ΜΗ ΠΟΛΕΜΟΣ"

Η ιστορία, όμως, δε μας μαθησιάζει

Ο κ. Παπανδρέου δεν τόλμησε να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα κέρδιζε τίποτα από το Νταβός και ξέρετε ότι αρχά ή γρήγορα θα φανεί ε' όλους η προδοσία. Επειδή καμιά δικαιολογία δε θα ήταν πειστική, χρησιμοποίησε τον εκφοβισμό: «Το μήνυμα του Νταβός είναι μη πόλεμος», είπε. Κι όταν τον ρώτησαν τι μεσολάβησε κι άλλαξε θέση, είπε: «Ο Μάρτις. Η άμεση απειλή πολέμου».

Το μήνυμά του, λοιπόν, δεν ήταν ούτε προς τον Οζάλ, ούτε προς τις ΗΠΑ, αλλά προς τον Ελληνικό λαό: «Εγώ σας διασφαλίζω την ειρήνη. Μην ενδιαφέρεστε για τις παρακωρύξεις στο Αιγαίο!!». Κατά ανάλογο καλλιεργείται εδώ και χρόνια και για το Κυπριακό.

Το ΑΣΚΕ, φυσικά, πιστεύει ότι με κανένα τίμημα δε μπορεί να εκχωρείται εθνικός χώρος. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως και στην Κύπρο οι ευμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου και γενικότερα η μειοδοτική πολιτική δεν έφεραν το «μη πόλεμο», αλλά τον Ατζίλα και την Κατοχή, έτσι και στο Αιγαίο μόνο για ένα βραχύ χρονικό διάστημα θα εξασφαλιστεί η ηρεμία. Η τουρκική πολιτική, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει αποδείξει ότι μόλις πετυχαίνει τον ένα στόχο βάζει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή τον επόμενο. Και δεν κρύβουν τις διεκδικήσεις τους στη Δ. Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου και την υπόλοιπη Κύπρο. Αν λοιπόν, για το Νταβός χρειάστηκε να μας τρομοκρατήσουν με την «κρίση», τον περασμένου Μάρτη (που εκδόθηκε τη διογκωσαν), κάποια πιο συγκεκριμένη παραχώρηση θα πρέπει να δικαιολογηθεί με ακόμα πιο οδυνηρές εμπειρίες.

Το θέμα ήταν να μην μπει σε συζήτηση και το θέμα του Αιγαίου ούτε στο Νταβός, ούτε στη Χάγη. Από τη στιγμή που υπάρχουν συζητήσεις είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν και κρίσεις, που πολλές θα είχαν απρόβλεπτα έκβαση. Στη γειτονική Μ. Ανατολή κάθε συμφωνία ακολουθείται από αιματηρές συγκρούσεις. Οι διωγμοί του ελληνισμού στην πόλη το 1955 έγιναν την παραμονή της τριμερούς διάσκεψης στο Λονδίνο για το Κυπριακό.

### Έχουμε, ήδη, τις πρώτες ενδείξεις.

Την παραμονή του Νταβός 5 χιλιάδες Έλληνες μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης για πρώτη φορά τόλμησαν να διαδηλώσουν, με αίτημα να τους αναγνωριστεί το δικαίωμα να λέγονται Τούρκοι. Την επομένη του Νταβός: (α) το Πίρι Ρέις (το πρώην χώρα που έπρεπε να "βυθιστεί") περιοδεύει στο Αιγαίο «αβλαβώς» (!), (β) οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας από τουρκικά αεροπλάνα (και πάνω από τα νησιά τώρα) μετά το Νταβός είναι υψότερες, γιατί, όπως λέει ο κ. Παπανδρέου, «γίνονται από αεροκάφη ναυτικής συνεργασίας κι όχι μαχητικά», (γ) με αφορμή κτηματικές διεκδικήσεις Μουσουλμάνοι του κυρίου Εύλαλο της Ξάνθης τόλμησαν να πυροβολούν τους Χριστιανούς συγχωριανούς τους, υπό την καθοδήγηση του ιμάμη.

Η μειοδοτική πολιτική δεν απομακρύνει, αντίθετα φέρνει κοντά τους κινδύνους πολεμικών αναμετρήσεων. Τους κινδύνους απομακρύνει (όπως όλοι ευχόμεστε) μια πολιτική που κάνει βαφές ότι δεν θα ζαρείται τίποτα, παράλληλα με μια σοβαρή προγράμμα ανεξάρτητης αμυντικής δραστηριότητας στη ριζική μορφή στο σύνολο του λαού (βλ. ΑΣΚΕ-2).

Μόνο μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε τις τουρκικές διεκδικήσεις, μπορούμε ν' ακυρώσουμε τα τελεφερέμια και (αφού οι ένοχοι πληρώσουν το κόστος τους) ν' αναπτύξουμε κάθε μορφής συνεργασία. Με τον τουρκικό λαό δε μας χωρίζει τίποτα. Αντίθετα έχουμε κοινούς εχθρούς: τον κ. Οζάλ και τους προστάτες του. Οι διωγμοί που υφίσταται καθημερινά ο τουρκικός λαός από τη κυβέρνηση της Αγκυρας είναι γνωστοί σε κάθε δημοκράτη.

## Αλλάζουν τα σχολικά βιβλία λόγω Νταβός!

Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό επίγειο του κοινού ανααισιωδέντος Παπανδρέου-Οζάλ είναι το 4 που λέει: «Οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν ότι στις δύο χώρες έχει δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη σε διάφορα κοινωνικά πεδία σχετικά με υπάρχοντα ζητήματα. Συμφώνησαν ότι αυτό συμβαίνει ακόμα και στα εχθροειδή».

Τι είναι η ευστοχία αυτού του επίγειου;

Το ελληνικό μεσοεγγλετικό μαδερνιστικό ιδεολογία τον τον εθνικισμό, που τον θεωρούσε ως τον αντίποδα του διεθνισμού της αριστεράς. Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως έχουμε προφητικά γράψει στο ΑΣΚΕ-2, ο διεθνισμός (μοσχοπολιτισμός με κέντρο τις ΗΠΑ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιδεολογίας του αστικού κόμματος, που κάνει κερδοφόρες επενδύσεις στο «σιδηρούν παραπέτασμα» και στην «Ερυθρά Χίνα». Αντίθετα κάθε προοδευτική προσπάθεια στις

περιφερειακές χώρες του καπιταλισμού έχει εαφή εθνικοαπελευθερωτική χαρακτηριστική.

Η ώρα έφτασε και για τους χείτονες του Αιγαίου. Πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να πάρουν στα χέρια τους το Αιγαίο, βλέποντας ως βιτρίνα Έλληνες και Τούρκους επιχειρηματίες, και ταυτόχρονα στα ελληνικά σχολεία και τις στρατιωτικές σχολές να διδάσκεται η τουρμουρακία των 400 χρόνων, η κίβρασιατική καταστροφή, οι διωγμοί του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη, την Άμβρο και την Τένεδο και ο Ατζίλας στην Κύπρο; Πώς είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να ενημερώνεται για τους μελλοντικούς στόχους της τουρκικής διηλωματίας (Δ. Θράκη, νησιά Αιγαίου);

Όλα αυτά πρέπει να ξεχαστούν ή, έστω, να ξαναγραφτούν με μια άλλη οπτική γωνία. Και ο «εθνικά υπερήφανος» κ. Παπανδρέου έπρεπε να βοηθήσει και στο ιδεολογικό επίπεδο.

## Ελλάδα-Ισπανία: Διεργασίες παράλληλες για τις αμερικανικές βάσεις

Η κυβέρνηση Γιουνζάρες, αφού «έπεισε» τους Αμερικανούς να αποσύρουν τα 72 μαχητικά τους αεροπλάνα από τη βάση Τορεχόν, προσφέρει πάλι με επίσημο αίτημά της τη βάση στο ΝΑΤΟ, για να σταθμίσουν τα αεροπλάνα του, δηλ. τα αεροπλάνα των ΗΠΑ (!!), και επιτηθούν ανάλαβε ο Γιουνζάρες τις δαπάνες διατήρησης και εκσυγχρονισμού της βάσης.

Ανάλογους εκσυγχρονισμούς και δαπάνες έχουν και στην Ελλάδα (με τις διαψεύσεις του υπουργείου Άμυνας). Τα έργα υποδομής σε μεγάλη κλίμακα στον Άραξο και το Άστιχο, πριν λίγο καιρό, και στις Γούβες τώρα, η επίσημη της ειδικής έκτακτης επιτροπής επιθεώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στον Άραξο δεν αφήνουν περιθώριο για εκθέσεις περί αποκατάστασης, μηδενικής ήσης κλπ.

Εξηγήσατε και παλιότερα ότι στις 5 χώρες της Ν. Ευρώπης αναρριχήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα «σοσιαλιστές» πρωθυπουργοί, για να επιβάλουν πιο αποτελεσματικά την πολιτική της ριζότητας, που αποφασίστηκε από τα διεθνή κομμουνιστικά κέντρα. Ήδη, στις 3 χώρες επανήλθαν οι «συντηρητικοί», αφού άρχισε η ανάκαμψη. Στην Ελλάδα και την Ισπανία οι «σοσιαλιστές» παραμένουν για δύο, νομίζουμε, κυρίως λόγους:

α) Πρέπει να διεκπεραιώσουν τις συμφωνίες για τις αμερικανικές βάσεις (και επιτηθούν το Αιγαίο ο κ. Παπανδρέου).

β) Η Ελλάδα και η Ισπανία έβρισκαν αιματηρούς εμφύλιους, που τους αιφνιόθησαν ανταρχικά μαδερνιστές. Οι αριστερές ιδέες ηττήθηκαν με τη βία. Ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Γιουνζάρες πρέπει να παραμείνουν περισσότερο για να εξευτελίσουν τις ιδέες του σοσιαλισμού, να εκτονώσουν τους κομμουνιστικούς αγώνες και να αφομοιώσουν τμήματα του λαού, ιδιαίτερα τη νεολαία, στην απολιτιστική λογική που επιπράττει στη Δυτ. Ευρώπη.

### Οι "Νομοί"

Σάβλος στην Ακωνομία για τους "νομούς". Από κάποιο λάθος προφανώς, που δεν μπόρεσαν να προλάβουν οι "αρθρόδοξοι", αποκαλύφθηκαν "προστασίες" αστυνομικών σε διαφορά της νεολαίας και καρτοποικιλίας λίβελ.

Βεβαιώνω ότι το πρώτο ούτε το τελευταίο κρούσμα θα είναι. Το πρόβλημα ευθις βρίσκεται στους νομούς αστυνομικών, αλλά είναι "προστασίες" τους. Άλλωστε η Ακωνομία είναι ένα από τα μέλη της Ελληνικής κοινότητας που νοιάζει στο σύνολό της. Και φυσικά ένα μόνο μέλος αρρώστου σώματος δι'ερανήται.

Πάντως, σφείλουμε να παρατηρήσουμε πως φαινόμενα είσως έκτακτα και έντασης και μάλιστα που να εκδηλώνονται τόσο κινητικά κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια...

## ΣΧΟΛΙΑ

Ποιος πληρώνει τη νύφη;

(«Ελευθεροτυπία» 17-2-88)

Στις τουρκικές εφημερίδες «Το3» και «Γκιουνές» μεγάλες συνητεύσεις και φωτογραφία της... νύφης του Έλληνα Πρωθυπουργού Εύας.

Υποθέτουμε πως πρόκειται για τη γυναίκα του Γιωργάκη. Όμως, Δεν έχουν χωριθεί;

Πώς και τότε τουρκική αράνη; Εκτός από τον Αντρέα, τη Μάργκαρετ και λοιπούς, εκτός από το χαμηρό, τους διάφορους Κατσιφάρους και Λουβαρίδους θα βρούμε μπροστά μας και τη... νύφη;

## Τώρα, πια, είμαι αναμνηση παλιά...

Πού κίνδυνος πλέον! Ο κ. Οζάλ είναι... ελκρινής, μας λέγει ο άλλος μέγας ελκρινής, ο Αντρέας. Τα προς ανατολάς εύνόρα μας είναι, πια, ασφαλή. Κανένας, δηλαδή κίνδυνος για την τουρκική αεροπορία (προβοχή: όχι από των...), κανένας κίνδυνος για τα διάφορα «Χόρας», «Πίρι Ρέις» κλπ.

Επομένως δε θα χρειάζεται και εγγυήματα εύνόρων από τους Αμερικανούς!

Αλλά τότε δε χρειάζονται κι οι... βάσεις!!

## Το νερό... του νερού.

Ο κ. Κουτσόγιωργας διήλωσε βαρύγδουπα σε συνεστίαση στην Κρήτη πως «κόποιος δε συμφωνεί με το πνεύμα του Νταβός ρίχνει νερό στο μύλο της ΝΔ»! Καταλαβαίνουμε τον νόνο του κ. Μένιου. Γι' αυτό θα τον παρηγορήσουμε.

Ο μεγαλύτερος νεροκουβαλιτής του ΠΑΣΟΚ είναι, ως γνωστόν, η οικονομική και πολιτική παραδοξιακή δεξιά (όχι βίβαια, οι οπαδοί της...) και ιδιαίτερα ο κ. Μιτωτάκης. Όποιος, λοιπόν, ρίχνει νερό στο μύλο της ΝΔ απλώς δυνάμυνει το νερό που εκείνη ρίχνει στο ΠΑΣΟΚ!!!

Άρα να εύχεται ο Μένιος να είναι πολλοί αυτοί που «δε συμφωνούν με το πνεύμα του Νταβός»!!!

Να και μια φορά που θα συνευκόμασε μαζί του...

Να φοβάται, πάντως, τον Ελληνικό λαό...

Για την οικονομική ενίσχυση του Α.Σ.Κ.Ε. στο λογαριασμό 040 / 608 680-25 της Εθνικής Τράπεζας

# ΣΧΟΛΙΑ

## ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ !!

Μια πολιτική δεν προωθείται μόνο μέσω των κομμάτων. Οι «προσωπικότητες» βοηθούν στην παρακμή της κοινής γνώμης.

I) Ο προωδούμενος από το εβραϊκό μεσάζον για πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. **Έβερτ** (Θεέ μου, ας μη μας συμβεί και αυτό!) πήγε, λες και ήταν υπουργός Εξωτερικών, στην Τουρκία, για να προχωρήσει ένα θέμα ακόμα τις συμφωνίες του Νταβός. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάλυψε ημίρως το ταξίδι αυτό.

II) Ο (αξιος αναγκαστικότητας συνδέτης) **Μ. Θεοδωράκης**, που για να ικανοποιήσει τις απόψεις φιλοδοξίες του έγινε εδώ και δεκαετίες όργανο των εβραϊκών κύκλων (θυμάστε ότι βρήκε τον ιδανικό ερασιτέχνη στα μπόνους του Ισραήλ!), που ελέγχοντας το χώρο της τέχνης τον διοργανώνουν συναυλίες στο εξωτερικό, δήλωσε για το Νταβός: «Θέλω να εφάρω τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού (π.χ. για τον οποίο δεν ήθελε να αυώσει λέξη μέχρι τώρα!) ... η εθνική μας προσπάθεια που άρχισε με τη συνάντηση του Νταβός (!!) ...»

### Ο κ. Κοσκωτάς

Γράγαμε σε προηγούμενο φύλλο μας ότι οι Αμερικάνοι χέρισαν τις θέσεις του Κοσκωτά Λεφτά και μας τον έδειξαν στην Ελλάδα, γιατί θα τον βάλλουν βιτρίνα στα πετρέλαια του Αιγαίου. Η άποψη αυτή ενισχύεται από δύο νεώτερα που είχαμε αυτό το μήνα:

1) Το υπουργείο Αιγαίου προωθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την «Εταιρεία Ανάπτυξης του Αιγαίου», στην οποία θα συμμετέχουν η ΕΤΒΑ και η τράπεζα Κρίτις (του κ. Κοσκωτά).

2) Η εντυπωσιακή σε εμφάνιση και φωνική σε περιεχόμενο η «πολυήμεριδα» «24 ώρες» του κ. Κοσκωτά έκανε από το πρώτο φύλλο σαφές ότι το κύριο έργο της είναι η διαφήμιση της συμφωνίας του Νταβός.

### Κι αυτός συλλέκτης ;

Το 'χει, φαίνεται, η γαίρα της Σοριετικής Ένωσης οι ηγέτες της να ρέπουν στις συλλογές... αυτοκινητών.

Η (φιλομορφηρωτική) «πρώτη» μας πληροφορεί πως αμερικάνικες εταιρίες στέλνουν στον κ. Γιορτζιανό υπερηχητικούς «Πόντικι», μαλακιά και αποκαλειστική διαφήμιζε το γεγονός ότι τον ήσαν, λέει κι έβη! Μακάρι να μη το δεχτεί...

Φοβόμαστε, πάντως, πως το εθιμοεπίδομα του αντιπροέδρου να αυξήσει αντίστοιχα... αυτών που...

## "ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ" ΠΑΣΟΚ - ΝΑ - ΚΚΕ - ΔΗΑΝΑ - ΕΑΡ κτλ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ!

Το ΝΤΑΒΟΣ, πέρα από τα δυσάρεστα νέα που ελεγγύλαζε στον ελληνικό λαό, έδωσε άλλη μια ευκαιρία να διαπιστώσει (όποιος θέλει να βλέπει την αλήθεια) ότι όλες, δυστυχώς, οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, ε' όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, συμφιλιώνονται. Δηλαδή, η καθεμία με τον τρόπο της, συμβάλλει στην επιβίωση του καθεστώτος της Εξωτερικής και στην προώθηση των επιλογών που οι ιεραρχίες των ζώνων δυνάμεων επιβάλλουν για την Ελλάδα.

Μια τόσο καθαρή προδοσία, λοιπόν, κανείς δεν την «είδε». Αντίθετα, πολλά καλά λόγια ακούστηκαν. Ο κ. **Μητσοτάκης**, μάλιστα, εκπροσωπώντας το σύνολο της ΝΑ αυτή τη φορά, διεκδίκησε την πατρότητα αυτής της πολιτικής: «... Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου προχωρεί στην πολιτική της ΝΑ του 1981 ε' όμ αφορά τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις... Η ΝΑ θα στηρίξει αυτή τη πολιτική...». Ο κ. **Φλωράκης** είναι στο ίδιο μήκος κύματος: «... Το κόμμα μας κρίνει θετική γενικά αυτή την εξέλιξη...».

Είναι φανερό ότι οι συναντήσεις του κ. Ανδρέα Παπανδρέου με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Φλωράκη το Γενάρη έγιναν, για να ενημερώσει ο κ. Παπανδρέου τους «κνεντάλους» του για το τι θα γίνει στο Νταβός και συμφιλιώσαν για τις αντιθέσεις της «αντιπολιτευσης». Η «αντιπολιτευση», λοιπόν, δε θα αποκαλύψει την προδοσία, θα καλύψει τον κ. Παπανδρέου και θα «διαφωνεί» για άλλα πράγματα, πχ για τους αγνοούμενους της Κύπρου ή για το ΝΑΤΟ, αποπροσανατολίζοντας το λαό. Όσο και εγένετο.

Για τη ΔΗΑΝΑ «η συνάντηση του Νταβός ανοίγει ελπιδοφόρες προοπτικές», για τον κ. Κύρκο «είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε», για το ΚΚΕ-ΕΒ ΑΑ «ο διάλογος με τη Τουρκία είναι, όπως και ήταν, πολλαπλά χρήσιμος» και ο κ. Γλέζος «χαίρει της συνάντησης του Νταβός». Για «την ταμπάκαρα», κανείς !!!

### Δοξολογία και «κριτική»!

Όσο για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ οι χειρισμοί των εθνικών θεμάτων είναι υπόθεση αποκλειστικά του πρωθυπουργού, ο οποίος παίρνει εντολές από τους Αμερικανούς προστάτες του και αποφασίζει μαζί με τον Ουάσιγκτον της παρουσία τρίτου. Στη συνέχεια ενημερώνει (εξ ανάγκης) μόνο τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Παπούλια (κι αυτόν όχι για όλα, υποδεχόμε).

Όσοι οι άλλοι «αριστεροί» και «δεξιοί», χωρίς να ζητήσουν καμία απολύτως ενημέρωση και χωρίς να τους ενδιαφέρει αν ξεπουλιέται η χώρα ή όχι, έρχονται εκ των υστέρων να δοξολογούν τον αρχηγό τους, να υποστηρίζουν τα ακριβώς αντίθετα απ' αυτά που υποστήριξαν πριν λίγο καιρό, με σκοπό να διατηρήσουν την κυβερνητική, κομματική ή βουλευτική τους θέση, που τους προσφέρει «δόξα» και χρήμα. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται και οι μονίμως ανειρημένους, που όπως πάντα φροντίζουν να έχουν τον κ. Παπανδρέου στο απυρόβλητο και, βεβαίως, να μη φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ (έχουμε βαναπέει ότι αυτοί προσέφεραν και προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στο ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να κριθούν αυστηρότερα από τους άλλους).

## Η ουσία και οι συνέπειες της συμφωνίας του Νταβός

(συνέχεια από τη σελ. 1)  
μέση, κι όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, που δίνει περίπου 5% στην Τουρκία. Όταν όλα αυτά σχεδιάζονται στη Ν.Α. πλευρά του ΝΑΤΟ, που ηγεμονεύεται από τις ΗΠΑ είναι σαφές ότι κάθε διένεξη θα βρισκείται κάτω από την αμερικανική πολιτικο-στρατιωτική επιδιαιτήση. Αλλιώς και η αμερικανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ χαιρέτησαν θερμά τη συμφωνία που έκαναν οι δυο «στενοί», τους σύμμαχοι.  
Ο κ. Παπανδρέου, ενημερώνον...

τας, την κ.ο. του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην αρχή της «ευθυμίας» (equité) εντελώς αδιάφορα, χωρίς να κρίνει ότι έπρεπε από την αρχή να χρησιμοποιηθεί να την απορρίψει. Προετοιμάζει το έδαφος...  
Ο μεσοπρόθεσμος, λοιπόν, στόχος της Τουρκίας είναι το μοίρασμα του Αιγαίου. Εάν τον πετύχει είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει παραπέρα. Τον κ. Ουάσιγκτον και τους ταχόμενους υπέρ του Νταβός θα αντιμετωπίσει τον κ. Παπανδρέου, όπως και ο κ. Μητσοτάκης Φαχίρ Αρμά...

## ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ο Πρόεδρος της διχοτόμησης

Άνθρωπος της Δύσης, κεφαλαιοκράτης με διεθνή υποστήριξη

Στο προηγούμενο φύλλο της "Ε" είχαμε γράψει ότι οι διευθυντές του αξιώματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τουλάχιστον οι 3 υψιότεροι, δεν είχαν κάποιες σοβαρές διαφορές στην πολιτική τους στο εθνικό θέμα. Από τους 3, ο κ. Κυπριανός ήθελε να υφαινόσει κάποια προεχρήματα, είχε κάποιους διαταγμούς, ενώ οι άλλοι δύο (Βασιλείου-Κηφίδη) και τα μέλη που τους υποστήριζαν (ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ) προωθούσαν απροσδόκητα το σχέδιο Γιορτζιανό, που στην πραγματικότητα είναι το σχέδιο που σέβει Μητσοτάκη, που οδηγεί στη διχοτόμηση της Κύπρου. Έφτασε, μάλιστα, το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ και ο δεξιός ΔΗΣΥ να υπογράψουν (!!) πρόταση μομφής κατά του Κυπριανού, επειδή δεν έπευσε να αποδεχθεί το σχέδιο! (Πρόεδρος της συμφωνίας Μητσοτάκη-Φλωράκη για την οργάνωση δημοκρατικής πορείας!) Επειδή απ' ότι φαίνεται το Κυπριακό πάει για "λύση", το μόνο ζήτημα από τις προεδρικές εκλογές ήταν ποιος θα είναι ο Πρόεδρος που θα υπογράψει τις συμφωνίες της μεθοδολογίας και της νεροπής.

### Ποιος ήταν ο πιο κατάλληλος ;

Η εμπειρία μας εδώ στην Ελλάδα μας επιτρέπει να καταλάβουμε πως εκλέγονται οι ξένοι πρόεδροι. Ο κ. Κηφίδης ήταν ο πιο ακατάλληλος, αφού στους κόλπους του κόμματός του έχουν βρει καταρτίες όλοι οι χουντικοί κι ο ίδιος βαρύνεται τόσο για συνεργασία με τη χούντα όσο και για την απόρριψη των αξιών του Αττίλα-2, που ως «Πρόεδρος» πήρε στα χέρια του από τον Τούρκο αρχηγό ταξιδιάρχη Τσεντινέχ. Έτσι ο Αττίλας-2 έγινε ανενδίκαιος!

Ο κατάλληλος είναι αυτός που μπορεί να εμφανιστεί ως «αριστερός», για να έχει τις λιγότερες αναταράξεις. Στον κ. Βασιλείου φαίνεται ότι βρήκαν το πρόσωπο που είχαν ανάγκη. Αγωνιστής στην πολιτική (και άσχετος), σπουδαγμένος στην αμερικανική Ακαδημία της Λάρνακας, είναι επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Κύπρου. Η επιχείρησή του είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός ερευνών και consultants (συμβουλευτικών υπηρεσιών) της Μεσογείου. Έχει γραφεία σε 12 χώρες της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής κι ένα τέτοιο ανοίγμα, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την υποστήριξη των διεθνών καπιταλιστικών κύκλων. Η ΠΡΩΤΗ στις 12/2/88 γράφει ότι «ο πολυετατοκρητισμός επιχειρηματίας κ. Βασιλείου είναι υπέρ της ένωσης Κύπρου-ΕΟΚ και δήλωσε στο Ασοσιέιτεντ Πρες ότι θέλει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τις Η.Π.Α. και ότι για οποιαδήποτε λύση χρειάζομαστε αμερικανική βοήθεια».

Τώρα, πως θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος ως αριστερός, είναι άλλη υπόθεση. Όπως το ΚΚΕ βάπτισε τον κατ' εσχολήν άνθρωπο των Αμερικανών Γ. Αρβένι «αριστερό», κι έγινε για χατίρι του τη συμπαρατάξη, έτσι και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο (προέτρεξε παρά!) βάπτισε τον κ. Βασιλείου «αριστερό» και νάτος ο κατάλληλος Πρόεδρος για τη διχοτόμηση της Κύπρου! Και μάλιστα ανεξάρτητος, για να μη χρεωθεί ναύαγα κόμμα την προδοσία.

### Ο κ. Μητσοτάκης και οι Τούρκοι, τώρα, αειδοποιούν!

Ο κ. Μητσοτάκης στο τηλεγράφημά του προς το νέο Πρόεδρο κ. Βασιλείου λέει: «Πεποίθησή μου είναι ότι για πρώτη φορά ύστερα από καιρό χρονικό διάστημα διαφαίνεται αισιόδοξη προοπτική για τη διαιτητική λύση του μεγάλου εθνικού μας θέματος». Όταν ο κ. Μητσοτάκης αειδοποιεί, ο ελληνοκύριος στην Ελλάδα και την Κύπρο πρέπει να ανησυχεί.

Χαρακτηριστικό, τέλος, είναι ότι «κτύποι» του τουρκοκύριου Υπουργείου των Εξωτερικών δήλωσαν στο ΒΒC ότι τώρα που έφυγε ο Κυπριανός υπάρχουν αισιόδοξες προοπτικές για την επίλυση του Κυπριακού.

καμία ενημέρωση, ο λαός (παρότι βρισκόμεθα στο ναδίρ της αχρηματοποίησής του) δεν το 'χώνει, το Νταβός. Τον αιφνιδιασμό των πρώτων ημερών διαδέχονται φωνές, έστω και διαστασιμίες, που εκφράζουν τη διαφωνία τους. Πχ. ο πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος, διαπραγματευτής στο διάλογο Γιάβλα-Τουρκίας την περίοδο 1975-81, ο κ. Ματαγιάς, που παρατήρησε από Γ.Γ. του Υπουργείου Αιγαίου, δηλώνοντας ότι ο εξ ανατολικών κινδύνος υπάρχει, ο δημοσιογράφος κ. Αλεξέπουλος στην «Ελευθεροτυπία» κ.α.