

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Σεπτέμβριος 2011

αρ. φύλλου 140

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 e-mail aske@otenet.gr, ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΗΡΥΞΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών ζούμε πλέον το μεγάλο εφιάλτη. Γράφαμε στην προκήρυξή μας του Απριλίου 2010: «Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζεται και ανακυκλώνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς της. Αυτή συνδέεται άμεσα με τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς ανάμεσα και στους εταίρους της Νέας Τάξης. Συμφωνούν σε κάποιους στόχους, όπως στην επίθεση κατά των εργαζομένων, ώστε να κατασκευάσουν κοινωνίες με τους λίγους προνομιούχους και τους πολλούς στη θέση «παρία», διαφωνούν όμως και ανταγωνίζονται σε άλλα πεδία, όπως στο δολάριο και το ευρώ και την πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές. [...] Έτσι προώθησαν τον τωρινό, υπό επίσημη κηδεμονία, πρωθυπουργό [...] και στοχεύσεις: **Να τρομοκρατήσει τους Έλληνες και να δεχθούν ή να ανεχθούν την εφαρμογή των μέτρων της Νέας Τάξης, που μόνο την αρχή τους είδαμε στο πειραματόζωο-Ελλάδα [...]**», ώστε **σιγά σιγά να τα εφαρμόσουν και στους λαούς των άλλων περιφερειακών χωρών, με αποτέλεσμα να γίνουμε το κόκκινο πανί σε όλους.**

Ήδη μας μετέτρεψαν σε παρίες και υπερηφανεύονται ότι προσπαθούν(!) να εργάζεται ένας σε κάθε οικογένεια(!), επιχειρώντας τώρα να μας αφαιρέσουν ακόμη και τα σπίτια μας!!! Διατυμπανίζουν με χαρά ότι «οικειοθελώς δεχόμαστε περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας μας», ως εκδήλωση του νέου πατριωτισμού(!), και
(συνέχεια στη σελ. 2)

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Το ΑΣΚΕ προσκαλεί τους φίλους του στην ετήσια συνεστίασή του, που θα πραγματοποιηθεί την **Κυριακή 16 Οκτωβρίου** στα γραφεία μας στις **1 το μεσημέρι.**

Θα μιλήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα ανταλλάξουμε τους προβληματισμούς μας, θα απολαύσουμε τους μεζέδες (που μόνοι μας θα φτιάξουμε) και ωραίο κρασί και θα ακούσουμε ζωντανή μουσική.

Η ΑΟΖ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ

Ο Τάσος Παπαδόπουλος, παρότι έφυγε από κοντά μας, εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον ελληνισμό και να αποδεικνύει ότι ένας λαός, όσο μικρός κι αν είναι, εφ' όσον διαθέτει γενναίες ηγεσίες, μπορεί να προωθεί αποφασιστικά τα συμφέροντά του, χωρίς να φοβάται τις απειλές κανενός.

Με την **ανακήρυξη της ΑΟΖ της Κύπρου** και τις συμφωνίες με την αμερικανική και την ισραηλινή εταιρεία έχει δρομολογήσει την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων με τρόπο που κανείς να μην μπορεί να τη σταματήσει. Εκμεταλλεύτηκε άριστα τις αντιθέσεις που ανέκυψαν ανάμεσα στους δύο τοπικούς χωροφύλακες της Δύσης και πρώην(;) συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, την Τουρκία και το Ισραήλ, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της αδέσμευτης πολιτικής. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εταιρειών τους, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, αν χρειαστεί. Οι απειλές της Τουρκίας και η αυξημένη παρουσία του τουρκικού στόλου στην περιοχή μπορεί να μετατραπούν σε μπούμερανγκ.

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

Η κατοχική κυβέρνηση του Γιωργάκη δε φαίνεται ότι μπορεί να μακροημερεύσει, παρά την προσπάθεια των προστατών της να τη διατηρήσουν μέχρι το 2013, ώστε να περάσει χαράτσια και άλλες αποφάσεις που δε θα δεχόταν να περάσει καμιά άλλη κυβέρνηση. Οι διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου δεν έχουν μεγάλη σημασία. Δεν αποκλείονται πρόωρες εκλογές ακόμη και μέσα στο 2011 για τους εξής λόγους:

Οι εσωτερικές αντιθέσεις

Οι αντιθέσεις μέσα στο κυβερνών κόμμα ακόμη και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση αυξάνονται και πληθύνονται, είναι εκτός ελέγχου και δεν μπορούν

(συνέχεια στη σελ. 5)

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΗΡΥΞΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

ενθρόνισαν ήδη τον αποικιοκρατικό αντιβασιλέα Χορστ Ράιχενμπαχ και τους λοιπούς επιτρόπους, τους οποίους θα μας «διδάξει» να σεβόμαστε η νέα Παιδεία της φράου Αννούλας και των συνεργών της, μαζί με τους εναπομείναντες άθλιους των ΜΜΕ.

Δεχόμαστε, με ηγεσίες-πιόνια στα παίγνια των αλληλοσπαραζόμενων εταίρων της Νέας Τάξης, καταϊγισμό εκβιασμών εξόδου (τάχα) από την ευρωζώνη (γιατί όχι και από την Ε.Ε.), ώστε να σωθούν εκείνοι. Και κανείς από τους εθνοσωτήρες μας δεν τους αντιστρέφει το αυτονόητο πλέον για κάθε σκεπτόμενο πολίτη, τη με δική μας απόφαση και όρους στάση πληρωμών στους ληστές, αποχώρηση από ΟΝΕ και Ε.Ε., επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα και την επίπονη (στην αρχή) ελεύθερη πορεία για ολόπλευρη ανάπτυξη, με εξασφαλισμένη έτσι και την πραγματική βοήθεια απ' όλους προς αμοιβαίο όφελος, χωρίς εμπράγματα (παγκόσμια πρωτοτυπία) ασφάλειες, φυσικά. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν, για να ζυπνήσουμε όλοι, έξω από τα όργανά τους;

Η κυβέρνηση σφαδάζει

Τα παραπάνω τα γνωρίζουν σχεδόν όλοι, ακόμη και οι της «κυβέρνησης» και οι, μέχρι τώρα, υποστηρικτές της, που ο φόβος τους αυξάνεται γνωρίζοντας ότι οι ανοησίες που συνεχώς εκστομίζουν όλο και λιγότερους αφελείς αγγίζουν, αν δε σαρκάζουν κιάλας με τα περί «συντρόφων» και «σοσιαλισμού» του απίθανου Γιωργάκη.

Έτσι άλλοι διαφοροποιούνται όπως νομίζουν ότι θα διασωθούν για την επόμενη ημέρα (και νύκτα ...) και αυτογελοιοποιούνται καθημερινά (ακόμη και ο Νικολάκης επικρίνει την κυβέρνηση, ελπίζοντας σε μελλοντική διαδοχή!) και άλλοι αυταπατώνται παρερμηνεύοντας ανασφαλείς ενδείξεις.

Πράγματι υπάρχει, ακόμη, ένα 20% περίπου, που στηρίζει(!) την κυβερνητική πολιτική, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν πολλοί που δεν ανήκουν στους αχρείους ευνοηθέντες και κατέχοντες. Ακόμη ευελπιστούν ότι οι «πλατείες» δε θα γεμίσουν ξανά. Εθελοτυφλούν, βέβαια. Θα έπρεπε να εύχονται να επανέλθουν οι αγανακτισμένοι, έστω και με μεγαλύτερη οργή, στις πλατείες. Αν όχι, τώρα που κατανόησαν τη δύναμή τους και το φόβο που προκάλεσαν σε κόμματα, βουλευτές και όργανα των «μνημονίων», η οργή τους θα εκδηλωθεί διαφορετικά και τότε τα πράγματα θα γίνουν τουλάχιστον περίεργα ... Και θα έπρεπε ακόμη να εύχονται οι αυτοκτονίες από απόγνωση, που καθημερινά πλέον αυξάνονται, παρότι τα ΜΜΕ δεν καταδέχονται να τις αναφέρουν, να μην

εκδηλωθούν κι αυτές διαφορετικά ...

Άλλοι ελπίζουν σε βοήθεια και προστασία από τους εναπομείναντες οπαδούς και στην απειλή εθνικού διχασμού. Όμως ακόμη κι αυτοί που επωφελήθησαν ή αναμένουν επανάληψη της διαφθοράς για να ωφεληθούν δεν είναι τρελοί για να διακινδυνεύσουν τα υπάρχοντα ή και τη φυσική τους ακεραιότητα. Κι αν επαφίενται στον ξένο παράγοντα(!), στον Ομπάμα ή τους Ευρωπαίους ηγετίσκους, ας θυμηθούν την τύχη του Μουμπάρακ και του Καντάφι (για να μην αναφερθούμε στο Μιλόσεβιτς και το Σαντάμ), που μόλις κατανόησαν ότι τους είναι πλέον άχρηστοι έως επιζήμιοι, από επιστήθιοι φίλοι και wonderful men έγιναν αυτό που έγιναν. Κι αν φτάσουν να ονειρεύονται χρήσεις των παράνομων μεταναστών για τρομοκράτηση των Ελλήνων, τότε ... πού θα πάνε να κρυφτούν;

Είναι οι εκλογές (μια κάποια) λύση;

Πάντοτε τα αδιέξοδα στις Δημοκρατίες αντιμετωπίζονται με εκλογές, ακόμη και με επανάληψή τους σε νέο πολιτικό αδιέξοδο, κι έτσι, δίνοντας στους πολίτες καιρό για νηφάλιες, κατά το δυνατό, σκέψεις και αποφάσεις, ανοίγονται περιθώρια και ευκαιρίες για λύσεις, έστω και πρόσκαιρες. Πόσο πιθανές είναι, όμως;

Το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ, ιδίως μετά το πανθομολογούμενο κοινωνικοπολιτικό χάος και τον τελευταίο τραγέλαφο με το νέο χαράτσι και την εμπλοκή της ΔΕΗ στην είσπραξή του (ένα τόσο παράλογο χαράτσι, ώστε αναμένεται μαζική άρνηση πληρωμής του), γνωρίζοντας το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να τις προκηρύξει οικειοθελώς και οι προστάτες της δε φαίνονται για την ώρα να τις αποδέχονται, μια που μάλλον δεν έχουν εξασφαλίσει πλήρως δική τους διάδοχη κατάσταση. Άλλωστε ο διαγκωνισμός για το ποιος θα διαδεχθεί τον Ανεκδιύγητο θα είναι ανελέητος και η κατάρρευση μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη, ακόμη κι αν βάλουν τη ... θυγατέρα επικεφαλής του ψηφοδελτίου τους!

Η Ν.Δ., παρά τα πρόσφατα λεγόμενά της (οι γραμμές αυτές γράφονται πριν από τις ομιλίες του Α. Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη και το κλίμα που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει), διστάζει. Οι περί το Σαμαρά (πλειοψηφία στους οπαδούς, αλλά μειοψηφία στα στελέχη, με τις διάφορες εξαρτήσεις) θα τις ήθελαν, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, έστω και με επαναληπτικές, οπότε όμως η διάσπαση γίνεται πιθανή, όπως και νέα συναινετική παράταξη των «προθύμων». Αντιθέτως ο υιός και οι ένθερμοι της συγκυβέρνησης, ακόμη και με τον Χέρι – Χέρι (με το μνημόνιο), τις →

απεύχονται, γιατί περιορίζονται οι επιλογές τους. Οι άλλοι τις ζητούν επίμονα, το ίδιο φυσικά και το ΑΣΚΕ, ευχόμενοι μάλιστα, σε περίπτωση που οι εκλογές δεν έλθουν μετά από άρνηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσουν να εξευτελίζονται σε επικείμενες ψηφοφορίες, τουλάχιστο, να παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κι έτσι να έλθουν αναγκαστικά.

Και οι πολίτες τι λένε;

Το ερώτημα είναι τι θέλουν και, κυρίως, τι θα πράξουν οι Έλληνες πολίτες, πώς θα επενδυθεί πολιτικά η δεδηλωμένη αγανάκτηση. Δεν αναφερόμαστε, βέβαια, στους σκληρούς κομματικούς διαφόρων ειδών. Εννοούμε τους ελεύθερους πολίτες που κρίνουν πολιτικές και ψηφίζουν για μεσοπρόθεσμα, κυρίως, και όχι υποχρεωτικά για άμεσα αποτελέσματα.

Κατ' αρχήν θέλουν, πλέον, άμεσες εκλογές, γιατί βλέπουν ότι δεν πάει άλλο και θα ήθελαν να αποφύγουν την έκρηξη. Όμως πέρα απ' αυτό, υπάρχει μέγας προβληματισμός. Τι να ψηφίσουν; Το ΑΣΚΕ, τη δράση και τις προτάσεις του λίγοι μόνον τα γνωρίζουν, για λόγους γνωστούς και όχι με δική μας υπαιτιότητα, πέρα από αυτή της μη ... ευαρέσκειας των διαπλεκομένων για τη φύση και τους στόχους του. Για το ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται θέμα, μια που οι κοψοχέρηδες πλημμυρίζουν οσημέραι τη χώρα. Τη Ν.Δ.; Κάποιοι θα το κάνουν, οι πολλοί όμως όχι. Δεν έχουν πεισθεί, και δικαίως, για την ειλικρίνεια και την έκταση της αντιμνημονιακής στάσης τους. Και ο μεγαλύτερος φόβος είναι για το πώς θα εκμεταλλευτούν οι πρόθυμοι την ενδεχόμενη ψήφο τους. Για το ΚΚΕ; Αυτό δεν ενδιαφέρεται να επηρεάσει την πορεία της χώρας, παρά το περίφημο υποβοηθητικό, αντικειμενικά ..., προς το μνημόνιο, «η επιστροφή στη δραχμή θα είναι καταστροφή»! Και είναι πολύ μικρή η «διόρθωση» ότι παραμένει στην αντιευρωπαϊκή θέση του, αλλά αυτή θα δρομολογηθεί, όταν θα έλθει η «λαϊκή εξουσία»! Και ο ΣΥΡΙΖΑ; Ασκήν αντιπολίτευση, αλλά τι προτείνει; Ευρωμόλογα ..., δηλ. αμετακίνητη η πλειοψηφία του παραμένει στην ελπίδα βοήθειας από τη βασική αιτία της καταστροφής της χώρας, την Ε.Ε. και την ΟΝΕ της. Για τον Χέρι - Χέρι δεν τίθεται, επίσης, ζήτημα. Άλλωστε λησμόνησε να εξηγήσει γιατί δε «θυσιάστηκε» και στο 2^ο μνημόνιο «υπέρ των μισθών και των συντάξεων» και απαιτεί πλέον μόνο εισχώρηση στην επίσημα πλέον δοτή «εξουσία». Όσο για το κόμμα του Σόρος με τον ψευδότιτλο των οικολόγων, ποιος σκεπτόμενος ελληνικά θα στήριζε αυτούς που προωθούν κάθε ανθελληνική προσπάθεια; Και για τους, μέχρι τώρα, υπόλοιπους ο προβληματισμός είναι ανάλογος.

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω δε θα οδηγήσουν στην «εύκολη» λύση της αποχής ή του λευκού. Θα ήταν, ιδίως τώρα, καταστροφικό να εισακουστούν οι ευχές των κρατούντων και των προπαγανδιστών τους ...

Η ψήφος πρέπει να υπάρξει και, ούτως ή άλλως, να είναι τουλάχιστον αντιμνημονιακή, για να διατρανώσει τη θέληση των Ελλήνων για απελευθέρωση τουλάχιστον της χώρας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανάδραση, το ξεκίνημα για μια νέα, ελπιδοφόρα πορεία.

Ερωτήματα (μάλλον ρητορικά...)

A- Ευθύνονται για το κτύπημα στον τουρισμό «οι αγανακτισμένοι» της πλατείας και των ταξί ή ο Παπουττής με τους μαινόμενους κατά πάντων «προστάτες των πολιτών» και ο ανεκδιήγητος (ναι, αλλά...) κηπουρός Ραγκούσης; Και αν, ουσιαστικά, μόνο οι δεύτεροι, τότε τι συμβαίνει επιτέλους; Είναι, βέβαια, σε όλους πλέον γνωστό ότι με τους «Τιτανικούς», το «χειλός του γκρεμού» και τις απειλές «χρεοκοπίας» της Ελλάδας ο ΓΑΠ, οι κηπουροί και οι αμερικανοί σύμβουλοί του άναψαν μεγάλη φωτιά στο οικοδόμημα του ευρώ, με προσάναμμα, δυστυχώς, την Ελλάδα και τους «μη προνομιούχους» Έλληνες. Το κατανοούμε, έτσι ήθελα τα αφεντικά τους. Όμως τι τους έφταιγε ο τουρισμός, στον μόνο τομέα που υπήρχε άνοδος (λόγω της αναστάτωσης στη Βόρειο Αφρική);

Μήπως φοβήθηκαν ότι και η παραμικρή οικονομική ανάσα θα δυσκόλευε την παράδοση του πλούτου της χώρας (υπαρκτού ή δυνητικού) στα όρνεα της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, που επέρχονται αλαλάζοντα; B- Γιατί αυτή η αλαλία (αφωνία και ...αφασία) από τα λεγόμενα ΜΜΕ για την ετοιμαζόμενη δολοφονική απόπειρα κατά Καραμανλή, τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 και τις καταστροφές του Δεκέμβρη του 2008;

Τα «Επίκαιρα» του Λιβάνη δημοσίευσαν έγγραφα για προετοιμασία (μόνο;) δολοφονίας του Καραμανλή, ο σκληρός δίσκος του Η/Υ της γραμματέως του Χριστοφοράκου Τσακάλου απεκάλυψε τα σχέδια και της Siemens για τις τρομερές πυρκαγιές του 2007 (μέσα στον προεκλογικό αγώνα...) και το Wikileaks τα απόρρητα τηλεγραφήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας για τους υποκινητές και τα σχέδια των βανδαλισμών (πριν από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου...) του 2008.

Και, ενώ έπρεπε να σημάνουν οι καμπάνες πανελλήνιο συναγερμό για τους εχθρούς που διέλυαν τη χώρα, τα ΜΜΕ ούτε είδαν ούτε άκουσαν τίποτα. Τι θα πουν, όμως, όταν (κάτι που εμείς το απευχόμαστε) η οργή του κόσμου επεκταθεί σ' αυτούς και μάλιστα όχι με «κόσμιο» τρόπο;

Το κακό είναι ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, **χωρίς καμιά εθνική στρατηγική**, παρακολουθούν παθητικά τους άλλους παίκτες στην περιοχή να προωθούν τις θέσεις τους. Δεν πήραν, π.χ., την πρωτοβουλία **να βάλουν και τη Ρωσία στο παιχνίδι**, με μια αντίστοιχη συμφωνία με ρωσική εταιρεία για την εκμετάλλευση κάποιου άλλου κοιτάσματος. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν διπλωματικά και οικονομικά την Κύπρο, γιατί φοβούνται ότι η Τουρκία, με τις συνεχείς υποχωρήσεις της Ελλάδας, θα ελέγξει πλήρως τη διέλευση από τον Εύξεινο Πόντο στη Μεσόγειο. Μια συμμετοχή τους στις ενεργειακές πηγές της περιοχής θα νομιμοποιούσε την παρουσία και της πανίσχυρης πολεμικής τους μηχανής. Αντιθέτως, η άρνηση του Γ. Παπανδρέου (ακόμη και ως αντιπολίτευση) να κατασκευαστεί ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, οι γελοιότητες κατά τη συνάντησή του στη Μόσχα με τον Πούτιν (βλ. άλλο κείμενο) κ.λπ. ανάγκασαν τους Ρώσους να αναζητήσουν στην Τουρκία την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Βεβαίως, οι παραλογισμοί των Τούρκων απέδειξαν για άλλη μια φορά στους Ρώσους ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν σε καμιά συμφωνία μαζί τους.

Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου δεν έκαναν **κάποιο, διπλωματικό έστω, άνοιγμα προς τις αραβικές χώρες**, ώστε να μην ταυτιζόμαστε στη συνείδηση των αραβικών λαών με τους νεοναζί του Ισραήλ, που εγκληματούν κατά του παλαιστινιακού λαού και εξακολουθούν να κρατούν στην κατοχή τους αραβικά εδάφη από το 1967. Σοβαρές παραλείψεις, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν με θεατρinισμούς προσπαθεί να γίνει ο ήρωας του αραβικού κόσμου. Η προσπάθειά του έχει κάποια απήγηση, αλλά οι περισσότεροι Άραβες δεν ξεχνούν την τουρκική κατάκτηση, δεν εμπιστεύονται τους Τούρκους και, οπωσδήποτε, δε θα δεχτούν να γίνει ο Ερντογάν ο πολιτικός τους ηγέτης, όπως σαφέστατα δήλωσαν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, το μεγαλύτερο κόμμα της Αιγύπτου.

Οι κινήσεις προς Ρώσους και Άραβες και άλλες παρόμοιες είναι απαραίτητες, γιατί δεν ξεχνούμε ότι **οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν μέχρι τώρα οι κυριότεροι υποστηρικτές της Τουρκίας στην κατάκτηση και κατοχή του 40% της Κύπρου και στα νταηλίκια κατά της Ελλάδας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας πουλήσουν**.

Σημαντικό είναι ότι όλ' αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής της στην Ε.Ε. επί 30 χρόνια και της διακυβέρνησης από το Γ. Παπανδρέου τα 2 τελευταία, έχει οδηγηθεί στην οικονομική καταστροφή, ενώ η Τουρκία

έχει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι δεν απαλλάσσουν μεν τη μεγάλη πλειονότητα του λαού από τη φτώχεια, αλλά ισχυροποιούν το τουρκικό κράτος. Στις συνθήκες αυτές, κι αν ακόμη δεν αποτελεί μέρος του αρχικού σχεδίου, πώς μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία δε θα επιχειρήσει να επιβάλει τις διεκδικήσεις της με **ένα θερμό επεισόδιο**; Με τους κατοχικούς να κυβερνούν την Ελλάδα δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς που θα οδηγηθούμε. Η επιμονή τους να μην ανακηρύσσουν την ΑΟΖ, ενέργεια που θα έλυne πολλά προβλήματα και θα προλάβαινε πραξικοπηματικές κινήσεις της Άγκυρας, η επιμονή τους ν' αφήνουν πρακτικά αναπάντητους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για το Καστελόριζο, καθώς και οι βάσιμες δημοσιογραφικές πληροφορίες για έτοιμες συμφωνίες στο παρασκήνιο για παραχώρηση μεγάλων τμημάτων του Αιγαίου στους Τούρκους (που με τα 12 μίλια είναι ελληνικά) μας δημιουργούν το φόβο ότι οι κατοχικοί θα επιχειρήσουν υπό την απειλή ή και με την εκδήλωση ενός προαποφασισμένου σ' όλη του την εξέλιξη θερμού επεισοδίου να δικαιολογήσουν τις παραχωρήσεις τους. **Μάλλον ο ελληνισμός θα πρέπει να επισπεύσει την ανατροπή τους**.

Φοβούμαστε, επίσης, ότι ο Χριστόφιας, για να βγάλει την υποχρέωση προς τους Άγγλους που τον βοήθησαν να εκλεγεί και στα πλαίσια της «επαναπροσέγγισης» με τους Τούρκους, μπορεί να φτάσει στο σημείο να τους χαρίσει ένα μέρος από τα ποσοστά της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δικαιώματα του ενεργειακού πλούτου. **Μάλλον οι Έλληνες της Κύπρου θα πρέπει να αναδείξουν το ταχύτερο μια πιο γενναία πολιτική ηγεσία**.

Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ 7/9/2011

Το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί απαράδεκτη την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης (με μειοψηφία του προέδρου του) με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα των γερμανικών αρχών για παράδοση σ' αυτές της αγωνίστριας Γκουλαφερίτ Ουνσάλ. Το γερμανικό αίτημα στηρίζεται σε προκλητικά ψευδή στοιχεία και καταδεικνύει το αυταρχικό πνεύμα του τέταρτου ράιχ.

Το ΑΣΚΕ ζητεί την απελευθέρωση της Γκουλαφερίτ Ουνσάλ, την παύση της εναντίον της δίωξης και τη χορήγηση σ' αυτήν πολιτικού ασύλου, όπως αρμόζει στις δημοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού.

Το ΑΣΚΕ καλεί τα μέλη και τους φίλους του την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στον Άρειο Πάγο, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση για την αγωνίστρια.

να κρατηθούν κρυφές. Εκφράζουν διαφορετικές προσωπικές στρατηγικές, κυρίως μεταξύ αυτών που αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κανένα πολιτικό μέλλον στην Ελλάδα και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εύνοια των προστατών τους για καριέρα σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες επιχειρήσεις και σ' εκείνους που προσπαθούν να παραμείνουν στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Εκφράζουν επίσης τις αντιθέσεις ανάμεσα στις διάφορες μερίδες του ξένου παράγοντα στην Ελλάδα, τα συμφέροντα των οποίων υπηρετούν όλοι όσοι συνθέτουν το κυβερνητικό συνονθύλευμα.

Οι λαϊκές αντιδράσεις

Ένας δεύτερος λόγος είναι η αγανάκτηση του κόσμου, που εντείνεται συνεχώς και εκφράζεται καθημερινά. Γίνονται συνεχώς περισσότεροι αυτοί που έχουν ήδη καταλάβει ότι ο Γιωργάκης και το στενό του περιβάλλον ήρθαν με σχέδιο να διαλύσουν την Ελλάδα. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν τολμούν πλέον να κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, γιατί κινδυνεύουν να προπηλακιστούν όχι από οργανωμένες ομάδες, αλλά από απλό κόσμο, με πλέον αγανακτισμένους αυτούς που τους έχουν ψηφίσει. Ο κατοχικός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση υπό την προστασία χιλιάδων αστυνομικών, που μετακινήθηκαν απ' όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική! Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε την εικόνα πόλης υπό ξένη κατοχή.

Τα αδιέξοδα των μνημονίων

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αυτή η κυβέρνηση δυσκολεύεται να σταθεί είναι ότι οι λογαριασμοί δε βγαίνουν. Το δημόσιο ήδη βρίσκεται άτυπα σε κατάσταση μερικής χρεοκοπίας, με τις περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών δαπανών κ.λπ. Το 2012 θα είναι αδύνατο να καλυφθούν ακόμη και οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές, πιθανότατα και μέσα στο 2011. Η κατοχική κυβέρνηση προθύμως πειθαρχεί στις εντολές της τρόικας και αρπάζει το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, αλλά μέχρι πότε; Πόσα νέα και πόσο πιο σκληρά μέτρα είναι σε θέση να επιβάλουν;

Μια άλλη πολιτική

Η συνέχιση της πολιτικής των μνημονίων οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Αλλά και άλλες προτάσεις που δεν ξεφεύγουν από τη λογική του συστήματος, όπως του κ. Σαμαρά ή κάποιων «προοδευτικών» ευρωπαϊστών, θα προσφέρουν μια μικρή ανακούφιση, αλλά δε θα λύσουν το πρόβλημα. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια ριζικά διαφορετική πολιτική, που προϋποθέτει να αποφασίζουμε μόνοι μας για τον τόπο μας, με

πρώτο στοιχείο την απελευθέρωσή μας από τα δεσμά της Ε.Ε. (οι πλήρεις προτάσεις του ΑΣΚΕ σε προηγούμενα φύλλα της «Ε», στην προκήρυξη κ.λπ., όλα στην ιστοσελίδα).

Η συμμετοχή του ΑΣΚΕ

Η πρόταση αυτή είναι ανάγκη να ακουστεί ισχυρά στις ερχόμενες εκλογές, πολύ περισσότερο που, για λόγους οικονομικής αδυναμίας, λόγω της συμμετοχής μας στις ευρωεκλογές πριν από 4 μήνες, το ΑΣΚΕ δεν πήρε μέρος στις εκλογές του 2009. Είναι προφανές ότι οι οικονομικές δυνατότητες κάθε μέλους και φίλου του ΑΣΚΕ έχουν περιοριστεί, για κάποιους δραματικά, με τις απολύσεις, τα λουκέτα των μαγαζιών, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την ακρίβεια, τα χαράτσια κ.λπ. Θα προσπαθήσουμε, όμως, όλοι να υπερβούμε τον εαυτό μας και, κυρίως, να διευρύνουμε τον κύκλο, ώστε τα βάρη να μοιραστούν σε περισσότερους. Έχουμε τονίσει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε ότι το ΑΣΚΕ ούτε έχει ούτε θέλει να έχει εύπορους χρηματοδότες, ούτε παίρνει καμιά κρατική ή άλλη επιχορήγηση, όπως παίρνουν όλα τα ελεγχόμενα κόμματα. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας προτιμούμε να μη συμμετάσχουμε, παρά το μεγάλο πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η αποχή μας.

Στη συνεστίαση της 16^{ης} Οκτώβρη ή και νωρίτερα, σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών, θα μπορούμε όλοι να δηλώσουμε τη μικρότερη ή μεγαλύτερη συμβολή μας.

Δημοσιογράφοι σε διατεταγμένη υπηρεσία

Τελευταία έγγραφα που έβγαλε στη δημοσιότητα το Wikileaks αποκαλύπτουν ότι η αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας εξαγοράζει δημοσιογράφους, για να περνάνε τη γραμμή τους. Κάποιους τους εξαγοράζει όταν ακόμη είναι σπουδαστές! Ειδική αναφορά γίνεται στον τέως κνίτη, διευθυντή της «Καθημερινής» σήμερα, Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος από πολλούς θεωρείται «σοβαρός» δημοσιογράφος και για τον οποίο ο τότε πρόεδρος Σπέκχαρντ γράφει ότι με την εκπομπή του «Φάκελοι» στον SKY «είχε σπουδαία συνεισφορά στο να βγει το μήνυμα των ΗΠΑ προς τα έξω στην Ελλάδα».

Με την ευκαιρία, πάντως, εμείς υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγοράσει όχι κάποια, αλλά όλα τα ΜΜΕ (τα μεγάλα, τουλάχιστον), καθώς και εκδοτικούς οίκους, πανεπιστημιακούς κ.λπ., ώστε να επιτρέπεται να ακουστούν τα πάντα, εκτός από τη θέση ότι, για να μην καταστραφεί η Ελλάδα, πρέπει να αποχωρήσουμε αμέσως από την Ε.Ε και την ΟΝΕ της και να αποφασίζουμε μόνοι μας για τον τόπο μας.

ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (και άλλα στελέχη) διατυπώνουν δημόσια διαφωνίες και ανησυχίες για την κυβερνητική πολιτική, αλλά, όποτε χρειάζεται να ψηφίσουν, στηρίζουν την κατοχή! Δεν είναι μόνο εξ ίσου συνένοχοι με τους άλλους, αλλά επιπλέον γελοίοι, κι έτσι έχουν καταγραφεί οριστικά και αμετάκλητα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Ο γελοιωδέστερος όλων, ο Μίμης Ανδρουλάκης, εκ δεξιών επί χρόνια του Χαρίλαου Φλωράκη, σκληρός υποστηρικτής της μιας υπερδύναμης (ΕΣΣΔ) και του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μέχρι την κατάρρευσή του, πέρασε ταχύτατα στο αντίπαλο στρατόπεδο (ΗΠΑ), μη παραλείποντας να παριστάνει τη γλάστρα σε εντόπιο μεσάζοντα μεγαλοεπιχειρηματία (Κόκκαλης). Γι' αυτό είναι και τακτικός προσκεκλημένος των άθλιων ΜΜΕ.

Αμαρτωλό κυβερνητικό παρελθόν

Κάποιοι άλλοι είναι πιο επικίνδυνοι, γιατί δε συμμετέχουν για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα στην κυβερνητική εξουσία και, με τη βοήθεια των ΜΜΕ, επιχειρούν να ξεχαστεί το αμαρτωλό κυβερνητικό τους παρελθόν. Ο Ν. Κοτζιάς, π.χ., από ιδεολογικός καθοδηγητής του ΚΚΕ, κατόντησε σύμβουλος του Γιωργάκη στο υπουργείο Εξωτερικών, στην υπηρεσία της αμερικανικής πολιτικής, που εγκληματεί κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και κατά των λαών της ευρύτερης περιοχής μας. Ο Κ. Λαλιώτης υπήρξε ο αρχιερέας της εξαγοράς συνειδήσεων των κομματικών μελών του ΠΑΣΟΚ (και της κυπριακής ΕΔΕΚ) και (ως υφυπουργός Δημοσίων Έργων) διαπλεκόμενος με ξένους και ντόπιους μεγαλοεργολάβους. Αυτοί και άλλοι παρόμοιοι έχουν το θράσος να παριστάνουν τους εκφραστές της ιδεολογικής καθαρότητας του ελληνικού σοσιαλισμού!

Εγκληματική αφέλεια

Υπάρχουν, όμως, και οι πολλοί, ανάμεσά τους και στελέχη, που ειλικρινώς διαφωνούν με τα μνημόνια και την κατοχή και συμμετέχουν στο κίνημα των αγανακτισμένων. Μια μεγάλη μερίδα απ' αυτούς δεν έχουν διάθεση να διαχωρίσουν τη θέση τους από το ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να πείσουν την ηγετική ομάδα ότι κάνει λάθος και πρέπει ν' αλλάξει γραμμή ή ν' αναδείξουν μια καλύτερη ηγετική ομάδα! Εγκληματική αφέλεια! Κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, κάποιοι έχουν οργανωθεί σε συλλογικότητες (π.χ. Άρμα Πολιτών, Νέος Αγωνιστής) κι όλοι μαζί συζητούν, ακόμη και για την ίδρυση νέου κόμματος.

Για την ανόρθωση της χώρας

Η έκφραση της διαφωνίας και η κινητοποίηση όλων αυτών είναι ασφαλώς πολύτιμη για τη σωτηρία της χώρας μας από τα χειρότερα. Αν, όμως, επιθυμούν να συμβάλουν σε μια πορεία ανόρθωσης της χώρας, πρώτον οφείλουν μια **γενναία αυτοκριτική**, γιατί επί πολλά χρόνια συμμετείχαν σ' ένα κόμμα εξουσίας, παρότι αυτό το κόμμα σταδιακά εγκατέλειπε τις ιδρυτικές του αρχές και ήδη εδώ και 15 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτές. Δεν μπορεί να θυμούνται το σοσιαλισμό μόνον όταν διαπιστώνουν ότι η ηγετική ομάδα δεν είναι πλέον διατεθειμένη να μοιράζεται μαζί τους τα ωφελήματα της εξουσίας. Δεύτερο, δεν μπορούν να συζητούν για **συγκλίσεις χωρίς αρχές**, ακόμη και με το κόμμα που στεγάζει την κ. Ρεπούση, υπέρ του οποίου ο διευθυντής ειδήσεων του STAR (της οικογένειας Βαρδινογιάννη) δήλωσε ότι θα δημιουργήσει κίνημα! Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Δημαράς αποχώρησε το 1996 μαζί με το Δ. Τσοβόλα από το ΠΑΣΟΚ και επανήλθε το 2004, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ χειρότερο! Τρίτο, επειδή το καπιταλιστικό σύστημα παγκοσμίως και το σύστημα εξάρτησης στην Ελλάδα έγιναν σκληρότερα και πιο αποκρουστικά, η βάση συζήτησης για ένα **πολιτικό πρόγραμμα** δεν μπορεί να βρίσκεται πίσω ακόμη και από την 3^η Σεπτεμβρίου. Δεν είναι λογικό, π.χ., στη δεκαετία του '70 να απορρίπταμε την ένταξη στην ΕΟΚ, με το επιχείρημα ότι θα μας ζημιώσει οικονομικά (όπως συνέβη) και σήμερα, που η Ε.Ε. μας έχει διαλύσει οικονομικά, μας έχει επιβάλει καθεστώς κατοχής (αποτελώντας τα 2 από τα 3 κεφάλια της τρόικας) και μας έχει φορτώσει με εκατομμύρια λαθρομετανάστες, να αποδεχόμαστε τη συμμετοχή μας! Κανείς δε δικαιολογείται ότι κάνει λάθος. Απλώς, υποστηρίζει την παραμονή μας με διάφορες δικαιολογίες ή προσπερνά (!!) το θέμα γιατί σιτίζεται από την Ε.Ε. Θέλει να τον εμπιστευτούμε ως σύντροφο στον αγώνα εναντίον των νέων κατακτητών, τη στιγμή που χρηματοδοτείται και προωθείται από αυτούς! **Αρκετές προδοσίες πληρώσαμε σ' αυτό τον τόπο, δε χρειαζόμαστε άλλες!**

Ελπίζουμε ότι ο κόσμος που απεγκλωβίζεται από το ΠΑΣΟΚ θα ενστερνιστεί τα παραπάνω. Το οφείλουν και στον εαυτό τους και στην πατρίδα μας, που κινδυνεύει και μαζί της κινδυνεύει κι ο καθένας από εμάς.

Περίεργη η στάση του Προέδρου

Ο Κ. Παπούλιας στην πρώτη προεδρική του θητεία επέδειξε ευπρέπεια και ευαισθησία. Τώρα έχει μετατραπεί σε απολογητή των μνημονίων και της κατοχικής κυβέρνησης. Εξήγηση;

Η ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η νέα τραγωδία στο μαρτυρικό νησί δεν είχε ως μοναδικό κόστος τις 13 ανθρώπινες ζωές. Έπληξε την οικονομία και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πολλά και περίεργα λάθη

Οι δειλοί και μοιραίοι και άβουλοι που πήραν πριν από 3 χρόνια την εξουσία στην Κύπρο με τη βοήθεια των Αγγλοαμερικάνων α) κατ' εντολήν των προστατών τους έπαιξαν το ρόλο του χωροφύλακα του Ισραήλ, σταματώντας το ρωσικό πλοίο και κατάσχοντας το φορτίο του, β) αποθήκευσαν το φορτίο αυτό, αντί να το καταστρέψουν, για να ελπίζει η Συρία ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στον προορισμό του, γ) επέλεξαν ως χώρο αποθήκευσης τη ναυτική βάση που γειτνιάζει με τη μεγαλύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, δ) δεν τήρησαν κανέναν από τους κανόνες ασφαλείας, ε) αγνόησαν τις επίμονες προειδοποιήσεις, ακόμη κι όταν άρχισαν οι μικροεκρήξεις. Υποχωρώντας στις πιέσεις όλων, απομονώθηκαν απ' όλους κι έκαναν ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε ή (με άλλα λόγια) ό,τι θα ήθελε ένας εχθρός της Κύπρου, ο οποίος ίσως και να υποβοήθησε την έκρηξη.

Οι Τούρκοι αποθρασύνθηκαν

Ο θρασύτατος Ερντογάν ειρωνεύτηκε: «κοιτάζτε πώς κατάντησαν οι Ελληνοκύπριοι», κι έκανε επίδειξη ανωτερότητας ότι τους λυπούνται και τους δίνουν ρεύμα! Ξεχνάει ο άθλιος επί πόσα χρόνια δίνει ρεύμα η Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα και μάλιστα δωρεάν (ενώ οι κατοχικοί το πουλάνε), ξεχνάει τη δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη και άλλες παροχές προς τους Τουρκοκύπριους, ξεχνάει τα εκατομμύρια ευρώ ως επιδόματα προς τους λαθρομετανάστες που προωθούν οι Τούρκοι στην ελεύθερη Κύπρο.

Η ένταξη στην Ε.Ε. και η οικονομική επιδείνωση

Το πλήγμα ήρθε σε μια στιγμή που η οικονομία του νησιού επιδεινώνεται. Τα προβλήματα άρχισαν με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004. Όταν τότε όλοι πανηγύριζαν (και δυστυχώς ακόμη και σήμερα όλες οι ηγεσίες θεωρούν την ένταξη ως επιτυχία και βαυκαλίζονται με την «ευρωπαϊκή λύση»), το ΑΣΚΕ είχε προειδοποιήσει ότι (πέραν των άλλων) η ένταξη θα οδηγήσει σε διάλυση της κυπριακής οικονομίας, η οποία οικονομία από πλεονέκτημα των Ελληνοκυπρίων θα μετατραπεί σε μειονέκτημα (βλ. και ΑΣΚΕ-3). Η επιδείνωση επιταχύνθηκε με την εκλογή Χριστόφια, ο οποίος ποτέ και πουθενά δεν προέβαλε τις αντιστάσεις που προέβαλλε (και, μάλιστα, επιτυχώς) ο Τάσος. Οι οικονομικές συνέπειες της ένταξης είναι παρόμοιες

με την Ελλάδα και οι συνταγές που θα προταθούν επίσης. Μόλις 7 χρόνια μετά την ένταξη στην Ε.Ε. η εύρωστη οικονομία της Κύπρου κινδυνεύει να καταλήξει στα μνημόνια.

Αυσχερέστερη η διαπραγματευτική θέση

Με όλ' αυτά και με τους μειοδότες στην εξουσία η διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Οι Αγγλοαμερικάνοι πιέζουν για «λύση» σε λίγους μήνες, πριν από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο τον Ιούνιο του 2012 και ο Χριστόφιας, υποχωρώντας συνεχώς, ίσως αποδεχθεί και τα χρονοδιαγράμματα.

Η τραγωδία στη ναυτική βάση άλλαξε το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο. Ένα μεγάλο κίνημα ξέσπασε κατά του Χριστόφια και της μειοδοτικής του πολιτικής, που ζητεί την παραίτησή του. Προς το παρόν οι ξένοι προστάτες του (και η κατοχική κυβέρνηση του Γιωργάκη) τον στηρίζουν και δείχνουν ότι θέλουν να συμφωνήσουν λύση με αυτόν στην εξουσία. Ο κυπριακός ελληνισμός πιστεύουμε ότι για άλλη μια φορά θα υψώσει το ανάστημά του, θα ανατρέψει τους μειοδοτικούς και θα διαμορφώσει μέσα από το κίνημα της αγανάκτησής του μια πρόταση προοπτικής, γιατί ξέρει ότι, διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το κίνημα να εκφυλιστεί, ο Χριστόφιας να υπογράψει ό,τι του ζητήσουν, ενώ στο βάθος θα προετοιμάζουν για πρόεδρο τον Αναστασιάδη, η θητεία του οποίου δεν προοιωνίζεται ευοίωνες εξελίξεις σε μια Κύπρο που θα έχει ήδη παραδοθεί.

Μαθήματα από την Ισλανδία

Ο πρόεδρος της Ισλανδίας κατήγγειλε από το κρατικό ραδιόφωνα ότι «οι άνθρωποι της τότε (2008) κυβέρνησης υπέκυψαν στον εκβιασμό των Ευρωπαίων». Θυμίζουμε ότι Βρετανοί και Ολλανδοί είχαν επενδύσει 4 δισ. ευρώ στην τράπεζα Landsbanki, λόγω των υψηλών αποδόσεών της. Όσο κέρδιζαν δεν ήθελαν καμιά παρέμβαση του ισλανδικού κράτους. Όταν η φούσκα έσκασε και η τράπεζα κατέρρευσε, είχαν το θράσος να ζητήσουν από την ισλανδική κυβέρνηση να τους πληρώσει τη ζημιά! Ο λαός σε δύο δημοψηφίσματα και με συντριπτική πλειοψηφία αρνήθηκε να πληρώσει τους τοκογλύφους, παρά τις πιέσεις πολλών χωρών μελών της Ε.Ε.!

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας Γκέιρ Χάαρντε βρίσκεται στη φυλακή και δικάζεται αυτές τις μέρες για τις παραλείψεις του και τον πλημμελή τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση του 2008. Τα αδικήματά του ωχριούν μπροστά στα εγκλήματα των δικών μας κατοχικών.

Και στα δικά μας ...

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΚΟ

Η κυβέρνηση σπεύδει να πουλήσει με διαδικασίες κατεπείγοντος όλες τις επιχειρήσεις και εκτάσεις-φιλέτα του Δημοσίου, για να εισπράξει 50 δις. ευρώ μέχρι το 2015, σύμφωνα με τις επιταγές και για λογαριασμό της τρόικας. Η κυβερνητική επικοινωνιακή καταϊγίδα με τη συνδρομή των διαπλεκόμενων ΜΜΕ, για να εξασφαλίσει την κοινωνική αποδοχή των ιδιωτικοποιήσεων, στοχοποιεί την, όντως, διεφθαρμένη και ανυπόληπτη συνδικαλιστική ηγεσία, διαχρονικό θρέμμα των κομμάτων, ιδιαίτερα του ΠαΣοΚ. Οι συνδικαλιστές τώρα δηλώνουν (μάλλον ειλικρινώς) ότι αγωνίζονται για τη διατήρηση των επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο. Όμως η ίδια η συνδικαλιστική ηγεσία τα προηγούμενα χρόνια συναίνεσε στη συνεχιζόμενη πολιτική ξεπουλήματος, που ήταν βέβαιο ότι θα έχει τη σημερινή κατάληξη.

Η πώληση δημοσίων επιχειρήσεων είναι επιβλαβής για την κοινωνία και για το κράτος από κάθε άποψη. Αλλά, ακόμη κι αν κάποιος διαφωνεί με την παραπάνω άποψη, δεν είναι δυνατό να μη βλέπει ότι η όλη διαδικασία, τη χρονική στιγμή και με τον τρόπο που προωθείται σήμερα στην Ελλάδα, συνιστά καθαρό ξεπούλημα. Σε μια εποχή που σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια πραγματοποιούνται τεράστια προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων υπάρχει μεγάλη προσφορά, οπότε το διεθνές κεφάλαιο αγοράζει σε χαμηλές έως εξευτελιστικές τιμές τα φιλέτα που περνάνε στον έλεγχό του. Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αξία των κερδοφόρων δημοσίων εταιρειών στρατηγικών τομέων (ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) είναι σήμερα πολύ χαμηλότερη της τεράστιας πάγιας αξίας τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία

Η στρατηγική των διαδοχικών μετοχοποιήσεων των κερδοφόρων ΔΕΚΟ τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποδειχθεί επιβλαβής για το δημόσιο. Τα στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.λπ.) δείχνουν ευκρινώς ότι η διατήρηση του συνόλου των μετοχών από το κράτος θα εξασφάλιζε περισσότερα οφέλη για το δημόσιο. Τα οφέλη αυτά θα προέρχονταν από τα μερίσματα που τώρα εισπράττονται από τους ιδιώτες εταίρους και από την αξία του ποσοστού της εταιρείας που θα ανήκε στο δημόσιο. Έτσι στην περίπτωση του ΟΠΑΠ το δημόσιο έχασε ήδη 3,9 δις. ευρώ και στην περίπτωση της ΔΕΗ 1,8 δις. ευρώ. Ακόμα και στην περίπτωση του ΟΤΕ, που μετοχοποιήθηκε διαδοχικά με υψηλό τίμημα λόγω των ευνοϊκών χρηματιστηριακών συνθηκών, το όφελος από τις μετοχοποιήσεις, τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τα μερίσματα που χάθηκαν, έχει εξανεμιστεί από την αξία της

περιουσίας που έχει εκχωρηθεί. Ταυτόχρονα το δημόσιο με τις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα χάνει τη δυνατότητα να ασκεί εθνική πολιτική για οικονομική ανάπτυξη, με επενδύσεις που συμβάλλουν στην τεχνολογική πρόοδο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ΔΕΗ μόνο την τελευταία δεκαετία πραγματοποίησε επενδύσεις αξίας 7,5 δις. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο διπλασίασε τα έσοδα και τα κέρδη της. Οι επενδύσεις αυτές διαχρονικά μόνο από το δημόσιο γίνονται και ποτέ από τους ιδιώτες.

[Στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ, στα Επίκαιρα Κείμενα, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την περίπτωση της ΔΕΗ]

Η θέση του ΑΣΚΕ

Σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις αυτό που δε λέγεται είναι ότι η πηγή των προβλημάτων είναι η παρουσία της Ε.Ε. (και μέσω της τρόικας) στην Ελλάδα. Η Ε.Ε. έχει στόχο να ελέγξει, μέσω του διεθνούς κεφαλαίου που εκπροσωπεί, όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των κρατών-μελών. Η Ε.Ε. μας υποχρεώνει, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά και ποιο είναι το πρόγραμμα διακυβέρνησής του, να ιδιωτικοποιήσουμε τις ΔΕΚΟ και να τις αποδυναμώσουμε. Εκκρεμεί, π.χ., η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για κατάργηση του μονοπωλίου ενέργειας, που προβλέπει την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας θα οδηγήσει σε ιδιωτικά ολιγοπώλια σε λίγα χρόνια, σε ακριβότερες και σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, όπως απέδειξε η διεθνής εμπειρία (Καλιφόρνια, Μ. Βρετανία κ.λπ.).

Δεν εξηγείται ακόμα για ποιο λόγο η Ελλάδα οφείλει να ιδιωτικοποιήσει την ενέργειά της, ενώ το 80% της αντίστοιχης γαλλικής ΔΕΗ, της EDF, μεγέθους εικοσαπλάσιου της ΔΕΗ, ανήκει στο γαλλικό κράτος. Επιπλέον, ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης ότι έτσι θα παύσει η διαφθορά του συνδικαλισμού. Δε μας λένε πώς θα αποφευχθεί η διαφθορά του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου (ιδιαίτερα του ξένου), που μοιράζει μίζες σε πολιτικούς και κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, η πάταξη της διαφθοράς είναι υποχρέωση και καθήκον της ελληνικής πολιτείας και του κάθε πολίτη της ξεχωριστά και όχι ξένων πολυεθνικών, που αποδεδειγμένα, όπου δρουν, υποθάλλουν και ενισχύουν τη διαφθορά.

Το ΑΣΚΕ πιστεύει στο δημόσιο χαρακτήρα των ΔΕΚΟ, στα πλαίσια μιας εθνικής πολιτικής, και στον υγιή συνδικαλισμό, που δεν εξαρτάται από τα κόμματα. Οι ΔΕΚΟ, στρατηγικού χαρακτήρα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε συν→

θήκες διαφάνειας θα επιστρέψουν στον κοινωνικό τους χαρακτήρα, ο οποίος χάθηκε όταν άρχισαν να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι όποιες μισθολογικές υπερβολές και τα όποια προνόμια σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων των ΔΕΚΟ είναι ανάγκη, φυσικά, να καταργηθούν. Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν ικανοποιητικούς μισθούς και το κράτος να αποκομίζει κέρδη από τις

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

Η υπερψήφιση του νόμου για τα ΑΕΙ από τη Ν.Δ. έπληξε για πρώτη φορά τόσο σοβαρά την εικόνα του κ. Σαμαρά ως του πολιτικού που κινείται μεν στη λογική του συστήματος, αλλά διατηρεί κοινωνικές ευαισθησίες, δεν κάνει παραχωρήσεις στα εθνικά θέματα και δεν υποκύπτει σε πιέσεις. Η εντύπωση είναι ότι προσπάθησε να καθησυχάσει τον ξένο παράγοντα, υπό την πίεση των κορυφαίων στελεχών του (που, θυμίζουμε, στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν υποστηρίξει τη Ντόρα στις εσωκομματικές εκλογές το 2009). Αντιθέτως, δυσaráστησε την κομματική βάση που τον εξέλεξε. Είναι πολλά πλέον τα νομοσχέδια που φέρνουν οι κατοχικοί στη Βουλή και τα υπερψηφίζει η Ν.Δ., π.χ. το αίσχος με τα αυθαίρετα.

Βεβαίως, από το αρχικό νομοσχέδιο λίγα άρθρα παρέμειναν αναλλοίωτα. Η υπουργός έκανε δεκτές πολλές προτάσεις της Ν.Δ., αλλά η ουσία του νομοσχεδίου δεν άλλαξε. Ο νόμος επιτρέπει στους ιδιώτες επιχειρηματίες επισήμως πλέον να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, άρα να έχουν λόγο για το περιεχόμενο των σπουδών και να υπαγορεύουν τα πορίσματα των ερευνών, δηλ. να λειτουργούν τα ΑΕΙ περίπου ως ιδιωτικά. Ο πρύτανης, που θα έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες, δε θα διορίζεται απ' ευθείας, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, αλλά θα εκλέγεται από μια λίστα 3 υποψηφίων, δηλ. πάλι διορισμός θα είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η καθεστωτική «Καθημερινή» ενθουσιάστηκε (25/8/11): «Οι δυνάμεις ευθύνης αυτού του τόπου, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑΟΣ, Δημοκρατική Συμμαχία) ενώθηκαν και απήφισαν, επιτέλους, τις απειλές και τους εκβιασμούς μιας αντιδραστικής μειοψηφίας...». Το πρόβλημα για όλους αυτούς που τον ψήφισαν είναι ότι **ο νόμος τους είναι αντισυνταγματικός, άρα άκυρος**, και δύσκολα θα σταθεί σε μια δικαστική προσβολή του.

Το χειρότερο για τον κ. Σαμαρά είναι ότι επέλεξε να προσφέρει τη συναίνεσή του σε μια υπουργό που και μόνο η παρουσία της στο υπουργείο Παιδείας αποτελεί πρόκληση, αφού ως επίτροπος

ΔΕΚΟ συνολικά (ακόμη κι αν κάποιες ΔΕΚΟ εμφανίζουν μικρές ζημιές, επειδή πρέπει να προσφέρουν πολύ φτηνές υπηρεσίες). Η εθνική πολιτική δεν μπορεί, όμως, να χαραχθεί και να υλοποιηθεί από καμιά κατοχική κυβέρνηση, κανένα πολιτικό φορέα που ακόμα υποστηρίζει την παραμονή μας στην Ε.Ε. και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από ένα διεφθαρμένο, κομματικοκρατούμενο συνδικαλισμό.

της Ε.Ε., μεταξύ πολλών άλλων, είχε ζητήσει την καθιέρωση και της αγγλικής ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους! Η ίδια κατόρθωσε να είναι η πρώτη υπουργός που στέλνει όλους τους μαθητές όλων των βαθμίδων στα σχολεία χωρίς βιβλία, με την προοπτική να πάρουν κάποια το Νοέμβριο! Για το χαρτί αυτών των βιβλίων θα έπρεπε να είχε κάτσει ήδη στο σκαμνί, γιατί το αγόρασε 1.800.000 ευρώ ακριβότερα από την τιμή που έχει στο ελεύθερο εμπόριο! Είναι προφανής η επιδίωξη της να διαλύσει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.

Επιπλέον η κ. Διαμαντοπούλου είναι τακτική προσκεκλημένη στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Ελπίζουμε να μην είναι αυτός ο βαθύτερος λόγος της συναίνεσης, αφού και ο κ. Σαμαράς είχε την τιμή να προσκληθεί στις συνάξεις της. Είδομεν...

Κι άλλο έγκλημα αποκαλύφθηκε

Όπως κατήγγειλε καθηγήτρια πανεπιστημίου, μέλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα μέλη της οποίας «παραίτησε» ο Βενιζέλος, οι κατοχικοί φούσκωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009, με εντολή του επικεφαλής της EUROSTAT, από 12% σε 15,4%, δηλ. επιπλέον 7 δισ., για να δικαιολογήσουν τα εξοντωτικά μέτρα κατά του ελληνικού λαού.

Το νέο έγκλημα κατά της χώρας που αποκαλύφθηκε κάνει πιο απεχθή τα νέα χαράτσια που επέβαλαν υπέρ των προστατών τους. Στον πανικό τους καταφεύγουν και πάλι στον χλιοχρησιμοποιημένο επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό με τη σύλληψη Ψωμιάδη.

Όμως ούτε τα δικά τους ΜΜΕ δεν «τσιμπάνε» πλέον, αναλογιζόμενα τη συσσωρευμένη οργή.

Για το τζαμί

Σε μια δημοκρατική πολιτεία όλοι οι νόμιμοι πολίτες (και οι νόμιμοι μετανάστες) έχουν δικαίωμα να τελούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οι χώροι που παραχωρούνται, το μέγεθος και το πλήθος των χώρων αυτών πρέπει να αναλογούν στον αριθμό των πιστών κάθε θρησκείας. Των νόμιμων, επαναλαμβάνουμε.

Και κάτι ακόμη. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν το διαχωρισμό της εκκλησίας από το κράτος μιλούν μόνο για την ορθοδοξία; Για τα τζαμιά;

ΟΥΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αφού με την ένταξη στην ΕΟΚ το 1981 και στην ΟΝΕ το 2001 συρρίκνωσαν την ελληνική παραγωγή, με συνέπεια δανεισμούς, χρέη, λιτότητα κ.λπ., αφού μας έφεραν στο σημερινό χάλι, οι ξένοι προστάτες-εκμεταλλευτές-τοκογλύφοι και οι εντόπιοι εθελόδουλοι (τους οποίους, αλίμονο, ψηφίζουμε!) παριστάνουν τώρα τους σωτήρες μας με τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα, τα οποία μεγαλώνουν το χρέος και μας δένουν από τραχήλου στους αδίστακτους νεοαποικιοκράτες. Τελευταίο επεισόδιο οι «διευκολύνσεις» που μας προσέφεραν οι «εταίροι» μας με τις αποφάσεις των Βρυξελλών στις 21/7/11, οι οποίες αποβλέπουν μόνο και μόνο στη στήριξη των ανθρώπων τους που «κυβερνούν» την Ελλάδα, με την κατάλληλη προβολή τους από τα ΜΜΕ.

Επιδείνωση της κατάστασης για την Ελλάδα

Πανηγυρίζουν οι κατοχικοί και τα ελεεινά ΜΜΕ, επειδή στις αποφάσεις περιλαμβάνονται κούρεμα του χρέους κατά 21%, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, μείωση κάποιων επιτοκίων και νέο δάνειο 65 δις. Το πιθανότερο, όμως, είναι ότι αυτές **οι αποφάσεις δε θα υλοποιηθούν**, γιατί προϋποθέτουν τη συγκατάθεση των ιδιωτών, την ψήφισή τους από τα κοινοβούλια των άλλων χωρών (που πολλές έχουν τα δικά προβλήματα) κ.λπ. Εδώ με δυσκολία φαίνεται ότι θα πάρουμε το Σεπτέμβριο την 6^η δόση του αρχικού δανείου!

Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι τα εμπόδια αυτά θα ξεπεραστούν, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μέχρι την υλοποίηση των αποφάσεων θα εξακολουθεί να υπάρχει το ευρώ, αφού στη Γερμανία και σε άλλες βόρειες χώρες ενισχύεται μέσα στους κύκλους των τραπεζιτών και μεγαλοεπιχειρηματιών η κοντόφθαλμη άποψη ότι το ευρώ τους έδωσε όσα είχε να τους δώσει και τώρα τους είναι ζημιογόνο. Φυσικά, αν διαλυθεί η ευρωζώνη, ακυρώνονται και οι αποφάσεις της 21^{ης}/7.

Αλλά κι αν παραβλέψουμε όλα τα παραπάνω, η αλήθεια είναι ότι και πάλι καμιά βοήθεια δε μας προσφέρουν οι ξένοι, γιατί **οι λογαριασμοί δεν είναι σωστοί**, αφού δεν υπολογίζουν την τεράστια ζημιά που υφίσταται τόσα χρόνια η Ελλάδα (και τα υπερκέρδη που έχουν οι βόρειοι) από το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών (αφού μας απαγορεύουν να προστατεύουμε τα προϊόντα μας και αναγκαστικά αγοράζουμε τα δικά τους). Τις άλλες ζημιές που προαναφέραμε τις έχουμε εξηγήσει αναλυτικά στο ΑΣΚΕ-4. Επίσης δεν υπολογίζουν τα χρέη της Γερμανίας προς την Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως δεν τους χρωστάμε τίποτα, αντιθέτως αυτοί μας

χρωστάνε και μάλιστα υπέρογκα ποσά!

Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι οι λογαριασμοί είναι σωστοί, και πάλι οι αποφάσεις δεν αποτελούν βοήθεια, γιατί αυτά που έπρεπε να τους πληρώσουμε με βάση το μνημόνιο **έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε να τα πληρώσουμε**, κι αυτό ήταν γνωστό εκ των προτέρων σε όλους. Από πέρσι όλοι έλεγαν ότι το μνημόνιο δε βγαίνει, άρα ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Έτσι με τις «εκπτώσεις» οι «εταίροι» μας αρπάζουν όσα μπορούν κι επιπλέον χειροτέρεψαν τα πράγματα για την Ελλάδα για δύο λόγους:

1) **Επιμήκυναν το καθεστώς κατοχής** για άλλα 40 χρόνια. Οι κατοχικοί υπέγραψαν ότι δεν είναι πλέον κυβέρνηση, αλλά υπάλληλοι 3^{ης} κατηγορίας, αφού τίθενται υπό τας διαταγές του Γερμανού γκαουλάιτερ Χορστ Ράιχενμπαχ, του οποίου προϊστάμενος είναι ο Όλι Ρεν! Επανήλθαμε στα 1941-44!

2) **Προσπαθούν να κλέψουν τη δημόσια περιουσία** με τις αποκρατικοποιήσεις, πληρώνοντας το 1/5 έως 1/10 της αξίας της, μετατρέποντας κοινωνικά αγαθά σε αντικείμενα κερδοσκοπίας. Η ΔΕΗ, π.χ., παρά τις ρουσφετολογικές προσλήψεις υπεραριθμών «ημετέρων», παρά τις μίζες και τις σπατάλες, έφερε τον ηλεκτρισμό και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, παρείχε το 5^ο φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε. και άφηνε κέρδος στο κράτος. Τώρα πουλιέται, χωρίς να τίθενται καν όροι στους αγοραστές. Τα χρήματα που θα πάρει το κράτος από την πώληση τα εισέπραττε σε 5 χρόνια μόνο από τα μερίσματα ως μέτοχος της εταιρείας! Ο κερδοφόρος ΟΤΕ πέρασε ήδη στον πλήρη έλεγχο των Γερμανών της Deutsche Telecom (40%), ενώ στο ελληνικό κράτος απέμεινε μόνο 10%.

Σχέδιο σωτηρίας:

Ονομάζουν τις αποφάσεις τους «σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας», αυτές όμως όχι μόνο δε μας σώζουν, αλλά **δε μας επιτρέπουν να σωθούμε ούτε μόνοι μας ούτε με τη βοήθεια τρίτων**, π.χ. Κίνας, Ρωσίας. Ο ομογενής βουλευτής της ρωσικής Δούμας και ισχυρός παράγοντας του καθεστώτος Ιβάν Σαββίδης ήταν αυτός στον οποίο απευθύνθηκε ο Γιωργάκης για να του κλείσει συνάντηση με τον Πούτιν, η οποία πράγματι έγινε το Φεβρουάριο 2010. Ο Σαββίδης αποκαλύπτει στην «Ελευθεροτυπία» της 14/7/11 ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να δώσει 25 δις. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο, ως πρώτη δόση βοήθειας προς την Ελλάδα, που θα αποπληρωνόταν εν μέρει με αγροτικά προϊόντα! Φυσικά, δε θα υπήρχε κανένας όρος σαν κι αυτούς που επιβάλλουν τα μνημόνια της τρόικας, π.χ. περικοπές μισθών και συντάξεων, απολύσεις, περικοπές κοινωνικών δαπανών. Ο Σαββίδης προειδοποίησε το Γιωργάκη

για τις διαθέσεις του Πούτιν. Ο Γιωργάκης, όμως, αντί να ζητήσει δάνειο, άρχισε να αναλύει στον Πούτιν τα οικολογικά προβλήματα της Ελλάδας! Ο Πούτιν αγανάκτησε και σε 20 λεπτά διέκοψε τη συζήτηση. Η εκτίμηση του Σαββίδη είναι ότι οι Αμερικανοί, το ΔΝΤ και η Ε.Ε. ήσαν αντίθετοι στη χορήγηση ρωσικού δανείου και ότι ο Γιωργάκης ήθελε τη συνάντηση με τον Πούτιν μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Όλ' αυτά τη στιγμή που οι ρωσοτουρκικές σχέσεις αναπτύσσονται σημαντικά!

Ήδη 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του μνημονίου όλοι αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση της Ελλάδας επιδεινώθηκε κι όλοι προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση. Οι προβλέψεις, μάλιστα, γίνονται όλο και πιο δυσοίωνες. Ενώ πέρσι, π.χ., προέβλεπαν ότι το 2012 το χρέος θα ανέβαινε στο 149% του ΑΕΠ, τώρα προβλέπουν ότι θα φτάσει στο 172%. Μας δουλεύουν, δηλ., απροκάλυπτα.

Πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να μην καταλαβαίνει ότι το βιολί θα παίζει αδιάκοπα στον ίδιο σκοπό, αν τους το επιτρέψουμε, δηλ. θα επιβάλλονται μέτρα, τα οποία μετά λίγο θα κρίνονται ανεπαρκή, ώστε να ακολουθούνται από άλλα σκληρότερα μέτρα!

Τα παραμύθια για ανάπτυξη

Για να χρυσώσουν το χάπι διαχέουν ότι μετά τα σκληρά μέτρα θα επέλθει ανάπτυξη, μίλησαν μάλιστα για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ, όρος που φρονίμως δεν περιελήφθη στο κείμενο των Βρυξελών. Ενώ, όμως, τα μέτρα αφαιμάξης του ελληνικού λαού είναι πολύ συγκεκριμένα και εφαρμόζονται αμείλικτα, τα περί ανάπτυξης είναι λόγια πετρόεντα, γενικά και αφηρημένα. Ας μην έχουμε αυταπάτες. **Στα σχέδιά τους δεν περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της Ελλάδας, γιατί δεν τη θέλουν**, αντιθέτως επιδιώκουν την καθυπόταξη και διάλυσή μας μέσω της εξαθλίωσής μας.

Λένε ότι πουλάνε τη δημόσια περιουσία για να ξεχρεώσουμε. Αλλά όσο πιο πολύ πουλάνε τόσο πιο πολύ χρεωνόμαστε! Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα διαπιστώσουμε ότι με το «σχέδιο σωτηρίας» θα βρεθούμε πιο φτωχοί και πιο χρεωμένοι, με το μισό πληθυσμό άνεργο να λιμοκτονεί (ήδη έχουμε τη 2^η υψηλότερη ανεργία στην ευρωζώνη με 16% και στους νέους 38%), με το κράτος χωρίς περιουσία, άρα ανήμπορο να βοηθήσει μια χώρα πνιγμένη από χρέη και από εκατομμύρια πεινασμένων λαθρομεταναστών. Η ανατροπή των κατοχικών και η ακύρωση των μνημονίων και των περαιτέρω σχεδίων τους πρέπει να γίνουν το ταχύτερο.

Προκλητική γλιδή των ολίγων μέσα στην απέραντη φτώχεια των πολλών

Ενώ η φτώχεια και η απελπισία πνίγουν όλο και ευρύτερες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας, ΟΛΟΙ οι άνθρωποι της οικογένειας, που μας πιπιλίζουν καθημερινά ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις των 500 ευρώ, ζουν μέσα στη χλιδή.

Ο αδελφός Νίκος κάνει μπίζνες δισεκατομμυρίων με τους εμίρηδες και, για να τους ευχαριστήσει, διοργανώνει βασιλικό πάρτι στον Αστέρα, με τα χρήματα που αρπάζουν από εμάς. Η σύζυγος Άντα την ημέρα ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου(!) ψώνισε από κατάστημα Hermes μια τσάντα αξίας 7.300 ευρώ!! (Μ. Μουζάκης, «Παρόν» 7/8/11) Ο αδελφός Αντρίκος δεν αρκείται στις μπίζνες με την «πράσινη ανάπτυξη», αλλά τζογάρει στη χρεοκοπία της Ελλάδας ως στέλεχος της Unigestion, που ασχολείται με συμβόλαια ασφάλισης από τον κίνδυνο χρεοκοπίας χωρών μελών της ευρωζώνης!! Η mother καλύπτει τα έξοδα των γηρατειών της με τα χρήματα που μας παίρνει για τη ΜΚΟ της. Χρήματα για τις ΜΚΟ τους παίρνουν και άλλοι εκλεκτοί (Δαμανάκη, Βαλλιανάτος, Δημητράς, Τρεμόπουλος, Μπουτάρης, Βούγιας, Χρυσόγελος κ.λπ.). Η Τ. Μπιρμπίλη, αφού την πληρώναμε ως υπουργό, λόγω του προσόντος της να γυμνάζεται στο ίδιο γυμναστήριο με το Γιωργάκη (ή έχει κι άλλη σχέση με την οικογένεια;), διορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, με δωρεάν σπίτι 500 τετρ. μ. στο καλύτερο σημείο του Παρισιού, με δωρεάν αυτοκίνητο, οδηγό και μάγειρα, πληρωμένα όλα από το ελληνικό κράτος και με επιπλέον μισθό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, 300.000 ευρώ το χρόνο, αφορολόγητα! Ο γενικός διευθυντής του αεροδρομίου Γ. Παράσσης παίρνει το χρόνο 650.000 ευρώ, διπλάσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ(!), επειδή έχει το προσόν να είναι στέλεχος του συγκροτήματος Λαμπράκη! Ο Μυτιληναίος, ο νέος εθνικός κατασκευαστής, εκλεκτός του Βενιζέλου των Μπακατσέλων, ετοιμάζεται να κακοποιήσει το περιβάλλον στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Αυτά τα παραδείγματα αρκούν. Προσθέτουμε μόνο τα πάρτι των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τις αποκρατικοποιήσεις των 50 δισ. ευρώ και την επαναγορά ομολόγων αξίας 135 δισ. Η γαλλική τράπεζα BNP-Paribas, η γερμανική Deutsche Bank και η βρετανική HSBC ορίστηκαν ανάδοχοι για την επαναγορά, με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες!

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όλοι αυτοί οι άθλιοι παρουσιάζονται και ως αρχάγγελοι της κάθαρσης, ανακαλύπτοντας και κόβοντας μισθούς 4.000 ευρώ σε χρεωμένους δήμους κ.λπ. Επειδή αντιλαμβάνονται ότι είναι μιας χρήσης, δεν ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους και →

δε μοιράζουν πλέον τα «ψιλά» στους μέχρι τώρα ψηφοφόρους τους, οι οποίοι είναι οι πιο ακραίοι των «αγανακτισμένων» και «τους παίρνουν με τις πέτρες».

Η απελευθέρωση και η πρόοδος της Ελλάδας

Αυτοί που σχεδιάζουν την υποταγή και διάλυση της ελληνικής κοινωνίας μέσω της οικονομικής της εξαθλίωσης ασφαλώς και δε γνωρίζουν την ελληνική ιστορία και κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο με την προώθηση του πολυπράγμονος Βενιζέλου στη θέση του αντιπροέδρου, άτυπου πρωθυπουργού. Ο ανασχηματισμός σηματοδοτεί μια αύξηση της γερμανικής επιρροής στη χώρα μας σε βάρος της αμερικανικής, μια που, άλλωστε, οι ΗΠΑ δε βρίσκονται παγκόσμια στα καλύτερά τους. Βιάζονται να προλάβουν ν' αρπάξουν όλη τη δημόσια περιουσία. Βιάζονται να προλάβουν να κλείσουν μειοδοτικές συμφωνίες για το Αιγαίο (όπου ήδη οι Τούρκοι κάνουν πάρτι, χωρίς να μας ενημερώνει κανείς), την Κύπρο (σε συνεργασία με τον επίσης μειοδότη Χριστόφια), με τα Σκόπια. Η ελληνική Θράκη είναι ξέφραγο αμπέλι για τους Τούρκους αξιωματούχους. Απίστευτη είναι η

άρνηση των κατοχικών να ανακηρύξουν την ΑΟΖ της Ελλάδας, όπως κάνουν όλες οι χώρες, άρνηση με ανυπολόγιστους κινδύνους. Τα εθνικά θέματα είναι ίσως ο σοβαρότερος λόγος για τον οποίο οι κατοχικοί πρέπει ν' ανατραπούν το ταχύτερο.

Ελπίζουμε ότι η αγανάκτηση του ελληνικού λαού θα εκφραστεί ηχηρότερα και πιο αποτελεσματικά από το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις προτάσεις του και το ΑΣΚΕ κάνει τις δικές του (βλ. προκήρυξη, άρθρα στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, επίκαιρα κείμενα στην ιστοσελίδα κ.λπ.).

Κλείνουμε το κείμενο αυτό με το εξής: Στη ρευστή κατάσταση που βρισκόμαστε ως θυμηθούμε όλοι ποια στάση τηρούσε ο καθένας απέναντι στους «εταίρους» μας της Ε.Ε. τόσα χρόνια που μας έσκαβαν το λάκκο, ακόμη και τώρα που οι «εταίροι» είναι πλέον αποκάλυπτα δύναμη κατοχής. Και ως σημειώσουμε ιδιαίτερα τη στάση κάποιων «πονηρών», που επί 30 χρόνια «τα έπαιρναν» για να δικαιολογούν την ένταξη και παραμονή μας στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και τώρα, που το μαγαζί πάει για διάλυση, θα μας παρουσιάσουν περισπούδαστες αναλύσεις, με τις οποίες θα μας εξηγούν ότι η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. μας έβλαψε!!

Για τη Λιβύη

Επιχαίρουν οι γραφίδες του καθεστωτισμού για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι και θεωρούν το γεγονός ως άλλη μια απόδειξη ότι όποιος αρνείται την ιδεολογία και την προστασία του δυτικού κόσμου υποχρεωτικά θα έχει την ίδια τύχη. Κατηγορούν, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου για τις στενές σχέσεις που είχε με τον Καντάφι.

Όλοι αυτοί ξεχνούν ότι το καθεστώς Καντάφι ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Στα πρώτα χρόνια είχε τη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του λαού (και των φυλών), βελτίωσε θεαματικά το βιοτικό επίπεδο όλων των Λιβύων και υποστήριζε σταθερά όλα τα απελευθερωτικά και προοδευτικά κινήματα. Σταδιακά, όμως, γινόταν όλο και πιο προσωπικό, έχανε τη στήριξη του λαού (και των φυλών), έγινε αυταρχικό κι εδώ και δέκα χρόνια αποκατέστησε φιλικές σχέσεις με τη Δύση, συνεργάστηκε με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (CIA) και της Μ. Βρετανίας (MI-6) και αναγορεύτηκε από τους δυτικούς σε «σημαντικό εταίρο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ακριβώς το αντίθετο: όποιο καθεστώς υποτάσσεται γίνεται έρμαιο στα χέρια των προστατών του. Οι περιπτώσεις του Μιλόσεβιτς και του Σαντάμ είναι δύο άλλα παραδείγματα.

Μέτρα αυτοπροστασίας,

δυστυχώς (γι αυτούς) ατελέσφορα...

Γνωρίζουν καλά τα ανδρείκελα του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ ότι τώρα πλέον σχεδόν όλοι έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο που διαδραματίζουν, ότι φτάνει το (μάλλον επώδυνο...) τέλος τους και (νομίζουν ότι) παίρνουν τα μέτρα τους.

Από τη μια, νομοθετούν **μέτρα προστασίας και επέκτασης όλων(!) των ναρκωτικών** (παλιό όνειρο του Γιωργάκη) για ... χρήση, μέχρι να γίνει ολόκληρη η Ελλάδα χασισοφυτεία, με τη διττή ελπίδα: Α) Να εξασφαλίσουν άμεσα την ψήφο όλων των ναρκοκρηστών. Β) Μεσοπρόθεσμα να στείλουν ακόμη περισσότερους απελπισμένους νέους στα δεσμά των ναρκωτικών, ώστε να μην «αγανακτούν» και να μην κινητοποιούνται εναντίον τους. Την απάντηση θα τη λάβουν, οι ανόητοι, το Σεπτέμβρη ...

Από την άλλη, σχεδιάζουν **μέτρα φίμωσης του διαδικτύου**, ώστε να μην μπορούν οι νέοι να συντονίζουν τις ποικίλες αντιδράσεις τους στους δωσίλογους απατεώνες, μια που τα πανάθλια ΜΜΕ τους εξυπηρετούν μόνο τους παραγωγούς ... γιαουρτιού.

Η απάντηση, και πάλι, από το Σεπτέμβρη...

Τέλος, για το σύγχρονο δουλεμπόριο, οι ΜΚΟ πήραν και αρμοδιότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας(!), σκοπεύοντας μέσω αυτών **να διορίσουν 150.000 νέους** με μισθούς πείνας, ελπίζοντας στην ψήφο τη δική τους και των συγγενών τους. Ελπίζοντας ...