

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



Ιούνιος 2022
(μέχρι 24/6)
αρ. φύλλου 189

Γραφεία : Τζώρτζ 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77,
τηλ. 210-3822315, fax 210-3819887 , ιστοσελίδα <http://www.aske.gr>

Ασταθής η εσωτερική κατάσταση

Η μια κρίση διαδέχεται την άλλη

Μετά την πανδημία με τις χιλιάδες, εν πολλοίς αδικαιολόγητους, θανάτους και τον κορωνοϊό πάντα παρόντα, νέες κρίσεις ξεφυτρώνουν καθημερινά. Τα αίτια δεν είναι μόνο εξωτερικά. Σε μεγάλο βαθμό ιδιαίτερα για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, την καθημερινή εκρηκτική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των αγαθών, **οφείλεται στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που δεν κατήργησε το χρηματιστήριο ενέργειας, έκλεισε τα λιγνιτικά εργοστάσια και κατέστησε την ελληνική κοινωνία όμηρο της κερδοσκοπίας, που επιτάσσουν, κυρίως, τα γερμανικά και γαλλικά επιχειρηματικά μπλοκ μέσω της Ε.Ε και φτωχοποιούν καθημερινά την κοινωνία.**

Οι αυξήσεις αυτές, ναι μεν αυξάνουν τα δημόσια έσοδα μέσω της αύξησης των έμμεσων φόρων, δηλ. του ΦΠΑ, καθώς και του ειδικού τέλους στα καύσιμα, όμως αυξάνουν παράλληλα και τα επιτόκια του κρατικού δανεισμού, όπως π.χ. για τα 10ετή ομόλογα από 0,5% τον περασμένο Αύγουστο σε 4,5% σήμερα. Έτσι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως επίσης και το ιδιωτικό χρέος με την αύξηση των επιτοκίων από τις τράπεζες. Τα κυβερνητικά «πακέτα» ενισχύσεων που δίνονται ή εξαγγέλλονται προς τους πολίτες είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Η τυφλή προσήλωση στις επιταγές των ΗΠΑ και της Ε.Ε. με την αντιρωσική στάση της και την υιοθέτηση των κυρώσεων, την αποστολή κρίσιμων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία εν κρυπτώ, αναγκαίων για την Εθνική Άμυνα, ιδιαίτερα των νησιών, για να παρατείνεται ο πόλεμος, αντιβαίνει στα εθνικά συμφέροντα. Δυναμιτίζει την αποκατάσταση των ελληνορωσικών σχέσεων, ενώ καθιστά τη χώρα αντικείμενο χλευασμών από τους Ιρανούς (Ιρανικό ΥΠΕΞ «**Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ότι το να λαμβάνει εντολές από μία τρίτη πλευρά είναι σημαντικότερο για εκείνη...**»)

(συνέχεια στη σελ. 3)

Η διεθνής κατάσταση:

Ελπίδες βελτίωσης ή ζόφος;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται απτόητος, ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στα τέλη Αυγούστου, ο πρόεδρος Πούτιν ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά ο νατοϊκός αρχηγός κ. Στόλτεμπεργκ (διορισμένος από τις ΗΠΑ) είχε την καλοσύνη να μας πληροφορήσει ότι θα κρατήσει πολλά(!) χρόνια. **Πώς το γνωρίζεις; Φαίνεται ότι τόσο τους χρειάζεται, για να προετοιμαστούν για τη Μεγάλη Σύγκρουση Δύσης με Ανατολή, με αμοιβαίες όμως προσθαφαιρέσεις(...), για το μεγάλο έπαθλο της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, της Νέας Τάξης, χωρίς έθνη, λαούς, χωρίς άτομα-πρόσωπα ανθρώπινα.**

Ονειρα και φαντασιοπληξίες, που όμως ήδη συνεπάγονται εκατόμβες ανθρώπων, ανείπωτες καταστροφές, κάθετη πτώση βιοτικού επιπέδου μέχρι και πείνας, ακόμη και με απειλές πυρηνικού ολέθρου.

Για την ώρα την πρωτοβουλία έχουν οι ΗΠΑ και απαιτούν πλήρη συμμόρφωση στα σχέδια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όλων των «εταίρων» τους, χωρίς, πάντως, να ερωτώνται οι λαοί τους, κάτι που από μόνο του **αμφισβητεί τη δημοκρατικότητά τους**, την σημαία του δυτικού μετώπου. Προϋπόθεση, όμως, της (προσωρινής και ίσως επιφανειακής) όποιας τωρινής επιτυχίας είναι η γενική εσωτερική σύμπτωση στις ΗΠΑ, κάτι που, βέβαια, δεν θα εξασφαλιστεί και μάλλον δεν θα υπάρξει ούτε στο μέλλον. Δεύτερη προϋπόθεση είναι οι εταίροι τους να είναι «ευχαριστημένοι» ή, έστω, να μην αισθάνονται ως θύματα, κάτι που δεν ισχύει και αυτό θα δημιουργήσει πολλά

(συνέχεια στη σελ. 2)

Κάλεσμα

Στις 4 Ιουλίου, 6μμ, στα γραφεία του ΑΣΚΕ θα γίνει συνάντηση, μετά από 3 σχεδόν χρόνια, για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για την πολύ σοβαρή και επικίνδυνη συγκυρία.

Σας περιμένουμε, καλού κακού και με τις μάσκες!

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Η διεθνής κατάσταση: Ελπίδες βελτίωσης ή ζόφος

προβλήματα όταν (εάν...) πλησιάζει η ώρα της τελικής αναμέτρησης... Ήδη ο Μπάιντεν δηλώνει ότι είχε προειδοποιηθεί ο Ζελένσκι για επικείμενη Ρωσική εισβολή και εκείνος αδιαφόρησε, ενώ ο Ζελένσκι απάντησε ότι, αντιθέτως, είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να ληφθούν μέτρα, ώστε να μη γίνει η εισβολή και οι ΗΠΑ αδιαφόρησαν, κάτι που μάλλον είναι αλήθεια, αν δεν την ευνόησαν μάλιστα!!

Η Ε.Ε., μετά την δυσάρεστη έκπληξη της ΑΥΚΥΣ (ΗΠΑ+Βρετανία+Αυστραλία) που την έμαθαν από την τηλεόραση, δυστρόπησε με ποικιλία αντιδράσεων στα μέτρα κατά της Ρωσίας και αναγκάστηκε (άγνωστο με ποιες απειλές) να ευθυγραμμιστεί, μερικώς (...), με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τους (που ξαφνικά ανεδύθη από τις στάχτες του) και πληρώνει ακριβά, ιδιαίτερα **οι «πιστοί και προβλέψιμοι»**, όπως η Ελλάδα, «τα σπασμένα», με απρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες. Το μόνο προσδοκώμενο κέρδος της είναι να καταργηθεί το τελευταίο όπλο αυτοπροστασίας των «μικρών» εταίρων, το veto σε θέματα εθνικής σημασίας! Και, φυσικά, η πρώτη χώρα που θα συμφωνήσει είναι η «δεδομένη» Ελλάδα, με σηματοφόρο της υποτέλειας τον επίτροπό της στην Ε.Ε. απερίγραπτο Σχοινά...

Εννοείται ότι θα είναι, ευτυχώς, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί...

Στα προβλήματά της προστέθηκε τώρα και η Γαλλία, όπου οι εκλογές οδηγούν σε έντονα «ευρωπαϊκά» προβλήματα, τα οποία θα πολλαπλασιάζονται όσο η Γερμανία θα αποδυναμώνεται οικονομικά. Ούτως ή άλλως, πάντως, η Ε.Ε. έχει απωλέσει, οριστικά, σημαίνοντα διεθνή ρόλο και η Αγγλία «χαίρεται» που πρόλαβε να αποδράσει και να έχει κάποιο ρόλο (και κέρδη) στη διεθνή σκηνή ως ουρά των ΗΠΑ.

Η Ρωσία δεν μπορεί παρά να ανέμενε το βαρύ κόστος της εισβολής σε μια ανεξάρτητη χώρα, όσες δικαιολογίες και να έχει «αμυντικού» χαρακτήρα, όπως ισχυρίζεται. Το πιθανότερο είναι να ευελπισζόταν σε ουσιαστική ανοχή των ΗΠΑ και σε όχι μακρινή συμπόρευση με τη Δύση. Μάλλον έκανε λάθος, υποτιμώντας την αντιρωσική εμμονή μέρους των ΗΠΑ και την ιστορικά υποβόσκουσα επιφύλαξη έως και φόβο των Ευρωπαίων απέναντι στην «ρωσική άρκτο».

Έχει κέρδη, ήδη, από τον πόλεμο, έχει «σύμμαχο, έστω και διστακτικό, την Κίνα, καλές σχέσεις με την Ινδία (η οποία, όμως, διενεργεί και κοινές ασκήσεις με τις ΗΠΑ στα Ιμαλάια, που ανησυχούν την Κίνα) και δείχνει να μην ανησυχεί για την, φαινόμενη τουλάχιστον, απομόνωσή της

από την Δύση και τα εξ'αυτής αποτελέσματα.

Γενικά, πάντως, δεν είναι εμφανείς οι τελικοί στόχοι της στον πόλεμο, όμως είναι οριστική η απόφασή της στον πόλεμο, όπως είναι οριστική η απόφασή της να απαντήσει με ολικό πυρηνικό πόλεμο, αν απειληθεί σοβαρά. Κάτι που ελπίζουμε να αποφευχθεί και να αποκλειστεί ένα «λάθος», ιδιαίτερα για μας, που άστοχα εκτεθήκαμε, για να μην πούμε ανόητα, εναντίον της. Και αυτά, μάλλον ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του Πούτιν...!

Η Κίνα, γενικά, παραμένει σχεδόν σιωπηλή, όμως η θέση της είναι ενεργά αμυντική, παρ'όλο που ετοιμάζεται να πάρει μέρος στην απόπειρα καθιέρωσης νέου αποθεματικού νομίσματος, μαζί με την Ρωσία (συνδυασμός ρουβλίου και γουάν;) εις βάρος του δολαρίου και του ευρώ. Στηρίζεται διεθνώς στις οικονομικές σχέσεις με όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και τα παρεπόμενά τους(...) όμως το πιθανότερο είναι ότι σύντομα θα δεχθεί σοβαρές πιέσεις (και όχι μόνο στην Ταϊβάν), κυρίως οικονομικές, εξέλιξη περίπλοκη, παγκόσμια.

Πάντως ετοιμάζεται και εκείνη για τυχόν τυχοδιωκτικές κινήσεις εναντίον της, έχοντας εξασφαλισμένη εσωτερική πλήρη «συναίνεση» και «ομοψυχία», εξαναγκαστική έστω, πιθανόν όμως όχι και παντοτινή. Η πολύ φθηνή εργασία, και μάλιστα υποχρεωτική, δεν προοιωνίζει ήσυχο μέλλον...

Παραδόξως η Τουρκία πρέπει να εξετάζεται σε περιγραφές διεθνών σχέσεων, θέσεων και ρόλου. Δεν είναι μια φυσιολογική περίπτωση, ακόμη και μέσα σε παγκόσμια αναταραχή...

Η Τουρκία είναι (και θα εξακολουθήσει να είναι, ανεξάρτητα από πρόσωπα, όσο θα παραμένει στη σημερινή μορφή της...) **κράτος-«πειρατής»**, όπως την αποκάλεσε και ο Α. Σαμαράς(!), κράτος-σαλτιμπάγκος. Πλήρως αναξίπιστη και παντελώς έξω από κάθε διεθνές δίκαιο, όπως προκλητικά δήλωσε μέσα στο Ελληνικό Προεδρικό Μέγαρο, επί της προηγούμενης κυβέρνησης: **«Εγώ δεν γνωρίζω Διεθνές Δίκαιο. Γνωρίζω μόνο το Πολιτικό Δίκαιο, δηλαδή το «Δίκαιο» του ισχυρού...»**

Κράτος **ολοκληρωτικού καθεστώτος** ποικίλων ελίτ άκρως βουλιμικών, που δυναστεύουν πάνω στους λαούς της Μικράς Ασίας, που θα διαλυόταν, μόλις θα επικρατούσε, έστω και ατελής, Δημοκρατία, όπως δήλωσε ευθαρσώς(!) και πρώην Πρωθυπουργός της, και μόλις θα ενεπλέκετο σε πραγματικά ολοκληρωτική σύρραξη...

Πώς, λοιπόν, ένα τέτοιο «κράτος-ασθενής» κατορθώνει, έστω και μόνο φαινομενικά, να

«παίζει» τους «μεγάλους», και να απειλεί τους γείτονες, και ιδιαίτερα την Ελλάδα; Η απάντηση είναι, διότι το χρησιμοποιούν οι μεγάλοι (ΗΠΑ, Ρωσία) στις διενέξεις τους, οι οποίοι όμως δεν θα αργήσουν να «ομοιοτήσουν», ενώπιον μεγάλου άλλου αντιπάλου κοινού και για τους δύο, (οπότε...), ως χρήσιμο, τάχα «επιτήδειο ουδέτερο» και διότι οι ηγετικές ελίτ των γειτόνων του είναι ελεγχόμενες

(συνέχεια από τη σελ. 1)

Ασταθής η εσωτερική κατάσταση

με την παράνομη κατακράτηση του ρωσικού πλοίου με σημαία Ιράν και την ληστεία του ιρανικού πετρελαίου από τους Αμερικανούς «συμμάχους». Προς τιμήν της η Ελληνική δικαιοσύνη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Χαλκίδας αίρει την κατάσχεση του φορτίου. Το θέμα είναι αν θα το επιστρέψουν οι «σύμμαχοί» μας.

Οι τουρκικές απειλές πολέμου

Αλλη μια κρίση, πολύ σοβαρότερη, προστέθηκε στις υπόλοιπες, που εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ η Τουρκία του Ερντογάν απασφάλισε και απειλεί ευθέως την Ελλάδα αμφισβητώντας την κυριαρχία των νησιών μας και όχι μόνο. **Οι ξεκάθαρες απειλές πολέμου, και η ακραία επιθετική στάση, που δεν είχε παρατηρηθεί σε τέτοιο βαθμό έως τώρα, δεν πρέπει να ερμηνευθεί, όπως κάνουν οι ημέτεροι ενδοτικοί (Ελιαμεπίτες και σια), ως εσωτερικό πρόβλημα του Ερντογάν και να συστήνουν ψυχραιμία.** Οι ερμηνείες της οξυμμένης τουρκικής στάσης δεν ενδιαφέρουν τώρα, αφού η Ελλάδα ήδη αντιμετωπίζει έναν υβριδικό πόλεμο, που περιλαμβάνει ψυχολογικές επιχειρήσεις (διαστρέβλωση πραγματικότητας, προώθηση λαθρομεταναστών κ.λπ). Θέλει να εξαργυρώσει το βέτο σε Σουηδία-Φινλανδία για να εισπράξει την αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη από πλευράς Εθνικής Αμυνας, ηθικού στην κοινωνία και, **το σημαντικότερο, πολιτική βούληση αποτροπής και ανταπόδοσης κάθε πολεμικής τουρκικής ενέργειας.** Δυστυχώς Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί, που είχαν και οι δύο μυστικές διαβουλεύσεις με τον Ερντογάν, με την προτροπή των αμερικανογερμανών «φίλων» μας για να τα «βρούμε», και τώρα επιχειρούν να το «παίξουν πατριώτες», μόνο υπό το κράτος εσωκομματικών αντιδράσεων και απειλή απώλειας της καρέκλας τους ή ψήφων, μπορεί να «συμμαζετούν», ιδιαίτερα στη ΝΔ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει, δυστυχώς, δείγματα γραφής με τις Πρέσπες και την αθρόα λαθρομετανάστευση η μόνη πιθανή αντίδραση είναι οι πρώην πασόκοι, αν τους απέμειναν ψήγματα

(«ευήκοοι των ξένων», όπως δήλωνε ο μεγάλος Ι. Καποδίστριας) από τους ίδιους. Ολοι οι γείτονες και ιδιαίτερα η ευθέως απειλούμενη Ελλάδα με ακρωτηριασμό ως αντάλλαγμα άρσης των εκβιασμών της εκλεκτής (των ΕΛΙΑΜΕΠιτών) γείτονος, (αναλυτικότερα σε άλλο κείμενο αυτού του φύλλου της «Ε»).

πατριωτισμού.

Στη ΝΔ Σαμαράς και Καραμανλής φαίνεται ότι ξέρουν τη διάθεση υποχωρήσεων της νυν ηγεσίας της, γι' αυτό στις παρεμβάσεις τους τονίζουν :

Σαμαράς στο Συνέδριο της ΝΔ (8-5-2022)

«...Θυμίζω, όμως, ότι υπάρχει το γνωστό “λόμπι του Κατευνασμού” στην Ελλάδα. Που έχει διεισδύσει σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, οι οπαδοί της εύκολης «τακτοποίησης» των εθνικών μας θεμάτων.

Στις δημόσιες παρεμβάσεις μου, εδώ και χρόνια, συγκρούστηκα με αυτούς τους κυρίους. Διαφώνησα ευθέως με την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών. Δεν διαφωνούσα “να συζητάμε γενικά” με την Τουρκία... Διαφώνησα με το να κάνουμε επίσημο διάλογο, την ώρα που συνεχίζονταν και κλιμακώνονταν οι προκλήσεις και τα τετελεσμένα του Ερντογάν. Κι ο Ερντογάν κατάφερε έτσι τελικά να αποφύγει τις κυρώσεις! Όπως ακριβώς επεδίωκε η κα. Μέρκελ. Γιατί τα λέω; Γιατί αυτά γίνονταν την ώρα που ο Ερντογάν και η Τουρκία συνέχιζε να προωθεί το παράνομο Τουρκο-λιβυκό σύμφωνο στον ΟΗΕ, οργίαζε με το Ορουτς Ρέις, κλιμάκωνε τις νέες προκλήσεις στην Κύπρο, ενώ και σήμερα σαρώνει με τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Και κανείς δεν της επέβαλε ποτέ κυρώσεις! Γιατί κυρώσεις, από τρίτους, σε επεκτατιστή, δεν επιβάλλονται, όταν βρίσκεσαι σε επίσημο διάλογο μαζί του. Και γι' αυτό διαφώνησα τότε με τις διερευνητικές. Γι' αυτό είπα τότε: «Με Πειρατές δεν κάνεις διάλογο». Γιατί τέτοιος “διάλογος” ενθαρρύνει - και “νομιμοποιεί” στα μάτια τρίτων - την κλιμάκωση των προκλήσεων.»

Καραμανλής ομιλία 2-6-2022

«Η άποψη ότι για την ένταση στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει αμοιβαία ευθύνη, ότι η ελληνική στάση ρέπει στον μαζιμαλισμό, ότι πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία και συμβιβαστική διάθεση, ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε την διεύρυνση της ατζέντας των προς επίλυση θεμάτων που κατά το δοκούν φορτώνει ολοένα η Τουρκία, είναι εσφαλμένη.

(συνέχεια στη σελ. 4)

(συνέχεια από τη σελ. 3)

Ασταθής η εσωτερική κατάσταση

Εσφαλμένη, διότι διαβάζει λάθος την Τουρκία. Γιατί στηρίζεται σε λάθος δεδομένα και οδηγεί σε ψευδαισθήσεις. Κυρίως στην ψευδαίσθηση ότι αρκεί να δείξουμε κάποια υποχωρητικότητα και όλα θα διευθετηθούν προς όφελος όλων.

Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια προθέσεων και τον πατριωτισμό κανενός. Σέβομαι τις αντιλήψεις όλων. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα οδηγούσε σε σοβαρές, ίσως και μοιραίες, βλάβες στα εθνικά συμφέροντα και θα αποθράσυνε ακόμα περισσότερο την άλλη πλευρά...»

Θλιβερή, δυστυχώς, είναι και η στάση του νεόκοπου αρχηγού του άρτι μετονομασθέντος κόμματός του σε ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, που καλεί «τους εταίρους μας να μην υπνοβατούν» λες και η χώρα μας είναι προτεκτοράτο τους και η ύπαρξή της εξαρτάται απ' αυτούς. Η γερμανική επιρροή σε συνδυασμό με τη μαθητεία του σε Σημίτη-Βενιζέλο, που πρότεινε «έναν επώδυνο συμβιβασμό με την Τουρκία», δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αναβίωση του πάλαι ποτέ πατριωτικού ΠΑΣΟΚ με αυτόν αρχηγό.

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ;

Και ξαφνικά όλοι άρχισαν να μιλούν για εκλογές το φθινόπωρο. Πριν λίγες μέρες ο Μητσοτάκης, εν αιθρία, ανακοίνωσε 4 γυναίκες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ (ευτυχώς όχι την Κεραμέως ακόμη). Ήταν αντιπερισπασμός για τον ορισμό της Ρ. Σβίγγου ως γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ή μήνυμα για πρόωρες εκλογές;

«Η πολιτική αστάθεια θα καθορίσει τις εξελίξεις», είπε ο Μητσοτάκης, σαν χρησμό για τις εκλογές σε συνέντευξή του στον Κουβαρά. Πάντως όλα δείχνουν ότι το φθινόπωρο, αν όχι νωρίτερα, (θυμίζουμε ότι ο Σημίτης το 1996 τις είχε προκηρύξει Αύγουστο) **έχει κατά νου πρόωρες εκλογές.** Το επιβεβαιώνουν οι περιοδείες ανα την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές που η ΝΔ έχει δημοσκοπική πτώση, οι ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων υπουργών και στελεχών, όπως πρόσφατα του Στ. Πέτσα στην Ανατολική Αττική, καθώς και οι εξαγγελίες του για παροχές.

Όμως οι πρόωρες εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση του Μητσοτάκη, επειδή ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολεμικές τουρκικές απειλές ενδέχεται να κάνει τους «φίλους» μας ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού να τον αποτρέψουν να κάνει πρόωρες εκλογές, προκειμένου να εξυπηρετεί μέχρι τέλους τα συμφέροντά τους. Και είναι τόσο υπάκουος...

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Στη ΝΔ φαίνεται ότι όλο και περιορίζονται οι δυνατότητες πολιτικών ελιγμών του Μητσοτάκη δεδομένης και της δημοσκοπικής της φθοράς. Εκτός από τις αντιδράσεις των Σαμαρά-Καραμανλή, αναταραχή επικρατεί μεταξύ των βουλευτών και των στελεχών της από τότε που δήλωσε ότι **«στόχος είναι η σταθερότητα, όχι επί τούτω η αυτοδυναμία».** Κατά τα άλλα ισχύουν αυτά του φύλλου 188 της «Ε» **«...Η ξαφνική δήλωσή του ότι τη μορφή διακυβέρνησης θα την αποφασίσει ο Ελληνικός λαός και ότι σημασία δεν έχει η αυτοδυναμία αλλά η σταθερότητα έχει πολλαπλούς στόχους. Να προετοιμάσει τους βουλευτές του ότι μπορεί να βρεθούν εκτός Βουλής, εφόσον ο Ανδρουλάκης συνεργασθεί μετεκλογικά. Αν ο Ανδρουλάκης δεν συνεργασθεί μετά τις πρώτες εκλογές και θέσει όρους για τις δεύτερες, όπως δηλώνει, αλλαγής του Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού, τότε στο όνομα της σταθερότητας ο Μητσοτάκης θα ζητήσει και θα επιδιώξει αυτοδυναμία. Πάντως συγκυβέρνηση ΝΔ-ΚΙΝΑΛ βολεύει για παραχωρήσεις στην Τουρκία, επειδή την ευθύνη δεν θα την φορτωθεί αποκλειστικά ο Μητσοτάκης».**

Στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις θριαμβολογίες του συνεδρίου του με τις 150.000 ψήφους της εκλογής του μοναδικού υποψήφιου αρχηγού, δίκην Γιωργάκη, και τη μείωση των ψήφων της «ομπρέλας», επανήλθαν στη γνώριμη αρνητική αντιπολιτευτική τους τακτική. Κατηγορεί το Μητσοτάκη για όλα, σωστά ή όχι, υπονοώντας αλλά μη δεσμευόμενος, ότι, αν γίνει ο Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός, θ' ανοίξουν τα ταμεία να μοιράζει χρήμα που θα είναι, προφανώς, με νέα δάνεια. **Μετά τα ψέματα του 2015 μπορεί έτσι να γίνει πιστευτός;** Εχοντας απεμπολήσει εξ αρχής τα «αριστερά του πρόσημα», αφού είναι υπέρ της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, έχει μετεξελιχθεί σ' ένα αστικό συστημικό κόμμα, που επιδιώκει την επανάληψη της νίκης του 2015. **Όμως, πλέον, σήμερα όλοι γνωρίζουν τι εστί ΣΥΡΙΖΑ...**

Στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι ολοφάνερη η ανεπάρκεια του νέου αρχηγού του, η δυσανεξία του με τα εθνικά θέματα και η αποφυγή του να πάρει θέση στα σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Είναι φανερό πως φοβάται ότι, αν το πράξει, θα φυλλορροήσουν οι ψηφοφόροι του, που πιθανόν έλκονται από τη νεανική ηγεσία του, είτε προς τη ΝΔ είτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. **Όμως ο καιροσκοπισμός δεν μακροημερεύει...**

Στο ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά οι θέσεις του είναι πιο πατριωτικές επί Κουτσούμπα, αφού

έχει πλέον αφαιρεθεί η περικοπή των αποφάσεων των συνεδρίων τους 2013 και 2017: **«Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μορφή κι αν πάρει η συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το ΚΚΕ πρέπει να είναι έτοιμο να ηγηθεί στην αυτοτελή οργάνωση της εργατικής - λαϊκής αντίστασης, ώστε αυτή να συνδεθεί με την πάλη για την ήττα της αστικής τάξης, τόσο της εγχώριας όσο και της ξένης ως εισβολέα».** Δηλ. θα είχαμε, αν ισχυρε, ένα νέο Μπρεστ – Λιτόφσκ.

Για τα υπόλοιπα κόμματα ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα φύλλα της «Ε». Να προσθέσουμε μόνο ότι προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη η ηχηρή παρέμβαση της Ζ. Κωνσταντοπούλου σε εκδήλωση απόστρατων αξιωματικών κατά της επαίσχυντης «συμφωνίας» των Πρεσπών. Φανταζόμαστε πόσο πανικοβλήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Soros, ΕΛΙΑΜΕΠ κ.λπ και φυσικά ο Κ. Μητσοτάκης!

Η βιβλιοθήκη του Βιολογικού στο ΑΠΘ

Στη χώρα μας συχνά διεξάγεται διάλογος γύρω από παραλογισμούς, με αποτέλεσμα να πανηγυρίζουμε όταν καταλήγουμε στο αυτονόητο. Κλασικό παράδειγμα το περιστατικό με τους βανδαλισμούς στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Ο χώρος τελούσε υπό κατάληψη για χρόνια, ώσπου βρέθηκε κονδύλι του 1εκ για την κατασκευή σύγχρονης βιβλιοθήκης. Οι καταληψίες δεν αποχωρούσαν και κατόπιν της βίαιης απομάκρυνσής τους προχώρησαν σε εκτεταμένες καταστροφές στα έργα ανακατασκευής. Η αστυνομία επενέβη και βρήκε απέναντί της κάποιους φοιτητές (!). Κατά τη διάρκεια επεισοδίων, η αστυνομία φέρεται να προέβη σε εκτοξεύσεις φωτοβολιδών που οδήγησαν σε τραυματισμό φοιτητή. Όλο το “αριστερόστροφο”, “προοδευτικό” μπλοκ φοιτητικών παρατάξεων, κομμάτων και δημοσιολογούντων αμέσως

καταδίκασε την ωμή αστυνομική βία της ακροδεξιάς κυβέρνησης. Αν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες για δράση αστυνομικών, αυτές βεβαίως θα πρέπει να αποδοθούν. **Η αυθαιρεσία δε γίνεται ποτέ ανεκτή.**

Ομως, απέναντι σε ποιον αντιδρούσαν αυτοί οι κάποιοι διαδηλωτές φοιτητές και οι υποστηρικτές τους; Και ποιους εκπροσωπούν; Δεν ήθελαν να γίνει η βιβλιοθήκη; Προτιμούσαν να παραμείνει χώρος υπό κατάληψη; Δε χρειάζεται διάλογος για αυτά σε μια δημοκρατική κοινωνία. **Να επιβληθεί η νομιμότητα χρειάζεται με νόμιμα μέσα και να τελειώνει η κουβέντα εκεί.** Αρκετά με τις παράνομες που τρέφουν κομματικούς στρατούς- «παράσιτα» και την ανομία στη χώρα και μάλιστα σε χώρους που θα έπρεπε να προάγουν την προόδο της κοινωνίας στην εποχή της γνώσης. Αυτό θέλει πια η κοινωνική πλειοψηφία και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές.

Αρχισε το «πανηγύρι» των πυρκαγιών

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεκινήσει το καλοκαίρι και οι πυρκαγιές έκαναν πανηγυρικά την εμφάνισή τους ,με όλα τα παρατράγουδά τους.

Είναι, δυστυχώς, σχεδόν βέβαιο ότι θα μας ταλανίσουν και εφέτος, χωρίς να έχουν ακόμη εμφανιστεί κάποια σημάδια στοιχειώδους, έστω, φυσικής ανάκαμψης στα καμένα, στα εκτεταμένα καμένα, και, φυσικά(!), χωρίς καμιά προσπάθεια συλλογικής (και ατομικής ...) ενέργειας επούλωσης των πληγών.

Τα κυριότερα αίτια είναι γνωστά, όπως :

- Η γενική ανικανότητα και, κυρίως, η αβελτηρία όλων των, υποτίθεται, αρμόδιων καθώς και της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών (με ελάχιστες εξαιρέσεις) η σχετική αδιαφορία, η οποία εξαφανίζεται τρεπόμενη σε οργή, αν κυβερνούν οι αντίθετοι...

- Η κομματική εργαλειοποίηση του κακού. Και δεν χρειάζεται ούτε καν ένα «νεύμα» ούτε η «στράτευση» επ' αμοιβή κάποιων έτοιμων για κάθε κακό, για να μπει μια πυρκαγιά. Οι οπαδοί και από μόνιμοι τους μπορούν να δράσουν, ιδιαίτερα σε προεκλογική ή και εκλογική περίοδο...

- Ο ξένος παράγων (!), όταν κάποιοι εγχώριοι ηγέτες σκέπτονται (ή και ενεργούν ενίοτε) έξω από τις απαιτήσεις των εκάστοτε κύριων πατρώνων, πέρα από τις, ομολογημένες μάλιστα, πύρινες παρεμβάσεις(!) των πρόδηλων εχθρών μας...

- Και μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία θέλει την Ελλάδα με «μονοκαλλιέργειες» ηλιακών συσσωρευτών και ανεμογεννητριών και όχι, φυσικά..., δασών. Και πολλοί εγχώριοι «πάροχοι» καιροφυλακτούν.

- Πολλοί προβάλλουν ως κύριο αίτιο την κλιματική αλλαγή. Πιθανόν. Ομως την ίδια αιτία παρουσίαζαν και για το μέγα θέμα της λαθρομετανάστευσης και άρκεσε η άγαρμπη επίθεση του Ερντογάν στον Εβρο (και το Ανατολικό Αιγαίο) που ανάγκασε το Μητσοτάκη (και τον Τσίπρα) σε αντίδραση τέτοια που την ακύρωσε ...

Αν τα παραπάνω ισχύουν ικανοποιητικά, τότε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα απαιτηθεί το «ο Θεός βοηθός». Ομως «συν Αθηνά και χείρα κίνει», προφανώς!

Εφτασε η ώρα για πραγματική απάντηση στις τουρκικές επιθέσεις !

Για την ώρα, η πανδημία υποχωρεί, πιθανόν και οριστικά, και οι λοιμωξιολόγοι κ.λπ. περιορίζονται στα ερευνητικά και κλινικά επιστημονικά καθήκοντά τους.

Τώρα όλους μας απασχολεί, δικαίως, η επέλαση της απροσδόκητης ακρίβειας και ο τρόμος μπροστά στους λογαριασμούς της πάλαι ποτέ ΔΕΗ. Πού καιρός και για άλλα σοβαρά, όπως το δημογραφικό, το λαθρομεταναστευτικό και, το άμεσο, τις Τουρκικές, έξαλλες πλέον, απειλές, που ήδη εξελίσσονται «επί του πεδίου», αέρος, θαλάσσης και... ξηράς!

Παρ'ολ'αυτά κάτι άρχισε, επιτέλους, να κινείται, για τους τρόπους αντιμετώπισης της, ήδη, επιτιθέμενης εναντίον μας Τουρκίας. Και, πρώτα, πρώτα σπανίζουν, πλέον, τα ψελλίσματα περί κατευνασμού «του θηρίου» (!) με δικές μας παραχωρήσεις, και περιμένουν οι διάφοροι «Ελιαμεπίτες» ευνοϊκότερες (γι' αυτούς) συνθήκες για την επάνοδό τους.

Πολλά συνηγορούν υπέρ των παραπάνω, πέρα από τις άμεσες και έμμεσες επισημάνσεις Σαμαρά και Καραμανλή, ακόμη και του Τσίπρα (!) («θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία και ακεραιότητα της χώρας μας»). Το ανθελληνικό πουλέν του Κ. Σημίτη, ο γνωστός Ροζάκης, αναγνώριζε σε άρθρο του στην «Καθημερινή» ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει σκοπούς με λεκτικές

«διαμαρτυρίες», για πρώτη φορά. Διεθνολόγος σοβαρός επρότεινε να καταρριφθεί ένα drone, ως σημείωση «προς τους συμμάχους» για την απόφαση να αμυνθούμε. Ο υπουργός μας των εξωτερικών υπεγράμμισε ότι «εμείς θα επιλέξουμε την στιγμή της όζυνης...» (ελπίζουμε να εκφράζει και τον πρωθυπουργό...) και άλλοι πολλοί πλέον με πρώτο τον μεγάλο καθηγητή Μάζη, που για πολύ καιρό ήδη «τα έλεγε όλα», όπου μπορούσε.

Θα κλείσουμε, επί του παρόντος, με απόσπασμα σχετικό του σπουδαίου σκιτσογράφου και έξοχου σχολιαστή «Στάθη» στα «παραπολιτικά», στις 4/6/2022. «[...] Μόνο εάν η Ελλάδα διατυπώσει **urbi et orbi** (= παντού, στην πόλη και τον κόσμο) ένα νέο Αμυντικό Δόγμα που θα διακηρύσσει ότι οποιαδήποτε προσβολή της κυριαρχίας της θα σημαίνει πλήρη και ολοκληρωτικό πόλεμο, θα σοβαρευτεί η Τουρκία, θα σοβαρευτούν οι Σύμμαχοί μας και θα σταματήσει το ροκάνισμα της χώρας [...].» . Δηλαδή ένα δικό μας casus belli!

ΝΑΙ, θα το τολμούσαν όμως και θα το εννοούσαν οι πάσης φύσεως ηγήτορές μας, «οι φιλήκοοι των ξένων...» κατά το πρώτο (και τελευταίο;) Έλληνα πολιτικό, Καποδίστρια;

Ναι, αν τους πιάσουν και τους υποχρεώσουν η συντριπτική πλειοψηφία όλων των οπαδών τους. Αυτοί σίγουρα συμφωνούν και ήλθε η ώρα να το εκφράσουν έμπρακτα. –

Περί Γ. Τράγκα και της αμύθητης περιουσίας...

Παρά το ότι είναι ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο σίριαλ διογκούμενο κατά τις ανάγκες και όχι μόνο για λόγους θεαματικότητας(...) και να μεταβληθούμε σε ντετέκτιβ (!) και εισαγγελείς, με μεγαλύτερο «ενδιαφέρον» από τις ατελείωτες εκπομπές για τους τρεις «περίεργους» θανάτους των παιδιών της Πάτρας, πρέπει να γράψουμε δύο λόγια για τον μακαρίτη Τράγκα, τη φημολογούμενη «αμύθητη» περιουσία του και την τύχη της.

Ο Γιώργος Τράγκας υπήρξε «επιτυχημένος δημοσιογράφος», με ό,τι αυτό σημαίνει και υπονοείται..., κατ'εξοχήν ραδιοφωνικός. Γνωστών πολιτικών «φρονημάτων», γνωστών (ομολογημένων) ξένων και εντόπιων «σχέσεων», που τις «αποκάλυπτε» στα «ενημερωτικά» Show του, όπως διακήρυττε, ακριβός, όπως αυτοδιαφημιζόταν. Και, δυστυχώς, είχε την ειρωνική «τύχη» και μοιραία να «φύγει» από έναν ιό που ανάλωσε τα τελευταία χρόνια του υποστηρίζοντας, με νύχια και με δόντια, ότι δεν υπήρχε(!) έτσι, ώστε η «φυγή» του να μην προκαλέσει, άδικα ίσως, και μεγάλη θλίψη...

Και επέπρωτο αυτή η, σχεδόν, χαιρεκακία να «δικαιωθεί» με όσα επακολούθησαν και με τα ερωτήματα που γεννήθηκαν από την, αναπόφευκτη, διαθήκη του. Πού τα βρήκε, πώς τα απέκτησε, πώς «διέλαθε» των πυκνών, όπως έλεγε, ελέγχων, που δεν «εύρισκαν» τίποτα το μεμπτόν;

Δυστυχώς, είναι πολύ πιθανόν να μην ενδώσουν πολλοί στο να εντρυφήσουν επί πολύ και βαθύτερα εις την υπόθεσιν(!), διότι οι συνειρμοί για τους συναδέλφους του και τους πολυπληθείς «γνωστούς» του και όψιμους «ερευνητές» του να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και ευρύτερα. Δεν θα μπορούσαν να πείσουν ότι αποτελούσε, εξαίρεση, όπως δεν ήταν εξαίρεση ο Τσοχατζόπουλος ή ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τα ισόβια, αλλά ο κανόνας, με ελάχιστες (αν υπάρχουν...) εξαιρέσεις!

Ίσως αυτή να είναι η μόνη «παρακαταθήκη», αθέλητη βέβαια, που άφησε πίσω του ο εκλιπών ιδιαίτερα στους υποψήφιους οπαδούς του στο κόμμα που άφησε έκθετο, ανάμικτη με κάποια ανακούφιση για το από τι... γλύτωσαν!

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού» ευχόμεσθε...

- Η αντιπολιτευτική τακτική του Τσίπρα είναι γνωστή: «Δομική», ολική, «σκληρού Ροκ», τυφλή, επί παντός. Για την ώρα δεν έχει αποτέλεσμα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, όμως φαίνεται ότι θα συνεχισθεί και πιθανόν εντονότερη. Κι ας κινδυνεύει να γίνει (αν δεν έχει ήδη γίνει) γραφική, όταν μάλιστα επιτίθεται στην κυβέρνηση, ακόμα και όταν ο Μητσοτάκης ακολουθεί τσιπραιική πολιτική και ιδέες μύχιες...

Όμως πρόσφατα μάλλον ξεπέρασε τα όρια. Για πολλές ενέργειες ή παραλείψεις του Μητσοτάκη ο Τσίπρας ενδύεται τον χιτώνα του **Πατριωτισμού**, προκαλώντας τη μέγιστη φρίκη στους ηγήτορες του παλιού 3% και στους πάσης φύσεως Ελιαμεπίτες! Και, φυσικά, ο Μητσοτάκης του παρέχει πλούσιες αφορμές, πιστός στις οικογενειακές παραδόσεις...

«Το εθνικό, το πατριωτικό συμφέρον» είναι συνεχώς στα χείλη του Τσίπρα.

- Εννοείται ότι όλοι σχεδόν χαμογελούν με τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του, όμως τουλάχιστον «οι προεδρικοί», εκόντες άκοντες, επαναλαμβάνουν συνεχώς τις «πατριωτικές» ατάκες του.

Ελλοχεύει όμως μέγας «κίνδυνος»! Πες, πες υπέρ του έθνους και της πατρίδας μπορεί και να εξοικειωθούν με αυτά και πολλοί, ιδίως οι πολυπληθείς, ακόμη, πασοκογενείς να γίνουν ένθερμοι Έλληνες!

Θα φτάσουν άραγε μέχρι και αποκήρυξης του «διπλωματικού αριστουργήματος», του έπους των Πρεσπών; Και τότε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης (!);

Διαμαρτυρίες «επιχειρηματιών» για έλλειμμα εργατικού προσωπικού**Απαιτούν «μέτρα» από την κυβέρνηση!**

Γεωργικές επιχειρήσεις, εργολάβοι, εστιατορες και ξενοδόχοι συνεχώς διαμαρτύρονται για έλλειψη εργατικών χεριών και ουσιαστικά ζητούν να βρεθεί τρόπος να πληρώνει το κράτος, δηλ. ο Ελληνικός λαός, για να κερδίζουν εκείνοι.

Το μόνο που δεν ζητούν είναι να υλοποιηθεί η πρόταση που είχε κάνει ο κυνικός νεοφιλελεύθερος Π. Δούκας, να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, αλλά να ικανοποιούν με την απλήρωτη εργασία την ...δημιουργικότητά τους και να μην αισθάνονται ανία ή μελαγχολία λόγω μη απασχόλησης!!

Πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Όμως η λύση του είναι απλή. Όταν κάτι σπανίζει, αυξάνεται η τιμή του. Ας αυξήσουν τους μισθούς, ας βελτιώσουν τις συνθήκες δουλειάς και ζωής των εργατών και τότε θα ευρεθούν εύκολα εργαζόμενοι.

Φυσικά, θα μειωθούν τα κέρδη των επιχειρηματιών, αλλά ταυτόχρονα θα ανέβει και η

Ο «Συνήγορος του Πολίτη» δεν είναι εκπρόσωπος των ΜΚΟ των διάφορων «Soros»

Ο κ. Κούλογλου και ο, γνωστός(...), Αποστολόπουλος (που σημειωτέον παρολίγο να βραβευθεί από την ένοικο του Προεδρικού Μεγάρου) οργάνωσαν εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταγγείλουν(!) την Ελλάδα ότι οι λιμενικοί μας, που προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα από κάθε παράνομο «επισκέπτη» βασανίζουν και πνίγουν (!) τους λαθρομετανάστες. Και επικαλέστηκαν έκθεση του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη με αναφορές σε σχετικές «καταγγελίες» ΜΚΟ και Ερντογάν!

Φυσικά, κάτι τέτοια αποτελούν αστειότητες έως και αθλιότητες συνηγόρων της τουρκικής προπαγάνδας κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων. Διερωτώμαστε όμως αν ο συνήγορος του Πολίτη συνηγόρησε υπέρ των Ελλήνων πολιτών (ειδικά των συκοφαντούμενων φρουρών των Ελληνικών συνόρων) ή υπέρ, ενδεχομένως, των αλλοδαπών λαθρομεταναστών, λαθροδιακινητών και των συνεχών υβριστών Ερντογάν και ΣΙΑ;

Και μια απορία. Συντάχθηκε ανάλογη «έκθεση» και όταν οι αδελφοί Τζανακόπουλοι υβρίζαν την Ελλάδα διαδηλώνοντας (ο ένας και συμφωνώντας ο άλλος) κατά της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο(!), ότι «είναι και οι Έλληνες φονιάδες των λαών» και τουφεκίζει τους λαθρομετανάστες στον Εβρο; Και όταν ο άλλος εκκολαπτόμενος Συριζαίος αστέρας Ζαχαριάδης, «απαγόρευε» να εμφανιστεί το σχετικό βίντεο σε εκπομπή του «Action», χωρίς να το επιτύχει;

ποιότητα της εργασίας, άρα και τα κέρδη!

Απλά πράγματα. Αντ' αυτού προτείνεται η εισαγωγή ξένων, ώστε να πολλαπλασιαστεί «ο εφεδρικός στρατός εργασίας» και να πληρώνουν τον εργαζόμενο με τον μικρότερο δυνατό μισθό. Και τα επίχειρα να τα πληρώνουμε όλοι, όπως γίνεται σήμερα!

Ο Μητσοτάκης για το Δημογραφικό

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, πρόβλημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά, μόνο τώρα τελευταία άρχισε να γίνεται συνειδητό και πολλοί, πλέον, το συζητούν προτείνοντας λύσεις. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι δείχνουν να το αντιμετωπίζουν άμεσα ή έμμεσα ως πρόβλημα κατοίκων, πληθυσμού, εργατικών χεριών και έτσι προτείνουν ως εύκολη λύση... να καλέσουμε ξένους και να μεταβληθούμε σε χώρα μεταναστών, όπως η Αμερική, κυρίως η Βόρεια, Καναδάς και Αυστραλία! **Το όνειρο της Νέας Τάξης, της Παγκοσμιοποίησης, της μεγάλης απειλής για την ανθρωπότητα, για τους ανθρώπους.**

Το ελβετικό τυρί και ο ΥΠΕΘΑ

Ο ΥΠΕΘΑ δήλωσε στη Βουλή ότι τα τρία επιτελεία του υπουργείου του είναι σαν το ελβετικό τυρί με τις διαρροές πληροφοριών. Ένας ΥΠΕΘΑ που διαπιστώνει κάτι τέτοιο παίρνει κεφάλια. Δεν το ανακοινώνει στη Βουλή. Και μάλιστα, όταν μας λέει ταυτόχρονα στην ίδια συνεδρίαση ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ανακοίνωση θεμάτων εθνικής ασφάλειας! **Καλό θα ήταν να κρατήσει ο κύριος υπουργός τις αναφορές για ελβετικά τυριά για την κουζίνα του και όχι για τα επιτελεία του. Αλλωστε αυτοί που «κάρφωσαν» τον πολύ μακρύ κατάλογο των όπλων που θα στείλουμε ήταν οι Ουκρανοί, μέσω tweet στις 5-6-2022 του ειδησεογραφικού τους πρακτορείου TPYXA (Greece is going to hand over “an incredible amount” of weapons and ammunition to Ukraine: Η Ελλάδα πρόκειται να παραδώσει**

Για τις εκλογές...

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, δεχόμαστε ερωτήσεις αν θα πάρουμε μέρος σ'αυτές. Φυσικά και θα παίρναμε, όμως μετά την κρίση και τα επόμενα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να συγκεντρωθεί το μίνιμουμ του αναγκαίου ποσού. **Γι'αυτό ζητούμε όσοι νομίζετε ότι θα'πρεπε να συμμετάσχει σ'αυτές και το ΑΣΚΕ να μας δηλώσετε το ποσό (από το υστέρημα, όπως καταντήσαμε) που θα μπορεί να δοθεί ως οικονομική συνδρομή, μόλις γίνει η προκήρυξη των εκλογών και αναλόγως των υπεσχημένων θα ληφθεί η απόφαση.**

«απίστευτη ποσότητα» όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία). Λίγη σοβαρότητα, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο, δε θα έβλαπτε, επειδή οι φοβέρες του κυρίου υπουργού είναι ...μόνο φοβέρες.

Απορίες για την ανταλλαγή των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα που απηύθυνε δημοσιογράφος μετά την ανακοίνωση της ανταλλαγής των ελληνικών Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης BMP-1 με τα γερμανικά τεθωρακισμένα Marder, ο αρμόδιος Γερμανός αξιωματούχος εξήγησε ότι δεν ήταν σκόπιμο να σταλούν απευθείας στην Ουκρανία τα γερμανικά τεθωρακισμένα, επειδή οι Ουκρανοί στρατιωτικοί είχαν εκπαιδευτεί σε οπικά συστήματα σοβιετικής κατασκευής και η εκπαίδευσή τους σε όπλα Δυτικής τεχνολογίας θα απαιτούσε αρκετό χρόνο. Η εξήγηση είναι, **κατ'αρχην**, πειστική. Αλλά αν η αποτελεσματική χρήση των γερμανικών τεθωρακισμένων προϋποθέτει ένα χρονικό διάστημα ειδικής εκπαίδευσης, το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για τους Έλληνες στρατιωτικούς. **Επομένως, η διαβεβαίωση του Κ. Μητσοτάκη ότι πρώτα θα έρθουν τα γερμανικά TOMA και μετά θα παραχωρηθούν τα σοβιετικά στην Ουκρανία για να μην αποδυναμωθεί η εθνική άμυνα δεν**

είναι καθόλου καθησυχαστική. Για ένα χρονικό διάστημα οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν θα έχουν τη γνώση και εμπειρία για το νέο τεθωρακισμένο όχημα που είχαν αποκτήσει από το προηγούμενο και κατά συνέπεια γι' αυτό το χρονικό διάστημα μειώνεται η αποτρεπτική ισχύς της χώρας (εκτός αν είναι βέβαιη η κυβέρνηση ότι ο Ερντογάν δεν θα επιχειρήσει καμία επιθετική ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των στρατιωτικών μας στο νέο οπλικό σύστημα).

Η άμυνα αναβαθμίζεται με τεθωρακισμένα που διαθέτουν πυροβόλα μικρότερου βεληνεκούς; Ένα άρμα 40 ετών είναι παρωχημένο, ενώ ένα άρμα 30 ετών είναι σύγχρονο; Αληθεύει ότι υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα στείλει 122 BMP-1, όπως αποκάλυψε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων TPYXA στις 5-6-2022 ;

Ελπίζουμε όλα τα παραπάνω να μην αποτελούν την αρχή της αποστρατικοποίησης των νησιών μας...

Και λίγα για τη γλώσσα

Αρχικά, κατ'αρχάς ή πρώτα πρώτα, να λέμε εκεί που πρέπει το «κατ'αρχήν»!

Ελεος, πια! Η 9^η Φεβρουαρίου έχει οριστεί Παγκόσμια ημέρα της Ελληνικής γλώσσας και στην Ελλάδα η γλώσσα της κατακρεουργείται καθημερινά. Και, μάλιστα, χωρίς καμιά αντίδραση από το επίσημο κράτος, τους επίσημους θεσμούς (όχι, φυσικά, την... Τρόικα!), την Ακαδημία, τα σχολεία, την ίδια την κοινωνία.

Όμως το πρώτο συνδετικό, οργανικό, σημείο όποιος κοινότητας ή, ευρύτερα, κοινωνίας είναι η γλώσσα της, η δυνατότητα δηλαδή για όσο πληρέστερη επικοινωνία των μελών της. Και, αν «αποδεχόμαστε», και μάλιστα αδιαμαρτύρητα,

να την μιλάμε και να την γράφουμε στρεβλά και ελλειμματικά, τότε αποδεχόμαστε την ουσιαστική εξαφάνιση της ελληνικότητάς μας, ώστε να καταντήσουμε έρμια ανέρειστα της όποιος παγκοσμιοποίησης των απρόσωπων ρομπότ.

Ε, όχι και «ο μη γένετο»!

Μετά τον ανεκδιήγητο Κ. Σημίτη, τον όμοιο του ΓΑΠ και τον ιλαρό στη γλώσσα Τσακαλώτο, προστέθηκε και ο «αρχηγός» Α. Τσίπρας. Ομιλών στην πρόσφατη συνεδρία της Βουλής για την Υγεία, εξεφώνησε το «ο μη γένετο»! Το άκουγε, αλλά δεν το «έπιασε». Πού να ξέρει την ευκτική! Φαντασθείτε, «ο μη γένοιτο»... να ξαναγίνει... πρωθυπουργός!