

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Α.Σ.Κ.Ε.



δρχ. 150

Μάρτιος 1995

αρ. φύλλου 53

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΖΟΡΤΖ 12, πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ 106 77, τηλ. 3822315 - 3819887 (7-10 κ.β.)

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ «ΥΠΑΡΧΟΥΝ»

Τα γελευταία χεγονότα έβγαζαν στην επιγάνεια πρόγκατα λίγο πορτί γρωστά, όπως αναγνούνται στη σελ. 4: Κυβέρνητη δεν υπάρχει (ίσως εντυχώς), υπάρχουν μόνον υπουργοί, που είναι ανήνευροι να παρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή απόφαση και τα μόνο που (δυστυχώς) μάνουν είναι να υλοποιούν δημοσιαία επιχορή έρχεται από την ΕΟΚ.

Οι αντιδέσμεις των ξένων συμφερόντων έχουν μεταφέρει σήμερα μέσα στην κυβέρνηση και οδηγούνται στην παραίτηση και τον 3^ο και σε-ζευκαίο υπουργό που έπαιρνε μάτιας πρωτο-βουλίες. Μετά τον Τλεπονή, που πήγε να βάλει μάτια στην με τους διορισμούς, και τον Κου-βελάκη, που πήγε να χυτήσει τη διαδορά στις γυλακές και χειριστέρα στο χώρο της Δικαιοσύνης, οδηγήθηκε σε παραίτηση και ο Πλαδερεζής, που προσπάθησε να χυτήσει τα κυκλώπατα της νύχτας και την γρομοκρατία. Η παραίτηση Πλα-δερεζή ήταν και η σοβαρότερη, χιλιάτι είναι ένα πο-λιτικό πρόσωπο, που εικράζει ένα μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων (τους προσδετικούς δρυσκενθήσαντες και όχι μόνο).

Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δε μπορεί να κρύ-ψει, πατά, ότι παραπάτει. Ισως είχασε ποτέ σε σοβαρές εξεγέρσεις, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η αύριαν της εξουσίας δεν επιβρά τηλέον ευεργετικά στην υγεία του Α. Πλαναδρέων, αλλά στην ικανήστη επικινδυνά.

Από την άλλη ο Εβερτ Ζεώρης Βλακιώδης ότι δε μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση ή, έστω, τον Α. Πλαναδρέων, υποστηρίζοντας τις καταχώφεις των εδυκινών δρόμων από τους αγρότες. Λέει στην ΕΟΚ ότι είναι ο καρύτερος υπόρετης της στην Σχ-άδα και την ίδια εσχήτη υποστηρίζει αυτούς που αρνούνται τις ενοχές της! Στοιχείως παράταση Ιωνής στην κυβέρνηση και οι Σουφλίδες, Μάνος, Νέ-ρα προνοιάζουν κι άλλο την παρέκδα του.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Η κινητοποίηση των αγροτών ζεκίνησε από το αιτητικά της απόευρους των αντικειμενικών κριτηρίων, αλλά χρήσιμα αυτό εγκαταλείψθηκε και απο-μαρτύρησε δηλ. η ουσία του αγροτικού προβλήματος: Ο Εγγρίνας αγρότες συνέχισαν στην καταστροφή. Η κινητοποίηση αυτονομιζήθηκε σε σημαντικό βαθμό από κόμματα και συνδικαλιστικές ικεσίες. Η κυβέρνηση αιγυδιάστηκε. Χρειάστηκε 10 μέρες, χιλιά να πάρει δέση και σεριά αντεδραστής κε-ρόπιο, που σίγουρα δεν έχει τη σφραγίδα του Α. Πλαναδρέων, που (τουλάχιστον σ' αυτή τη φάση) φαίνεται ότι δεν είχε επαρχία με την πραγματικότητα.

Τελικά οι αγρότες, αγού είδαν ότι η μορφή των κινητοποιήσεών τους δε μπορεί να γραβιέσει ποτέ, ότι βραχυπρόθεσμα δε μπορούσαν να κερδίσουν κατι περισσότερο (οι επινεργατές, επελέγην του ΚΚΕ και της ΝΔ πήραν ευτοχή να επανατί-σουν) αποσύρθηκαν, έχοντας κερδίσει λίγα πράγματα, αλλά κυρίως τη συνειδητοποίηση της δύνα-μής τους. Αρχώντες, η βελτίωση των παιρικών συνδημών τους αναγκάζει να πάνε στα χωράφια τους, να δουλέψουν.

Για την κινητοποίηση των αγροτών το Α.Σ.Κ.Ε. είχαγε την παρακάτω ανακοίνωση:

Άριθμα 31/3/95

«Η δέση των Εγγρίνων αγροτών θα χειρο-τερεύει συνεχώς, όσο η χώρα τας είναι ενταγ-μένη στην ΕΟΚ. Οι τηλές θα πέφρουν, το κό-ετος παραχωρήσει θα ανέβαινει, παχολέργεις θα ζερριζόνται και πλήθος ανέργων πρώην αγρο-τών θα συνωδητίζονται στις πόλεις, όπως ερχο-τες που σήκερα κάνουν ξένοι εργάτες. Η τε-ραπονελακή ένωση ΕΟΚ- Τουρκίας είναι άλλο ένα χτύπημα στην εχθρική αγροτική σικυο-μητιά.

Οποιοι συνδικαλιστές, ευνεταιριστές ή πολιτικοί (συνέχεια στη σελ. 5)

Από τη ζωή και τη δραστηριότητα των Α.Σ.Κ.Ε.

Η πίτα του Α.Σ.Κ.Ε.

Κόγαμε την πίτα μας στις 21 Γενάρη στα γραφεία μας και χαιρετήσαμε τον καινούργιο χρόνο, που ελπίζουμε να είναι θετικότερος για την χώρα μας. Για το σκοπό αυτό το ΑΣΚΕ θα αγωνίζεται πάντα, όπως τόνισε στη σύντομή πολιτική ομιλία του ο σ. Νίκος Καργόπουλος. Οι δυσκολίες πολλές, οι συνδήκες αντίξοες, αλλά η δέλησή μας για στόχους, που δε μπορεί παρά να γίνουν στόχοι όλο και περισσότερων Ελλήνων πολιτών.

Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια "Ζωής" και προσπαθείων του ΑΣΚΕ. Ο απολογισμός όχι μικρός. Και πάντως, όπως χαρακτηριστικά είπε ο σ. Μ. Μιστέλογλου, αν αναλογισθούμε τα προβλήματα, και μόνη η συνέχιση της ύπαρξής μας αποτελεί από μόνη της άδλο!

Η ατμόσφαιρα και το γλέντι που επακολούθησε ίσως ήσαν τα δερμότερα των τελευταίων χρόνων.

Αποστολή στη Βοσνία

Το Φλεβάρη έφυγε από τις Σοφάδες αποστολή βοήθειας προς τον αγωνιζόμενο Σερβικό λαό της Βοσνίας. Μια επιτροπή πρωτοβουλίας, στην οποία πρωτοστάτησε το μέλος της Ε.Ε. του ΑΣΚΕ Ηλίας Κεφαλάς, συγκέντρωσε 280 φιάλες αίματος και μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικού υλικού, που με φορτηγό του Δήμου και 4μελή αντιπροσωπεία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μπάνια Λούκα.

Η αποστολή, αφού συνάντησε σοβαρά προβλήματα κατά τη διέλευσή της από τη Βουλγαρία, έγινε δεκτή από τα συνδικάτα στο Βελιγράδι και στη συνέχεια προωθήθηκε προς την περιοχή των επιχειρήσεων. Στη Μπάνια Λούκα έχουν ήδη συγκεντρωθεί 40.000 πρόσφυγες από τα γύρω χωριά και στο νοσοκομείο της υπάρχει μεγάλη ανάγκη από αίμα και φαρμακευτικό υλικό. Οι απώλειες των Σέρβων και η αγριότητα των Μουσουλμάνων, που έχουν την κάθε είδους βοήθεια από τις Μεγάλες Δυνάμεις, δε γνωστοποιούνται στη διεθνή κοινή γνώμη από τα Μ.Μ.Ε.

Η ελληνική αντιπροσωπεία συνάντησε ένα λαό αποφασισμένο να μην υποκύψει σε κανένα εκβιασμό των Μεγάλων, όσες δυσίες κι αν χρειαστούν. Έχουν ήδη οργανώσει μια στοιχειώδη γεωργία και κτηνοτροφία, για να καλύπτουν κάπως τις ανάγκες τους. Οι

Σερβοβόσνιοι, με την υποδοχή που επεφύλαξαν έδειξαν ότι είναι πολύ σημαντική γι' αυτούς η ποδική και υλική συμπαράσταση από το εξωτερικό.

Κλιμάκια του Α.Σ.Κ.Ε.

Στην περίοδο Γενάρη - Μάρτη κλιμάκια του ΑΣΚΕ περιόδευσαν σε διάφορους νομούς της Ελλάδας, ήρθαν σε επαφή με φίλους του ΑΣΚΕ και μοίρασαν την προκήρυξή μας.

- Στις 28 και 29 Γενάρη οι Ν. Καργόπουλος, Σ. Στενός, Η. Κεφαλάς, Ε. Μπτσάκη και Μ. Δεσποτάκης επισκέφτηκαν τη Λαμία, την Καρδίτσα, τον Παλαμά, τη Λάρισα, το Βόλο και τη Στυλίδα.
- Στις 6 Φλεβάρη οι Σ. Στενός και Ν. Θ. Καργόπουλος επισκέφτηκαν την Πάτρα.
- Στις 11 Φλεβάρη οι Ν. Καργόπουλος και Ε. Μπτσάκη περιόδευσαν στη Θίβα, Λιβαδιά, Δίστομο και Άστρια Σπίτια.
- Στις 18 και 19 Φλεβάρη οι Ν. Καργόπουλος, Σ. Στενός, Μ. Μιστέλογλου και Μ. Δεσποτάκης περιόδευσαν στην Κόρινθο, το Άργος, το Ναύπλιο, την Τρίπολη και τη Σπάρτη.
- Στις 4 και 5 Μάρτη οι Ν. Καργόπουλος και Ε. Μπτσάκη επισκέφτηκαν την Καλαμάτα, την Κορώνη, τα Φιλιατρά και τον Πύργο.

Η περιοδεία που προγραμματίστηκε στο τέλος Μάρτη για τη Βόρεια Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του κλεισίματος της Εθνικής Οδού από τους αγρότες.

Στην ίδια περίοδο έγιναν περιοδείες και στις συνοικίες του Λεκανοπεδίου (Γκύζη, Αμπελόκηποι, Ζωγράφου, Μαρούσι, Κυυέλη, Κερατσίνη, Δραπετσώνα, Ηλιούπολη, Βύρωνας, Δάφνη, Παγκράτι, Μπραχάμι).

Οι Γερμανοί ξανάρχονται στη Ν. Πελοπόννησο

Έχει γραφεί κατ' επανάληψη στον τύπο ότι Γερμανοί αγοράζουν τους πύργους της Μάνης. Κατά την επίσκεψη του κλιμακίου του ΑΣΚΕ στη Μεσσηνία διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα έχει ευρύτατες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο οι πύργοι. Η κυβέρνηση Κολ έδωσε κίνητρα και παρότρυνε με κάθε τρόπο Γερμανούς πολίτες ν' αγοράζουν μεγάλα κτήματα στα παράλια της Μεσσηνίας, να κτίζουν βίλες και να ζουν μόνιμα εκεί. Η κυβέρνηση Μπτσοτάκη ήταν προφανώς συνεννοημένη.

Έτσι οι γερμανικές βίλες ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Κανείς δεν ενημερώνει τους αγρότες για την πραγματική αξία των κτημάτων τους, ούτε για την τραγική κατάσταση στην οποία σύντομα θα

Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΟΚ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Μια νέα μειοδοσία προστέθηκε στον κατάλογο των τόσων άλλων από την πολιτική ηγεσία με την πρόσφατη άρση του βέτο για την τελωνειακή ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό η Ελλάδα πρόβαλλε βέτο στην έγκριση του γνωστού 4ου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου προς την Τουρκία, λόγω της τουρκικής κατοχής της Κύπρου και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της στέρησης των δημοκρατικών ελευθεριών στην Τουρκία.

Οι επειδήξεις των ισχυρών

Με το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο η Γερμανία, κυρίως, η Βρετανία και η Γαλλία, που έχουν σημαντικές επενδύσεις και συμφέροντα στην Τουρκία, ήθελαν να αντικαταστήσουν τη χρηματοδότηση και τη βοήθεια που παρείχαν οι ίδιες σε διμερή βάση με κονδύλια της ΕΟΚ δηλ. και όλων των άλλων χωρών-μελών. Οπως ήταν φυσικό, οι υπόλοιποι δεν είχαν ιδιαίτερο λόγο να συνηγορήσουν σ' αυτό, επειδή δεν είχαν ιδιαίτερο πολιτικό και οικονομικό δρέπανο, και δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώνουν, για να κερδίζουν άλλοι. Το ελληνικό βέτο, μάλιστα, τους ήταν βολικό, επειδή αυτοί δεν παρουσιάζονταν ως κύριοι υπεύθυνοι, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν διτάχα ενδιαφέρονταν για τις δημοκρατικές ελευθερίες του τουρκικού λαού.

Με την τελωνειακή ένωση, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Οι υπόλοιπες χώρες-μέλη, ιδιαίτερα οι βόρειες (Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία), απέκτησαν ενδιαφέρον, επειδή με την κατάργηση των δασμών και την άρση των εμποδίων στη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ανοίγουν νέες αγορές, προσδοκώντας μέσω της Τουρκίας διεύσδυση στις μουσουλμανικές χώρες της πρώην Σοβ. Ενωσης. Τα βιομηχανικά και κτηνοτροφικά τους προϊόντα βρίσκουν διέξοδο, με αντιστάθμισμα το άνοιγμα της αγοράς τους στα φθηνά τουρκικά αγροτικά προϊόντα. Ετοιμοί είναι διπλά κερδισμένες. Πουλάνε τα προϊόντα τους, ενισχύοντας τις χειμαζόμενες οικονομίες τους, και ταυτόχρονα επωφελούνται από την εισαγωγή φθηνότερων αγροτικών προϊόντων, που έτοιμοι κι' αλλιώς δεν παράγουν.

ΕΟΚ - Τουρκία - Κυπριακό

Οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας μας είχαν παρουσιάσει διτάχα το βέτο στη σύνδεση Τουρκίας-ΕΟΚ είναι σταθερό σημείο της εξωτερικής πολιτικής, με στόχο να πιεσθεί η Τουρκία, για να "λυθεί" το Κυπριακό. Άλλωστε, ένα από τα "επιχειρήματα" Καραμανλή για τα πλεονεκτήματα της ένταξης ήταν διτάχα η ΕΟΚ θα στηρίξει την Ελλάδα στα εθνικά της θέματα.

Φυσικά αυτό ήταν ένα ακόμη ψέμα. Η ΕΟΚ, όχι μόνο δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα, αλλά αντίθετα φέρεται εχθρικά σ' ότι είναι αντίθετο με τα δικά της συμφέροντα. Αυτό φυσικά οφείλεται και στο διτάχα είδους ηγεσίες της χώρας μας υπηρετούν τα ξένα συμφέροντα, με αποτέλεσμα οι ξένοι να θεωρούν δεδομένο ότι η Ελλάδα θα ευθυγραμμιζεται μ' αυτούς. Ιδιαίτερα σ' ότι αφορά την τουρκική απειλή, είναι φανερό από παλιά ότι οι χώρες-μέλη δεν στηρίζουν, πλην φραστικών διακηρύξεων, τις ελληνικές θέσεις. Αντίθετα, η υποστήριξη της Τουρκίας αποτελεί το πιο σταθερό σημείο της πολιτικής τους.

Αποδασιεστινότητα αντί μειοδοσίας

Στην πραγματικότητα οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας σχεδόν πάντα, κάτω από τις ξένες πιέσεις, είναι ενδοτικές στις διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Αντί να ασκούν επιθετική εξωτερική πολιτική εκμεταλλευμένες τη δυσχερή θέση της Τουρκίας σ' όλους τους τομείς (κατοχή Κύπρου, μεγα-λοϊδεατισμός, δημοκρατία, εθνική συνοχή, Κουρδικό, οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση κλπ), την στηρίζουν πότε με τα Νταβός, πότε με το να μην αντιδρούν σε απειλές για πόλεμο, πότε με τη μη επέκταση των χωρικών υδάτων και τώρα με την τελωνειακή ένωση, στα πλαίσια της οποίας η τουρκική οικονομία, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση, θα επωφεληθεί με 500 δις δρχ.

Η "αλλαγή" της ελληνικής πολιτικής είχε ως "δικαιολογία" ότι εξασφάλισε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Δηλ. "η ίδια καραμέλλα" ότι με την ένταξη θα πιεσθεί η Τουρκία να "λυθεί" το Κυπριακό. Αυτό όμως είναι άλλο ένα ψέμα για εσωτερική κατανάλωση, επειδή στην απόφαση της ΕΕ ρητά αναφέρεται ότι η ένταξη θα πραγματοποιηθεί, εφ' όσον έχουν επιλυθεί τα προβλήματα "μεταξύ των δύο κοινοτήτων" (σ. και όχι με την Τουρκία).

Τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ την έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο φύλλο της "Ε".

Οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα

Εκτός όμως των εθνικών θεμάτων η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας προκαλεί στη χώρα μας πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, πέραν αυτών που ήδη έχει προκαλέσει η δική μας ένταξη. Η γεωργία μας θα υποστεί ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση. Προϊόντα δύος το βαμβάκι, η σταφίδα, τα καπνά, οι ντομάτες, οι πατάτες θα πάψουν να είναι ανταγωνιστικά και θα εξαφανισθούν (ιδιαίτερα η σταφίδα) ή θα (συνέχεια στη σελ. 8)

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΡΑΖΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ

Κυρίαρχο πολιτικό γεγονός των τελευταίων μηνών είναι η πρώτη μεγάλη πολιτική ήττα του Α. Παπανδρέου. Έπαγε να είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού και μάλιστα χωρίς δραματικές αλλαγές πολιτικής του εξωτερικού παράγοντα, όπως π.χ. το '89. Αποτέλεσμα (και σ' ένα βαθμό και αιτία ...) η εικόνα διάλυσης κυβέρνησης και κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στον άλλο χώρο του σκηνικού, με την αμφισβήτηση του Μ. Έβερτ και τη φαινόμενη ετοιμότητα για νέα σχήματα.

Η κυβερνητική απράζια και η αντιπολιτευτική αδυναμία, η γενική πολιτική αμηχανία που επικρατεί δε δια ποτελούσε και πηγή ανησυχίας, μια που όσο λιγότερο λειτουργούν, τόσο μικρότερη ζημιά προκαλούν και ούτως ή άλλως κανένα δεν έπρεπε να ενδιαφέρει η κατάληξή τους, αφού και αυτοί και οι όποιοι διάδοχοι τους, δελφίνοι ή μη, οι ίδιοι είναι. Ενδιαφέρει όμως η διερεύνησή τους, κυρίως για τα αίτια τους και επομένως για τις εξελίξεις που προδιαγράφουν και που δια ποτελούσε και πηγή ανησυχίας για τη χώρα, όσο τουλάχιστον αυτές δε δια ποτελούσε και αποτέλεσμα εσωτερικών αντιδράσεων και απαντήσεις στα δικά μας προβλήματα, κάτι που δε φαίνεται και τόσο μακρινό ...

Κυβερνητική διάλυση

Έπαγε, λοιπόν, να είναι ο Α. Παπανδρέου ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και ήδη τελεί υπό προθεσμίαν. Δεν καθορίζει τους κανόνες ούτε ελέγχει τους παίχτες. Και τούτο, όχι επειδή είναι άρρωστος. Οι εξωτερικές δυνάμεις (και οι συνακόλουθες εσωτερικές) δε συμφωνούν πλέον σε ένα πρόσωπο, που να συνδυάζει και να συνδέει στο εσωτερικό τις ποικίλες επιρροές και συμφέροντα. Γιατί υπάρχει ρευστότητα στις εξωτερικές επιρροές, ακόμη και αυτές από την ίδια χώρα. Ο πρέσβυς π.χ. των Η.Π.Α. προωθεί Ντόρα (!), ο αντιπρέσβυς τον Έβερτ και αντίστοιχα στο ΠΑΣΟΚ! Αντιπιδέμενες οι επιδιώξεις και μέσα από την Ε.Ε. Άλλοι δέλουν Πάγκαλο, άλλοι Σημίτη, άλλοι Βάσω (!), άλλοι Τσοχατζόπουλο. Δεν είναι τυχαία π.χ. τα ταξίδια του τελευταίου πριν από λίγους μήνες στην Αμερική και τώρα στη Βόννη και Λονδίνο. Δεν υπάρχει, λοιπόν, εξωτερική συμφωνία για διευδυντή ορχήστρας στο εσωτερικό του προτεκτοράτου και επόμενο είναι καθένας ξεχωριστά να επιδιώκει προώθηση της επιρροής

του, κατάκτηση ευνοϊκότερης θέσης, ώστε να έχει κέρδη στη νέα σύνδεση, που φυσικά δε δια ποτελούσε και πηγή ανησυχίας για τον ελληνικό λαό απ' ότι η προηγούμενη.

Το πρόβλημά τους όμως είναι ότι φαίνεται έκδηλα το πρόβλημα! Ο Ανδρέας δε μπορεί να κυβερνήσει, ούτε να μαλλώσει καν τους χυδαίους, και υπό άλλες συνθήκες αστείους, υβριστές του, ο κάθε υπουργός κάνει του κεφαλιού του, δηλαδή του ιδιαίτερου αφεντικού, το κάθε κομματικό στέλεχος παριστάνει τον αρχηγό κόμματος και η σύγχυση είναι η ίδια και στη ΝΔ. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει, γιατί η αξιοπιστία, άρα η δυνατότητα νομιμοποίησης της εξουσίας, μπορεί να από την άλλη εμφανίζονται ύποπτες και ανησυχητικές κινήσεις, που λίγο ακόμη δέλουν να γίνουν κινήματα αυτόνομα, όπως των αγροτών και σε λίγο των επαγγελματοβιοτεχνών. Και τότε αντίο πρεμία (τους) και αντίο η ασφάλειά τους.

Η λύση του όμως δύσκολη, πολύ δύσκολη, μια που ο κόσμος που φαίνεται τώρα ότι απλώς τους αμφισβήτει λίγο θέλει να αρχίσει να τους βάλει στην μπάντα.

Θα πρωθυπουργούν τα νέα κόμματα;

Θα συνεχίζονται, λοιπόν, οι αγιμαχίες και οι ακροβολισμοί. Θα φωνασκούν οι όγιμοι διαφωνούντες (γενικώς και αορίστως), που μέχρι χθες έλειχαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τον Ανδρέα, μέχρι να τους αναδείξει από την ανυπαρξία σε υπουργούς, υπουργίους δημάρχους και επιτρόπους. Θα σιγανοετοιμάζεται ο Σημίτης, θα οργανώνεται ο Αρσένης, θα ρευματοποιεί ο ... Τσοβόλας. Θα ρίχνει τα 50 δισ. στην πολιτική αγορά ο Μποσοτάκης, για να μείνει στην επιφάνεια, θα εμφανίζεται από λο πλανήτη ο Ανδριανόπουλος και άλλα τέτοια. Τέτοια, που δεν τόλμουσαν ούτε αυτοί του ΣΥΝ να υιοθετήσουν, τώρα που βλέπουν πως ο Ανδρέας δεν τους χρειάζεται, παρόλο που ο αρχηγός τους παρίστανε τον υπουργό των εξωτερικών και γενικά στήριξε το ΠΑΣΟΚ, όπου μπορούσαν. Όμως δε φαίνεται να ήρθε η ώρα των νέων κομμάτων. Δεν υπάρχουν πρόσωπα και δεν υπάρχουν ιδέες, που να μπορούν να εξαπατήσουν αποτελεσματικά. Κάθε προσπάθεια λύσης φαίνεται να δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Φαύλος

κύκλος!

Κίνδυνοι εξωτερικοί και εσωτερικοί

Θα μπορούσε κανείς να χαρεί για τα προβλήματα που έχουν οι σχεδιαστές των πολιτικών μας πραγμάτων, μια που λιγότερες είναι οι ζημιές και μεγαλύτερες (από άλλοτε) οι ελπίδες να δημιουργηθούν πάλι Έλληνες Πολίτες και επομένως προσπάθειες για ελληνικές λύσεις. Και θα δημιουργηθούν.

Εντωμεταξύ όμως όλοι οι επίδοξοι διάδοχοι ανταγωνίζονται στο ποιος θα ξεπουλήσει περισσότερο τη χώρα, για να πάρει το χρίσμα. Ποιος θα διευκολύνει τη διάλυση όποιας παραγωγικής μονάδας υπάρχει. Ποιος θα παραστήσει πιο πολύ το διεδνιστή, ώστε να παραδώσει πιο πολλά στους έξαλλους σοβινιστές γύρω από την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι και το NATO (!) μας ζητούν να περιορίσουμε τις ... διεκδικήσεις μας από τους Τούρκους !! Παρακαλούμε εμείς τους Σκοπιανούς για ... απευθείας συνομιλίες. Διατυμπανίζουμε τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στην Κύπρο, εφαρμογή της ενιαίας αμυντικής πολιτικής και την τελευταία στιγμή αποσύρουμε την αεροπορία μας με παρέμβαση των Αμερικάνων! Και ο Ανδρέας, νομίζοντας πως έτσι θα κερδίζει χρόνο, θα κάνει τη μία παραχώρηση μετά την άλλη, ώστε οι όποιοι διάδοχοι να μπορούν να κατηγορούν ...

Είναι, λοιπόν, μάλλον δύσκολα τα πράγματα και για όλους τους άλλους, δηλαδή για τους Έλληνες και δυστυχώς θα γίνονται χειρότερα όσο η απογοήτευση θα οδηγεί στην απάδεια και όχι σε απόφαση νέας προσπάθειας, απόφαση που μάλλον αχνοφαίνεται και πρέπει με κάθε τρόπο και από κάθε Έλληνα Πολίτη να επισπευδεί.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

δηλώνουν υποψηφίζουν εντους αχρότες, χωρίς ν' αναγέρονται στις παραπάνω αυτίες, απλούστερα κοροϊδένουν. Τα χρήματα που θα κερδίσουν οι αχρότες από εκπτώσεις ετο πετρέλαιο και άλλες τυχόν διευκολύνσεις θα τα χάσουν με τα παραπάνω από άλλα μέτρα.

Η εργατική αχροτική οικονομία θα μπορέσει να επιβιώσει και ν' αναπτυχθεί μόνον όταν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ε.O.K., όταν προχρήταινται την παραχωρή ή και με βάση τα δικά της συμφέροντα και σε ευνεταιριστική βάση, δηλαδή μπορεί να εμπορεύεται εξευδέρεα μ' άλλες τις χώρες του κόσμου.»

Κ. Στεφανόπουλος : μια «βολική» λύση

Η εκλογή του Κ. Στεφανόπουλου στη δέση του Προέδρου της Δημοκρατίας δε σημαίνει καμιά μεταβολή στην πορεία της χώρας μας. Ο νέος Πρόεδρος, παρά τα προτερήματα που διαδέτει ως άτομο, αν συγκριθεί με τους άλλους πολιτικούς πγέτες, είναι βαδειά συντηρητικός. Το συμπέρασμα αυτό δε βγαίνει μόνο από τις υπηρεσίες που προσέφερε στο καθεστώς τρομοκρατίας της προδικτατορικής Ε.P.E και στη μεταδικτατορική Ν.Δ του Καραμανλή (τον οποίο εξακολουθεί να δαυμάζει), ούτε από το φιλοβασιλικό του παρελθόν, αλλά και από τις σημερινές πολιτικές του δέσεις.

Ο Κ. Στεφανόπουλος δε θα είχε επιλεγεί ως Πρόεδρος, αν κάποιο από τα 2 μεγάλα κόμματα συγκέντρωνε τον αριθμό των 180 βουλευτών. Ούτε, αν ο Α. Παπανδρέου έκρινε ότι η προσφυγή στις κάλπες θα του εξασφάλιζε την πλειοψηφία των 151 βουλευτών κι αν τον άφηνε η Ε.Ο.Κ να προχωρήσει σε εκλογές. Αν κάπι απ' αυτά συνέβαινε, τότε Πρόεδρος θα ήταν κάποιος από τους αδλιότερους πολιτικούς σαν τον Κ. Καραμανλή, τον Α. Παπανδρέου, τον Κ. Μπτσοτάκη, τον Κ. Τσάτσο. Ο Κ. Στεφανόπουλος ήταν, λοιπόν, μια «βολική» λύση και για τον ξένο παράγωντα (κυρίως αυτόν), αλλά και το ΠΑΣΟΚ και την ΠΟ.Λ.Α που τον υποστηρίζουν.

Μεδόδευση από τις ευρωεκλογές

Η εκλογή του Κ. Στεφανόπουλου μεδοδεύτηκε ως ενδεχόμενη λύση τουλάχιστον από τις ευρωεκλογές. Είχε τότε δηλώσει ότι, αν το κόμμα του δε συγκεντρώσει το 3% ώστε να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή, θα αποχωρήσει της πολιτικής. Συγκέντρωσε 2.90%, όλοι οι πολιτικοί του φίλοι πρότειναν να διαπρηδεί η Δ.Η.Α.Ν.Α. και κανείς αντίπαλος δε θα τον κατηγορούσε για υπαναχώρηση. Όμως, ο Κ. Στεφανόπουλος διέλυσε τη Δ.Η.Α.Ν.Α. και «αποχώρησε» από την πολιτική, ώστε να περιβληθεί τον υπερκομματικό μανδύα και να «αναμένει» την εκλογή του. Το σημαντικότερο είναι ότι τόσο στις προεκλογικές όσο και στις μετεκλογικές (των ευροεκλογών) συνεντεύξεις του, ο Στεφανόπουλος φρόντισε να ευδυγραμμίζεται με την πολιτική της Ε.Ο.Κ. και σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και σε ζητήματα διεθνούς διπλωματίας. Στις ευκαιρίες που του έδιναν οι δημοσιογράφοι να «λαϊκίσει»

(συνέχεια στη σελ. 8)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΑΥΣΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ

Πριν ένα χρόνο ψηφίσθηκε από τη Βουλή το νέο φορολογικό σύστημα των "αντικειμενικών κριτηρίων", που αφορά δόσους δεν είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, χωρίς να συναντήσει τότε ιδιάτερες αντιδράσεις. Μόνο ορισμένες συνδικαλιστικές πγεσίες κάποιων κλάδων (πχ γιατρών) είχαν προβάλλει "χλιαρές" αντιρρίσεις.

Η μέθοδος φορολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια, που προσδιορίζονται με βάση κάποια αυθαίρετα λίγο-πολύ στοιχεία και μέσα από της επαγγελματικής δραστηριότητας (πχ. χρόνια που ασκείται το επαγγελματικό, μέγεθος και θέση επαγγελματικού χώρου για τους επαγγελματίες, καλλιεργούμενη έκταση και είδος προϊόντος προκειμένου χώρας αγροτες), είναι εξ ορισμού άδικη, επειδή ο φόρος δεν προσδιορίζεται με βάση το πραγματικό εισόδημα, αλλά με βάση ένα τεκμαρτό, που προκύπτει μ' αυτόν τον αυθαίρετο τρόπο. Ετοι άλλοι καλούνται να πληρώσουν φόρους υψηλότερους σε σχέση με τα πραγματικά τους εισοδήματα και άλλοι χαμηλότερους.

Το φορολογικό εύετημα μέχρι σήμερα

Οι πολιτικές δυνάμεις, που στηρίζουν το σημερινό καθεστώς και που η πολιτική τους υπαγορεύεται από τα ξένα συμφέροντα, εκφράζουν εσωτερικά τα συμφέροντα μιας ιθύνουσας παρασιτικής και εξαρτημένης τάξης. Φυσικά είναι υποχρεωμένες να αντλούν την εκλογική τους δύναμη απόλεσ τις κοινωνικές τάξεις. Ο συνδιασμός αυτός (ξένα συμφέροντα, παρασιτική άρχουσα τάξη) σφράγισε ιστορικά την πορεία της χώρας και εμπόδισε την ανάπτυξη μιας παραγωγικής οικονομίας και ενός ισχυρού οικονομικά κράτους, που θα προστατεύει και θ' αγαπτύσσει την εθνική παραγωγή. Αμεση συνέπεια αυτού ήταν η καθιέρωση ενός φορολογικού συστήματος, που συντηρούσε μεν την απαιτούμενη διαφθορά (χαριστικές παροχές σε "ημέτερους", "μίζες" σε πολιτικούς), όμως δεν είχε στόχο να μεγιστοποιήσει τα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα το φορολογικό σύστημα διαμόρφωσε καθεστώς αφορολόγητου στα μεγάλα και μεσαία εισοδήματα και φαινομενικά και σε ορισμένες κατηγορίες χαμηλών εισοδημάτων, όπως π.χ. στους αγρότες, που τους απομιζούσαν με άλλους τρόπους, ώστε να εμφανίζεται η φορο-απαλλαγή και η φοροδιαφυγή ως κοινωνική παροχή.

Στην Ελλάδα τα δημόσια έσοδα στηρίζονται ανέκαθεν στην άμεση φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων, στους υψηλούς έμμεσους φόρους, καθώς και στους φόρους επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που επιβάρυναν κατά κανόνα τα χαμηλά εισοδήματα. Η ιθύνουσα κάστα της χώρας μας φοροδιαφεύγει μόνιμα. Στους κύκλους αυτούς είναι διαδεδομένη η απόκρυψη των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο υπαγωγής τους σε εικονικές ή πράγματικες εταιρείες ή σωματεία.

Ετσι στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η φοροδιαφυγή όχι μόνο ως πρακτική αλλά, σ' ένα μεγάλο βαθμό, ως κοινωνική συνείδηση, που είχε "ιδεολογική βάση" την αντίσταση στο Κράτος - "κλέφτη". Η φοροδιαφυγή έγινε κίνητρο για παρασιτικές οικονομικές δραστηριότητες, που τροφοδοτούν την παραικογομία.

Το νέο εύετημα επιβάγγεται από την ΕΟΚ

Ομως οι καιροί άλλαξαν. Η ένταξη στην ΕΟΚ αποδιάρθρωσε κάθε παραγωγικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας και προκάλεσε την βαρειά υπερχρέωση της χώρας. Δεν αρκούν πλέον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, για να καλύψουν τα χρέα που φθάνουν τα 28 τρις δρχ. Άλλωστε, ο αριθμός τους μειώνεται, όπως και το εισόδημά τους λόγω της ανεργίας και της λιτότητας. Η ΕΟΚ έχει ζητήσει από πολύ καιρό τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να πληρώνονται χωρίς προβλήματα τα χρέα. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα θα καλούνταν να πληρώσουν φόρους τα κοινωνικά στρώματα, που ως τώρα είχαν φορολογική ασυλία.

Τα "αντικειμενικά κριτήρια" μόνο στόχο έχουν την αύξηση της φορολογίας και όχι την καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος. Ούτε την αρχή να μετέχουν όλοι στα δημόσια βάρη ανάλογα με τα εισοδήματα τους εκπληρώνουν, ούτε ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα πιάσουν τόπο. Κάτι τέτοιο απαιτεί οργανωμένο και αδιάφθορο ελεγκτικό φορολογικό μηχανισμό, που όπως δείχνουν τα πράγματα κανείς τους δεν επιθυμεί.

Πραγματικά αντικειμενικά κριτήρια είναι αυτά που αφορούν τον τρόπο διαβίωσης, την κινητή και ακίνητη περιουσία.

Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κίνδυνος για τα μακάρια κατεστημένα

Τους τελευταιούς μήνες εμφανίζεται σ' όλο το δυτικό κόσμο έντονο το απειλητικό φάσμα του ισλαμικού κινδύνου. Οι ισλαμιστές στην Αλγερία νίκησαν στις εκλογές και, αφού είναι κίνδυνος (!), οδήγησαν σε στρατιωτική κυβέρνηση, που τους κήρυξε εκτός νόμου, αλλά αυτοί δεν "κάθονται φρόνιμοι". Οι ισλαμιστές της Αιγύπτου διαμαρτύρονται όχι κόσμια για τη δυτική εξάρτηση και τις αφόρητες συνδηκές ζωής. Και παρά τη σχετική εξημέρωσή τους, οι νικητές Ισλαμιστές του Ιράν προκαλούν ρίγη φρίκης στους "δημοκράτες ανδρωπιστές" της δύσης, που έτρεχαν να επωφεληθούν από τη χλιδή του Σάχη και την απερίγραπτη αθλιότητα των υπηκόων του και που τώρα καδόλου δεν ενοχλούνται από τη στρατιωτική (πλην φιλική προς αυτούς ...) κυβέρνηση της Αλγερίας.

Κίνδυνος αυτοί, βοηθήστε τους υπηρέτες μας!

Με κάθε τρόπο προβάλλεται σαν μέγας κίνδυνος για τις "δυτικές αξίες" της Δημοκρατίας και του Ανδρωπισμού η αναβίωση, όπως λένε, του δροσκευτικού φανατισμού, ενδεχομένως και του ιερού πολέμου, του τζιχάντ των ισλαμιστών.

Πρέπει, προτείνουν, να ενισχυθούν με κάθε τρόπο οι "εκσυγχρονιστικές" κυβερνήσεις στην Αίγυπτο, Αλγερία, Σαουδική Αραβία και γενικά στις ισλαμικές χώρες, ώστε να μην επαναληφθεί το προηγούμενο του Ιράν. Και δεν εννοούν, βέβαια, να περιοριστεί ο οικονομικός τους στραγγαλισμός ή να παρδούν κατάλληλα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, ώστε να γίνει η ζωή εκεί ανδρωπινότερη. Εννοούν να μην κινδυνεύσει η άρχουσα τάξη (που στις περισσότερες χώρες ήταν αποτέλεσμα των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων, αλλά κατέληξαν υπηρέτες των πρών αφεντικών τους) και τα δικά τους οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα εκεί.

Ειδικά σ' εμάς εδώ οι "προοδευτικοί" και "διανοούμενοί" μας επισείουν τον ισλαμικό κίνδυνο στην Τουρκία, αν εμείς δε βοηθήσουμε την άρχουσα τάξη της σε ότι μας ζητάει, γιατί, λένε, οι άλλοι, αν έλθουν, δείναι ... εχδροί μας! Να δώσουμε σε αυτούς, για να μη μας τα πάρουν οι άλλοι!!

Πάντως τα πρόσφατα γεγονότα με τον ενδοϊσλαμικό εμφύλιο Αλεβίτων και Σουνιτών είναι άλλου είδους και αλλού στοχεύουν.

Το ισλαμικό κίνημα, κίνημα κοινωνικό

Φυσικά δεν λένε την αλήθεια οι φίλοι μας της Δύσης. Και μόνο το ότι ανησυχεί το ΝΑΤΟ δεν αρκούσε, για να φανεί πού είναι ο κίνδυνος. Ας δούμε όμως.

Η ισλαμική δροσκεία είχε (όπως και κάθε δροσκεία, αρχικά τουλάχιστον) κοινωνικό περιεχόμενο. Αιτήματα δικαιοσύνης, ισότητας, βοήθειας προς τον άνθρωπο. Γ' αυτό άλλωστε μπόρεσε τόσο εύκολα να ριζώσει σε περιοχές ανώτερου πολιτισμού, αλλά με έντονες κοινωνικές αδικίες, όπως στη Συρία, αργότερα στη Μικρά Ασία, στη Βόρεια Αφρική, στην Περσία, στην Ινδία με την έντονη ταξική διαιρέση (κάστες). Φυσικά και στον ισλαμισμό το τελετουργικό στοιχείο και το τυπικό κυριάρχησε, με το συνακόλουθο δογματισμό και μισαλλοδοξία. Άλλα ίσως επειδή από την αρχή είχε και καδαρά κυβερνητικό και διοικητικό προσανατολισμό, διατηρήσπικαν αρκετά στοιχεία της διδασκαλίας και έτσι κάθε φορά που οι συνδηκές ζωής γίνονται ανυπόφορες, ολόκληρο το σύστημα του Ισλαμισμού επανέρχεται σαν η σωτήρια λύση.

Δεν μπορούν να το ελέγχουν

Αυτό είναι που φοβούνται. Δεν είναι εύκολο να καδοδηγηθεί και να παροχευτεί έτσι, ώστε να τους εξυπηρετήσει, όπως π.χ. έγινε με το Λώρενς της Αραβίας, τον Άγγλο υποκινητή της ισλαμικής επανάστασης της Αραβίας κατά των Τούρκων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και στην Αίγυπτο και στην Αλγερία π.χ. ο λαός άλλα περίμενε, όταν έδιωχνε τους Άγγλους και τους Γάλλους. Και τώρα που οι συνδηκές ζωής έγιναν πάλι αφόρητες και μάλιστα χωρίς ελπίδα διόρθωσης με τα, υποτίθεται, προοδευτικά καθεστώτα τους οι ισλαμιστές εκφράζουν πια την πιο ριζοσπαστική εκδοχή υπεράσπισης και διεκδίκησης των ανδρών δικαιωμάτων τους, κάτω από δροσκευτικό ένδυμα όμως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εκδηλώσεις όντως αντιδραστικές, που στηρίζονται στην αναπόφευκτη τυπολατρία, όπως την εναντίωση στη χειραφέτηση της γυναικάς, εμμονή σε τυπικά της λατρείας κ.ά. και αυτά βάζουν σαν προμετωπίδα, για να τα δυσφημίσουν. Αυτά όμως δεν αναιρούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του κινήματος και, σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Κ. Στεφανόπουλος: μια "βολική" λύση (συνέχεια από τη σελ. 5)

(αφού ζητούσε την γήφο των πολιτών) ήταν αυστηρότατος: καμμιά παρέκκλιση.

Με την επιλογή Στεφανόπουλου "βολεύτηκαν" οι ξένοι που έχουν ένα σίγουρο άνθρωπο, χωρίς μάλιστα απαιτήσεις και όρους. Ο Σαμαράς "βολεύτηκε", γιατί μπορεί να ισχυρίζεται ότι ο νέος Πρόεδρος είναι ιδεολογικά συγγενής του και ότι έσπασε την κυριαρχία των 2 μεγάλων κομμάτων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. "βολεύτηκε", γιατί πειστικά ισχυρίζεται ότι δεν έφταναν οι γήφοι για ... "αριστερό" Πρόεδρο. Για τα στελέχη του το βασικό ήταν να αποφευχθούν οι εκλογές, για να φαγωθούν ανενόχλητα επί 2.5 χρόνια οι μίζες από τα μεγάλα έργα.

Ως προσωπικότητα ο Κ. Στεφανόπουλος (από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε) ξεχωρίζει από τους άλλους πολιτικούς, κυρίως γιατί δεν έχει αναμιχθεί ποτέ σε οικονομικά σκάνδαλα και μίζες. Είναι σεμνός, ειλικρινής με πυκνό και περιεκτικό λόγο. Σήκωσε το ανάστημα του εναντίον του Μητσοτάκη και έφυγε από τη Ν.Δ., αλλά με την ενδάρρυνση ισχυρών ξένων κύκλων. Δε σήκωσε ποτέ το ανάστημά του σε καμμιά απόφαση της Ε.Ο.Κ. ή των Η.Π.Α. που έδιγε τα ελληνικά συμφέροντα και, δυστυχώς, δε δια πράξει ούτε στο μέλλον. Θα ξεχωρίζει ως προς το ήδος από τον Έβερτ και τους δελφίνους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά δια συνδέτει μαζί τους μια πολιτική πηγεσία μετριοτήτων για τις διαδέσεις της οποίας δε δικαιούμαστε να πουχάζουμε.

Οι Γερμανοί στη Ν. Πελοπόννησο (συνέχεια από τη σελ. 2)

Βρεθούν κι αυτοί και τα παιδιά τους. Προτιμούν να "τσεπώνουν" σήμερα μερικά εκατομμύρια, που αύριο δε δικαιούμαστε να πουχάζουμε.

'Ηδη σήμερα μιλάμε για γερμανικά χωριά και οικισμούς. Στην κοινότητα Νεοχωρίου της μεσσηνιακής Μάνης οι Γερμανοί έχουν αγοράσει **ΟΛΑ** τα σπίτια και μόνον ένας Έλληνας ναυτικός αρνείται να πουλήσει, παρά τις πιέσεις και τις απειλές, έχοντας μάλιστα υγώσει μια μεγάλη ελληνική σημαία στην αυλή του!

Στον παραλιακό οικισμό Περούλια της κοινότητας Βουναρίων φημολογείται ότι ήδη έχουν κάνει αίτησην ν' αναγνωριστούν ως μειονότητα!

Η κατάσταση γίνεται πιο ανησυχητική αν σκεφτεί κανείς ότι:

- Οι Γερμανοί αυτοί εμφανίζονται ως άνεργοι και πηγαινοέρχονται στη Γερμανία.
- Ζουν σε μία περιοχή με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες ελέγχονται οι κινήσεις πλοίων και αεροπλάνων στην Αν. Μεσόγειο.

ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(συνέχεια από τη σελ. 6)

Οι κινητοποιήσεις των εμπόρων, επαγγελματιών και, σ' ότι αφορά το φορολογικό, των αγροτών θα ήταν σωστές, στο βαθμό που ζητούσαν μέτρα δικαιότερης φορολόγησης και τη διασφάλιση ότι τα αυξημένα δημόσια έσοδα θα έχουν παραγωγική και κοινωνική κατεύθυνση και δεν θα είναι μόνο για τις "μαύρες τρύπες". Ομως δυστυχώς, όπως φαίνεται, η βασική επιδίωξή τους είναι μόνο η κατάργηση του σημερινού συστήματος των "αντικειμενικών κριτηρίων" και συνεπώς η διατήρηση του καθεστώτος της φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα η γραμμή της Ε.Ο.Κ να φαντάζει σωστή και να μην αποκαλύπτεται ο πραγματικός λόγος για τον οποίο επιβάλλει "τα αντικειμενικά κριτήρια".

Τελικά όμως το σύστημα βρίσκεται σε αντίφαση. Προσπαθεί να ασκήσει φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται σε χώρες με παραγωγική οικονομία. Ομως, αντί τα επί πλέον έσοδα να ενισχύσουν την οικονομία, θα πάνε στους ξένους και στη διαφθορά.

Ως τώρα το κράτος επωφελείτο από την παραικονομία, αξιοποιώντας το "μαύρο χρήμα" της με τα ομολογιακά δάνεια, πληρώνοντας όμως σημαντικά ποσά σε τόκους, που ανατροφοδοτούν την παραικονομία.

Τώρα στην προσπάθεια να φορολογήσει τα κέρδη της παραικονομίας, εκτός της κοινωνικής αναμόχλευσης που δημιουργεί και που θα έχει και μακροπρόθεσμες πολιτικές συνέπειες, θ' αρχίσει ν' αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων.

Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Ο.Κ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

(συνέχεια από τη σελ. 3)

περιορισθούν δραστικά. (Ο σταφιδέμπορος Κουνινιώτης έχει κλείσει το εργοστάσιο του στο Αίγιο και έχει μεταφέρει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στη Μ.Ασία. Ο μεγαλέμπορος καπνού Μιχαηλίδης κτίζει εργοστάσιο καπνού "Βιρτζίνια" στην Τουρκία).

Η τελωνειακή ένωση θα ωφελήσει μόνο την ιθύνουσα κάστα της Τουρκίας και όχι τον τουρκικό λαό. Η σχέση Ε.Ο.Κ-Τουρκίας είναι ετεροβαρής. Πολύ σύντομα θα δούμε θεαματική αύξηση του εξωτερικού τους χρέους, προγράμματα λιτότητας, συρρίκνωση της παραγωγής τους, που σε συνδυασμό με την εθνική και ταξική πολυδιάσπαση της κοινωνίας τους θα προκαλέσουν, μεγαλύτερα προβλήματα συνοχής της Τουρκίας.