

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΑΣΚΕ



δρχ. 200

Φεβάρης '96

αφ. φύλλον 58

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΖΟΡΤΖ 12, 7^{ος} όροφος, ηλ. Χάνιγχοσ, Αθήνα 106 77, τηλ. 3822315, τηλ. - FAX 3819887

Η αντίδραση και υινητοποιήση των Ελλήνων αναπήρωσε την κυβέρνηση Σημίτη **Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΚΑΙ** **ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ**

Στο προηγούμενο φύλλο της "Ε" προειδοποιήσαμε ότι η επιλογή Σημίτη ήταν η χειρότερη δυνατή. Ήταν η επικράτηση του υπαλλήλου της ΕΟΚ. Οι Αμερικανοί ενοχλήθηκαν και προειδοποίησαν ότι δε θα ανεχτούν μεταβολές στην εξωτερική πολιτική. Όμως, οι θριαμβολογίες των νέων κυβερνώντων και η διαφοροποίηση στο Κυπριακό (υποστήριξη για εκπρόσωπο της ΕΟΚ με ευρείες αρμοδιότητες) <<έριξαν τον κύβο>>. Οι ΗΠΑ, γνωρίζοντας με τί έχουν να κάνουν, αποφάσισαν να εξευτελίσουν το Σημίτη, πριν ακόμη προλάβει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι κι έγινε με την πρόκληση της Τιμας.

Η εγκληματική κάστα που κυβερνά την Τουρκία είναι πάντα έτοιμη ν' αρπάξει τέτοιες ευκαιρίες. Εκμεταλλεύτηκε την ηττοπάθεια και τον ενδοτισμό της ελληνικής κυβέρνησης και κατέλαβε τα δύο νησάκια. Οι ΗΠΑ:

* ζήτησαν να μη γίνει καμία εχθροπραξία, δηλ. απαγόρευσαν στην Ελλάδα να υπερασπίσει τα σύνορά της.

* ζήτησαν διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλ. υποστήριξαν ότι οι νησίδες είναι αμφίβολης κυριαρχίας.

Η ΕΟΚ, που θα μας εξασφάλιζε τα σύνορά μας, αφού είναι και δικά της σύνορα, <<κυριολεκτικά κοιμόταν όλη τη νύχτα>>, όπως είπε ο Χόλμπρουκ. Αλλά, κι όταν <<ξύπνησε>>, ταυτίστηκε με τη θέση των ΗΠΑ. Ακόμη και η Ιταλία, που είχε υπογράψει με την Τουρκία για το καθεστώς των νησιών, αρνήθηκε να πάρει θέση. Αντίθετα, η Ρωσία πήρε ανοιχτά το μέρος της Ελλάδας.

Το τέλος της κρίσης βρήκε την κ. Τσιλέρ

(συνέχεια στη σελ. 2)

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ **Σκέψεις για εκλογές και αναρχογινη**

Εντελώς προσωρινή ήταν η εικόνα συντροφικότητας που παρουσίασε η κυβέρνηση Σημίτη. Μέσα σε δύο βδομάδες:

- Αρσένης κ.λ.π. ρίχνουν τα βάρη για το ρεζιλίκι της Τιμα προσωπικά στο Σημίτη.

- Ο Α/ΓΕΕΘΑ <<διαρρέει>> τα πρακτικά της σύσκεψης του ΚΥΣΣΕΑ, εκθέτοντας τον πρωθυπουργό. Ανοιχτή διαφωνία για την απομάκρυνση του Α/ΓΕΕΘΑ.

- Ο Αρχηγός της ΕΥΠ Λ. Βασιλικόπουλος απειλεί με μήνυση τον περιφερόμενο στα κανάλια γελωτοπιό, υπουργό Εργασίας Βαγγέλη Γιαννόπουλο (εκπρόσωπο του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος).

- Τσοχατζόπουλος κ.λ.π. διαφωνούν με την αντικατάσταση του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας.

- Ο Αρσένης αφήνει υπονοούμενα ότι ο Σημίτης έκανε από τηλέφονου μυστικές συμφωνίες με τους Αμερικανούς.

- Στο Ε.Γ. ζητούν παραιτήσεις υπουργών, ακόμη και του πρωθυπουργού.

Και άλλα πολλά τέτοια.

Το σοβαρότερο, όμως, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάει για Συνέδριο τον Ιούλιο, παρά τη λυσσαλέα αντίδραση του Σημίτη και όσων αυτή τη στιγμή συμμαχούν μαζί του (Μαργαρίτα Παπανδρέου κ.λ.π.). Έτσι ο Σημίτης δεν είναι μόνο ένας πρωθυπουργός που ρεζιλεύτηκε αμέσως, αλλά και ένας πρωθυπουργός υπό προθεσμία. Όποιος εκλεγεί από το Συνέδριο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αυτός (κατά το Σύνταγμα) θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Ο Σημίτης δεν έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας στο συνέδριο. Η μόνη ελπίδα του Σημίτη είναι να κάνει πρόωρες εκλογές, και να ξαναβγει το ΠΑΣΟΚ και να

(συνέχεια στη σελ. 3)

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

(συνέχεια από τη σελ. 1)

(εκλεκτή των ΗΠΑ) να πανηγυρίζει κι όλη την Ελλάδα θλιμμένη. Ο Μπαϊκάλ δήλωσε, μάλλον ειλικρινώς: << Δε φαντάστηκα ότι η ελληνική πλευρά θα παραδινόταν τόσο εύκολα! >> (1/2/96).

Εθνική ακεραιότητα και ειρήνη

Η κυβέρνηση Σημίτη μας είπε ότι υποχώρησε, για να σώσει την ειρήνη. Μέγα ψεύδος. Όλοι γνωρίζουν (από την εποχή του Περικλή) ότι κάθε υποχώρηση αποθρασύνει τον αντίπαλο, ιδίως όταν πρόκειται για τους φασίστες επεκτατιστές της Αγκυρας. [Τίποτα δε δίδαξαν ορισμένους οι υποχωρήσεις προς τον Χίτλερ, όταν μπήκε στην Τσεχοσλαβακία; Οι <<σύμμαχοι>> δεν αντέδρασαν για να μη γίνει πόλεμος !!]. Γιατί η Τουρκία να σταματήσει να διεκδικεί; Θα μας λυπηθεί; Η από αίσθημα δικαιοσύνης; Η στάση, λοιπόν, της κυβέρνησης Σημίτη ήταν βέβαιο πού θα οδηγούσε. Στις 4/2 η Τσιλέρ δηλώνει ότι 1000 ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι Τουρκικά! Στις 4/2 τουρκική ακταιωρός πυροβολεί εναντίον δύο ελληνικών ψαροκάϊκων στον Έβρο και τα διώχνει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου για δεκαετίες ψαρεύουν, με τον ισχυρισμό ότι είναι τουρκικά! Και επειδή οι Σημίτηδες εξακολουθούν να είναι κότες (συγγνώμη για την έκφραση!), στις 5/2 η Τσιλέρ δηλώνει ότι 3000 ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι τουρκικά και απειλεί με πόλεμο, αν η Ελλάδα εκδηλώσει την κυριαρχία της σ' αυτά! Ας τελειώνουμε λοιπόν: Σ' όλα τα εγχειρίδια για διπλωμάτες και στρατιωτικούς διδάσκεται ότι τον πόλεμο τον αποφεύγει αυτός που είναι προετοιμασμένος και αποφασισμένος για πόλεμο. Η εθνική ακεραιότητα και ειρήνη δεν είναι δίλημμα. Η τα υπερασπίζεσαι και τα δύο μαζί ή κανένα.

[Για το άλλο μέγα ψεύδος, ότι έναν πόλεμο με την Τουρκία θα τον χάσουμε οπωσδήποτε, βλέπε ανάλυση στη σελ. 4]

Η αντίδραση των Ελλήνων

Ο Ελληνικός λαός μπορεί να ανέχθηκε πολλά πράγματα, αποχωνωμένος μπροστά στην οθόνη της Τ.Β, αλλά αυτόν τον εξευτελισμό δεν τον ανέχτηκε. Ιδίως οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου και του Έβρου επέδειξαν αξιοθαύμαστο ηθικό. Ακόμη και οι αλλοτριωμένοι των αστικών κέντρων δεν έτρεξαν αυτή τη φορά στα super market. Το πολύ-πολύ να <<τσίμπησαν>> για την υπεροπλία της Τουρκίας. Στις Ενοπλες Δυνάμεις υπήρξε αγανάκτηση. Με πρωτοφανή οργή αντέδρασε και ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο η ΝΔ και η ΠΟΛ. ΑΝ, αλλά και βουλευτές και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ (π.χ Γ.Καυής) και το ΚΚΕ (άριστη θέση, πρώτη φορά για εθνικό θέμα). Τα κανάλια, έχοντας φτάσει στο έσχατο

σημείο αναξιοπιστίας, δεν ήταν δυνατό να αγνοήσουν το λαϊκό αίσθημα. Θα έχαναν την πελατεία. Έτσι λειτούργησαν <<αμερόληπτα>> Η ομογένεια στις ΗΠΑ κινητοποιήθηκε και ξεκαθάρισε στον Κλίντον ότι δεν πρέπει να υπολογίζει στην υποστήριξή της στις εκλογές του Νοέμβρη [που σημαίνει ότι δε θα ξαναβγει Πρόεδρος].

Έτσι <<ξύπνησε>> και η κυβέρνηση Σημίτη. Ειδοποίησε την ΕΟΚ ότι χάνει το παιχνίδι. Η μια χώρα της ΕΟΚ μετά την άλλη άρχισαν ν' αναγνωρίζουν το δικίο μας (Εξάιρεση η Αγγλία). Κορύφωση το καταδικαστικό ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου. Ο Κλίντον σε συνάντησή του με τους ΑΧΕΠΙΑΝΣ τα γύρισε και αυτός. Η Τουρκία αρνείται να προσφύγει στο δικαστήριο της Χάγης, γιατί ξέρει ότι θα χάσει.

Ολ' αυτά δεν πρέπει να μας καθησυχάσουν, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η στάση του καθενός απ' αυτούς την ώρα της κρίσης.

Αδέσμευτη πολιτική

Ουδείς ισχυρίστηκε ποτέ ότι αδέσμευτη πολιτική σημαίνει να συγκρουστείς μ' όλες τις χώρες του κόσμου. Η ουσία της αδέσμευτης πολιτικής για μια μέσης ισχύος χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι να αναλύουμε τις αντιθέσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων (που πάντα υπάρχουν) και να τους κάνουμε φανερό ότι δεν έχουν συμφέρον να μας αδικήσουν. Δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι για κανένα.

Διπλωματικά, πρέπει να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία είναι περικυκλωμένη από εχθρικές χώρες. (Ρωσία, Ιράκ, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία), με τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας [βλ. σελ. 4].

Αμυντικά, πρέπει να δώσουμε το ρόλο που πρέπει στη παλλαϊκή άμυνα, ν' απαλλάξουμε τις Ενοπλες Δυνάμεις από τη γραφειοκρατία και να τις ενισχύσουμε με νέα όπλα.

Τότε, όχι μόνο δε θα φοβόμαστε εμείς για τα νησιά μας στο Αιγαίο, αλλά η Τουρκία για τα κατεχόμενα της Κύπρου και την αποκατάσταση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο. Τέλος μην ξεχνάμε ότι οι λαοί της Μ. Ασίας αναζητούν πάντα την ελευθερία τους.

Γελοίοι επιχειρήματα

Η ΕΟΚ δεν είναι δυνατό να φταίει για τίποτα, σύμφωνα με τον κ. Σημίτη. Ακόμη κι όταν «αδιαφορεί» για την κατάληψη ελληνικών νησιδίων από την Τουρκία ή όταν υποστηρίζει τους ζκοπιανούς. Η Ελλάδα φταίει, που δε συμμετέχει ενεργά στα όργανα της ΕΟΚ!! Κάθε άνθρωπος, με ελάχιστο μυαλό απορεί: η Τουρκία και η FYROM, που δεν είναι καν μέλη της ΕΟΚ, συμμετέχουν πιο ενεργά από μας;

Τα Μέσα Διαμόρφωσης Μαζικής Γνώμης (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)

Αφορμή.

Ο προβληματισμός για το ρόλο των Μ.Μ.Ε., όπως λέγονται, δεν είναι καινούργιος ούτε υπάρχει μόνο στη χώρα μας. Όμως τον τελευταίο καιρό η ανησυχία γύρω από αυτά ξεπέρασε το χώρο των ειδικών ή των πιο ευαίσθητοποιημένων και απλώθηκε σ' όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τούτο, γιατί πράγματι ξεπέρασαν κάθε όριο και οι παρεκκλίσεις τους από τους υποτιθέμενους στόχους τους έγιναν μόνιμες και η διαστροφή τους έγινε κανόνας.

Η αποχαλίνωση πολλών δημοσιογράφων και πολλών τηλεπαρουσιαστών, τα μακάβρια θέματα, η μετατροπή εγκληματιών σε λαϊκά πρότυπα, η απεριόριστη χυδαιότητα ενόχλησαν και τους πιο απαθείς δέκτες, και τους πιο ακαλλιέργητους. Έφθασαν στο σημείο να υποκαθιστούν τη Βουλή, την κυβέρνηση, τους νόμους, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία. Όντας όργανα εξουσίας, εκδηλώνονται ως πραγματική εξουσία. Ανοικτά επαίρονται ότι είναι διαμορφωτές γνώμης και όχι μέσα ενημέρωσης, ώστε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός ορθής γνώμης. Καταγγελίες για δημοσιογράφους που πληρώνονται από μυστικά κονδύλια υπουργείων σιγά σιγά ξεχνιούνται ...

Καταγγελίες από την ίδια την Ε.Σ.Η.Ε.Α. για "ασυμβίβαστη, αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική" απασχόληση δημοσιογράφων σε γραφεία τύπου Υπουργείων, Οργανισμών και Τραπεζών, ενώ παράλληλα καλύπτουν και ... δημοσιογραφικά τους εργοδότες τους (!) δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. κ.λ.π. κ.λ.π.

Αποτέλεσμα, ευτυχώς, η συνειδητοποίηση του προβλήματος.

Θεωρητικές προσφορές και κίνδυνοι

Μ.Μ.Ε. είναι με την ιστορική τους σειρά τα περιοδικά (αρχικά φυλλάδια), οι εφημερίδες (ημερήσια φύλλα με αρχή τους την Αγγλία, 18ος αιώνας), το ραδιόφωνο και, τώρα πια το κυρίαρχο, η τηλεόραση.

Αρχικός στόχος τους και προσφορά η ενημέρωση, κυρίως πολιτική, αλλά και γενικότερη, που η ανάγκη της αναπτύσσεται παράλληλα με τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων της αστικής τάξης, ιδίως των πολιτικών, και ο δημοκρατικός έλεγχος των κρατούντων. Και, παρά το ότι ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, συνειδητά ή ασυνειδητά από την ανώτερη αστική τάξη, η προσφορά τους (φυλλάδια και εφημερίδες) υπήρξε πολύ σημαντική και στην ενημέρωση και στην πολιτική συνειδητοποίηση, παρά τους εγγενείς περιορισμούς. "Το γράφει η εφημερίδα" ήταν συνώνυμο για 2 περίπου

αιώνες της αυθεντικότητας. Εξ ου και ο κίνδυνος ..., που από την αρχή διαγραφόταν. Αφ' ότου μάλιστα μπήκε και η φωτογραφία μέσα, ο αναφερόμενος και φωτογραφούμενος άρχισε να παίρνει υπερανθρώπινες διαστάσεις, και ο κίνδυνος χειραγώγησης πολλαπλασιάζεται. Οι δημοσιογράφοι όμως ακόμη ανθίστανται στη μάχη της παρουσίασης των γεγονότων, έστω και με την υποκειμενική τους χροιά. Τα μέσα δεν είχαν γίνει ακόμη σκοπιοί. Στο τέλος μάλιστα προσθέτουν και τον τρίτο στόχο, την ψυχαγωγική και πνευματική προσφορά με διηγήματα, μυθιστορήματα κ.λ.π.

Το ραδιόφωνο πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες, αλλά και τους κινδύνους. Δεν απαιτεί ανάγνωση, αλλά μόνο ακοή και έτσι πολλοί περισσότεροι ενημερώνονται και αισθάνονται ικανοί να έχουν γνώμη και λόγο. Τώρα η ψυχαγωγία και η πνευματική προσφορά πολλαπλασιάζεται. Ακόμη και θεατρικές παραστάσεις μεταδίδει.

Όμως, καθώς το άκουσμα δεν προλαβαίνει να υποστεί διανοητική επεξεργασία και έχοντας αφ' εαυτού υπερφυσική προέλευση, σχεδόν "θείκη", λειτουργεί πολύ πιο υποβλητικά και άρα αποτελεσματικά. Ο Όρσον Γουέλες δημιουργεί υστερία και πανικό στη Ν. Υόρκη, παρουσιάζοντας μια "επίθεση εξωγήινων". Το αντιλαμβάνονται αμέσως οι κρατούντες και γίνεται γρήγορα όργανο χειραγώγησης των μαζών στα χέρια των ισχυρών, με την πιο βάνουση μορφή του στα χέρια των ναζιστών.

Και τέλος η τηλεόραση. Το πλήρες (για την ώρα) μέσο. Και εικόνα και φωνή. Και εικόνα και γραφή. Και όλα αυτά "ζωντανά". Μιλά η ζωή μέσω αυτής. Απεριόριστες δυνατότητες προσφοράς, ενημέρωσης, ελέγχου, ψυχαγωγίας, παιδείας, πολιτισμού, γνώσης. Και όλα αυτά σε καθολικό επίπεδο.

Δυστυχώς, στην τηλεόραση επαληθεύτηκε (αναφερόμενος στην "κυβερνητική") ο φόβος του Vinner, του πατέρα της πληροφορικής, της κυβερνητικής (όπως ο ίδιος θέλησε να ονομάσει με ελληνική λέξη τη νέα επιστήμη που θεμελίωσε, 1948). <<Ως τώρα η εξουσία ήταν αδυσώπητη, με μέσα πρωτόγονα. Αν της δώσουμε και όπλα επιστημονικά, φαντάζεστε τι θα γίνει, αν δεν υπάρξει έλεγχος, αντίδραση>>.

Η συνεχής εναλλαγή των εικόνων και ήχων, η ζωντανή μετάδοση ή αναπαραγωγή δρα καταλυτικά. Εδώ το "υπερφυσικό" δεν υποβάλλει μόνο. Συνθλίβει. Το πρόσωπο και ο λόγος, το παράδειγμα κατακτά τους πάντες. Και για να γίνει πιο αποτελεσματικό ακόμη, του βάζουν και "αντίλογο", στις "συζητήσεις".

Θα μπορούσε να δράσει και απομυθοποιητικά βέβαια, γιατί η ζωντανή εικόνα είναι ανελέητη. Μόνο όμως αν είναι ειλικρινής. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, <<είναι ειλικρινής>>. Ή μάλλον γεννιόταν το ερώτημα, γιατί τώρα όλοι συμφωνούν στην απάντηση. [συνέχεια στο επόμενο]

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Γιατί αποσιωπούνται οι αδυναμίες και τα προβλήματα της Τουρκίας ;

Σ' όλες τις χώρες του κόσμου οι ηγεσίες προσπαθούν να εμφανίσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τους ισχυρότερες απ' όσο είναι στην πραγματικότητα, με σκοπό, ν' αποτρέψουν πιθανά επιθετικά σχέδια γειτόνων και ν' ανυψώσουν το ηθικό του λαού τους.

Στην Ελλάδα συμβαίνει και αυτό το μοναδικό. Από το 1959, με τις προδοτικές συμφωνίες του Καραμανλή για την Κύπρο, μέχρι τη σημερινή κυβέρνηση Σημίτη, για να δικαιολογήσουν τον ενδοτισμό τους, αφήνουν την εντύπωση ότι έναν πόλεμο με την Τουρκία θα τον χάσουμε οποιαδήποτε.

Βέβαια, είναι εντελώς ανόητα και ανεύθυνα όσα ισχυρίζονται ορισμένοι ακροδεξιοί κύκλοι για περίπατο μέχρι την Κωνσταντινούπολη κτλ, γιατί οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρές. Όμως, υπάρχει μια στρατιωτική ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας, κι αν συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο σε μια πιθανή αναμέτρηση, το συμπέρασμα είναι ότι η Τουρκία δεν αντέχει μια τέτοια αναμέτρηση. Με μια στοιχειώδη σωστή ελληνική αμυντική και διπλωματική προσπάθεια είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα είναι η ηττημένη. Και οι δύο χώρες πρέπει να φοβούνται την απώλεια ανθρώπινων ψυχών και εδαφών, αλλά μόνο η Τουρκία πρέπει να φοβάται τη διάλυσή της ως κράτος και η εγκληματική κάστα που την κυβερνά την εξαφάνισή της. Η Τουρκία μπορεί να νικήσει, μόνο αν η Ελλάδα δεν πολεμήσει, όπως έγινε το 1974 στην Κύπρο.

A) Σχέσεις με γειτονικές χώρες

Η Ελλάδα σήμερα απειλείται στρατιωτικά μόνον από την Τουρκία. Οι σχέσεις της μ' όλους τους άλλους γείτονες είναι πολύ φιλικές (Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία) έως καλές (Σκόπια, Αλβανία). Αλλά κι αν με τις 2 τελευταίες οι σχέσεις επιδεινωθούν, δε διαθέτουν αξιόμαχο στρατό.

Η Τουρκία, αντίθετα, έχει ανοιχτό πολεμικό μέτωπο με τη Ρωσία στα Β.Α., για τον έλεγχο του Καυκάσου και των πετρελαίων του. Η Ρωσία πήρε πεντακάθαρα το μέρος της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή της κρίσης της Τιμιας (κι όμως, ο Σημίτης προγραμματίζει ταξίδια στη Δύση, αλλά όχι στη Μόσχα). Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία και το Ιράκ είναι κάκιστες, λόγω των φραγμάτων στον Τίγρη και τον Ευφράτη. Η Τουρκία κατηγορεί τη Συρία για υποστήριξη των

Κούρδων ανταρτών. Πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται ότι ο επόμενος πόλεμος στηΜ. Ανατολή θα είναι ανάμεσα σ' αυτές τις χώρες όχι για το πετρέλαιο, αλλά για το νερό.

Η προσέγγιση Αράβων-Ισραήλ είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα, γιατί Συρία και Ιράκ (που επίσης αποκατέστησαν φιλικές σχέσεις) μπορούν να αντιμετωπίσουν απερίσπαστα την Τουρκία.

Η Τουρκία έχει ανοιχτό μέτωπο και στην Κύπρο. Το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος είναι τόσο καταπιεστικό, ώστε οι περισσότεροι γηγενείς Τουρκοκύπριοι το εγκατέλειψαν. Η διατήρηση των κατεχομένων από την Τουρκία, παρά τη μεγάλη οικονομική αιμορραγία, δεν είναι ασφαλής.

Τέλος στη Βουλγαρία η Τουρκία θεωρείται εν δυνάμει εχθρός, γιατί προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το 1 εκατομ. μουσουλμάνους της Αν. Ρωμυλίας στα επεκτατικά της σχέδια. Μια ένταση ή και κρίση στις σχέσεις Βουλγαρίας-Τουρκίας είναι οποιαδήποτε στιγμή πιθανή.

B) Το εσωτερικό μέτωπο

Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι από τους πιο ομογενείς της Ευρώπης. Το σύνολο, σχεδόν, των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης (το 1% του πληθυσμού) δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν τους τυχοδιωκτισμούς της Άγκυρας. Υπάρχει κι ένας ασήμαντος αριθμός κατοίκων της ΒΔ Μακεδονίας, που μιλούν με το γνωστό ιδίωμα, που επίσης δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν όργανα των ακραίων κύκλων των Σκοπίων. Όλοι οι άλλοι Έλληνες είναι μια φυλή, μιλούν μια γλώσσα και έχουν το ίδιο θρήσκευμα. Οι διαθέσεις τους προς την τουρκική εξουσία είναι εχθρικές, λόγω των γενοκτονιών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και των Νεοτούρκων. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν είναι καλή, αλλά τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι εκρηκτικά.

Αντίθετα, η Τουρκία βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, ίσως και απ' όλες τις χώρες του κόσμου. Από τα 60 εκατ. των κατοίκων της, τα 20 εκατ. είναι Κούρδοι. Δεκάδες χιλιάδες αντάρτες Κούρδοι πολεμούν για την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν στα Ν.Α. της τουρκικής επικράτειας. Για να μη βρискουν υποστήριξη από το πληθυσμό, ο τουρκικός στρατός καίει συνεχώς κουρδικά χωριά και οι κάτοικοί τους συσσωρεύονται στις μεγαλουπόλεις, αναζητώντας ένα κομμάτι ψωμί, κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι πόλεις αυτές είναι ηφαιστεια έτοιμα να εκραγούν. Στους Κούρδους απαγορεύεται να μιλούν ακόμη και τη γλώσσα τους.

Παρά τις γενοκτονίες των Ποντίων (200.000 νεκροί), των Ασσυριών και των Αρμενίων (1,5 εκατ. νεκροί) και την ανταλλαγή των πληθυσμών στις αρχές του 20^{ου} αιώνα, άλλαξαν ~~πρω~~ επισήμως όνομα και θρήσκευμα, αλλά κρυφά κρατούν και την εθνική τους συνείδηση και το θρήσκευμά τους. Οι Κούρδοι, οι Ασσύριοι, οι Πόντιοι και οι Αρμένιοι έχουν, προφανώς, ένα τρομερό μίσος κατά του τουρκικού κράτους και βλέπουν τους Έλληνες ως ελευθερωτές ή συμμάχους.

Αλλά και οι υπόλοιποι απλοί άνθρωποι δεν έχουν ανθελληνικά αισθήματα, όπως διαπιστώνουν οι τουρίστες, που επισκέπτονται την Τουρκία. Μέχρι το 1935 η λέξη <<Τούρκος>> εθεωρείτο βρισιά. Το ανθελληνικό μίσος διακρίνει μόνο την άρχουσα κάστα κι όσους φιλοδοξούν να ενταχθούν σ' αυτήν. Οι γέροντες Τούρκοι της Μ. Ασίας λένε ότι, από τότε που έφυγαν οι Έλληνες, η ζωή τους έγινε χειρότερη. Αυτό, άλλωστε, είχε προβλέψει ο Τούρκος βουλευτής της Τραπεζούντας Αλή Σουκρή, που είχε ταχθεί το 1922 μέσα στην τουρκική Βουλή κατά της ανταλλαγής των πληθυσμών, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα: <<Το διώξιμο των Ελλήνων από την Τουρκία θα έχει μοιραίες συνέπειες για την οικονομία και την πρόοδο μιας χώρας ρημαγμένης, που έχει όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη από την πιο δραστήρια και προοδευτική μειονότητά της>>.

Την εικόνα ενός κοινωνικού ιστού έτοιμου να διαλυθεί συμπληρώνουν οι θρησκευτικές διαμάχες (24 εκατομ. Αλεβίτες, που ξεσηκώθηκαν με άγριες διαθέσεις κυρίως στην Κωνσταντινούπολη πριν ένα χρόνο) και τα πολύ σοβαρότερα από τα δικά μας οικονομικά προβλήματα (πληθωρισμός 70% κτλ).

Γιατί δεν ενημερώνεται ο ελληνικό λαός από τους πολυλογάδες της κυβέρνησης και των καναλιών γι' αυτά τα προβλήματα που έχει η Τουρκία;

Γ) Η στρατιωτική ισορροπία

Η Τουρκία διαθέτει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από την Ελλάδα στο στρατό ξηράς. Αλλά σε μια πιθανή αναμέτρηση Ελλάδας - Τουρκίας τον καθοριστικό ρόλο θα παίζουν η Αεροπορία και το Ναυτικό, όπου υπάρχει μια αναλογία δυνάμεων περίπου 7:10. Με δεδομένο ότι η Τουρκία πρέπει να έχει συγκεντρωμένες δυνάμεις και Ν.Α. (Κούρδοι, Ιράκ, Συρία) και Β.Α. (Αρμένιοι, Γεωργιανοί, Ρώσοι) και Β.Δ. (Βουλγαρία, Ελλάδα) είναι φανερό ότι στο Αιγαίο και την Κύπρο η Τουρκία δέ μπορεί να συγκεντρώσει μεγαλύτερη αεροπορική και ναυτική δύναμη από την Ελλάδα. Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι του 1995 και αναφέρονται σ' όλα τα ειδικευμένα

περιοδικά όλου του κόσμου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

	ΕΛΛΑΔΑ	ΤΟΥΡΚΙΑ
Μαχητικά	335	460
Αναγνωριστικά	25	54
Μεταγωγικά	35	90
Εκπαιδευτικά	127	232
Ελικόπτερα	20	60

ΝΑΥΤΙΚΟ

	ΕΛΛΑΔΑ	ΤΟΥΡΚΙΑ
Φρεγάτες	12	20
Κορβέτες	5	-
Αντιτορπιλικά	8	-
Ελαφρά (με Λιμενικό)	166	202
Υποβρύχια	8	19
Ναρκαλιευτικά	20	35
Αποβατικά	41	60
Βοηθητικά	61	164
Αεροπλάνα	27	17

Αρκετές επεξηγήσεις στους πίνακες αυτούς έχουν σημασία, αλλά η γενική εικόνα που δίνουν είναι η πραγματική. Υπάρχει ισοροπία. Από κει και πέρα, λοιπόν, σημασία έχει το ηθικό και η αποφαστικότητα. Ο ελληνικός λαός απέδειξε το 1940 ότι υπερφαλαγγίζει μια κυβέρνηση, που δεν τον εκφράζει και δεν τον προετοιμάζει για την υπεράσπιση της πατρίδας του. Μια τέτοια τάση παρατηρήθηκε και στην κρίση της Ίμιας. Τα λόγια των συγγενών των τριών νεκρών στρατιωτικών είναι ενδεικτικά του γενικότερου κλίματος <<Αν χρειαστεί θα δώσουμε κι άλλα παιδιά>>, είπε ο πατέρας του ενός. Για τους λαούς της Τουρκίας το πιο σημαντικό δεν είναι η Ίμια ή η Κύπρος, αλλά η δική τους ελευθερία. Η ειρήνη είναι καλή για όλους, αλλά πιο πολύ για την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, που τρέμει την ανακίνηση ενός νέου <<ανατολικού ζητήματος>>.

ΟΖΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οι μουσουλμάνοι της Βουλγαρίας, παίρνοντας θάρρος από την τουρμυική πρόκληση της Ίμιας και την υποχωρητικότητα της κυβέρνησης Σημίτη, ήρθαν σε ανοιχτή ρήξη με τη βουλγαρική κυβέρνηση, με αφορμή την ακύρωση της εκροής ενός δημάρχου. «Θα μαούν τα πάντα», απείλησε ο αρχηγός του κόμματός τους Αχμέτ Νζογκάν, ενοχλημένος από τη φιλελληνική στάση της Βουλγαρίας.

Το αποτέλεσμα, βέβαια, ήταν αρνητικό για την Τουρκία, γιατί οφύνηκαν περισσότερο οι σχέσεις της με τη Βουλγαρία. Το κλίμα απομόνωσης της Τουρκίας στα Βαλκάνια συμπληρώνεται με την είσχνημη άρνηση της Αλβανίας και της FYROM να δεχτούν την Τσιμπέρ επί διάρκεια της κρίσης της Ίμιας.

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στη χώρα μας οι προγραμματικές δηλώσεις κατά κανόνα περιέχουν γενικόλογες αναφορές, έτσι ώστε οι εκάστοτε κυβερνήσεις να μη δεσμεύονται έναντι του ελληνικού λαού. Να μπορούν, δηλ., να ισχυρίζονται ότι κάθε αντιλαϊκή τους απόφαση και πράξη περιέχεται στις προγραμματικές τους δηλώσεις.

Το μόνα ενδιαφέροντα μέσα στο περιεχόμενό τους είναι τα "μηνύματα" που κρύβονται προς τα διάφορα ισχυρά συμφέροντα ντόπια και ξένα και που θα πρέπει να αναγνωρίζονται από κάθε πολίτη.

Οι πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις δεν ξέφυγαν από το πλαίσιο αυτό, αν και η ενορχηστρωμένη διαφήμιση σε όλους τους τόνους από τα ΜΜΕ για τον "εκσυγχρονιστή" Σημίτη δημιουργούσε την προσδοκία στους ανυποψίαστους ότι θα υπήρχαν σοβαρές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική.

Το βασικό "μήνυμα" των προγραμματικών είναι η πλήρης υποταγή στις κατευθύνσεις της "Ευρωπαϊκής Ένωσης". Οι επί μέρους πολιτικές έχουν τη σφραγίδα του Μάιαστριχτ και της περιβόητης "σύγκλισης".

Διοικητική Διάγνωση

Υιοθετείται πλήρως με τις προγραμματικές η επιδίωξη της "ΕΕ" για την αποδιάρθρωση και την αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας της χώρας με την προώθηση αυτοτελούς διοικητικής και οικονομικής περιφερειακής δομής.

Η καθιέρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προωθείται από την "ΕΕ", για να ελέγχει πλήρως την Ελλάδα με τη διαμόρφωση "φιλοευρωπαϊκών" τοπικών εξουσιών μέσω των περιφερειακών χρηματοδοτήσεων. Ηδη τα φερέφωνα τους (στελέχη ΣΥΝ κλπ) τολμούν να προβάλλουν επιχειρήματα για ανεξαρτησία περιοχών από την Ελλάδα και τη σύνδεσή τους απευθείας με την "ΕΕ".

Η Τουρμία στην ΕΟΚ

Ο κ. Σημίτης αναγνωρίζει την "ανάγκη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας", ώστε με την τελωνειακή ένωση, για την οποία δεν προβάλαμε βέτο με

πρωτεργάτη τον ένθερμο υποστηρικτή των Σημίτη (φιλογερμανοί αμφότεροι) Γ.Α. Μαγκκάκη, να μην ενοχλήσουμε τα συμφέροντα των "εταίρων" μας. Η τελωνειακή ένωση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της χώρας μας, όπως παλαιότερα έχουμε αναλύσει στην "Ε", τόσο από εθνική όσο και από οικονομική άποψη.

«Μακεδονία» τα Σκόπια

Τα Σκόπια αναφέρθηκαν πλέον ως Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που η συνεργασία μαζί τους "αποτελεί βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα στη Βαλκανική". Το "μήνυμα" προς όλους τους "ενδιαφερόμενους" είναι σαφές. Η κυβέρνηση Σημίτη θ' αναγνωρίσει τα Σκόπια, τουλάχιστον, με σύνθετο όνομα, δηλ. ο όρος Μακεδονία, κατά το νέο πρωθυπουργό, δε θ' αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα και δε θα είναι μέσο για νέες εδαφικές διεκδικήσεις του εθνικού μας χώρου.

Μίλησε ακόμη για "μικρότερο δυνατό κόστος" στις αμυντικές δαπάνες στο μέσο της πρόσφατης τουρκικής πρόκλησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ασφάλεια της χώρας θα στηριχθεί στις "συμμαχίες" της με το ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ.

Λιτότητα και ιδιωτικοποίηση

Οι "εταίροι" μας ας μην ανησυχούν. Ο κ. Σημίτης ακολουθεί πειθήνια τις εντολές τους.

Η μονόπλευρη λιτότητα θα συνεχισθεί αδιατάρακτα. Ανάπτυξη "βαφτίζεται" η αποκρατικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων "ώστε να υπαχθούν σε συνθήκες ανταγωνιστικής λειτουργίας στην αγορά", με πρώτο τον ΟΤΕ, μια και η γραμμή της "ΕΕ" είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση του τομέα των επικοινωνιών.

Στα νοσοκομεία προετοιμάζεται επίσης η ιδιωτικοποίηση, προβλέποντας μονάδες διοίκησης και διαχείρισης (management). Είναι δε βέβαιο ότι οι τομείς αυτοί θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες, που θ' αποκομίσουν τεράστια κέρδη, με το στερεότυπο ισχυρισμό ότι το δημόσιο είναι ανίκανο να τους αναλάβει.

Χτύπημα στους αγρότες

Οι αγρότες ας μην ελπίζουν. Ο κ. Ση-

ΣΧΟΛΙΑ

Αυτοί είναι <<εκσυγχρονιστές>>

Δεν πρόλαβαν ν' αναλάβουν και ο νέος υπουργός Δημ. Τάξης (συνέταιρος και <<πολιτικός>> κολλητός του Γ. Γενηματά) Κ.Γείτονας προκήρυξε διαγωνισμό για την επιτήρηση των ελληνοαλβανικών συνόρων από ιδιωτικές εταιρίες ! Ήδη 34 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον! Αν αφήσουμε τους <<εκσυγχρονιστές>> να μας κυβερνούν , σε λίγο θα δώσουν και τα βόρεια σύνορα και μετά τα ελληνοτουρκικά !

Δεν ξέρουν ότι τα σύνορα τα φυλάει μόνο αυτός που αγαπάει την πατρίδα του , ενώ οι σεκιουριτάδες ενδιαφέρονται μόνο ποιος θα τους δώσει πιο πολλά ; Η το κάνουν , επειδή ακριβώς το ξέρουν ;

Απίστευτα πράγματα

Το άθλιο συγκρότημα Λαμπράκη, για καλύψει τον προστατευόμενό του Σημίτη , δημοσίευσε έναν ψευδή διάλογο Σημίτη -Λυμπέρη σχετικό με την Ίμια . Οι άτιμοι στηρίχτηκαν στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δεν κάνουν δηλώσεις .

Αλλά ο ΑΓΓΕΘΑ <<διέρευσσε κατά λάθος>> τον αληθινό διάλογό του με το Σημίτη (και καλά έκανε!) <<Απίστευτα πράγματα >> , αναφώνησαν οι υποκριτές και αντικατέστησαν το Λυμπέρη .

Πράγματι απίστευτα πράγματα , να μη ζητεί κανείς ευθύνες από το συγκρότημα Λαμπράκη , που έγραψε ένα ψεύδος , που ρίχνει το ηθικό του λαού , και να θεωρείται υπεύθυνος ο Λυμπέρης , που αποκατέστησε την αλήθεια , που ανυψώνει το ηθικό του λαού !

Αρνητικό και θετικό

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με τους διάφορους Βότσηδες , στην απελπισμένη προσπάθεια να

στηρίξει κι αυτή το Σημίτη μετά το ρεζίλι του στην Ίμια , προσπάθησε να τρομοκρατήσει το λαό με άρθρο της , που έλεγε ότι , αν γινότανε πόλεμος , οι Τούρκοι θα καταλάμβαναν το Καστελλόριζο , θα βομβάρδιζαν τα νησιά μας , θα... , θα...

[τα γνωστά σχέδια που έχει κάθε χώρα , σε ενδεχόμενη σύρραξη με μια γειτονική της] .

Ποιος ξέρει πόσος κόσμος θα ξεσηκώθηκε κι ύστερα από λίγες μέρες (4/2) με πηχναίους τίτλους στην 1^η σελίδα η ίδια εφημερίδα έγραφε : <<Ιδού το σχέδιο ...>> αναφέροντας αντίστοιχες λεπτομέρειες των ελληνικών σχεδίων (βομβαρδισμός διυλιστηρίων Σμύρνης , ναυτικών βάσεων κτλ) .

Συμπέρασμα 1^ο : έτσι ασκείται η έντιμος (κατά τον κ. Φυντανίδη) δημοσιογραφία!

Συμπέρασμα 2^ο : Μπροστά στην οργή του ελληνικού λαού αναγκάζονται να συμμορφωθούν !

Σχιζοφρένεια το Μάαστριχτ !

Ποιος το είπε , κύριοι ευρωλιγούρηδες ; Ο μέχρι πριν λίγο πρόεδρος σας Ζακ Ντελόρ !

Μαύρο το μέλλον της ΕΟΚ ! Ποιος το είπε; Ο καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ (1/2/96), αν και τα περισσότερα ΜΜΕ "έπνιξαν" τη δήλωση . Εσείς , βεβαίως , πάντοτε πιστοί δούλοι , θα είστε βασιλικότεροι του βασιλέως σας!

Μην τα ξεχνάμε!

Διαμαρτύρεται ο Άκης , γιατί ο Σημίτης διόρισε τον αντιπασοκικό Καρατζά διοικητή της Εθνικής Τράπεζας . Σωστά .

Αλλά , Άκη , ο πρώτος διοικητής Παναγόπουλος τι σχέση είχε με το ΠΑΣΟΚ ; Καμμία . Απλώς τον υπέδειξε η αγγλική πρεσβεία και η σύζυγος Παναγοπούλου διετελέσε ευνοούμενη του Ανδρέα . Προσωπικός φίλος ήταν και ο Μίρκος . Να μην ξεχνάμε ...

Οι δεξιοί Τεσαίωσαν!

Ποιος φανταζόταν ποτέ πως οι δεξιοί, εκτός από το λαουτίλικο που παραδοσιακά γηφίζουν όποιο δεξιό επίσημο ηχέρι, θα γίνονταν έταλλοι υποστηρικτές ενός πρωθυπουργού του ΠΑΣΟΚ ! Δεν είναι μόνο ο Μιτσοτάκης . Ούτε ο αφελής Ανδριανόπουλος . Είναι οι δεξιοί που δεν παίρνουν γραμμή .

Οι μικρομεσαίοι, που θέλουν να ξεχωρίσουν ως ... αριστοκράτες που γνωμάρουν βρει ελληνικό . Οι νεοδεξιοί...

Χτύπημα στην Αμερ. Πρεσβεία

Σάσεισαν φαίνεται εντελώς οι διάφορες μερίδες των Αμερικάνων με τις πρόσφατες εξελίξεις στην χώρα μας (εκλογή Σημίτη, κρίση στο Αιγαίο, αλλαγές στο Ε.Δ κλπ). Η μια μερίδα προσπαθεί να "μαζέψει" την αμερικάνικη ανάμιξη στην κρίση, ενώ η άλλη επιχειρεί να πιέσει προβάλλοντας την "τρομοκρατία" με το "αποτυχημένο" χτύπημα στο μόντερας της Αμερικάνικης Πρεσβείας που "έχεδιασαν" οι μουσικές υπηρεσίες τους.

Σωστά, αλλά οι εν ενεργεία!

Ο ναύαρχος Λυμπέρης παραινώντας στο διάδοχό του καταφέρθηκε κατά των Ξένων « κύκλων », του ΝΑΤΟ, των « ενομιμαχών » κλπ ότι μας προτρέφουν και μας οδηγούν σε υποτέλεια , σε ταπεινώσει . Καλώς . Γιατί όμως δεν τα έλεγε νωρίτερα ; Τότε θα άξιζαν . Οι εν ενεργεία αδιωματικοί λοιπόν ! Δημόσια!

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**Σκέψεις για εκλογές και αναδιοργάνωση**

(συνέχεια από τη σελ. 1)

πάει ενισχυμένος στο Συνέδριο, αλλά πάλι δε θα είναι σίγουρος. Υπάρχει και η υπόσχεσή του για εξάντληση της 4ετίας, αλλά οι υποσχέσεις... Σκέπτεται και την απλή αναλογική, ίσως με την κρυφή ελπίδα ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργός σχηματίζοντας κυβέρνηση με άλλα κόμματα.

Η αντανάκλαση στη Ν.Δ.

Στη Ν.Δ. επικρατεί ανάλογη κατάσταση. Ο Μητσοτάκης στηρίζει ανοιχτά το Σημίτη. Διαφωνεί ανοιχτά με τον Έβερτ για την αποχώρησή του από τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις. Διαφωνεί με τον Έβερτ και για το Μακεδονικό (υποστηρίζει σύνθετο όνομα) και για τα ελληνοτουρκικά (όπως πάντα, ανοιχτά υπέρ της Τουρκίας). Επεισόδιο Έβερτ-Βαρβιτσιώτη μπροστά στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο, όταν ο πρώτος απαγόρευσε στο δεύτερο να κάνει δηλώσεις. Ο Μάνος βγήκε στη Βουλή και υποστήριξε τη μετοχοποίηση στον Ο.Τ.Ε, τη στιγμή που ο Έβερτ ετοιμαζόταν για σκληρή κόντρα.

Διακομματικές συμμαχίες

Έτσι, την υποστήριξη που δε βρίσκει ο Σημίτης από το κόμμα "του", τη βρίσκει από τους Μητσοτάκη κ.λ.π. Τα Μ.Μ.Ε., λοιπόν, που δεν ήθελαν ούτε ζωγραφιστό το Μητσοτάκη, άλλαξαν γραμμή. Θαυμασμός για το Μητσοτάκη!! <<Όωση σοβαρότητας στην ερτζιανή αρλουμπολογία των ημερών>>, έγραψε ο <<υπεραριστερός>> τσάτσος Γ. Βότσης. <<Αριστος>>, είπε και ο Φ. Κουβέλης του ΣΥΝ. Επιστρατεύονται, δηλ., και οι <<ευρωλιγούρηδες>> του ΣΥΝ, που ζητούν από το κόμμα τους ανοιχτή στήριξη Σημίτη, ελπίζοντας και σε κανένα κόκκαλο από την εξουσία. Αναζητούνται κι άλλοι από τα σπίτια τους. Ο Ανδριανόπουλος στις 30/1 κολακεύει το Σημίτη (<< οι απόψεις του πολύ πιο προχωρημένες από εκείνες που θα μπορούσε να παρουσιάσει μια παραδοσιακή Ν.Δ. >>) και επιτίθεται στη Ν.Δ., που <<παραπαίει σ' ένα πολιτικό χώρο απροσδιόριστο>>. Ολ' αυτά είναι ενδείξεις ότι χαλαρώνουν οι ιστοί των μεγάλων κομμάτων και τείνει να διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό αντίστοιχο με την ξένη προστασία (σύγκλιση φιλοεοικικών απ' όλα τα κόμματα κ.τ.λ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

(συνέχεια από τη σελ. 6)

μίτης τους επιφυλάσσει "αναδιάταξη της γεωργικής παραγωγής" και "προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού στις νέες απαιτήσεις". Σε απλά ελληνικά αυτά σημαίνουν ότι, ενόψη της κατάργησης της κοινής αγροτικής πολιτικής της "ΕΕ" (δηλ. ενισχύσεις και επιδοτήσεις) μετά τις συμφωνίες της GATT, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να μην είναι ανταγωνιστικά όχι μόνο των άλλων κοινοτικών, αλλά και των προϊόντων των χωρών που έχουν προτιμησιακές συμφωνίες με την "ΕΕ" (πχ Τουρκία, Τυνησία).

Λόγω του περιορισμού της αγροτικής παραγωγής και του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, που έχουν ως στόχο, προβλέπουν τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, χωρίς φυσικά να λένε ότι το πλεονάζον αγροτικό δυναμικό δε θα έχει ελπίδα εργασίας και θα βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικοοικονομικού περιθωρίου.

Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και γενικά οι κοινωνικές ομάδες με χαμηλά εισοδήματα, που ως τώρα είχαν κάποιες κοινωνικές παροχές, θα πρέπει κατά τον κ. Σημίτη να μην υπολογίζουν πλέον σάντες μια και "Η στήριξη δεν πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αντίθετα να έχει σαφή στόχο και γνωστή εκ των προτέρων ημερομηνία λήξης...".

Η παράσταση απέτυχε

Η "παράσταση" των προγραμματικών δηλώσεων, που είχε στηθεί έντεχνα, με στόχο να προβάλλει μέσω ενορχηστρωμένων "αναλύσεων", που θ' ακολουθούσαν στα ΜΜΕ, το ηγετικό "προφίλ" Σημίτη, είχε παταγώδη αποτυχία μετά το φιάσκο της Ιμια. "Πριν αλέκτωρα φωνήσαι", είδε όλος ο ελληνικός λαός πόσο ξενόδουλος και λίγος είναι.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ;

Πέρασε στα γυλά η τρομακική είδηση για το πρόγραμμα κατασκευής ατομικών-πυρηνικών όπλων από τους Γερμανούς. Στις απειρήσεις απάντησαν πως, όπως και οι άλλοι, έχουν και αυτοί δικαίωμα. Όλοι όμως δεν είναι Γερμανοί, υπογράφει ναζιστές διαλαδή. Ο κίνδυνος είναι πασιφανής. Αν ο Χίτλερ είχε προφτάσει να κατασκευάσει τα βόμβες, δε θα υπήρχε ανθρωπότητα ή θα είμασταν οι εκλάβοι ως Αφρική φυλής...