

η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΑΣΚΕ

ειδική έκδοση

δρχ. 200



Μάρτης '97

αρ. φύλλου 63

Γραφεία : Τζωρτζ 12, 7^{ος} όροφος, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, τηλ. 3822315, fax 3819887

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Ν' ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη λένε σήμερα, έχει επηρέασει σημαντικά σ' αυτά τα 15 χρόνια τη ζωή του κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Εφ' όσον παραμείνουμε μέλος της ΕΟΚ, θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, προς το χειρότερο, δυστυχώς.

Η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέρχονται η μια μετά την άλλη κατηγορία αγροτών, το τεράστιο και αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, το κλείσιμο ελληνικών επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων, μεγάλων), ο εξευτελισμός μισθών και συντάξεων, η υποβάθμιση της παιδείας, η ογκούμενη διαφθορά είναι μερικά αποτελέσματα των «οδηγιών» που έρχονται από τις Βρυξέλλες. Τα χρυσά κουντάλια», που μας είχαν

υποσχεθεί, τα εξασφάλισαν μόνο οι «ημέτεροι» της ΕΟΚ, κι αυτοί με δικά μας χρήματα.

Ταυτόχρονα η ΕΟΚ προωθεί τον αφελληνισμό μας, στερώντας μας σταδιακά τη γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμά μας, τον πολιτισμό μας. Σ' όλα τα εθνικά μας προβλήματα παίρνει θέση εχθρική προς την Ελλάδα. Είναι σύμπτωση;

Και μέχρι την ένταξη (1980) η κατάσταση στη χώρα μας δεν ήταν καλή, γιατί υπήρχε και τότε εξάρτηση και υποτέλεια στους Αμερικανούς και τους Δυτικοευρωπαίους. Άλλα με την ένταξη τα πράγματα χειροτερεύουν κατά πολύ. Η αποχώρηση από την ΕΟΚ είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για οποιοδήποτε βήμα προόδου, αλλά ακόμη και για την επιβίωσή μας ως έθνους.



Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ



Ο ρόλος της ΕΟΚ είναι για την Ελλάδα περισσότερο καταστρεπτικός από κάθε άλλη χώρα. Άλλα και στις άλλες χώρες άρχισε να γίνεται κατανοητός ο ρόλος της και δημιουργείται ήδη αντεοκικό ρεύμα. «Όλοι θέλουν να μπουν», μας λένε οι υπηρέτες της ΕΟΚ. Μέγα ψέμα :

Η Νεοβρηγία αρνήθηκε σε 2 δημοψηφίσματα να ενταχθεί στην ΕΟΚ. Αποτέλεσμα : όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει καμια οικονομική κρίση, αλλά διευρύνει τις κοινωνικές παροχές και ταυτόχρονα αυξάνει τις κρατικές αποταμιεύσεις στις Τράπεζες της Ελβετίας!

Αντίθετα απ' όλες τις χώρες που μπήκαν στην ΕΟΚ!

Η Μάλτα, που είχε κάνει αίτηση να ενταχθεί στην ΕΟΚ, ανακοίνωσε δια του πρωθυπουργού της Αλφρεντ Σαντ ότι «δεν επιθυμούμε πλέον να γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αποχωρούμε από τη Σύμπραξη για την Ειρήνη (του NATO). Η Μάλτα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, που δεν έχει ρόλο σε τέτοια προγράμματα». Η Μάλτα δε θέλει την ένταξη στην ΕΟΚ, γιατί, όπως λέει, «μόνο έτσι θα



προστατεύει τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό της».

Η Σουηδία μέχρι να μπει στην EOK ήταν υπόδειγμα κράτους πρόνοιας. Όταν μπήκε άρχισε η κρίση και η λιτότητα. Στο δημοψήφισμα το 48% είπε OXI στην ένταξη. Σήμερα οι ίδιοι εκτιμούν ότι, αν ξαναγινόταν δημοψήφισμα, το OXI θα ήταν 65%, γι' αυτό και η νομισματική ένωση θα περάσει μόνο από τη Βουλή.

Στη **Δανία**, που μπήκε στην EOK ύστερα από 2(!!) δημοψηφίσματα, (γιατί δεν ξαναψηφίζουν και όσοι είπαν «ναι»), επικρατεί ανάλογη κατάσταση. Ηδη κατετέθει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, για ακύρωση της πράξης ένταξης, διότι «περιορίζει την εθνική κυριαρχία». Η **Γροιλανδία**, μόλις αποσχίστηκε από τη Δανία, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ένταξη της στην EOK, προφανώς για να προστατεύει την αλιεία της. Η **Ισλανδία** δεν εκδήλωσε επιθυμία ένταξης. Στη **Γαλλία** οι εργάτες, οι αγρότες και οι φοιτητές έχουν ξεσηκωθεί κατά των συνεπειών του Μάαστριχτ και οι διαδηλώσεις τους θυμίζουν το Μάη του '68. Άλλωστε η Γαλλία δέχτηκε την ένταξη της μόλις με 52% ΝΑΙ και 48% OXI, παρά την τεράστια μονομερή προπαγάνδα. Στη Μασαλία, παραδοσιακό προπύργιο των Σοσιαλιστών, στις εκλογές του '96 το Σοσιαλιστικό Κόμμα (ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της EOK) καταποντίστηκε στο 13%, ενώ οι κομμουνιστές και οι ακροδεξιοί (επειδή αντιτίθενται στην EOK) πήραν αντίστοιχα 37% και 27%!

Στην **Αυστρία**, χώρα ευημερίας και πρόνοιας, με την ένταξη άρχισαν τα σοβαρά προβλήματα: Οι φοιτητές διαδηλώνουν για τις περικοπές στην παιδεία. Η λιτότητα και η ανεργία προβάλλουν απειλητικά. Οι σοσιαλδημοκράτες, που πρωτοστάτησαν στην ένταξη της χώρας στην EOK, καταποντίστηκαν στις εκλογές του '96, σημειώνοντας στη Βιέννη το χειρότερο απότελεσμα τα τελευταία 80 χρόνια! Το ακροδεξιό κόμμα του Χάιντερ απογειώθηκε στο 28%, επειδή είναι κατά της EOK!

Στη **Φινλανδία** οι σοσιαλδημοκράτες, που, επίσης έβαλαν τη χώρα στην EOK, έχασαν την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές και νικητής αναδείχτηκε το κεντρώο κόμμα, που είναι αντίθετο στην EOK. Οι δύο πρώτοι σε ψήφους ευρωβουλευτές, ο κεντρώος Βέιρινεν και ο αριστερός Σέπενεν είναι οι επιφανέστεροι αντίταλοι του Μάαστριχτ.

Στην **Αν.Ευρώπη** (Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία) οι σοσιαλδημοκράτες, που κυβερνούν στην προοπτική της ένταξης στην EOK και τηρούν τις εντολές της EOK και του ΔΝΤ, έχασαν τις εκλογές. Βέβαια στην An. Ευρώπη κυριαρχεί ακόμη η αντίθεση προς τα προηγούμενα καθεστώτα. Άλλα σύντομα θα διαπιστώσουν οι λαοί τους ότι η παράδοση στις αγκαλιές της EOK, του ΔΝΤ και όλων των διεθνών οργανισμών του μεγάλου κεφαλαίου τους οδήγησε σε μια ακόμη χειρότερη κατάσταση.

Στην EOK δεν αντιδρούν μόνο λαϊκά στρώματα. Στην **Αγγλία** μια μεγάλη μερίδα της αστικής τάξης επιθυμεί την αποχώρηση από την EOK και υποστηρίζει ή μια αδέσμευτη πολιτική ή στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο Νόρμαν Λαμόντ, τέως υπουργός Οικονομικών του Συντηρητικού Κόμματος γράφει το 1994: «Θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την αποχώρηση από την E.E. Κάποια μέρα αυτό θα συμβεί και ίσως συντομότερα απ' όσο αναμένεται... Εάν επλέγαμε να αποχωρήσουμε απ' αυτό το τέρας της E.E., τότε θα κρατούσαμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας». Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της βρετανικής οικονομίας και του Σίτυ του Λονδίνου είναι εναντίον της ONE. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η Βρετανία ν' αποχωρήσει σύντομα από την EOK, όπως και κάποια από τις 3 σκανδιναβικές χώρες-μέλη, που βλέπουν να κατρακυλάνε, την ίδια στιγμή που η γειτονική Νορβηγία προοδεύει.

Παρ' όλα αυτά, αναμένεται να μπουν στην EOK αρκετές από τις χώρες που έχουν κάνει αίτηση ένταξης. Ο μόνος λόγος για να ανήκει ή να ενταχθεί μια περιφερειακή χώρα στην EOK είναι ότι επικρατεί στη χώρα αυτή η μερίδα της αστικής τάξης που αδιαφορεί για την καταστροφή της πατρίδας της και προτιμάει το εύκολο (αλλά προσωρινό) κέρδος του μιζαδόρου από το (έστω καπιταλιστικό) κέρδος μιας εθνικής παραγωγής.

* * *

Η αντίδραση στην EOK είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός. Φυσικά, λύση δεν είναι ούτε η ενίσχυση ακροδεξιών ή συντηρητικών κομμάτων, ούτε των παραδοσιακών K.K., ούτε η αποχή και η απάθεια. Τουλάχιστον για τις περιφερειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, κατά τη γνώμη του ΑΣΚΕ, προοπτική υπάρχει μόνο με το σοσιαλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Περισσότερα στο τέλος του αφιερώματος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Αγροτική Παραγωγή

Οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι πιο ευνοϊκές για την αγροτική παραγωγή, σε σχέση με τις χώρες της Β. Ευρώπης. Θα έπρεπε, λοιπόν, στα πλαίσια της ΕΟΚ τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να είναι πιο ανταγωνιστικά σε τιμή και ποιότητα και να κατακλύσουν τις αγορές της ΕΟΚ. Το αντίθετο συνέβει. Πριν μπούμε στην ΕΟΚ οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΟΚ ήταν περισσότερες από τις εισαγωγές. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Οι Ελληνες αγρότες βλέπουν ότι οι τιμές των προϊόντων τους, όχι μόνο δεν ακολουθούν τον πληθωρισμό, αλλά πέφτουν. Με τις ποσοστώσεις που επιβάλλει η ΕΟΚ, ήταν κάποια χρονιά υπάρχει μεγάλη παραγωγή, οι αγρότες, αντί να πανηγυρίζουν, πληρώνουν πρόστιμο στην ΕΟΚ! Οι αποφάσεις της ΕΟΚ ευνοούν με προκλητικό τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών σε βάρος της Ελλάδας. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα, δε λένε μια δικαιολογία. Απλώς, κρατούν χωρίς ενημέρωση τον ελληνικό λαό.

Καλύπτοντας λίγο αυτό το κενό αναφέρουμε μερικά στοιχεία από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΑ της 18/2/97 για μερικούς τομείς της αγροτικής μας παραγωγής (τα σχόλια στις αγκύλες δικά μας).

Κτηνοτροφία: Η ελληνική κτηνοτροφία πήρε τον κατήφορο με την ένταξη στην ΕΟΚ. Τα πρώτα χρόνια της ένταξης εφαρμόζοντάν τα ΝΕΠ (νομισματικά εξισωτικά ποσά). Τα ΝΕΠ λειτουργούσαν ως επιδότηση εισαγωγής. Πλήρωνε η ΕΟΚ [και με δικά μας χρήματα], για να έρχονται φτηνά στην Ελλάδα τα κρέατα των βόρειων χωρών! [Γιατί δεν πλήρωνε και τα ελληνικά, να φτάνουν φτηνά στις βόρειες χώρες;]. Ετοι δε μπορούσαν να πουλήθουν τα ελληνικά κρέατα (μοσχαρίσια, χοιρινά), οι κτηνοτρόφοι υπερχρεώθηκαν και πολλοί εγκαταλείπουν την παραγωγική διαδικασία, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι πολύ ελλειμματική σε κτηνοτροφικά προϊόντα [και με δεδομένο ότι το κλίμα της Ελλάδας είναι πολύ ευνοϊκότερο για την κτηνοτροφία (ηλιοφάνεια κτλ.) σε σχέση με τις βόρειες χώρες π.χ. την Ολλανδία]. Παράγουμε 200.000 τόνους βοδινού και χοιρινού κρέατος και

εισάγουμε 250.000 τόνους. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι στην πρώτη θέση των εισαγωγών, μπροστά κι από το πετρέλαιο!

Το ίδιο διάστημα εξοντώθηκαν οι συνεταιριστικές βιομηχανίες γαλακτομικών προϊόντων. Το 80% του ποσού που είχε εγκριθεί για εκσυγχρονισμό των γαλακτοβιομηχανιών δόθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία! [σκεφτείτε μίζες!].

Βαμβάκι: Το βαμβάκι τα τελευταία χρόνια έγινε το πρώτο ελληνικά προϊόν. Παρ' ότι η ΕΟΚ είναι ελλειμματική σε βαμβάκι, έχει επιβάλει στην Ελλάδα πλαφόν παραγωγής 860.000 τόνους. Πέρσι η Ελλάδα παρήγαγε 1.200.000 τόνους και (με τέλος συνυπευθυνότητας 90 δρχ το κιλό) χάσαμε ως χώρα 110 δις δρχ μόνο από το βαμβάκι! [που δε θα τα χάναμε, αν δεν είμασταν στην ΕΟΚ. Η τιμή του βαμβακιού έπεσε από 320 δρχ το 1994, σε 310 το 1995 και 280 δρχ το 1996 και μάλιστα με μειωμένη παραγωγή και χωρίς «κλεψίες», που τις ανεχόταν μέχρι φέτος η ΕΟΚ. Έτσι οι βαμβακοπαραγωγοί περιήλθαν σε απελπιστική κατάσταση.]

Αυτέλια: [Το σταφύλι και το κρασί είναι παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα από την αρχαιότητα. Η παραγωγή και η κατανάλωση κρασιού είναι για τους Ελληνες κάτι πολύ περισσότερο από επαγγελματική ενασχόληση. Είναι στοιχείο πολιτισμού]. Μέχρι σήμερα η παραγωγή ήταν ελεύθερη. Τώρα η Επιτροπή της ΕΟΚ έχει προτείνει να ξερριζωθούν 70.000 στρέμματα στην Ελλάδα [τη στιγμή που φυτεύονται αμπέλια στη Βαναρία!], να μειωθούν οι τιμές και να μπει ποσόστωση της παραγωγής. Επίσης, να επιτραπεί η χρήση ζάχαρης στα κρασιά!

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί ή τείνει να επικρατήσει και στα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα και την αλεία. Γίνεται επίθεση κατά των Ελλήνων αγροτών, για να προωθηθούν τα αγροτικά προϊόντα των ισχυρών χωρών. Σ' αυτή την επίθεση συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση (!!), όχι μόνο με τα μέτρα που παίρνει, αλλά και με την εκστρατεία συσκότισης και ψευδολογίας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Παρισιού Κ. Βεργόπουλος, χωρίς να είναι αντίθετος της ΕΟΚ, έχει

τουλάχιστον την εντιμότητα να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Γράφει:

- Παρουσιάζονται οι Ελληνες αγρότες ως οι ευνοημένοι των κρατικών και κοινοτικών επιδοτήσεων, ενώ είναι γνωστό ότι χορηγούνται πενταπλάσιες σε ύψος ενισχύσεις στους βόρειους συναδέλφους τους.
- Στιγματίζεται η ισχύουσα στην Ελλάδα μερική αγροτική φοροαπλλαγή, ενώ είναι γνωστό ότι οι Ελληνες αγρότες καταβάλλουν ήδη υψηλότερους αναλογικά φόρους εισοδήματος απ' ό,τι οι πλείστοι των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.
- Ενοχοποιείται ο αγροτικός «υπερπληθυσμός» [και μας λένε ότι αμέσως πρέπει να μειωθεί στο μισό!], ενώ είναι γνωστό ότι η χώρα μας πάσχει από έλλειμμα εργατικών χεριών στην ύπαιθρο, όπως μαρτυρούν οι διογκούμενες εισαγωγές τροφίμων.
- Θρυλείται ο καταναλωτισμός στην ύπαιθρο, ενώ είναι γνωστό ότι το μέσο αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μόλις φτάνει το 1/5 του αντίστοιχου ευρωπαϊκού, με όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης.

[Ειδικά για τις ενισχύσεις μας λένε ότι καταργήθηκαν διεθνώς, γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν και στην Ελλάδα. Μέγα ψεύδος:] στη Σουηδία η συνολική στήριξη φτάνει στο 95% επί της αξίας παραγωγής, στη Φινλανδία 94%, στις ΗΠΑ 66%, στην Ιαπωνία 74%. Η ΕΟΚ δίνει το 50% του γενικού προϋπολογισμού της στην ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική)! Μόνο για τους Ελληνες αγρότες δεν υπάρχουν χρήματα!

* * *

Μερικοί «βιολεμένοι» αγανακτούν με τις κινητοποίησεις των αγροτών. Όταν, όμως, έρθει η δική τους η σειρά, θα απαιτούν τη συμπαράσταση όλων και θα είναι δυσάρεστο να διαπιστώσουν ότι έχουν μείνει μόνοι τους. Τι μπορούν να ικανουν οι αγρότες; Κανείς επίσημος φορέας δεν τους καθοδήγησε ν' αλλάξουν καλλιέργεια (αν αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν είναι), γιατί ο πραγματικός τους στόχος δεν είναι η προστασία του Ελληνα αγρότη, αλλά η καταστροφή των περισσοτέρων, για να πουλιούνται τα αγροτικά προϊόντα της ΕΟΚ ή χωρών με τις οποίες η ΕΟΚ έχει προτιμησιακές σχέσεις. Πού άλλού μπορούν να βρουν δουλειά οι αγρότες, αφού δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας, αλλά κάθε παραγωγικός τομέας που πλήττεται από την ένταξη στην ΕΟΚ; Ακόμη και τα κατασήματα κλείνουν και ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται.

* * *

Βιομηχανία - Βιοτεχνία

Πριν την ένταξη στην ΕΟΚ υπήρχε σημαντική ελληνική βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή, έστω με τα προβλήματά της. Απασχολούσε εργατικό δυναμικό, τρυφοδοτούσε την ελληνική αγορά (ώστε να μη χάνεται συνάλλαγμα με τις εισαγωγές) και ορισμένοι τομείς έκαναν εξαγωγές (τσιμέντα, υφάσματα, τρόφιμα, παπούτσια κ.ά.)

Μετά την ένταξη κλείνουν συνεχώς εργοστάσια. Τεράστια δάνεια κατασπαταλήθηκαν και τίποτα δεν πήγε για εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού ή για ανάπτυξη. Γίνεται ό,τι συμφέρει τους ξένους. Τους «πουλάμε» ακόμη και επιχειρήσεις κερδοφόρες π.χ. ΑΓΕΤ. «Αγοράζουν» ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στις οποίες κλείνουν συνήθως τα εργοστάσια και διατηρούν το εμπορικό δίκτυο, για να πουλάνε τα ξένα προϊόντα. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παρήγε αριστα προϊόντα σε πολύ φτηνότερες τιμές από τις ξένες εταιρείες, δηλ. ήταν ανταγωνιστική. Κατά παράβαση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού, η ΕΟΚ ανάγκασε τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες ν' ανεβάσουν τις τιμές! Δηλαδή η ΕΟΚ φτιάχνει τους νόμους της, για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα μόνο των ισχυρών χωρών. Αν καμιά φορά τύχει οι νόμοι να λειτουργούν υπέρ των ασθενέστερων, τους παραβαίνει! Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορούσε να κάνει τόσες εξαγωγές, ώστε όλοι οι Ελληνες να έχουν δωρεάν φάρμακα και ταυτόχρονα να υπάρχει μεγάλο κέρδος! Όμως οι αριθμοί υπουργοί με διάφορα τεχνάσματα έκλεισαν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία πχ. ΧΡΩΠΕΙ, ώστε να έχουμε μόνο εισαγόμενο φάρμακο, με μεγαλομεσάζοντα το Γιαννακόπουλο, οι τιμές να πενταπλασιαστούν και να θησαυρίζουν οι ξένες εταιρείες, που πουλάνε με 1000% κέρδος, όπως και οι υπόλοιποι μεγάλοι.

Δημόσιος Τομέας

Ένας από τους στόχους της ΕΟΚ είναι να αποδυναμώσει το δημόσιο τομέα. Απαιτεί μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και μείωση του μισθού τους, με το επιχείρημα ότι δεν παράγουν έργο. Άλλος ένας μύθος.

Πράγματι υπάρχουν υπεράριθμοι υπάλληλοι, αλλά σε μη παραγωγικές θέσεις (διοικητικοί, θυρωροί, αργόμισθοι). Όλοι αυτοί διορίστηκαν κυρίως μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, από κυβερνήσεις υποτελείς της ΕΟΚ, με καθαρά ρουσφετολογικά κριτήρια, για να κερδίζουν οι εοκόδουλοι τις εκλογές. Αντίθετα στις

παραγωγικές θέσεις υπάρχει έλλειψη προσωπικού π.χ. εκπαιδευτικοί, νοσηλευτικοί, τεχνικοί και εργατοτεχνίτες, που δουλεύουν σκληρά οι περισσότεροι και με χαμηλούς μισθούς.

Στόχος της ΕΟΚ δεν είναι να κάνει ορθολογισμό στο δημόσιο τομέα. Το αντίθετο. Θέλει να τον διαλύσει, να μην επιτρέψει τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και να ξεπουλήσει τις υπάρχουσες, αν και κερδοφόρες π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ. Ακόμη και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες έργα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να γίνουν από δημόσιες επιχειρήσεις π.χ. κινητή τηλεφωνία. Σκοπός το τεράστιο κέρδος του ιδιώτη και η αντίστοιχη μίζα του κυβερνώντος.

Ιδιαίτερη σκληρότητα επέδειξε η κυβέρνηση απέναντι στους εκπαιδευτικούς, παρά το μεγαλειώδη απεργιακό τους αγώνα. Οι άνθρωποι της ΕΟΚ δε βλέπουν τους εκπαιδευτικούς απλώς ως δημοσίους υπαλλήλους, που πρέπει να τους επιβάλουν την πολιτική της λιτότητας. Τους βλέπουν ως τους κατεξοχήν υπεύθυνους που τα ελληνόπουλα διατηρούν την εθνική τους συνείδηση και την πολιτιστική τους ταυτότητα, που μαθαίνουν το μάθημα της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας και όχι της μιζέριας και της υποταγής. Γι' αυτό προσπαθούν να συντρίψουν τους εκπαιδευτικούς. Άλλα και εδώ πέφτουν έξω στους υπολογισμούς τους.

Εμπόριο

Με τους νόμους της ΕΟΚ ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγούνται στο κλείσιμο και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους στην ανεργία. Οι μεγάλες ξένες εταιρείες ελέγχουν την αγορά, κυρίως μέσα από τη διαφήμιση, δημιουργούν πολυκαταστήματα, κρατούν χαμηλές τιμές για κάποιο χρόνο στα προϊόντα που θέλουν, επιβάλλουν (με όργανα τους κυβερνώντες) ωράρια και πολιτική ενοικίων που τις συμφέρει κι έτσι τα μικρά καταστήματα δε μπορούν ν' αντέξουν τον ανταγωνισμό.

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΟΚ

Μας λένε ότι θα δυστυχούσαμε, αν δε μας έδινε τόσα χρήματα η ΕΟΚ με τα διάφορα «πακέτα» και «προγράμματα ανάπτυξης». Δε μας δίνει τίποτα! (από πότε, άλλωστε, έγινε φιλανθρωπικό ίδρυμα η Δυτική Ευρώπη;). Μας επιστρέφει ένα μικρό μέρος απ' όσα μας παίρνει και μάλιστα υποχρεώνοντάς μας να το χρηματοποιήσουμε, όπως συμφέρει σ' αυτούς. Πέρα από τις συνδρομές μας ως κράτους-μέλους και τα τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, που καταλήγουν στα ταμεία της, μας αφαιρεί πολλά τρισεκατομμύρια

μέσω του εμπορικού πλεονάσματος, που συνεχώς διευρύνεται σε βάρος μας. Και μας επιστρέφει 700 δισεκατομμύρια (που το '98 θα γίνουν 500), που δεν κατευθύνονται για αγροτική, βιοτεχνική, βιομηχανική παραγωγή, αλλά στα μεγάλα... εκδοτικά συγκροτήματα, δηλ. στους διαφημιστές και τους κλακαδόρους της. Και χρηματοδοτεί (όσο χρηματοδοτεί) έργα μικρά ή μεγάλα, από τα οποία κανένα δεν προάγει την ελληνική παραγωγή, αλλά διευκολύνει μόνο τους απότερους σκοπούς της, όπως π.χ. το Γερμανικών συμφερόντων αεροδρόμιο των Σπάτων, για διεύδυνση στη Μέση Ανατολή. Μέρος μόνο αυτών των (δικών μας) ποσών, αν τα χρησιμοποιούσαμε για την ανάπτυξη της βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, δε θα είχαμε χλιάδες ανέργους, δε θα αναγκάζαμε τους βιοτέχνες μας να κλείσουν τις δικές τους βιοτεχνίες και να πωλούν τα αντίστοιχα ξένα προϊόντα, π.χ. παπούτσια, παιχνίδια. Και ούτε αυτά θα χρειάζονταν, για να προστατευθούν οι μαγαζάτορες, που τώρα γίνονται ανέργοι, λόγω των ξένων πολυκαταστημάτων, που τα προστατεύουμε με τα νέα ωράρια και την πολιτική των ενοικίων. Και θα μπορούσαμε τα τεράστια αυτά ποσά και όσα νέα θα εξασφαλίζαμε με τη δική μας ανάπτυξη, να τα χρησιμοποιήσουμε για τον πολιτισμό, την παιδεία, όπως εμείς θα τη θέλαμε, για την υγεία, για την πρόνοια, για τους συνταξιούχους, για τα δημόσια έργα (δρόμους κ.λ.π.)

Χώρες εκτός ΕΟΚ

Οι οικονομικά καθυστερημένες ή και εξαθλιωμένες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, που δεν ανήκουν στην ΕΟΚ έχουν καλύτερη μεταχείριση από μας στο εξής: Με τη Σύμβαση του Λομέ (1975), που ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια και το 1984 έφτασε να περιλαμβάνει 66 χώρες, εξασφαλίζουν την πώληση των προϊόντων τους. Οποιος δεν είναι στην ΕΟΚ μπορεί να διαπραγματεύεται. Εμείς είμαστε οι δεδομένοι, οι σίγουροι υποτελείς και γι' αυτό δε μας υπολογίζουν στην ΕΟΚ. Μόνο μας «μιλώνουν». Το αποτέλεσμα είναι στα ελληνικά καταστήματα να γίνονται όλο και λιγότερα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα κι όλο περισσότερα τα ξένα. Ακόμη και πορτοκάλια, σταφίδες, πατάτες, όσπρια έρχονται από την Τουρκία, το Ισραήλ, την Αφρική, την Αμερική (και μερικά απ' αυτά πουλιούνται ως ελληνικά!). Την ίδια ώρα στην Αρτα τα πορτοκάλια σαπίζουν κάτω από τα δέντρα και η σταφίδα της Κρήτης μένει αδιάθετη.

Χαρακτηριστικό είναι και το εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει (30/1/97) τις χώρες - μέλη της ΕΟΚ, να διαγράψουν το σύνολο ή μέρος τουλάχιστον των χρεών των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, «για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Λ. Αμερικής, πριν από τις ΗΠΑ, που επίσης προσβλέπουν στις αγορές αυτές». Εμάς πότε σκέφτηκε να μας χαρίσει χρέη η ΕΟΚ; Αντίθετα, απαιτεί ανελέητα την οικονομική εξόντωση των Ελλήνων πολιτών, για την αποπληρωμή των χρεών μας, τη στιγμή μάλιστα που το μεγάλο αφεντικό της ΕΟΚ, η Γερμανία, δε μας έχει επιστρέψει αυτά που η ίδια μας χωριστά από τα πολεμικά δάνεια και τις επανορθώσεις, που είναι περίπου όσα τα δάνεια τους. Άλλα αυτά εμείς δεν τα ζητάμε. Ποιος θα τα ζητήσει; Ο Σημίτης ή ο Μητσοτάκης; Μόνον όταν θα φύγουμε από την ΕΟΚ, θα μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τον οικονομικό ανταγωνισμό των ισχυρών χωρών και να διαπραγματευόμαστε για το δικό μας συμφέρον. Μέχρι τότε θα δεχόμαστε μόνο διαταγές και απειλές.

* * *

Όταν ανατρέπονται όλα τα επιχειρήματά τους, οι υποταγμένοι λένε: «Πρέπει να είμαστε στην ΕΟΚ, γιατί είμαστε μικροί». Εμείς ρωτάμε: Η Νορβηγία και η Μάλτα είναι μεγαλύτερες; Τόλμησε να τις απειλήσει, έστω για κάτι, η ΕΟΚ;

Διαπραγματεύεται μαζί τους επί ίσοις όροις. Εμάς πόσες φορές μας απειλούν και μας ταπεινώνουν και πόσο μας εκμεταλλεύονται; Αν είμαστε μικροί, είναι ένας λόγος παραπάνω να φύγουμε από την ΕΟΚ, γιατί μέσα στην ΕΟΚ, ο ανταγωνισμός είναι φυσικό να αποβάίνει υπέρ του ισχυροτέρου. Η ΕΟΚ, μάλιστα, έχει ειδικό επίτροπο για τον ανταγωνισμό (σήμερα είναι ο Βέλγος Καρλ Βαν Μιρτ) και ειδική υπηρεσία, που, όταν επισημαίνουν ότι κάποια περιφερειακή χώρα προστατεύει τα προϊόντα της, επιβάλλουν βαρύ πρόστιμο.

Γιατί, λοιπόν, μας έβαλαν στην ΕΟΚ οι Καραμανλής και Σια, χωρίς να μας ενημερώσουν και χωρίς να μας ρωτήσουν, παρότι δέχτηκαν το Δίκαιο της ΕΟΚ να υπερισχύει του Ελληνικού Συντάγματος; Γιατί οι διάδοχοί τους μας κρατούν στην ΕΟΚ, χωρίς καν δημοψήφισμα; Η απάντηση είναι, δυστυχώς, πολύ απλή: αυτοί που ψηφίζονται, για να μας κυβερνούν, δεν υπηρετούν τα ελληνικά, αλλά ξένα συμφέροντα, με αντάλλαγμα τα οφέλη της εξουσίας. Βεβαίως, οι ευθύνες δεν είναι μόνο των κυβερνώντων, αλλά και όσων τους ψηφίζουν, γιατί λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται, αλλά υποτάσσονται σε μικροσκοπιμότητες και δεν προσπαθούν να ενισχύσουν πολιτικές δυνάμεις που αγωνίζονται για μια άλλη πολιτική.

* * *

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μερικοί υποστηρικτές της ΕΟΚ παραδέχονται ότι η Ελλάδα δεν έχει οικονομικά οφέλη από την ΕΟΚ, αλλά υποστηρίζουν ότι με την ένταξη η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, διασφαλίζει την ειρήνη και κατοχυρώνει τη δημοκρατία. Ακόμη κι ο Καραμανλής είχε πει ότι οι λόγοι της ένταξης είναι πολιτικοί.

Πόσο αληθινά αποδείχτηκαν όλ' αυτά; Το εγκληματικό καθεστώς της Τουρκίας κατέλαβε το 40% της Κύπρου (με τις ενλογίες και την ενίσχυση της Δύσης) και σήμερα ζητεί το μισό Αιγαίο! Προκαλεί στη Δυτ. Θράκη. Υπερηφανεύεται για τα ιστορικά του κατορθώματα: τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1914-15, την εξόντωση 350.000 Ποντίων το 1919-1922, τον ξερριζωμό των Ελλήνων της Πόλης, της Ιμβρου και της Τενέδου, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 (ενώ ο αντίστοιχος μουσουλμανικός πληθυσμός της Δυτ. Θράκης έμεινε άθικτος). Δεν

κάνει ούτε μια, έστω υποκριτική, αυτοκριτική, όπως π.χ. κάνει η Γερμανία για τα δικά της εγκλήματα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το τουρκικό καθεστώς διαπράττει μια νέα γενοκτονία κατά του κουρδικού έθνους. Εκατοντάδες χωριά καίγονται, δεκάδες χιλιάδες Κούρδοι δολοφονούνται, απαγορεύεται η χρήση της κουρδικής γλώσσας. Μ' αυτό το κράτος η ΕΟΚ διαπραγματεύεται φιλικά, συναλλάσσεται αρμονικά, πραγματοποιεί τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και βιάζεται να την κάνει μέλος της. Χώρες της ΕΟΚ δίνουν όπλα στην Τουρκία, για να εξοντώνει τους Κούρδους και να διατηρεί την κατοχή της Κύπρου! Οι αντιρρήσεις της Ελλάδας τώρα δε λαμβάνονται υπ' οψη, γιατί εμάς μας έχουν σίγουρους. Αν δεν είμασταν στην ΕΟΚ και είχαμε μια δυναμική πολιτική, όλοι θα μας υπολόγιζαν σοβαρά.

Στην κρίση στα Ίμια η ΕΟΚ και οι ΗΠΑ κράτησαν «ίσες αποστάσεις» ανάμεσα στην

Τουρκία, που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, και την Ελλάδα, που υπερασπίζεται τα σύνορά της. Πάντα αυτό έκαναν και αυτό θα κάνουν, εφ' όσον εμείς συνεχίζουμε να τους "ανήκομεν".

Οι υποτακτικοί της ΕΟΚ δικαιολογούν τη στάση της, λέγοντας: «Δε συμμετείχαμε στα όργανα της ΕΟΚ συστηματικά, γι' αυτό και μας αντιμετώπιζε εχθρικά». Απαντάμε: Και τώρα που συμμετέχουμε; Κι ακόμη, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι συμμετέχουν στα όργανα της ΕΟΚ;

Στην πραγματικότητα οι Δυτικοί ενθαρρύνουν και ενισχύουν την Τουρκία, να δημιουργεί πολεμικές κρίσεις και εντάσεις. Ειδικά η ΕΟΚ, κι αν ακόμη ήθελε να παίξει έναν ειρηνοποιό ρόλο σε μια κρίσιμη στιγμή, δε θα μπορούσε, γιατί είναι ένας δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Σωστά διαπίστωσαν οι Αμερικανοί ότι κατά την κρίση στα Ιμια η ΕΟΚ κοιμόταν!

Ας μην έχουμε αυταπάτες. Ακόμη κι η ίδια η ΕΟΚ σ' αυτό το ζήτημα είναι ειλικρινής: πόσες φορές οι διάφοροι Σημίτηδες που μας κυβερνούν έφτασαν να παρακαλούν την ΕΟΚ και τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν τα ανατολικά μας σύνορα; Πάντα αρνήθηκαν! Ούτε μια φραστική δέσμευση! Χαρακτηριστικό είναι και το εξής: Η Γερμανία επεξέτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, ενώ στην Ελλάδα η ΕΟΚ αρνείται αυτό το δικαίωμα.

Την προστασία των συνόρων μας και την ειρήνη θα διασφαλίσουμε μόνοι μας, με μια ανεξάρτητη πολιτική. Και μόνο που ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση ότι θα αγοράσει τους αμυντικούς ρωσικούς πυραύλους S-300, οι Τούρκοι πανικοβλήθηκαν. Η ελληνική διπλωματία μπορεί να αξιοποιήσει και πολλούς

συμμάχους στην περιοχή μας, ακόμη και μέσα στη Μικρά Ασία (κρυπτοχριστιανοί, Κούρδοι, Ασσύριοι, Λαζοί, Αλεβίτες).

Δεν είναι μόνο στα ελληνοτουρκικά, όπου η ΕΟΚ αποδεικνύει ότι δεν είναι δύναμη ειρήνης και δημοκρατίας. Στην Αλγερία, η Γαλλία στηρίζει το δικτατορικό καθεστώς του Ζερουάλ, που αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία στους ισλαμιστές, που κέρδισαν καθαρά τις εκλογές του 1992 (οι Αλγερινοί ισλαμιστές είναι μια πραγματική λαϊκή, προοδευτική δύναμη, όχι σαν τον Ερμπακάν). Στη Γιουγκοσλαβία οι Γερμανοί ήταν αυτοί που προκάλεσαν την εμφύλια σφαγή και το διαμελισμό, για ν' αρπάξουν τα πετρέλαια της Κροατίας και να πάρουν τη ρεβάνς από τους Σέρβους, για την ήττα τους στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη της Δυτ. Ευρώπης διέπραξαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: την εξόντωση των ιθαγενών λαών της Αμερικής και της Αφρικής τον προηγούμενο αιώνα, τα 20 εκατομμύρια νεκρούς το 1940-45 και τα εκατομμύρια νεκρούς στον αντιαποικιακό αγώνα στο 2ο μισό του 20ου αιώνα (μόνο στην Αλγερία οι Γάλλοι δολοφόνησαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, το 10% του πληρυσμού, την περίοδο 1954-59).

Εκλεκτικές συγγένειες, λοιπόν, ανάμεσα στους εοκικούς και τους Τούρκους. Ισως γι' αυτό ο πολυπράγμανας επίτροπος Ολλανδός Van Nte Mπρουκ, υπεύθυνος μεταξύ πολλών άλλων και για την περιοχή μας, σ' όλες του τις δηλώσεις μιλάει με ανυπόκριτο μίσος για την Ελλάδα και πολύ φιλικά για την Τουρκία και όποιον άλλο για όποιο θέμα μας απειλεί.

* * *

ΤΕΛΙΚΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΟΚ;

Οικονομικά

Η ΕΟΚ είναι δημιούργημα κυρίως του μεγάλου βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου της Γερμανίας και της Γαλλίας. Προφανώς, ο σκοπός της δεν είναι να βοηθήσει χώρες περιφερειακές, όπως η Ελλάδα. Ποτέ, κανένας οργανισμός, σ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας δε λειτούργησε υπέρ των ασθενέστερων μελών του. Πολύ περισσότερο η ΕΟΚ. Σκοπός της ΕΟΚ είναι, αντιθέτως, η αγριότερη εκμετάλλευση των περιφερειακών

χωρών, αλλά και όλων των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων, ακόμη και στις ισχυρές χώρες.

Οι Ελληνες είδαμε σ' αυτά τα 15 χρόνια την οικονομική διάλυση που επέφερε η ένταξη στην ΕΟΚ. Χαρακτηριστικό είναι και το εξής απόστασμα για την Τουρκία, από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 2/3/97: το φιλοδυτικό κατεστημένο ζητεί σοβαρά ανταλλάγματα (στο Αιγαίο και την Κύπρο) «δεδομένου ότι η τελωνειακή σύνδεση Ε.Ε.-Τουρκίας θα πλήξει σε μεγάλη έκταση την εθνική οικονομία της χώρας, προσφέροντας σημαντικότατα κέρδη στις

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις» [και στους Τούρκους μιζαδόρους του φιλοδυτικού κατεστημένου, προσθέτουμε εμείς].

Οι Γερμανοί έχουν κι έναν επιπλέον λόγο να λειτουργούν με το προκάλυμμα της ΕΟΚ κι όχι απ' ευθείας προς τις άλλες χώρες. Υπάρχουν οι μνήμες από τις θηριωδίες τους στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας σκεφτούμε πώς θα ηχούσε στ' αυτιά μας (και των άλλων λαών της Ευρώπης), αν, αντί να μας λένε: «εντολή της ΕΟΚ», μας έλεγαν «εντολή των Γερμανών!» Κατά δεύτερο λόγο, η ΕΟΚ συμφέρει κι άλλες μερίδες του μεγάλου κεφαλαίου, όπως το εβραϊκό, που έχοντας τη δική του ξεχωριστή διακρατική οργάνωση, λειτουργεί πιο κερδοφόρα και πιο επεκτατικά σε ευρύτερα πλαίσια.

Το μεγάλο κεφάλαιο της ΕΟΚ έχει τρομερές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς (που μπορεί να εκμεταλλευτεί άνετα όποια μικρότερη χώρα λειτουργεί ανεξάρτητα) με τους άλλους ισχυρούς της Γης (ΗΠΑ, Ιαπωνία), αλλά στη σκληρή λιτότητα και την καταπίση όλων των λαών έχουν συμφωνήσει σε κάποια «μυστικά» όργανα, όπου συμμετέχουν όλοι (Τριμερής, Λέσχη Μπίλντεμπεργκ). Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα ξεσκόνονται και οι κτηνοτρόφοι της Ιταλίας και οι εργάτες της Κορέας.

Η εκμετάλλευση της Ελλάδας μέσα στην ΕΟΚ γίνεται κυρίως μέσω του εμπορικού ελλείμματος, που συνεχώς διογκώνεται με την κατάργηση των δασμών και όλων των άλλων προστατευτικών μέτρων. Η Ελλάδα δε μπορεί να προστατεύει την παραγωγή της. Οι ισχυροί, με ανώτερη τεχνολογία (και όχι μόνο), παράγουν περισσότερα προϊόντα και με μικρότερο κόστος. Έτσι η ελληνική παραγωγή συρρικνώνεται.

Όλες οι χώρες που σε διάφορες φάσεις της ιστορίας κατέφεραν από αδύνατες να γίνουν πανίσχυρες και να παίζουν παγκόσμιο ρόλο (Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, ΗΠΑ), όσο ήταν ανερχόμενες δυνάμεις προστάτευαν τα προϊόντα τους με δασμούς, επιδοτήσεις, κρατικά κεφάλαια. Μόλις έγιναν πανίσχυρες, απαιτούσαν απ' όλους κατάργηση των δασμών! Σήμερα γίνεται το εξής κωμικό: οι ισχυροί της ΕΟΚ επιβάλλουν σε μας κατάργηση των δασμών στις μεταξύ μας ανταλλαγές, αλλά επιβάλλουν δασμούς στις ανταλλαγές τους με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία! Τα σχόλια περιπτεύουν.

Η ισοτιμία που διακηρύσσει για τα μέλη της η ΕΟΚ είναι ωραία λόγια. Από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ κατρακυλάμε συνέχεια κι είμαστε, πια, τελευταίοι. Μας πέρασε και η

Πορτογαλία, που, όταν μπήκε στην ΕΟΚ, ήταν πιο κάτω από μας. Η ΕΟΚ λειτουργεί έτσι, ώστε να μεγαλώνει τις ανισότητες κι όχι να τις μικράνει, ακόμη και μέσα στην ίδια χώρα, π.χ. Βόρεια και Νότια Ιταλία. Οι περίφημοι στόχοι της σύγκλισης είναι μια απάτη. Ένας στόχος είναι η μείωση του δημόσιου χρέους. Άλλα, όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ (1981), χρωστούσαμε 0,5 τρις δολάρια, ενώ τώρα χρωστάμε 36 τρις. Οι στόχοι του Μάαστριχτ δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθούν. Συνεχώς θα τους κυνηγάμε, κι αυτό είναι μόνο μια δικαιολογία για τη λιτότητα. Μερικοί νομίζουν ότι με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ θα μπορούν να έχουν καταθέσεις σε σκληρό νόμισμα. Απαντάμε: αν ποτέ μπούμε στην ΟΝΕ, σχεδόν όλοι αυτοί δε θα έχουν ούτε ένα ΕΥΡΩ να καταθέσουν! Μόνον όταν αποχωρήσουμε από την ΕΟΚ μπορούμε να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας και κάθε μεμωνομένος πολίτης και ολόκληρο το κράτος.

Πολιτικά

Πώς παίρνονται οι αποφάσεις στην ΕΟΚ; Ποια όργανα αποφασίζουν; Πότε ένας Έλληνας Υπουργός ή Επίτροπος γύρισε από τις Βρυξέλλες και μας είπε: «Εγώ για το τάδε ζήτημα ψήφισα αυτό»;

Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται από τους λαούς, αλλά αυτό έχει λιγότερη εξουσία κι από τον τελευταίο υπάλληλο της εοκυκής γραφειοκρατίας. Στις 9/11/96 οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ελλάδας (Κακλαμάνης), της Γαλλίας (Σεγκέν), της Ισπανίας (Τρουνίο) και της Ιταλίας συνήλθαν στο Παλέρμο και εξέφρασαν της οργή τους, γιατί «και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο παραγκωνίζονται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο». Ο Απ. Κακλαμάνης διερωτήθηκε μήπως «η Διακυβερνητική καταλήξει σε συμφωνία ερήμην των λαών». Ο Τρουνίο είπε ότι «όλοι πάσχουμε από δημοκρατικό έλλειμμα». Ο Σεγκέν ήταν οξύτερος όλων.

Ένα όργανο της ΕΟΚ, υποτίθεται το κυριότερο (ένα είδος κυβέρνησης), είναι η Επιτροπή (Κομισιόν). Αποτελείται από 2 επιτρόπους από κάθε μεγάλη χώρα και 1 από κάθε μικρή. Μήπως κάποιος απ' αυτούς μπορεί να υπερασπίσει τα συμφέροντα της πατρίδας του; Οχι, λέει η Συνθήκη του Μάαστριχτ: «Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διακρίνονται από ανεξαρτησία από τις κυβερνήσεις των κρατών τους... Η επιτροπή θεωρείται ότι ενσαρκώνει το κοινοτικό συμφέρον, και δεν πρέπει να

συγκατανεύει σε καμιά παρέμβαση από οποιοδήποτε κράτος-μέλος». Άλλα, κατά σύμπτωση, το «κοινοτικό συμφέρον» συμπίπτει ΠΑΝΤΟΤΕ μόνο με το συμφέρον του μεγάλου βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου του Διευθυντηρίου!

Ένα είδος νομοθετικής εξουσίας ασκεί το Συμβούλιο Υπουργών, π.χ. οι Υπουργοί Γεωργίας όλων των χωρών συνέρχονται και (υποτίθεται ότι) αποφασίζουν για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Στην πραγματικότητα οι Υπουργοί πάνε, για να πάρουν τις εντολές, που τους ανακοινώνει ο Επίτροπος, για να τις εφαρμόσουν στις χώρες τους. Το πολύ πολύ κάποιος Υπουργός να ζητήσει κάτι για τη χώρα του, όπως π.χ. ο Τζουνάκας ζήτησε ενίσχυση των κατεστραμμένων Ελλήνων βαμβακοπαραγωγών και πήρε από τον αρμόδιο Επίτροπο Αυστριακό Φρανς Φίσλερ μια καθαρή και επιτυμητική απάντηση: «Δε δίνουμε τίποτα». Άλλα και ο κάθε κ. Φίσλερ μόνος του αποφασίζει; Οχι! Αποφασίζουν οι μεγάλοι βιομήχανοι και τραπεζίτες. Τα όργανα της ΕΟΚ είναι διακοσμητικά ή διεκπεραιωτικά, όπως και οι Εθνικές Κυβερνήσεις. Γι' αυτό δε χρειάζονται, πια, οι πολιτικοί, όπως τους ξέραμε. Χρειάζονται υπάλληλοι. Γι' αυτό και ο κ. Σημίτης κέρδισε όλες τις πολιτικές μάχες το 1996. Είναι αυτό που χρειάζονται: υπάλληλος. Σε ειδικές περιπτώσεις παραμερίζονται ακόμη κι οι υπάλληλοι κι αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες, όπως π.χ. στην Ιταλία ο σημερινός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός Πρόντι και Ντίνι είναι τραπεζίτες. Υπουργός Εξωτερικών η Ανιέλι (της FIAT). Πριν απ' αυτούς ήταν πρωθυπουργός ο αεριτζής μεγαλοεπιχειρηματίας (και μεγαλοαπατεώνας) Μπερλουσκόνι.

Όταν οι πάμπολλες εσωτερικές αντιθέσεις των μεγάλων συμφερόντων (που ποτέ δε θ' αφήσουν, ευτυχώς, την ΕΟΚ να ολοκληρωθεί) οδηγούν σε αδιέξοδο, αφήνουν και τα προσχήματα. Συναντώνται, ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και αποφασίζουν, όπως έκαναν πρόσφατα οι Κολ-Ζιτέ, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα της ONE. Το χειρότερο είναι ότι μέσα σ' αυτόν τον κυκεώνα ηγεμονική και ακλόνητη θέση κατέχει η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, η Μπούντεσμπανκ (στο Δ.Σ. συμμετέχει και μέλος της οικογένειας Κρουπ). Ο Πρόεδρός της Χανς Τιτμάγιερ είναι το ισχυρότερο πρόσωπο στη Γερμανία και την ΕΟΚ. Ας μην πούμε τη δική μας γνώμη για τον κύριο αυτό και την πολιτική του. Ας αναφέρουμε τι του

είπε ο επί πολλά χρόνια καγκελάριος της Γερμανίας, σοσιαλδημοκράτης Χέλμουτ Σμιτ, που επεσήμανε ιστορικές αναλογίες με τις συνθήκες που οδήγησαν στην επικράτηση του Χίτλερ(!): «Ο προκάτοχός σας στη Ράιχσμπανκ το 1930, 1931, 1932, ήταν αυτός που μας έρριξε στη δυστυχία μιας μαζικής ανεργίας, λόγω της ίδιας μονομανιακής ιδεολογίας κατά του πληθωρισμού, με τις γνωστές φρικτές επιπτώσεις... Σε πολλούς από τους γείτονές μας η Γερμανία, εκπροσωπούμενη από σας, εμφανίζεται αυταρχική και υπερβολικά ισχυρή». Ο Τιτμάγιερ έχει έρθει σε αντίθεση πλέον και με τον ίδιο τον Κολ, το μόνο ισχυρό πολιτικό που απέμεινε στην ΕΟΚ (όλοι οι άλλοι είναι ασήμαντοι και βραχυχρόνιας χρήσης). Αν, τελικώς, επέλθει ρήξη, το πιθανότερο είναι ότι δε θ' αντικατασταθεί ο Τιτμάγιερ, αλλά θα παραιτηθεί ο Κολ, παρότι κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές!

Φαίνονται σαν να εμπνέονται οι ιθύνοντες της Ε.Ε. από τον Αύγ. Κόντ (1842) που έγραφε ότι πρέπει να περιορισθεί η δημοκρατία, διότι έθετε την πολιτική εξουσία στα πιο ακατάλληλα χέρια (δηλ. στο λαό) και ότι αυτήν (την πολιτική εξουσία) έπρεπε να την εμπιστευθούν στους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των οικονομικών κύκλων. [Ιστορία της ανθρωπότητας, Ουνέσκο, σελ. 5295]

Στις περιφερειακές χώρες της ΕΟΚ, όπως η Ελλάδα, επιλέγονται ως «πολιτικοί» οι εθελόδουλοι, ότι χειρότερο έχει κάθε χώρα. Διαλέγονται ανάμεσα σ' αυτούς που παχύνονται από τα «προγράμματα» της ΕΟΚ, από τους εργολάβους και τους υμνητές κονδυλοφόρους, από τους ανεπάγγελτους και τους γλοιώδεις και τους πρωθυπουργούς τα διάφορα συγκροτήματα και οι κυνικοί διαμορφωτές της Κοινής Γνώμης, τα διάφορα ΜΜΕ.

Πολιτιστικά

Γιατί, άραγε, μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ η Ελλάδα έχει τη χειρότερη μοίρα απ' όλους; Εχουμε τις χειρότερες κυβερνήσεις: Ισως, αλλά δε μπορεί να είναι μόνο αυτό. Μήπως φταίνε οι «αταξίες» του Α. Παπανδρέου, που αλλητώριζε προς την Αμερική; Ούτε αυτό αποτελεί επαρκή ερμηνεία. Η Αγγλία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην ΕΟΚ.

Υπάρχουν βαθύτερα αίτια, να μας βλέπουν οι εοκικοί σαν το μαύρο πρόβατο και να μας μισούν. Όλες οι άλλες χώρες της ΕΟΚ έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αισθάνονται περίπου ως ένα έθνος.

Φυλετικά σ' όλες σχεδόν τις χώρες κυριαρχούν τα γερμανικά φύλα (Γότθοι, Φράγκοι, Βουργούνδιοι, Αλαμανοί, Βάνδαλοι, Λοιμβαρδοί, Ερουλοί, Αγγλοσάξωνες κλπ). Η ιδεολογία του Χίτλερ δεν ήλθε απρόσπτα, αλλά ήταν η ακραία έκφραση μιας πολύ διαδεδομένης αντίληψης.

Θρησκευτικά είναι όλοι καθολικοί ή διαμαρτυρόμενοι και είναι γνωστή η μακραίωνη προσπάθεια του Βατικανού να διαλύσει και να αφομοιώσει την ορθόδοξη εκκλησία (Ουνία).

Ιστορικά οι δυτικοευρωπαίοι είναι οι βάρβαροι κατακτητές. Οι πρώτοι που υπέστησαν τη βαρβαρότητα των «Φράγκων» ήταν οι Βυζαντινοί κατά τις σταυροφόριες και τη φραγκοκρατία. Στη συνέχεια η βαρβαρότητά τους έγινε γνωστή σ' όλη τη Γη. Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ιταλία ήταν αποικιοκρατικές δυνάμεις.

Οι Δυτικοευρωπαίοι αισθάνονται για τους Ελληνες το μίσος ενός πλούσιου και δυνατού, αλλά αιμόρφωτου και άξεστου αφέντη, προς ένα πολιτισμένο υποτελή. Ο διευθυντής του Μουσείου του Λονδίνου στην απαίτησή μας για επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, αντέδρασε με τη φράση: «Οι Ελληνες σκέπτονται φασιστικά!» Όσο περισσότερο συμμετέχουν τα γερμανικά φύλα στην εθνολογική σύσταση μιας χώρας, τόσο απουσιάζει ο πολιτισμός, γιατί στο χώρο της σημερινής Γερμανίας δεν έφτασε ποτέ ούτε από την Ανατολή ο ελληνικός πολιτισμός, ούτε από τη Δύση ο ελληνορωμαϊκός και ο αραβικός. Οι εξαιρέσεις μερικών φωτισμένων δυτικοευρωπαίων, που θαύμασαν το ελληνικό πνεύμα και επηρεάστηκαν απ' αυτό, δεν ανατρέπουν τη γενική κατάσταση.

Δεν ξέρουμε πόσο θ' ακουστεί υπερβολικό, αλλά για τους Δυτικοευρωπαίους εμείς οι Ελληνες και η χώρα μας καλύτερα να μην ύπηρχαμε! Επειδή η γενοκτονία είναι τώρα αδύνατη, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μας εξαφανίσουν είναι να ξάσουμε την εθνική μας συνείδηση και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΕΟΚ

Απ' όσα γράψαμε προηγουμένως είναι φανερό ότι, αν δεν είμασταν στην ΕΟΚ, θα είμασταν σε καλύτερη μοίρα, ακόμη κι αν μας κυβερνούσαν οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι από τα πολλά προβλήματα που έχει η χώρα μας ούτε ένα δε θα μας λύσει η ΕΟΚ. Κι δχι μόνο αυτό. Αν θελήσουμε να τα λύσουμε

Αυτό επιδιώκουν οι ισχυροί της Γης (και η ΕΟΚ μεταξύ αυτών) για όλους τους λαούς, ώστε να τους υποτάσσουν και να τους εκμεταλλεύονται. Ο ρόλος της τηλεόρασης και γενικά των ΜΜΕ είναι πολύ χειρότερο και πιο καθοριστικός απ' όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Προβάλλουν την πνευματική καθυστέρηση, τον ατομισμό, τη βία, τη διαφθορά. Δημιουργούν το πρότυπο ενός ανθρώπου χωρίς ευαισθησίες, χωρίς αρχές, χωρίς ιδανικά, χωρίς πρωτοβουλίες. Μόνον αν αποχωρήσουμε από την ΕΟΚ μπορούμε να προβάλλουμε τον εκπληκτικό μας πολιτισμό μέσα από τα ΜΜΕ, να προβάλλουμε το πρότυπο ενός άλλου ανθρώπου, μορφωμένου, ευαίσθητου και περήφανου.

Στην Ελλάδα τα προγράμματα για την Παιδεία τα καταρτίζει επίσημα πλέον ο ΟΟΣΑ, δηλ. ο φορέας που αποτελεί συνέχεια του σχεδίου Μάρσαλ! Φτάσαμε στο κατάντημα να γίνει Υπουργός Παιδείας ο μικρόνους Αμερικανός (σε ανατροφή, νοοτροπία και υπηκοότητα) Γιωργάκης Παπανδρέου. Προσπαθούν με πολλούς τρόπους να φτωχύνουν την ελληνική γλώσσα (την πιο πλούσια της Ευρώπης), να περάσουν ξένες λέξεις και συνήθειες. Οσοι συναλλάσσονται με τους αφέντες της ΕΟΚ ή τους ξένους που αγόρασαν ελληνικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να μιλάνε ελληνικά. Αν δεν είχαμε μπει στην ΕΟΚ, αυτά δε θα είχαν συμβεί.

Αν μια χώρα χάσει με στρατιωτικά μέσα ένα μέρος της επικράτειάς της, μπορεί να ελπίζει ότι κάποτε θα το ανακτήσει. Αν ένας λαός χάσει την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα, δε μπορεί να ελπίζει τίποτα. Ο ελληνικός λαός δε θα χάσει ποτέ την ταυτότητά του. Μπορεί να τον αλλοτριώνουν συστηματικά και για δεκαετίες, αλλά αρκεί μια αφορμή, μια σπίθα, για να ξαναβρεί τον εαυτό του. Και τότε θα αποφασίσει να φύγει από την ΕΟΚ, για να κρατήσει την ταυτότητά του.

* * *

μόνοι μας, δε θα μας αφήσουν με τους νόμους τους, με την κακή τους πρόθεση και με τους εκβιασμούς τους.

Αν δεν είμασταν στην ΕΟΚ, όσοι μας κυβερνούν θα πρέπει να κρατούν τουλάχιστον τα προσχήματα. Εκλέγονται, «για να υποστηρίζουν τα συμφέροντα του ελληνικού

λαού». Τώρα, σιγά σιγά έχει περάσει η αντίληψη ότι εκλέγονται, για να διαβιβάζουν τις οδηγίες της ΕΟΚ. Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να φύγουμε από την ΕΟΚ. Αλλά, έξω από κάθε λογική, έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι, αν φύγουμε από την ΕΟΚ, θα έλθει η συντέλεια του κόσμου! Ακόμη και το ΚΚΕ, που καταγγέλλει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις συνέπειες της ένταξης, αρνείται επιμελώς να προτείνει την αποχώρηση από την ΕΟΚ, δηλ. ασκεί αντιπολίτευση μέσα στα δρια ανοχής του συστήματος.

Φυσικά η συντέλεια δε θα έλθει. **Κανείς δε θα μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Όλοι κοιτούν να βγάλουν και το παραμικρό κέρδος.** Χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

- Οταν η Ολλανδία το 1992 πήρε εχθρική θέση για τα εθνικά μας θέματα, εμείς οι Έλληνες κάναμε μπούκοτάς στα ολλανδικά προϊόντα. Παρότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο στα πλαίσια της ΕΟΚ, όχι μόνο δε μας ενόχλησε κανένας, αλλά, αντιθέτως η Ολλανδία συμμαζεύτηκε.
- Μόλις η Μάλτα ανακοίνωσε ότι αποσύρει την αίτηση ένταξης, όχι μόνο δεν την ενόχλησε κανένας, αλλά όλοι έσπευσαν να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις. Μεταξύ αυτών και ο Ελληνας Υπουργός Εξωτερικών Θ. Πάγκαλος, ο οποίος στις 26/1/97 επισκέφθηκε τη Μάλτα και υποσχέθηκε, αφ' ενός μεν την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Μάλτας, αφ' ετέρου την προώθηση των μαλτέζικων συμφερόντων στα πλαίσια της ΕΟΚ.

Όλ' αυτά θα ισχύουν πολύ περισσότερο σε πολύ λίγα χρόνια, οπότε η εικόνα της ΕΟΚ θα είναι περίπου η εξής:

◆ **Το βιοτικό επίπεδο** των λαών της ΕΟΚ θα είναι δραματικά χαμηλότερο από το σημερινό. Οι μισθοί και οι συντάξεις θα μειωθούν σημαντικά, θα περικοπούν κοινωνικές παροχές, θ' αυξηθεί το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση. Κι όλ' αυτά για τα 2/3 των πολιτών, γιατί το υπόλοιπο 1/3 αν, παρ' ελπίδα επιβιώσει η ΕΟΚ, το προορίζουν να ζει εξαθλιωμένο στο περιθώριο. Αυτό το

δικαιολογούν οι εγκέφαλοι της ΕΟΚ ως μέσο για τη μείωση των μισθών.

Οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι ναρκομανείς, οι ψυχοπαθείς θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ο ατομισμός και η απομόνωση θα είναι τρόπος ζωής. Η εγκληματικότητα θα είναι ανεξέλεγκτη, αφού η αστυνομία θα επαρκεί, μόνο για να προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα της άρχουσας τάξης και τα στελέχη του συστήματος. Για την προστασία του απλού πολίτη το κράτος θα δηλώνει ότι δε μπορεί να διαθέσει χρήματα.

Φυσικό είναι **οι κοινωνικές εκρήξεις** ν' αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ακόμη και στη Γερμανία, όπου η ΟΝΕ θα έχει κάνει αισθητές τις συνέπειές της. Από τις πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται την ΕΟΚ κανείς δε μπορεί να περιμένει παρέμβαση. Θα έχουν την ίδια πολιτική και θα έχουν περιέλθει στο έσχατο σημείο αγυποληψίας. Στις περιφερειακές χώρες θα κυβερνούν απροκάλυπτα **οι μεσίτες, οι εργολάβοι, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ** είτε μέσω «υπαλλήλων» τους, είτε απ' ευθείας. Μ' αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση το κράτος ν' ασκήσει κοινωνική πολιτική, επιχειρηματική δράση, πολιτική κινήτρων, να προστατεύει την εθνική παραγωγή κτλ.

◆ **Ο ΣΥΝ και το ΔΗΚΚΙ** αναγνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός περιέρχεται σε όλο και χειρότερη θέση μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά οι ηγεσίες τους ισχυρίζονται ότι η Συνθήκη αυτή μπορεί ν' αναθεωρηθεί προς το καλύτερο. Το αντίθετο θα συμβεί και πολλά μέλη και οπαδοί των παραπάνω κομμάτων αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται. **Η αναθεώρηση** θα οδηγήσει τις ασθενέστερες χώρες σε χειρότερη μοίρα. Σήμερα όλες οι χώρες-μέλη είναι τυπικά ισότιμες. Με την αναθεώρηση θα καταργηθεί και η τυπική ισοτιμία. Θα καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας και το δικαίωμα του βέτο. Με την είσοδο νέων χωρών η ΕΟΚ θα έχει 20-25 μέλη και θα επισημοποιηθεί ο διαχωρισμός της σε κατηγορίες μελών. Οι ισχυρές χώρες, επειδή δήθεν θα εκτληρώνουν κάποια κριτήρια, θα αποφασίζουν μόνες τους για θέματα που αφορούν όλη την ΕΟΚ π.χ. νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Οι

ασθενέστερες χώρες δε θα έχουν καν Επίτροπο στην Κομισιόν. Εξ άλλου θα καταργηθεί και η τυπική ισοτιμία στον τομέα των ανταλλαγών. Θα θεσμοθετηθούν οι «ενισχυμένες συνεργασίες», δηλ. οι ισχυρές χώρες θα έχουν δικαίωμα για ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ τους, ώστε να επιβάλλουν τους όρους παραγωγής και εμπορίου σ' ολόκληρη την ΕΟΚ. Άρα όσο περνάει ο χρόνος **το νομικό καθεστώς της ΕΟΚ** θα γίνεται δυσμενέστερο για τις ασθενέστερες χώρες, που η εκμετάλλευσή τους από τις ισχυρότερες θα γίνεται πιο όγρια. Επαναλαμβάνουμε ότι η ένταξη στην ΕΟΚ μιας περιφερειακής χώρας συμφέρει μόνο τη μερίδα εκείνη της αστικής τάξης, που παίζει το ρόλο του μιζαδόρου. Όλοι οι άλλοι καταστρέφονται.

Μια ΕΟΚ σ' αυτή την κατάσταση, με τους λαούς της με μικρή αγοραστική δυνατότητα και με τον οξύ ανταγωνισμό των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας θα παρακαλάει τον οποιονδήποτε για ομαλές οικονομικές σχέσεις. Η Ελλάδα θα μπορεί να διαπραγματεύεται με την ΕΟΚ με πολύ καλύτερους όρους απ' όσο σήμερα η Νορβηγία και η Μάλτα. Θα μπορεί να ιεραρχεί τις εμπορικές της σχέσεις σύμφωνα με το δικό της συμφέρον, δηλ. πρώτα οι βαλκανικές χώρες, μετά οι παραευξείνιες και οι αραβικές, μετά η υπόλοιπη Μεσόγειος και Αν. Ευρώπη, μετά οι βόρειες χώρες της ΕΟΚ και τέλος όλες οι υπόλοιπες.

Η διαδικασία αποχώρησης της Ελλάδας θα είναι πολύ απλή. Η Ελλάδα δεν έκανε δημοψήφισμα. Μπήκε στην ΕΟΚ με απόφαση της Βουλής. Με απόφαση της Βουλής, λοιπόν, μπορεί να αποχωρήσει. Άλλα και ένα δημοψήφισμα είναι μια καλύτερη επιλογή, γιατί θα εκφράσει γνησιότερα τη λαϊκή βούληση.

Μόλις η Ελλάδα αποχωρήσει από την ΕΟΚ, θα διαπραγματεύεται ως ανεξάρτητη χώρα τις εμπορικές της σχέσεις μ' όλες τις άλλες χώρες. Όλοι θα σπεύσουν, γιατί αυτό επιτάσσει το αμοιβαίο συμφέρον. Και πρώτη απ' όλους η ΕΟΚ. Ως ανεξάρτητη χώρα η Ελλάδα θα διαπραγματεύει το εξωτερικό της χρέος, ταυτόχρονα με το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κυρίως θα μπορεί να

αναπτύξει τη δική της **παραγωγή**. Διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές, στρατηγική θέση, σπουδαίο επιστημονικό δυναμικό (πολλοί σήμερα δουλεύουν σε ξένες χώρες) κι έναν ώριμο και πολιτισμένο λαό και τον πιο εργατικό της Ευρώπης, όπως οι ίδιες οι στατιστικές της ΕΟΚ αποκαλύπτουν! Τα ελληνόπουλα είναι τα πιο μορφωμένα σ' όλη την Ευρώπη!

Στην ελληνική αστική τάξη πάντα επικρατούσε ο εμπορομεσιτικός χαρακτήρας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη μετά το 1981, γιατί εθνικές παραγωγικές επιχειρήσεις καταστρέφονται. Μόνο μια μικρή μερίδα της αστικής τάξης (κυρίως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες) λειτουργεί ως εθνική τάξη. Συνεπώς, οποιοδήποτε βήμα προς την εθνική ανεξαρτησία, προς την αποδέσμευση από την ΕΟΚ πρέπει να στηρίζεται στα λαϊκά στρώματα, που καταστρέφονται, στους εργατούπαλλήλους, τους αγρότες, τους επαγγελματιούς, τους διανοούμενους, τη νεολαία. Δηλαδή, η εναλλακτική λύση της σημερινής κατάστασης είναι μια κοινωνία με κονωνική ιδιοκτησία των βασικών μέσων παραγωγής, μια σοσιαλιστική κοινωνία με κατοχυρωμένες τις πολιτικές και λαϊκές ελευθερίες, με πολίτες απαλλαγμένους από την αλλοτρίωση (στον αντίκοδα των κοινωνιών του υπαρκτού σοσιαλισμού).

Ανεξάρτητα από το πόσο συμμερίζεται κανείς αυτές τις τελευταίες θέσεις του **ΑΣΚΕ** για μια σοσιαλιστική προοπτική, είναι δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, που γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο, από διαφορετικές προσεγγίσεις επιθυμεί την αποχώρηση της Ελλάδας από την ΕΟΚ. Ας ενωθούμε, λοιπόν, όλοι οι Έλληνες σ' ένα μεγάλο αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας μας από την ΕΟΚ. Το ΑΣΚΕ απευθύνεται σε κάθε φορέα (πολιτικό κόμμα ή κίνηση, συνδικαλιστικό ή συνεταιριστικό ή επιστημονικό φορέα, πολιτιστικό σύλλογο κτλ), απευθύνεται σε κάθε μεμονωμένο πολίτη που έχει συνειδητοποιήσει ότι η αποχώρηση από την ΕΟΚ είναι όρος επιβίωσης, να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο κίνημα, που θα επιβάλει την αποχώρηση από την ΕΟΚ. Όσο αργούμε, τόσο χειρότερα.