



ΣΧΟΛΙΟ 29/2/2020

## Η κατάκτηση όλων των αρμών της εξουσίας

Δεν του ξέφυγε του Αλέξη. Έχει τους λόγους του...

Για κάποιους, όχι υποχρεωτικά συγκλίνοντες, λόγους ο Τσίπρας edήλωσε ότι επί τεσσεράμισι χρόνια είχε την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία και, όταν θα επιστρέψει ως «πρώτη φορά(!) εξουσιάζουσα Αριστερά» θα φροντίσει να έχει υπό τον έλεγχό του όλους **τους αρμούς** της εξουσίας(!) και, ως ήτο επόμενο, εξέσπασε **σάλος**, ακόμη και μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλοι απόρησαν για το πώς τόλμησε να ξεστομίσει ότι θα κηρύξει **δικτατορία** και έσπευσαν οι δικοί του να «εξηγήσουν» ότι κάτι άλλο εννοούσε, λέγοντας διάφορες ανοησίες.

Είχε προηγηθεί η σύντροφός του Περιστερά παλιότερα, παραπονούμενη ότι τους είχε εκχωρηθεί η κυβέρνηση και όχι η εξουσία (δηλ. να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς τους αναγκαστικούς, συνταγματικά περιορισμούς). Και πρόσφατα ο «αψύς»(!) επιστήθιος σύντροφός του Πολάκης, ως λαγός, edήλωσε ότι πρέπει δια νόμου να διοριστούν 3 με 4 χιλιάδες δικαστικοί ώστε να αλλάξουν οι... συσχετισμοί!! Επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι ακριβώς είπε και εννοούσε.

Γιατί όμως ανέλαβε τέτοιο ρίσκο, ότι θα καταργήσει την, αστική έστω, Δημοκρατία, μια που η Δημοκρατία είναι μία, χωρίς υποδιαίρεσεις, αν είναι Δημοκρατία ;

Ο Τσίπρας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιδιώκει να μετασχηματίσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό, δηλ. κεντρώο αορίστου προσανατολισμού και, φυσικά, καθαρά αρχηγικό. Θα του φύγουν όμως αμέσως, αν δεν κατορθώσουν να τον εκπαραθυρώσουν, όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι ... αριστεροί, αν όχι και κομμουνιστές(!), είτε για άλλο κόμμα είτε ακόμη για το ΚΚΕ. Και βέβαια δε θα'θελε να αποστερηθεί την... **αριστεροσύνη**, που, ακόμη τουλάχιστο, εξακολουθεί να «μετράει».

Πιστεύει, λοιπόν, ότι με το δέλεαρ του σταλινικού προτύπου δε θα του δημιουργήσουν προβλήματα και θα παραμείνουν.

Το πρόβλημα όμως παραμένει στο τι θα κάνουν οι πολλοί περισσότεροι, το 90% των ψηφοφόρων του από άλλους χώρους, κυρίως από το πάλαι ΠΑΣΟΚ. Θα αποδεχθούν τον, αόριστο έστω, κίνδυνο **του ολοκληρωτισμού** και των συνεπαγόμενών του; Είναι σίγουρο, όμως, ότι θα επαληθευθεί **πάλι** το λεχθέν από τον Ανδρέα στον πρώην Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ που του παραπονιόταν ότι «εντάξει εσύ με έπεισες ότι εμείς, η εκκλησία, δεν κινδυνεύουμε, τι θα γίνει όμως με τους άλλους», και ο Ανδρέας του απάντησε : «Μην τους φοβάσαι. Θα φάνε, θα φάνε και όλα θα πάνε καλά»;

Είναι πολύ αμφίβολο, γιατί τότε κατείχαν την κυβέρνηση και το μέλι, όχι μόνο υλικό..., ενώ τώρα είναι εκτός εξουσίας ή έστω απλώς κυβέρνησης!