

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ



A.S.K.E.

Τζάρτζ 12, 7ος όροφος Π. Κάνιγγος
Τηλ. 3622315-3619889

Δεν ήταν καλή η κατάσταση στη χώρα μας και πριν από τα 1980, όταν μας έβαλαν στην ΕΟΚ. Χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ανεργία και κοινωνική ανισότητα. Ήδη είχαν φανεί οι ρόλοι των πολιτικών, των "δημοσιογράφων" και πολλών "πνευματικών ανθρώπων".

Ναι. Ομως οι προοπτικές ήταν καλύτερες. Αναζητούνταν τα αίτια, προτείνονταν λύσεις, ο λαός αγωνίζόταν για μια ανώτερη, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη κοινωνία.

Η πορεία αυτή ποτέ δεν άρχισε. Αυτοί που την φοβούνταν, οι εδώ και οι έξω πάτρωνές τους, τη ματαίωσαν και αντί γι' αυτήν μας έδωσαν και μας έδεσαν στην ΕΟΚ.

Και μας έλεγαν:

"Θα πάρουμε μέρος, ισότιμα (!), στο χτίσμα της Νέας Ευρώπης"! "Θα προστατευθούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας θέματα και η Δημοκρατία"!! "Οι ανεπτυγμένες ευρω-

παικές χώρες θα μας οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη και σύντομα θα φθάσουμε το βιοτικό τους επίπεδο". "Θα προστατευθεί ο πολιτισμός μας, αφού οι Ευρωπαίοι είναι πνευματικά τέκνα του ελληνισμού. Η Υγεία και η Παιδεία θα βελτιωθούν. Θα παταχθεί ο παρασιτισμός και η διαφθορά"...

Και στις αντιρρήσεις ότι το άνοιγμα των συνόρων θα οδηγήσει σε καταστροφή απαντούσαν: "Θα πέσουμε στη θάλασσα και θα μάθουμε να κολυμπούμε". Και οι τάχα αντίθετοι, μετά: "Το κόστος της αποχώρησης μεγαλύτερο από αυτό της παραμονής" και οι άλλοι, "αφού το θέλει ο Γκορμπατσόφ και οι φίλοι μας, πια, Γερμανοί...".

Και την είδαμε την ανάπτυξη. Και γνωρίσαμε την ισοτιμία, και θαυμάζουμε για τη βοήθεια. Ας μην κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην καταστροφή.

Οικονομικές επιπτώσεις της ένταξης

Στα 1980, παρά την κακή οικονομική κατάσταση, το βιοτικό επίπεδο του μέσου Ελλήνα ήταν στο 55% περίπου του αντίστοιχου δυτικοευρωπαίου. Στα 1993, λόγω της Εοκικής "βοήθειας" (...) κατόρθωσαν να φθάσουμε στο 43% περίπου!

Τον πρώτο καιρό φάνηκε να κερδίζουν, πράγματι, οι αγρότες. Ήταν θέμα τακτικής. Τώρα πια οι επιδοτήσεις μηδενίζονται, η παραγωγή διατάζεται να μειωθεί, να ξεριζωθούν αμπέλια και ελαιώνες, ενώ οι βιομηχανικές χώρες, όπως η Γερμανία, φυτεύουν καινούργια (!) και πλημμυρίζουμε από αντίστοιχα προϊόντα χωρών και εκτός Ευρ. Ενωσης!

Στόχος τους να παραμείνουν αγρότες το 1/3 των σημερινών. Και οι υπόλοιποι τι θα γίνουν;

Βιομηχανία πλέον δεν έχουμε. Ο, τι απομένει το αγοράζουν για να το κλείσουν. Ο νόμος της αγοράς, λένε. Άλλα οι φαρμακοβιομηχανίες μας π.χ. ανθούσαν, εξήγαν και κάλυπταν το 85% της εσωτερικής αγοράς. Τις ανάγκασαν να υψώσουν τις τιμές (για να αντέχουν οι δικές τους) και το αποτέλεσμα: Δεν εξάγουν και καλύπτουν πλέον το 35% των εσωτερικών αναγκών!

Οι Βιοτεχνίες ανθούσαν. Παρήγαν και απασχολούσαν. Τώρα τις κλείνουν με την αθρόα εισαγωγή και διαφήμιση των ξένων και το μόνο που μένει είναι να γίνουν εισαγωγείς. Και οι υπόλοιποι; Και, το κυριότερο, με τι θα αγοράζουμε;

Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες εξαφανίζονται με την

πολιτική ενοικίων και ωραρίων και την πολιτική λιτότητας και τα πολυκαταστήματα σε λίγο, ως μονοπώλια, θα εκτινάξουν τις τιμές στα ύψη. Άλλα, το κυριότερο, εκείνοι τι θα απογίνουν;

Η αλιεία πλήγεται ανεπανόρθωτα με τους περιορισμούς και "εξαγορές" για καταστροφή των σκαφών και η κτηνοτροφία περιορίζεται, για να κερδίζει η Ολλανδία, η φύλη μας!

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι στο όνομα του "εκσυγχρονισμού" και της σύγκλισης πρέπει, πλέον, να βρουν άλλους "τρόπους" επιβίωσης.

Η νεολαία, πέρα από την πολιτιστική και πνευματική αλλοτρίωση, απειλείται άμεσα από την ανεργία και παραδέρνει ανάμεσα στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών (όχι με στόχους πνευματικής διεύρυνσης και επικοινωνίας, αλλά για εφόδια τουριστικών και λοιπών εξυπηρετήσεων...) και τις... ντίσκο.

Και όταν το 70% των δημόσιων εσόδων δίνονται για τα δάνεια (που 30 πλασιάσθηκαν από το 1980 για να αγοράζονται ξένα προϊόντα), πώς να πηγαίνουν καλά και τα Δημόσια Οικονομικά; Ετσι το κράτος θα είναι "ανίκανο" και ο "Φιλελευθερισμός" θα θριαμβεύει...

Και τα πακέτα Ντελόρ; Μ' αυτά θα αμειφθούν οι υποστριχτές της Γερμανογαλλίας (γι' αυτό αλληλοσφάζονται και οι μεγαλοεκδότες) και θα φτιαχτούν δρόμοι και λιμάνια, για να έρχονται πιο εύκολα τα ξένα προϊόντα ή απλώς να περνάνε... για αλλού.

Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες

Κυρίαρχη τάξη σιγά, σιγά γίνεται όχι η πιο παραγωγική μερίδα του λαού, αλλά όσοι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα δυτικοευρωπαϊκά συμφέροντα. Οι μεστίτες, οι πράκτορες και οι διαφημιστές τους, όπως οι δημοσιογράφοι και μεγάλο μέρος των "πνευματικών" ανθρώπων.

Οι υπόλοιποι μετατρέπονται σε μοντέρνο προλεταριάτο, με νοοτροπία παρασιτική. Που αποβλέπουν στην κομπίνα, και τα πάστης φύσεως λαχεία, που δεν παράγουν για προσφορά, αλλά για απόσυρση και απάτες. Για πρώτη φορά η διαστροφή αυτή έφθασε και σε τόσο νεαρές ηλικίες, ηλικίες του ονείρου και των ιδανικών μέχρι χθες. Οι μαθητές π.χ. που εκλέγονται αντιπρόσωποι των σχολείων τους έχουν ως μοναδικό στόχο να καρπωθούν τις προμήθειες από τα κέντρα και τα πρακτορεία για τις εκδρόμες τους!!!

Πώς να μη δημιουργηθεί, όμως, τέτοια νοοτροπία, όταν ο Ντελόρ δήλωνε πως "Η Ευρώπη είναι ένα απέραντο

καζίνο;"

Οδηγώντας μας σε τέτοια κοινωνία επόμενο είναι να επιλέγουν και να επιβάλλουν μέσω των μηχανισμών που διαθέτουν (τύπος, τηλεόραση κ.λ.π.) τέτοιου είδους "πολιτικούς".

Και παλιότερα, φυσικά, τους πολιτικούς μας τους εξέλεγαν οι "μεγάλοι προστάτες" μας, και το μόνο μέλημά τους ήταν να παραμείνουμε προτεκτόρατο. Τώρα, όμως, δεν τηρείται κανένα πρόσχημα. Προωθείται συστηματικά ό,τι πιο ανερμάτιστο, καιροσκοπικό και κυνικό στοιχείο υπάρχει. "Το είπε η κομισιόν", μας λένε. "Χαμένες υποθέσεις" θεωρούν όλα τα ελληνικά θέματα. "Πατρίδα μας η Ευρώπη και τόπος κατοικίας μας η Ελλάδα", δηλώνουν. Καμμία ιδεολογία ή, έστω, προβληματισμός. Αν δεν είναι και ανοικτά υπέρ των εχθρών μας. Τις εξετάσεις τους τις δίνουν στο δυτικοευρωπαϊκό (και αμερικανικό) χρηματιστικό και τραπεζικό κεφάλαιο, εβραϊκό ή μη.

Πολιτιστικές και εθνικές συνέπειες

Στο πολιτιστικό επίπεδο, στην καλλιέργεια και εξέλιξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της κοινωνίας μας, ως αποτέλεσμα της ιστορικής πορείας και ως προϋπόθεση για τη συνέχισή της, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Η ελληνική γλώσσα, ουσιαστικά, διώκεται. Συστηματικά. "Αν θέλεις να υποτάξεις ένα λαό, κατάστρεψε τη γλώσσα του", είπε κάποιος που ήξερε...

Μουσική, χορός, έθιμα, κοινωνικές εκδηλώσεις εξαφανίζονται κάτω από τις ειρωνείες των "πνευματικών μας ηγετών" ή την παθητική απόγνωση των άλλων, των πραγματικών.

Ο **Αθλητισμός**, στη χώρα που τον γέννησε ως μετατροπή της φυσικής δύναμης και ανταγωνισμού σε εκδήλωση υψηλή πολιτισμού, μεταβάλλεται σε αποτρόπαιο εμπόριο, διαφήμιση και συναλλαγή.

Η **ιδιαιτερότητα της εκκλησίας και των θρησκευτικών εκδηλώσεων** είναι ήδη στο στόχαστρο των δυτικοευρωπαίων, γιατί, πέρα από την ισοπέδωση που επιδιώκουν, διαισθάνονται εκεί **εστία αντίστασης**. Και αυτοαποκαλούμενοι "διανοούμενοι" μας υποστηρίζουν πως η παπική εκκλησία της Ιεράς Εξέτασης και ο Λουθηρανισμός, που προέτρεπε τους ηγεμόνες εναντίον "του αρπακτικού και διολοφονικού όχλου των χωρικών", είναι συνώνυμα της... Δημοκρατίας, ενώ η Ορθόδοξη του... τσαρισμού!

Πρέπει και μπορούμε να ζήσουμε ανεξάρτητοι

Γιατί, όμως, και άλλοι θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κατ' αρχήν κανείς δε ρώτησε τους λαούς τους. Ακόμη και στις ισχυρότερες εοκικές χώρες το 40-50% είναι εναντίον της ένωσης. Διαισθάνονται τον κίνδυνο, κυρίως για τη δημοκρατία τους. Απροκάλυπτα πια, κυβερνά το μεγάλο κεφάλαιο, μέσω των Τραπεζών του. Εκτός τούτου, πάντως, οι χώρες αυτές ανέπτυξαν πρώτα, σε συνθήκες προστασίας, την οικονομία τους και μπορούν να αντέξουν σε συναγωνισμό. Δεν κινδυνεύουν να αφανιστούν.

Πώς, όμως, θα επιζήσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης; Παρά την απρογραμμάτιστη, υπέρ των λίγων, μη αναπτυξιακή πολιτική και χωρίς ουσιαστικό κεντρικό και ορθολογιστικό σχεδιασμό λόγω εξάρτησης και έλλειψης κοινωνικής κατεύθυνσης, τα καταφέρναμε μέχρι το 1980.

Συμφωνίες και συνεργασίες με όλες τις χώρες και ιδιαί-

ται ξεχνούν οι πολιτιστικές ηγεσίες μας (ευτυχώς όχι όλοι), που εκστασάζονται με ό,τι το ευρωπαϊκό, τι ήσαν οι δυτικοευρωπαίοι και τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς.

Κέλτες και Γερμανοί. Λατινικές αναφορές οι περισσότεροι. Καθολικοί και προτεστάντες εχθροί της Ανατολικής Ορθοδοξίας. Με αναρίθμητα εγκλήματα εσωτερικά και σε βάρος των άλλων εθνών. Εξολοθρευτές πολιτισμών και λαών, βιαστές αποικιοκράτες σε Νότια Αμερική, Αφρική, Ασία. Σημερινοί λάτρεις του κέρδους και της υποκρισίας. Και φανατικοί εχθροί τώρα, εναντίον κάθε ελληνικού, για να καλύψουν τα οφειλήματά τους στην ελληνική σκέψη, δράση και οργάνωση. Οι λίγες φωτεινές εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. **Πώς να επικοινωνήσουμε με αυτούς;**

Με τέτοιους εταίρους τέτοια θα είναι και η εταιρική συμπεριφορά. Τη μανία τους εναντίον κάθε ελληνικού δικαίου, σε όλα τα θέματα, ειδικά στα εθνικά, **μόνο η ψυχιατρική μπορεί να την ερμηνεύσει**. Το παράδειγμα με τα Σκόπια είναι αρκετό. Ο παραλογισμός τους φτάνει μέχρι του σημείου να μας κατηγορούν για... εθνικισμό! Τα ίδια, φυσικά και με την Αγκυρα, σε λίγο με τα Τίρα να και τη Σόφια. Τι άλλο θα πρέπει να μας κάνουν, για να αποφασίσουμε ότι είναι εχθρό;

τερα με τις γειτονικές, παρά τις τωρινές εχθρότητες που είναι εν πολλοίς υποκινούμενες, θα εξασφάλιζαν προώθηση παραγωγής για κατανάλωση και εξαγωγές.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει ανάπτυξη και σε μικρά μεγέθη. Οι εφαρμογές και αξιοποιήσεις της εξασφαλίζουν εύκολα μεγάλες αποδόσεις.

Μόνο σε συνθήκες ανεξαρτησίας και με κατεύθυνση σοσιαλιστική μπορεί να υπάρξει οικονομική, κοινωνική, πολιτική (δημοκρατική) και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιμένει, πλέον, κανείς κάτι καλό από τις Βρυξέλλες; Και η συνέχεια θα είναι χειρότερη. Ευρωπαϊκή Ένωση ίσον, πλέον, Γερμανία. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.

Και επιτέλους. Ο αφανισμός είναι βέβαιος μέσα στην ΕΟΚ. Εξω μόνο ελπίδα υπάρχει. Οποιος προτείνει προσπάθειες βελτίωσης μέσα στην ΕΟΚ, ας σκεφθεί τι παθαίνει όποιος κινείται μέσα στο βάλτο.

Τι μπορούμε αμέσως τώρα να επιχειρήσουμε

Για να γίνουν αυτά, για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε, απαιτείται νέα πολιτική πρωτοβουλία Ανεξαρτησίας και Πολιτικής Κοινωνικής, Σοσιαλιστικής. Εξω από τα γνωστά πολιτικά σχήματα και τους διαδόχους τους. Και έξω, φυσικά, από την "Ευρωπαϊκή Ένωση".

Θα γίνει, και όχι πολύ αργά. Μπορούμε όμως από τώρα, άμεσα, να ξεκινήσουμε προετοιμάζοντας την πορεία. Τώρα, όχι αφού φθάσουμε στο βάραθρο. Και μπορούμε πολλά.

Μπορούμε, πρώτα-πρώτα, να γελοιοποιούμε κάθε φορά τους εξωνημένους ή τους με κάθε μέσο αυτοπροβαλλόμενους "διανοούμενους", που το μόνο που αποτολμούν είναι η θρασύτητα της επίθεσης κατά παντός του ελληνικού.

Να ζητήσουμε από τους **τολμηρούς, τους πραγματικά σκεπτόμενους**, τους (πολλούς, πράγματι) πνευματικούς ανθρώπους και τους κοινωνικά και πολιτικά ανήσυχους, και όχι μόνο στην ιδιωτική κουβέντα, να προχωρήσουν.

Μπορούμε μέσω των συνδικάτων και των σωματείων μας, των συνεταιρισμών και ιδρυμάτων να προωθούμε τα **δίκαια μας, τη φωνή μας, το έθνος μας**.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σωστά και να προστατεύουμε τη **γλώσσα μας**, με κάθε τρόπο, ατομικά και συλλογικά.

Μπορούμε να μην αγοράζουμε τα ξένα, άχρηστα, προϊόντα και να στηρίζουμε, όπου είναι δυνατό, τα Ελληνικά.

Μπορούμε να μην **ξερριζώσουμε** τα δέντρα και τα αμπέλια μας, να μην σπάμε τα καϊκια μας, να μην εγκαταλείψουμε τις εργασίες και να μην πουλάμε, έναντι πρόσκαιρου "κέρδους", τη γη μας. **Πώς και πού θα ζήσουν αργότερα**

τα παιδιά μας;

Μπορούμε να καλλιεργούμε τις σχέσεις μας με όλους τους λαούς και ιδιαίτερα τους γειτονικούς και να τους βοηθούμε σε κάθε δίκαιο αγώνα τους, όπως τους υπερήφανους Σέρβους, και να ζητούμε αποφασιστικά ό,τι μας χρωστούν, όπως τις γερμανικές επανορθώσεις και δάνεια.

Μπορούμε να βοηθούμε κάθε προσπάθεια αποκάλυψης, πρότασης και αγώνα, με κάθε τρόπο, που αποβλέπει στην αποδέσμευσή μας από τον καταστροφικό εναγκαλισμό της ΕΟΚ.

Μπορούμε, είναι εύκολο και απλό αυτό, να μετατρέψουμε τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα, που μας αρνήθηκαν, γιατί είμαστε, λένε, ανώριμοι για τέτοια....

Είναι πια ζήτημα ζωής, ανθρώπινης ζωής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΚΕ

Καργόπουλος Νίκος
Κεφαλάς Ηλίας
Λαζαράκος Παναγιώτης

Λεοντόπουλος Νίκος
Μητσάκη Ελένη
Μιστίλογλου Μελέτης
Στενός Σήφης

Τράντας Θανάσης
Φαλούτσος Κώστας

Αναπληρωματικά Μέλη
Δεσποτάκης Γιώργος
Μπαντή-Βλαχογιάννη Λορέτα
Στεφανάκης Μανώλης