

# ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ



## A.S.K.E.

Οκτώβρης '95

Ολοι πια αναγνωρίζουν ότι η πατρίδα μας περνάει μια σοβαρή, πολύπλευρη κρίση. Η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Αυτό που, ίσως, δε γνωρίζουν οι περισσότεροι, γιατί επιμελώς μας το αποκρύπτουν, είναι ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες ν' αναπτυχθεί. Για να γίνει αυτό, απαιτείται μια άλλη πολιτική στην οικονομία, που θα μας επιτρέψει να ξεφύγουμε από τα θανάσιμα για την Ελλάδα προγράμματα σύγκλισης της ΕΟΚ και ν' αναπτυχθούμε οικονομικά. Μια άλλη πολιτική, χωρίς την προστασία της Αμερικής ή της Γερμανίας, που θα μας εξασφαλίσει σταθερή ειρήνη και συνεργασία με τους βαλκανικούς λαούς. Ετοι θ'

ανοίξει ο δρόμος για την πρόοδο σ' όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, όπου κατά γενική ομολογία τίποτα δε λειτουργεί σωστά. Και πρώτ' απ' όλα στην παιδεία και την ενημέρωση.

Αυτή την άλλη πολιτική δε μπορούν να την ακολουθήσουν τα 2 μεγάλα κόμματα, που εναλλάσσονται στην κυβέρνηση και αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη χώρα, ούτε τα 3 μικρότερα, που συμπαρασύρονται σε μια πορεία αναξιοπιστίας, ούτε αυτά που ίσως δημιουργήσουν οι δελφίνοι. Απαιτείται η ενίσχυση άλλων δυνάμεων που βγαίνουν μέσα από τις αγωνίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ

Οι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της χώρας, η οικονομική ενίσχυση των πολιτών της και η δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη.

Η απάτη με την ΕΟΚ είναι ότι μας επιβάλλει ως κύριους κάποιους άλλους στόχους, όπως μείωση των ελλειμμάτων και του πληθωρισμού, χωρίς να μας λέει σε τι μας εξυπηρετούν. Δε μας λέει καν ότι θα υπάρξει ανάπτυξη, γιατί ξέρει ότι ανάπτυξη της Ελλάδας ούτε ήρθε ούτε θα έρθει ποτέ μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ. Και η πιο μεγάλη απάτη είναι όταν τα φερέφωντα της ΕΟΚ υποβάλλουν την αντίληψη ότι η υποδούλωση σ' αυτήν είναι μονόδρομος και η συνακόλουθη διάλυση της Ελλάδας υποχρεωτική!

Η αλήθεια με το πρόγραμμα σύγκλισης είναι ότι επιδιώκει να κλείσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε η χώρα μας να είναι ο ζητιάνος της ΕΟΚ και να ζεί συνεχώς με τα δάνεια της, ενώ η Γερμανία και η Γαλλία συνεχώς θα ενισχύονται. Γι' αυτό ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες επιχειρήσεις. Τις παραδίδουν σε διάφορους τυχοδιώκτες, για να τις κλείσουν (π.χ. ναυπηγεία), είτε τις αγοράζουν ξένοι, που κλείνουν τα εργοστάσια και κρατούν μόνο το εμπορικό δίκτυο, για να πουλούν τα ξένα προϊόντα (π.χ. τρόφιμα - ποτά). Άλλες, που τις έχει πληρώσει 2 και 3 φορές ο ελληνικός λαός, τις δίνουν στους ξένους, για να κερδίζουν αυτοί και όχι εμείς, με αντάλλαγμα τις μίζες (π.χ. τσιμέντα).

Η ΕΟΚ προσπαθεί σταδιακά να μειώνει την ελληνική αγροτική παραγωγή, ρίχνοντας τις τιμές των προϊόντων και αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Βάζουν εμάς να ξεριζώσουμε τα αμπέλια μας και τις ελιές μας, για να φυτέψουν δικά τους στη Γερμανία και την Ιταλία. Να μειώσουμε εμείς την παραγωγή βαμβακιού, ζάχαρης κ.λπ., για να εισάγουμε

από τρίτες χώρες, όπου αυτοί πουλούν τα δικά τους προϊόντα. Να σπάσουμε τα δικά μας ψαροκάϊκα, για να μονοπωλούν τα δικά τους αλιευτικά. Κλείνουν τα δικά μας καταστήματα, για να εισβάλλουν οι δικοί τους κολοσσοί (Continent, Praktiker κ.λπ.). Η ανεργία, που καλπάζει, όχι μόνο δεν τους ενοχλεί, αλλά τους εξυπηρετεί, για να μη γίνονται συνδικαλιστικοί αγώνες. Άλλωστε, η λιτότητα θα είναι μόνιμη, για να παίρνει πάσω η ΕΟΚ τα δανεικά της. Άλλα μέχρι πότε; Οι επιχορηγήσεις της ΕΟΚ δεν είναι ποτέ για παραγωγικές επενδύσεις, είναι κυρίως για αγορά δικών τους προϊόντων ή δημόσια έργα, που αυτούς εξυπηρετούν. Μ' αυτές φτιάχνουν μια κάστα από τοπικούς παράγοντες, που πλουτίζουν και γίνονται κράχτες της ΕΟΚ.

Αν άφηναν την κερδοφόρα ελληνική επιχείρηση ΧΡΩΠΕΙ να λειτουργήσει, θα είχε τόσα κέρδη από τις εξαγωγές, ώστε όλοι οι Ελληνες πολίτες θα είχαν τα φάρμακά τους δωρεάν! Τη ΧΡΩΠΕΙ την έκλεισαν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, για να πουλάνε σε δεκαπλάσιες τιμές οι ξένες φαρμακοβιομηχανίες, με κύριο μεσίτη τον Π. Γιαννακόπουλο.

Οι δυνατότητες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις πλούτοπαραγωγικές της πηγές και να αναπτύξει την παραγωγή της είναι τεράστιες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεφύγουμε από τα δεσμά της ΕΟΚ, κάτι που δε μπορεί να το κάνει η ελληνική αστική τάξη, γιατί το μόνο που ξέρει είναι να πρακτορεύει ξένα συμφέροντα. Αρα η κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής δεν εξασφαλίζει μόνο ένα δίκαιο κοινωνικό σύστημα, αλλά αποτελεί το μόνο δρόμο για την ανάπτυξη της Ελλάδας και τη διεύρυνση των σχέσεων της προς όλο τον κόσμο. Οσο αργήσουν οι λαοί να καταλάβουν τι τους περιμένει με την πρόσκαιρη αποθέωση του καπιταλισμού, τόσο χειρότερα γι' αυτούς.

### ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι λαοί των Βαλκανίων μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και ν' αναπτυχθούν, όπως έκαναν σε μεγάλες περιόδους στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ν' απαλλαγούν από την ξένη προστασία, να συνεργαστούν ισότιμα μεταξύ τους στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού.

Ομως, η ενδιάμεση συμφωνία της Ν. Υόρκης με το κρατίδιο των Σκοπίων ήταν μια πρόκληση προς την Ελλάδα. Οι ΗΠΑ και η ΕΟΚ εκμεταλλεύονται τη δουλικότητα της ελληνικής πολιτικής (και όχι μόνο) ηγεσίας και μας οδηγούν σε

συμβιβασμούς αντίστοιχους του 1959 για την Κύπρο. Το όνομα του κρατιδίου είναι το μόνο που έχει σημασία και για

“Εαν κάποιο Μέρος πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα, που αποτελούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του, χρησιμοποιείται από το άλλο Μέρος, θα εφιστήσει την προσοχή του άλλου Μέρος στην απαγόρευση τέτοιας χρήσης και το άλλο Μέρος θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις ή θα υποδείξει γιατί δε θεωρεί απαραίτητο να κάνει κάτι τέτοιο” (άρθρο 7, 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας)

μας και για τους ηγέτες των Σκοπίων. Τη σημαία και το Σύνταγμα τα πρόσθεσαν την τελευταία στιγμή, για να υποχωρήσουν στη διαπραγμάτευση. Η ελλάδα είχε μοναδικό όπλο το εμπάργκο και το παρέδωσε, χωρίς να εξασφαλίσει ούτε το όνομα ούτε καν τη μη χρήση άλλων ελληνικών συμβόλων (άρ. 7, 3). Η ενδιάμεση συμφωνία θα είχε κάποιο νόημα, άν ίσχυε υπό την αίρεση της συμφωνίας για το όνομα.

## Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Τα τελευταία χρόνια η παιδεία βάλλεται. Το υπουργείο Παιδείας, εκτελώντας τις εντολές του ΟΟΣΑ και της ΕΟΚ, με τη βοήθεια δήθεν προοδευτικών ανθρώπων, προετοιμάζει τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ώστε η γνώση να είναι προνόμιο μιας ολιγάριθμης κάστας, που προορίζεται να εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα. Τα πανεπιστήμια κλείνουν για χρέη 6 δις, όταν μόνο για δώρο στην εκδότρια της Θεσσαλονίκης Βελλίδη για .... Μέγαρο Μουσικής δίνονται 2,5 δις, για αναδρομικά στους βουλευτές 6,5 δις κ.λπ.

Η δωρεάν παιδεία απειλείται, με τη δικαιολογία ότι πρέπει

Αντίστοιχη πορεία θα επιχειρηθεί και στις σχέσεις μας με την Τουρκία (Θράκη - Αιγαίο) και το μεγάλο θέμα της Κύπρου θα επιχειρήσουν να το βάλουν στο ράφι. Ομως, ο ελληνικός λαός αντιδρά κι αυτό είναι η μόνη ελπίδα. Το 75% δε θέλει τη λέξη "Μακεδονία" στο όνομα των Σκοπίων (έρευνα Μέγκα). Οταν αυτή η αντίδραση γίνει δυναμική, όλα θα αποτραπούν.

## ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΦΗΝΙΑΣΑΝ

Ο ελεύθερος ημερήσιος και περιοδικός τύπος, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση θεωρήθηκαν παγκόσμια ως μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις, αποτελεσματικά μέσα ευρείας πληροφόρησης, ελέγχου των εξουσιών και ψυχαγωγίας. Κανέναν απ' αυτούς τους ρόλους δεν επιτελούν πλέον, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, με εξαίρεση τα περισσότερα επαρχιακά.

Αντί να βρίσκονται στα χέρια, ή έστω υπό τον έλεγχο, της κοινωνίας, προάγοντάς την, ασκούνται ή κατευθύνονται από αδίστακτους εμπόρους με άνομες βλέψεις, από δυνάμεις εξωτερικές και εχθρικές για τη χώρα μας, καταστρέφοντάς την. Αντί να πληροφορούν, διαφημίζουν και αποπροσανατολίζουν. Αντί να ελέγχουν τις εξουσίες, επιχειρούν να τις υποκαταστήσουν. Αυτά δικάζουν(!), αυτά επιχειρούν να κυβερνούν, ανεξέλεγκτα και ανερυθρίαστα. Απειλούν, εκβιά-

να πληρώνουν τα παιδιά των πλουσίων! Αν αυτό τους καίει, γιατί επιτέλους δε βάζουν τους πλούσιους να πληρώνουν φόρους; Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (όνειρο της Ν.Δ. και πολλών του ΠΑΣΟΚ) ετοιμάζονται. Θα παρέχουν παιδεία οι έμποροι και οι ξένοι! Καταργούν τις επετηρίδες, ώστε η χειραγώηση των εκπαιδευτικών να είναι πλήρης, αφού ο εκμηδενισμός των αποδοχών δεν τους έκαμψε ακόμη.

Αρχισαν, όμως, αντιδράσεις και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες κλιμάκωσης των αγώνων για μια πληρέστερη, ευρύτερη, πιο ανθρώπινη και (φυσικά) δωρεάν παιδεία.

## ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΌΤΙ ΕΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ζουν και προωθούν ότι ευτελέστερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, για να το ελέγχουν. Υπερηφανεύονται να δηλώνουν κυνικά ότι είναι κατασκευαστές της κοινής γνώμης (opinion makers)! Αντί να ψυχαγωγούν, υποβιβάζουν όλες τις αισθητικές αξίες, καταστρέφουν τη γλώσσα, διαστρέβλωνται τις συνειδήσεις.

Το πρόβλημα των κεντρικών Μ.Μ.Ε. εξελίσσεται στον υπ' αριθ. 1 κίνδυνο για την ελληνική κοινωνία. Τα κατεστημένα κόμματα παίζουν το παιχνίδι τους και αντί να τα περιορίζουν, τους παραχωρούν προνόμια. Μοναδική λύση είναι το πέρασμά τους στους κοινωνικούς φορείς, σε δημοσιογράφους που τιμούν τον αρχικό τους προορισμό, σε ενώσεις πνευματικών ανθρώπων, με βοήθεια από την κοινωνία και έλεγχο για την ποιότητα, τα οικονομικά, τους στόχους και τα αποτελέσματα.

## ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΕΥΣΗ . ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Για να υπάρξει μια άλλη πολιτική, πρέπει να κυριαρχήσουν κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, που βγαίνουν μέσα από τους αγώνες του ελληνικού λαού. Πόσες φορές ακόμη πρέπει να δούμε την αλλαγή ρόλων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., για να καταλάβουμε ότι δε σημαίνει πολλά πράγματα για μας; Είναι κατάντημα να παραμένει στο πολιτικό προσκήνιο ο Μητσοτάκης, που δηλώνει ότι το Κυπριακό είναι μικρό πρόβλημα. Είναι κατάντημα να γίνεται μείζον θέμα ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην πρώην και τη νυν παρακοιμώμενη του Α. Παπανδρέου. Δεν είναι λύση η επικράτηση κάποιων δελφίνων, ή κάποια κόμματα που, ίσως, αυτοί δημιουργήσουν, γιατί ΟΛΟΙ είναι χειρότεροι από τους δασκάλους τους. Οι εσωκομματικοί ανταγωνισμοί εκφράζουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς (Α. Παπανδρέου, Αρσένης, Λιβάνης κ.λπ.) και την ΕΟΚ (ομάδα τεσσάρων) ή το εβραϊκό κεφάλαιο (Εβερτ) και το γερμανικό (Μητσοτάκης). Λύση δεν είναι να παίξουν το συμπληρωματικό τους ρόλο τα 3 μικρότερα κόμματα, που στις κρίσιμες στιγμές απέδειξαν ότι δίνουν λύσεις για τους άλλους κι όχι τον ελληνικό λαό. Πολύ περισσότερο δεν είναι λύση μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, όπως σχεδιάζει η ΕΟΚ (ακούγεται το όνομα του περιβόλου Δ. Τσάτσου), γιατί τότε θα είχαμε μόνο ένα προσωπείο κοινοβουλευτισμού.

Αρνούμαστε αυτή τη μικρή μειοψηφία, που μέσα στο σημερινό σύστημα εξάρτησης και διαφθοράς αναρριχήθηκε στις ηγετικές θέσεις της πολιτικής και της κοινωνίας. Ομως, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία

έχει πλήθος ανθρώπων πραγματικής αξίας, που ο καθένας μας μπορεί να τους αναγνωρίσει στο χώρο της δουλειάς του και σ' άλλες δημόσιες δραστηριότητες. Κάθε έντιμος άνθρωπος, που αγαπάει τον τόπο του, πρέπει να δώσει τη δική του συμβολή στην αναγέννηση της Ελλάδας, γιατί η ιδιώτευση είναι η χειρότερη λύση για όλους. Πολιτικές δυνάμεις και κοινωνικά κινήματα, που αγωνίζονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού πρέπει να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν, χωρίς να περιμένουν καμια οικονομική ενίσχυση από μεγαλοεπιχειρηματίες ή "άγνωστες" πηγές ή προβολή από τα ΜΜΕ. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν ν' αλλάξουν την πορεία της χώρας. Σ' αυτή την προοπτική ιδρύθηκε το ΑΣΚΕ και αγωνίζεται στα 11 χρόνια της ζωής του και καλεί τον κάθε πολίτη που συμφωνεί μαζί του να το πλησιάσει και να ενισχύσει την προσπάθειά του.

### Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΚΕ

Καργόπουλος Νίκος	Στενός Σήφης
Κεφαλάς Ηλίας	Στεφανάκης Κώστας
Λαζαράκος Παναγιώτης	Τράντας Θανάσης
Λαουρδέκης Γιώργος	Αναπλ. Μέλη
Λεοντόπουλος Νίκος	Γκαμπλιάς Φώτης
Μητσάκη Ελένη	Δεσποτάκης Μανόλης
Μιστίλογλου Μελέτης	Φαλούτσος Κώστας

## ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ

Τζωρτζ 12, 7ος όροφος Π. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, Τηλ. 38 22 315 - 38 19 887, Fax: 38 19 887