

# ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΤΖΩΡΤΖ 12, 7ος όροφος Πλ. Κάνιγγος  
ΤΗΛ.: 3622315-3619887

Σεπτέμβρης '93

## A.S.K.E.

Το ΑΣΚΕ συμμετέχει στις ερχόμενες εκλογές και ζητεί την υποστήριξη του ελληνικού λαού με την βαθιά πεποίθηση ότι η πατρίδα μας και κάθε πολίτης, χωριστά, αξίζουν μια καλύτερη τύχη. Μπορούν να πάψουν οι εθνικές ταπεινώσεις, που εντείνουν τους κινδύνους. Δεν είναι υποχρεωτικό το πέρασμα χιλιάδων ανθρώπων στην ανεργία και στη φτώχεια. Η νεολαία μπορεί να βγει από τη σημερινή ασφυξία που δημιουργείται από μια διεφθαρμένη κοινωνία, χωρίς ιδανικά.

Όλα μπορούν ν' αλλάξουν. Οχι όμως από κάποιο "Σω-

τήρα", γιατί "Σωτήρες" δεν υπάρχουν. Αρκεί ο καθένας μας να κάνει κάποια πολύ απλά πράγματα. Να μην πέφτει στις παγίδες που του στήνουν. Να καταλάβει ότι η αποχή από τα κοινά ή η διακωμώδηση των εκλογών αφήνει τους άλλους ήσυχους στο καταστροφικό τους έργο. Να μη διαμαρτύρεται μόνον ιδιωτικά. Να μην ψηφίζει και εναλλάσσει στην κυβέρνηση κόμματα που δεν εκτιμά, διαιωνίζοντας την κατάσταση. Να συμμετέχει με εντιμότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε πλευρά της δημόσιας ζωής και στις εκλογές να συμμετέχει με έγκυρη και θετική ψήφο.

### ΕΟΚ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

Η μεγαλύτερη κακοδαιμονία της πατρίδας μάς από την αρχή της νεότερης ιστορίας της ήταν η εξάρτηση της από Μεγάλες Δυνάμεις. Με την ένταξη στην ΕΟΚ η εξάρτηση συνεχίζεται και σήμερα στη χειρότερή της μορφή.

Η ΕΟΚ, με όργανα τις πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας, κλείνει ελληνικές επιχειρήσεις και καταστήματα και μειώνει την αγροτική παραγωγή, για να θησαυρίζουν οι γερμανικές, γαλλικές κ.α. εταιρίες. Σ' όλα τα εθνικά μας θέματα υποστηρίζει τους αντιπάλους μας, που δεν είναι μέλη της ΕΟΚ, και προτιμά να αγοράζει τα δικά τους αγροτικά προϊόντα. Οι πολυδιαφημισμένες επιδοτήσεις και τα πακέτα Ντελόρ είναι ένα ελάχιστο μέρος από αυτά που μας κλέβει ή ΕΟΚ με τις εμπορικές συναλλαγές. Η Γερμανία (δηλαδή η ΕΟΚ) μας χωροστάει ακόμη τις πολεμικές επανορθώσεις και τα δάνεια από τον πόλεμο, που είναι διπλάσια από τα πακέτα Ντελόρ.

Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η ΕΟΚ και η Δύση, γενικότερα, προσπαθούν να σβήσουν την εθνική μας συνείδηση και να βγάλουν τον κόσμο έξω από την πολιτική, για να δρούν ανενόχλητα. Μέσα από τους μηχανισμούς της "Ψυχαγωγίας", της "ενημέρωσης" και της "εκπαίδευσης", που απόλυτα ελέγχουν, έχουν πετύχει σε επικίν-

δυνο βαθμό να ξεκόψουν ιδιαίτερα τη νεολαία από τον ελληνικό πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ίθη και έθιμα, την ελληνική γλώσσα. Ακόμη και την ελληνική εκκλησία έβαλαν ως στόχο. Σ' όλα αυτά η Ελλάδα διαφέρει ριζικά απ' όλες τις άλλες χώρες της ΕΟΚ.

Μας αρκούν τα απατηλά λόγια του 1980, πως με την ένταξη θα φτάναμε το επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης. Είναι γνωστή η μοίρα των ασθενεστέρων που "συνεταιρίζονται" με τους ισχυρότερους. Η αποχώρηση από την ΕΟΚ δεν είναι ένα απερίσκεπτο σύνθημα κάποιων δογματικών ή παρωχημένων αριστερών. Είναι όρος για την επιβίωση του έθνους μας. Αυτό θα γίνεται όλο και πιο κατανοητό, ακόμη και από συντηρητικές δυνάμεις. Τα κόμματα που υποστηρίζουν την παραμονή στην ΕΟΚ, δεν εξυπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα.

Μια Ελλάδα ανεξάρτητη μπορεί να αναπτύσσει τις τεράστιες παραγωγικές της δυνάμεις, να προγραμματίσει την ανάπτυξή της με τρόπο που να διασφαλίζει ανθρώπινη ζωή σ' όλους τους πολίτες της και να διαπραγματεύεται τις εμπορικές της σχέσεις με κάθε χώρα της γης, σύμφωνα με το αμοιβαίο συμφέρον, όπως κάνουν πολλές χώρες.

### ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Αυτοί που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες του συστήματος είναι οι νέοι. Στην ηλικία που η τάση του ανθρώπου είναι να παράγει, να δημιουργεί, να μορφώνεται, να διαμορφώνει την προσωπικότητά του και να τονίζει την παρουσία του μέσα στην κοινωνία, υφίστανται συνεχώς ταπεινώσεις.

Οδυνηρό είναι το φάσμα της ανεργίας, που απειλεί όλο και περισσότερους νέους, ακόμη και όσους έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν ανώτατες σχολές. Η απομάκρυνση της νεολαίας από την πολιτική επιδιώχθηκε συστηματικά από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και είναι ένα αρνητικό φαινόμενο. Ομως και πολλοί νέοι έχουν αηδιάσει με τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα.

Δεν είναι λύση για τη νεολαία να "συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις" και να εκλιπαρεί για κάποιο ρουσφέτι. Δεν είναι λύση το

"βόλεμα" και η φυγοπονία. Νεολαία χωρίς ιδανικά και δράση είναι μια νεκρή νεολαία, που συνεπάγεται μια παρηκμασμένη κοινωνία και μια ευάλωτη χώρα.

Η φάση με τον νεολαίο-φυτό φαίνεται να παρέρχεται. Οι κινητοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης (μ' όλα τα αρνητικά τους) και η ευαισθησία στα εθνικά προβλήματα (μ' όποιες υπερβολές) είναι κάποιες ενδείξεις. Δεν είναι λύση, βέβαια, η εμπλοκή σε κακοποιά κυκλώματα (ναρκωτικά κ.λ.π.) ούτε ο χουλιγκανισμός ούτε η στράτευση σε ακροδεξιές (δήθεν υπερπατριωτικές) οργανώσεις (ο προορισμός τους φάνηκε στην προδοσία της Κύπρου το 1974). Η νεολαία αξίζει ν' αγωνιστεί, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, για έναν καλύτερο κόσμο. Άλλα ποιος είναι αυτός;

### ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ Ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ;

Θεμελιώδης νόμος του καπιταλιστικού συστήματος είναι η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους για ελάχιστους, σε βάρος των πολλών.

Πόλεμοι, καταστροφή του περιβάλλοντος, ναρκωτικά, δολοφονίες και κάθε άλλο μέσο χρησιμοποιούνται. Δεν υπολογίζεται ούτε η

ανθρώπινη ζωή. Ας είναι ο κόσμος μια ζούγκλα.

**Μία πιο ανθρώπινη κοινωνία προϋποθέτει ότι τα κυριότερα μέσα παραγωγής θ' ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο και μόνο τις δικές του ανάγκες θα εξυπηρετούν.** Κατανοούμε ότι αυτή η θέση δύσκολα υποστηρίζεται σήμερα, αφού η έννοια του σοσιαλισμού έχει δυσφημιστεί τόσο από τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης (όργανο και απολογητής των οποίων ήταν το ΚΚΕ), όσο και από το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον όμως όσον αφορά το ΑΣΚΕ, από τότε που ιδρύθηκε, υποστήριξε α) ότι τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης δεν ήταν σοσιαλιστικά, αφού τα πάντα βρίσκονταν στα χέρια μιας ολιγάριθμης τάξης (συνέντευξη στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 1985). β) ότι το ΠΑΣΟΚ στην πράξη δεν έχει καμιά σχέση με το σοσιαλισμό. γ) όταν όλο το πολιτικό φάσμα εξυμνούσε τον Γκορμπατσώφ, το ΑΣΚΕ είχε

## ΝΑ ΑΡΗΘΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σ' οποιαδήποτε προστάθεια για μια καλύτερη Ελλάδα όχι μόνο δεν μπορούν να συμβάλουν, αλλά αντίθετα θ' αντιδράσουν όλα τα κομματικά επιτελεία που κυριαρχούν μέχρι σήμερα στην πολιτική ζωή και έχουν διαμορφώσει τα κυβερνητικά σχήματα της τελευταίας δεκαετίας.

**Η Ν.Δ.** δεν έφερε μόνο τη φτώχεια και την ανεργία. Δεν είναι μόνο οι ποινικές ευθύνες για τις τρομακτικές μίζες από την πώληση του εθνικού πλούτου. Η πώληση του ΟΤΕ θ' άφηνε γυμνές τις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρωθυπουργικοί φίλοι θησαυρίζουν κάνοντας μπίζες στα Σκόπια. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης ήταν πρόθυμος να τους χαρίσει τ' όνομα "Μακεδονία" και μόνο η αντίδραση του ελληνικού λαού τον καθυστέρησε. Θέλησε να παζαρέψει ακόμη και την παροχή υπηρεσιών (ρεύμα κ.λ.π.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία! Κατά τις επισκέψεις του στην Τουρκία συμπεριφερόταν ως υποτακτικός του Οζάλ και του Ντεμιρέλ.

**Το ΠΑΣΟΚ** προτείνει στο λαό άλλο ένα συμβόλαιο, που θα έχει χειρότερη τύχη από τα προηγούμενα. Λένε ότι το ΠΑΣΟΚ διδάχθηκε από τα λάθη του. Ψέμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε κανένα λάθος. Παραπλάνησε εν ψυχρώ το λαό. Από το "βυθίσατε το Χόρα" έφτασε στην προδοτική συμφωνία Πα-

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ, ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟ ΑΣΚΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΗ

Μια νέα πορεία της Ελλάδας θα στηριχθεί σε νέες πολιτικές δυνάμεις, που αναπόφευχτα θα γεννηθούν από τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα, και σε νέα κινήματα, που θα δημιουργήθουν από τα τραγικά οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά και πολιτιστικά προβλήματα. Σ' αυτή την πορεία είναι στρατευμένο το ΑΣΚΕ από το 1984 που ιδρύθηκε.

Ο αρχικός πυρήνας του ΑΣΚΕ αποτελέστηκε από μέλη της Επιτροπής Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, που αμέσως μόλις το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση τον Οκτώβρη του 1981 διαπίστωσαν την κοροϊδία και διαχώρισαν τη θέση τους. Εγκαταλείψαμε την εξουσία, όταν άλλοι έσπευδαν για να ωφεληθούν. Το ΑΣΚΕ δεν έχει και δε θέλει επαγγελματίες πολιτικούς. Ολοι εργαζόμαστε για να ζήσουμε και ταυτόχρονα έχουμε τάξει τον εαυτό μας στον αγώνα για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα. Δεν παζαρέψαμε ποτέ τίποτε, ούτε "συνεργασία" με κάποιο μεγάλο κόμμα ούτε επάνοδο στο ΠΑΣΟΚ, που θα μας απέφεραν μεγάλα οφέλη. Ολοι όσοι μας γνωρίζουν (και είναι πολλοί), διαβεβαιώνουν για την εντιμότητα και την αγωνιστικότητα του ΑΣΚΕ. Η προβολή μας από εφημερίδες και κανάλια (όπως είναι φυσικό) είναι περιορισμένη έως μηδαιμνή. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις εκλογές του 1989, ενώ μιλούσαν στην τηλεόραση κόμματα μικρότερα του ΑΣΚΕ, στο ΑΣΚΕ δόθηκε χρόνος μόνο ύστερα από απεργία πείνας

προειδοποιήσει ότι οδηγεί την ΕΣΣΔ στη διάλυση, στον καπιταλισμό και σε ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία.

Ολες αυτές οι τραυματικές εμπειρίες ελπίζουμε ότι δε θα οδηγήσουν στην αποδοχή ή ανοχή της σημερινής τάξης πραγμάτων. Αντίθετα, θα πρέπει να ωριμάσουν τους λαούς για τις νέες προσπάθειες που ασφαλώς θα γίνουν (και αλλοίμονο, αν δεν γίνουν). Να κατανοηθεί ότι η υπόθεση του σοσιαλισμού δεν περιορίζεται στην ανατροπή του πρόηγούμενου εκμεταλλευτικού συστήματος. Είναι μια επίπονη διαδικασία με πολλά προβλήματα και πισωγυρίσματα. Οτι σοσιαλισμός χωρίς πολιτικές και λαϊκές ελευθερίες δεν υπάρχει. Οτι ο σοσιαλισμός δεν εφαρμόζεται ούτε "από πάνω" ούτε "απ' έξω", αλλά με την πλήρη συμμετοχή του κάθε πολίτη σ' όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.

## πανδρέου-Οζάλ στο Νταβός. Το ΟΧΙ στην ΕΟΚ έγινε ΝΑΙ. Ο σοσιαλισμός έγινε κρουαζιέρες με τις θαλαμηγούς των εφοπλιστών. Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ ανακούφισε τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Αυτό όμως έγινε όχι με ανάπτυξη της παραγωγής και δικαιότερη κατανομή του εθνικού πλούτου αλλά με δάνεια και γι' αυτό δε θα ξαναγίνει. Προειδοποιούμε (και δεν έχουμε πέσει έξω μέχρι τώρα): Μια νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δε θα μοιάζει με τις προηγούμενες του '81-'89, αλλά με τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. του '90-'93.

**Η ΠΟΛ. Α.**, αν ήταν ειλικρινής, θα έπρεπε να είχε ρίξει την κυβέρνηση τον Απρίλη. Οι εντολές όμως των αμερικανών προστατών της ήταν διαφορετικές και έτσι οδηγείται στον καταποντισμό.

**Το ΚΚΕ** εκφράζει στη συνείδηση του λαού τα προηγούμενα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι εργαζόμενοι ήταν σε δεινή θέση, χωρίς να ενοχλείται το ΚΚΕ. Στα εθνικά θέματα ταυτίζεται με το Μητσοτάκη και πολλές φορές τον ξεπερνά σε ενδοτισμό. Άλλωστε με τις ψήφους του έγινε το '89 η Ν.Δ. κυβέρνηση και το ΚΚΕ δεν έχει μετανοίωσει γι' αυτό.

**Ο ΣΥΝ** είναι ένα ετοιμόρροπο συνονθύλευμα, που όλοι οι ηγέτες του σκέπτονται με ποιο τρόπο θα το εγκαταλείψουν, για να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον.

τεσσάρων μελών της Ε.Ε.

Σήμερα, που τα πολιτικά παιχνίδια έχουν αρκετά αποκαλυφθεί, πιστεύουμε σε μια ενίσχυση του ΑΣΚΕ και πολιτική και οργανωτική και εκλογική. Η ενίσχυση του ΑΣΚΕ είναι αναγκαία για μια πιο αποφασιστική παρέμβασή του στα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Βοηθάει, τουλάχιστον, για να είναι ζωντανή η ελπίδα.

Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε κάθε έντιμο άνθρωπο που συμμερίζεται τις αρχές μας και τις θέσεις μας, να δώσει την μικρή ή μεγάλη του συμβολή.

Ενισχύστε, ψηφίστε το ΑΣΚΕ στις εκλογές της 10ης Οκτώβρη.

### Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΚΕ

Καργόπουλος Νίκος

Τράντας Θανάσης

Κεφαλάς Ηλίας

Φαλούτσος Κώστας

Λαζαράκος Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη

Λεοντόπουλος Νίκος

Δεσποτάκης Γιώργος

Μητσάκη Ελένη

Κοντοστέργιος Σεραφείμ

Μιστίλογλου Μελέτης

Μπαντή-Βλαχογιάννη Λορέτα

Στενός Σήφης