

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ



A.S.K.E.

Σεπτέμβρης '96

Εκλογές, λοιπόν, στις 22 του Σεπτέμβρη. Καλώς κατ' αρχήν. Αποτελούν την πανηγυρική έκφραση της Δημοκρατίας. Ποιοι, όμως, τις προκήρυξαν, ποιοι προσδοκούν να επωφεληθούν απ' αυτές και πώς μας τις παρουσίασαν, πρέπει να σκεφτούμε. "Όχι πρόωρες εκλογές", "θα εξαντλήσουμε την τετραετία, για να παραγάγουμε έργο" (!) διεκήρυξε ο νεότευκτος πρωθυπουργός, το κατασκεύασμα των Μ.Μ.Ε., της Γερμανίας και των φύλων της στην Αμερική, ο "υπάλληλος της Ευρώπης", όπως τον αποκαλούν θριαμβικά οι Ευρωπαίοι, για να υφαρπάσει την ψήφο των κρατικοδίαιτων και βρυξελλοδίαιτων συνέδρων και την ενίσχυση όλων των καταχραστών του δημοσίου χρήματος. Ο αξιόπιστος! Οσο γιατον ανεκδίήγητο αρχηγό της Ν.Δ., που δεν ξέρει τι θέλει και τι ζητάει, περιττεύει κάθε αναφορά.

Και θέλουν αυτοί, με την εκλογική νομιμοποίηση, να ξανακυβερνήσουν (η δεξιά μερίδα του ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ. και οι καιροσκόποι από τον ΣΥΝ), για να συνεχίσουν την

Na καταδικάσουμε με την ψήφο μας τους υπεύθυνους της σημερινής πολιτικής

Τολμούν οι αδίστακτοι να ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού, αφού προσπάθησαν να εξαφανίσουν τους ενεργούς πολίτες, να σπείρουν την απάθεια και την απογοήτευση, την αδιαφορία και την αποχή, ώστε να ξεχαστούν τα όσα έκαναν με τις πράξεις, την ανοχή ή τις παραλείψεις τους, ώστε να σκεπαστούν με την ομίχλη του αόριστου τα όσα χειρότερα βυσσοδομούν σε βάρος της χώρας μας.

Κατέστρεψαν όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις, όσες θα παρήγαν ανταγωνιστικά προϊόντα προς τα ευρωπαϊκά. Κλείνουντα καταστήματα, για να γιγαντώθουν τα ευρωπαϊκά super market (!). Διαλύουν τη γεωργία και κτηνοτροφία.

Παρ' όλο που ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά πριν από όχι πολλά χρόνια η χώρα μας δεν ήταν σε καλή κατάσταση (ξεκινούσαν όμως αγώνες για κατάκτηση οραμάτων), η Κύπρος ήταν ακέραιη, το Αιγαίο ελληνικό, η Θράκη ήσυχη και κανένας δεν τολμούσε να μας απειλεί ανοιχτά και ξεδιάντροπα. Κάποιοι μας

Η Ελλάδα διαθέτει πολλές υγιείς δυνάμεις. Υπάρχει ελπίδα

Μας λένε ότι τίποτα καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Οτι όλα αυτά είναι μονόδρομος. Οτι ελπίδες για τους λαούς δεν υπάρχουν. Οτι μια εθνική πολιτική θα φέρει πόλεμο! Οτι μια κοινωνική πολιτική που να στοχεύει στο σοσιαλισμό θα εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη, ότι η όποια ανάπτυξη θα μας υπαγορεύεται από τις Βρυξέλλες, γιατί, φαίνεται, τόσο μας αγαπούν. Οτι η όποια ελληνική πολιτιστική δημιουργία, τα όποια έθιμα, δημιούργημα αιώνων, οι όποιες δικές μας κοινωνικές συνήθειες ανθρωπιάς, οι δικές μας θρησκευτικές, ακόμη, πεποιθήσεις, μωρίζουν Ανατολή! Κατηγορούν κάθε εθνική εκδήλωση, ως σωβινιστική και ρατσιστική. Και υπερασπίζονται τους σωβινισμούς και ρατσισμούς της Ευρώπης των χωρών που στηρίζουν κάθε επίθεση

καταστροφική για τη χώρα μας (σε πολύ πιο σκληρή εκδοχή, μάλιστα!) πολιτική τους, στην οικονομία, τα εθνικά θέματα, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό, τη φύση. Ετοι τους διατάσσουν οι πάτρωνές τους, οι πιο αδίστακτοι κατά της ανθρωπότητας κύκλοι στις ΗΠΑ και Δυτ. Ευρώπη (Γερμανία), που ενθουσιαστικά τους φύτεψαν ως τους αξιόπιστους, τους σοβαρούς, τους υπεύθυνους (!!), για να μας πείθουν πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο...

Εκλογές λοιπόν. Μήπως έφτασε πια η ώρα να τις ασκήσουμε δημιουργικά; Μήπως ήρθε η ώρα να ζητήσουμε ευθύνες, να ζητήσουμε να πληρώσουν, για ό,τι πάθαμε και για ό,τι θα πάθουμε ακόμη χειρότερα, αν επιτύχουν; Οχι απ' αυτούς τους πολιτικούς, τους "δειλούς, μοιραίους και άβουλους" υπηρέτες (που και αν κάποτε τους βάλουμε να πληρώσουν, θα φύγουν και θα πάνε στους προστάτες τους), αλλά από αυτούς που θα τους ψηφίσουν, που θα τους στηρίξουν ενεργά ή με την αποχή τους. Αυτοί, τελικά, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι.

χρειάζονταν και τηρούσαν κάποια προσχήματα. Τώρα; Και σε λίγο;

Πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε ελληνικά. Η παιδεία αγωνιζόταν να βελτιωθεί. Κάποια βήματα στην κοινωνική πρόνοια, την υγεία, την πολιτιστική δημιουργία είχαν αρχίσει. Τώρα; Και σε λίγο; Σε ξένες γλώσσες πρέπει να επικοινωνούμε με τους αυθέντες τις Βρυξέλλες και στους προϊσταμένους των επιχειρήσεων που πουλήθηκαν. Το κράτος Πρόνοιας, λένε, πρέπει να καταργηθεί. Και οι Ελληνες να γίνουν ομοίωμα των απογόνων των δουλοπαρούχων της Ευρώπης.

Ποιοι θα 'πρεπει να ψηφίσουν τους αίτιους και τους συνεχιστές αυτών των εγκληματικών ενεργειών στη χειρότερη δυστυχώς μορφή των; Μόνο όσοι επωφελούνται απ' αυτές. Οσοι θα εξασφαλίζουν εισοδήματα από τους κυρίους των στην Ευρώπη και Αμερική.

Οι υπόλοιποι, τα εκατομμύρια των Ελλήνων;

εναντίον της χώρας μας.

Αυτά διαδίδουν, αυτά μανιωδώς μηρυκάζουν τα Μ.Μ.Ε. της χώρας μας, δημιουργήματα των εργολάβων για τα έργα εξυπηρέτησης των Ευρωπαίων στη χώρα μας. Και έπεισαν αρκετούς ότι η υποταγή είναι σύνεση, η μειοδοσία ρεαλισμός, ότι κάθε ευγενικό, ανθρώπινο όραμα είναι ουτοπία. Και διέφθειραν περισσότερους. Και έστειλαν εκτός κοινωνικής και πολιτικής δράσης ακόμη περισσότερους.

Αλλά όχι όλους. Η ελληνική κοινωνία διαθέτει πολλές ζωντανές δυνάμεις στον πολιτισμό, την τέχνη, την επιστήμη, την πολιτική, σε κάθε τομέα της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι αξιοθάμαστοι και φορείς άξιοι να ακουστούν, να παραδειγματίσουν, να

τύχουν συμπαράστασης. Ολοι αυτοί, βέβαια, δε θα στηρίξουν τους πολιτικούς και ποινικούς απατεώνες. Ενα βήμα μόνο τους χωρίζει από μια πανελλήνια πορεία ανόρθωσης, από μια πορεία πολιτιστικής, κοινωνικής, εθνικής και πολιτικής Ανάτασης. Παραπονιόμαστε για τη νεολαία. Ναι, αλλά υπάρχουν και δείγματα, εκδηλώσεις

που εκπλήσσουν. Στις αντιδράσεις τους στις ανθελληνικές προκλήσεις. Στις αρχικές μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις. Στη συγκίνηση για τη θυσία των Ισαάκ και Σολωμού. Στο καινούργιο ενδιαφέρον για ελληνική μουσική, για ελληνική τέχνη. Η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει και θα κατακτήσει, μια καλύτερη μοίρα.

Ο καπιταλισμός δεν είναι το μέλλον της ανθρωπότητας

Ολος ο κόσμος γνωρίζει πλέον τη βαρβαρότητα της Νέας Τάξης. Οι πόλεμοι έφτασαν μέχρι και την Ευρώπη. Η περιφρόνηση κάθε ανθρώπινης αξίας είναι πια απροκάλυπτη. Μοναδικός στόχος η επιδίωξη του ατομικού κέρδους και δύναμης σε βάρος της Κοινωνίας, της Δημοκρατίας, της Φύσης. Η προστάτιδα του κ. Σημίτη ΕΟΚ αποφάσισε το 1/3 τουλάχιστο των πολιτών της Ευρώπης να ζουν στην εξαθλίωση. Όσο για τον Τρίτο Κόσμο... Και αυτά παρ' όλο το θρίαμβο της τεχνολογίας, που με ανθρώπινη χρήση μπορεί να εξασφαλίσει ανθρώπινη ζωή σε όλο τον πλανήτη.

Ο καπιταλισμός δεν είναι το μέλλον της ανθρωπότητας κι ας το "ξέχασαν" κάποιοι δήθεν ή πρώην αριστεροί. Υστερα από την τραυματική εμπειρία των αυταρχικών και αντιλαϊκών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης (γιατί στην πραγματικότητα δεν είχαν σοσιαλισμό), οι λαοί της γης θα αναζητήσουν πάλι μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, μια κοινωνία με τα μέσα παραγωγής ν' ανήκουν πραγματικά στους λαούς και να χρησιμοποιούνται για τους λαούς, για τον κάθε άνθρωπο και με κατοχύρωση των πολιτικών και λαϊκών ελευθεριών.

Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί ν' αποχωρήσει από την ΕΟΚ

Η ΕΟΚ, που είχε προβληθεί σαν λύση για τα οικονομικά και εθνικά μας προβλήματα, είδαμε πια τι σημαίνει για μας. Φύλη με όλους τους εχθρούς μας. Αντίθετη σε κάθε μορφή δικής μας ανάπτυξης. Μας παίρνει τριπλάσια απ' όσα μας "δίνει", για έργα που μόνο αυτήν διευκολύνουν. Βέβαια, ήδη ταλαιπωρείται από τις αξεπέραστες εσωτερικές της αντιθέσεις και τη γερμανική ηγεμόνευση και δε θα μπορέσει ποτέ να ολοκληρωθεί. Όσο, όμως, θα υπάρχει, οι φτωχές χώρες της θα γίνονται συνεχώς φτωχότερες και η Ελλάδα, προτεκτοράτο από παλιά των "προστάτιδων δυνάμεων", αδικείται περισσότερο από όλους (όπως λένε οι ίδιες οι στατιστικές της ΕΟΚ). Γιατί να μείνουμε σ' αυτήν; Οικονομικά καταστρεφόμαστε.

Πολιτιστικά, και γενικότερα ιστορικά, έχουμε τη μικρότερη σχέση. Στα εθνικά μας θέματα πάντα στο πλευρό των εχθρών μας. Η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από την ΕΟΚ το γρηγορότερο. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και καμία δυσκολία. Μας χρωστάει, δεν της χρωστάμε. Μας χρειάζεται, όσο την χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται να απομονωθούμε. Αντίθετα, με δικές μας πρωτοβουλίες, με δικά μας σχέδια ανάπτυξης (με Ελληνες πολιτικούς, όμως) θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μ' όλες τις χώρες (και με την ΕΟΚ, γιατί αυτό τη συμφέρει) και ιδιαίτερα με τις χώρες της Βαλκανικής και της εγγύς Ανατολής, με βάση τα αμοιβαία συμφέροντα.

Να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ψήφο στο ΑΣΚΕ

Εκλογές, λοιπόν. Δεν είναι πανάκεια, είναι όμως μια ευκαιρία. Η ψήφος είναι ένα από τα κυριότερα ατομικά όπλα για την κοινωνική συμμετοχή και δράση. Ας μην είναι τουλάχιστο βλαβερή (όλοι ξέρουν ποιοί μας βλάπτουν). Ευκαιρία, λοιπόν, να καταδικάσουμε με την ψήφο μας, ιδιαίτερα, τα δύο κόμματα που προβάλλονται απ' όλους τους ισχυρούς, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, που έχουν και τις μεγαλύτερες ευθύνες, που ξεκάθαρα, άλλωστε, "υπόσχονται" την ίδια πολιτική. Ευκαιρία, όμως να αποδοκιμαστούν και τα άλλα τέσσερα κόμματα, που αφειδώς προβάλλονται απ' όλα τα Μέσα (παρα)Πληροφόρησης (ΠΟΛ.ΑΝ., ΣΥΝ, ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ), είτε είναι είτε όχι στη Βουλή. Με τη μακρόχρονη ή λιγόχρονη συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση της χώρας (θυμηθείτε πόσα χρόνια ή πόσους μήνες ήταν όλοι τους σε κυβερνήσεις) έχουν κι αυτοί μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Αυτά τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα παίρνουν σωστές θέσεις.

Όλους αυτούς τους προβάλλουν συνεχώς οι πάντες. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να καταψηφιστούν. Οι μεγαλεκδότες και εργολάβοι των ΜΜΕ τους διαφημίζουν για το συμφέρον των Ελλήνων και της χώρας; Και φυσικά, δεν είναι λύση η αποχή ή το λευκό. Φρόντισαν και γι' αυτό. Τα διαφημίζουν, ώστε όλοι, αν είναι δυνατόν, οι αμφισβητίες και απογοητευμένοι από τη σημερινή πολιτική να γίνουν ακίνδυνοι. Τα ποσοστά τους, η

νομιμοποίησή τους υπολογίζονται με βάση τις ψήφους, τις έγκυρες. Ας μην υπάρχουν, λοιπόν, ψευδαισθήσεις. Οποιος απέχει ή ψηφίζει λευκό δεν τους ενοχλεί. Αντίθετα!

Είναι βέβαιο ότι μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή για ένα καλύτερο μέλλον. Μ' αυτήν την πίστη το ΑΣΚΕ ζητεί την ψήφο σας, την ψήφο του ελληνικού λαού και την κάθε μορφής ενίσχυσή του.

Επαναλαμβάνουμε. Η Ελλάδα διαθέτει πολλές υγείες δυνάμεις, πολλές πηγές, πολλές δυνατότητες, που, αν ενεργοποιηθούν και ενισχυθούν, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της πατρίδας μας, στην κοινωνική αλλαγή, στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων, στη διάσωση και πρόοδο του πολιτισμού μας, στην πρόοδο σε κάθε τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής μας ζωής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΚΕ

Καργόπουλος Νίκος	Στενός Σήφης
Κεφαλάς Ηλίας	Στεφανάκης Κώστας
Λαζαράκος Παναγιώτης	Τράντας Θανάσης
Λαουρδέκης Γιώργος	Αναπλ. Μέλη
Λεοντόπουλος Νίκος	Γκαμπλιάς Φώτης
Μητσάκη Ελένη	Δεσποτάκης Μανόλης
Μιστίλογλου Μελέτης	Φαλούτσος Κώστας

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ

Τζωρτζ 12, 7ος όροφος Π. Κάνιγγος, Αθήνα 106 77, Τηλ. 38 22 315 - 38 19 887, Fax: 38 19 887