

# ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Ο όχλος συγκινείται εύκολα από λαμπρές ελπίδες και απερίσκεπτες υποσχέσεις».

Μακιαβέλι



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

## A.S.K.E.

### Δε θα λύσουν τα προβλήματά μας αυτοί που τα δημιούργησαν, ούτε η κατοχική κυβέρνησή τους. Η χώρα μας σε κίνδυνο.

«Η πολιτική είναι η τέχνη του να εξαπατάς τους λαούς» λένε σύγχρονοι κοινωνιολόγοι. Ναι, όσο οι λαοί δεν έχουν τη δική τους φωνή, όσο η «Δημοκρατία» δεν είναι πραγματική Δημοκρατία.

Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα. Εξώφθαλμα ψεύδη και εκκωφαντικές αποσιωπήσεις οδηγούν σε τεχνητό χάος, που, με όργανο, κύρια, τα φαιδρά «δελτία των 8», δημιουργεί σύγχυση, αλλά και γεννά ερωτήματα. Ίσως, αυτά θα φέρουν την αποκάλυψη και, τελικά, τη λύτρωση.

«Κατηγορούν» την κυβέρνηση, αυτήν την περίεργη κυβέρνηση, ότι καθυστερεί και στερείται σχεδίου. Το αντίθετο συμβαίνει. Το επιμελώς προετοιμασμένο σχέδιο εκτελείται άφογα, μαζί με τη χώρα μας...

- Λένε πως δε γνώριζαν την κατάσταση της οικονομίας, ενώ ο ίδιος ο νυν πρωθυπουργός δήλωνε πριν από τις εκλογές ότι θα λάβει «τρομερές οικονομικές αποφάσεις».

- Επιτίθενται στους «κακούς κερδοσκόπους», ενώ έλεγαν και έπρατταν σε συνεννόηση μαζί τους, κρυφά και φανερά, ό,τι χρειάζοταν για να γιγαντώνονται τα επιτόκια των δανείων και να θησαυρίζουν και εκείνοι και όσοι έχουν τοποθετήσει τις «οικονομίες» και τις «σχέσεις» τους στα ευαγή αυτά ιδρύματα...

- «Θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας» ισχυρίζονταν και τώρα ο εκτελεστής του σχεδίου δηλώνει ότι «ήταν αυτονόητο ότι θα καλούσαμε το Δ.Ν.Τ.» (!!), για να γνωρίσουμε την κόλαση.

- «Ανακάλυψαν» ξαφνικά το υπέρογκο χρέος (όχι μεγαλύτερο από άλλων χωρών της Ε.Ε., όπως πρώτος αποκάλυψε ο Γ. Δελαστίκ στο «Έθνος») και την έλλειψη παραγωγής, και «λησμονούν» όλοι τους να τα συνδέσουν, χρονικά και αιτιακά, με την είσοδό μας στην ΕΟΚ (τότε) και τη (γερμανική) ΟΝΕ. (Αναλυτικά για την ΕΟΚ-Ε.Ε.-ΟΝΕ βλ. στην έκδοσή μας ΑΣΚΕ-4, ως βιβλίο είτε στην ιστοσελίδα μας.)

#### Ανακοίνωση του ΑΣΚΕ στις 28/12/2001

«Η κατάργηση του εθνικού νομίσματος και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ αφαιρεί και τυπικά το δικαίωμα της χώρας μας να έχει εθνική οικονομία προς όφελος του ελληνικού λαού. Θα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το διευθυντήριο της Κοινότητας.

Οι συνέπεις θα γίνουν σύντομα ορατές. Συρρίκνωση της εναπομείνασας ελληνικής παραγωγής, αύξηση τιμών, έλλειψη πάτων, δημόσιου χρέους, δανεισμού, φορολογίας και ανεργίας καθώς και μείωση πραγματικών μισθών και κοινωνικών δαπανών.

Η διαφανότερη πλεόν, λόγω ΟΝΕ, δυσκολία πληρωμής των υποχρεώσεων του δημοσίου μας φέρνει πιο κοντά στην τύχη της Αργεντινής.»

### Τι συμβαίνει επιτέλους;

- Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζεται και ανακυκλώνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς της. Αυτή συνδέεται άμεσα με τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς ανάμεσα και στους εταίρους της Νέας Τάξης. Συμφωνούν σε κάποιους στόχους, όπως στην επίθεση κατά των εργαζομένων ώστε να κατασκευάσουν κοινωνίες με τους λίγους προνομιούχους και τους πολλούς στη θέση «παρία», διαφωνούν όμως και ανταγωνίζονται σε άλλα πεδία, όπως στο δολάριο και το ευρώ και την πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές...

- Μέχρι τώρα το άτυπο προτεκτοράτο-Ελλάδα υπέκειτο οικονομικά στην Ε.Ε. (κυρίως Γερμανία) και πολιτικοστρατιωτικά στις ΗΠΑ, με συμφωνία στην επιλογή του εδώ επικεφαλής στην εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ τους. Τώρα οι ΗΠΑ επιδιώκουν και οικονομική επιρροή, με την επιδρομή του Δ.Ν.Τ. τους, και εδραίωση της γεωπολιτικής κυριαρχίας τους, που φάνηκε να απειλείται από κάποιες κινήσεις

του Κ. Καραμανλή (άνοιγμα στη Ρωσία, άρνηση για είσοδο Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, μη διευκόλυνση επιβολής σχεδίου Ανάν). Έτσι, προώθησαν τον τωρινό, υπό επίσημη κηδεμονία, πρωθυπουργό.

Ο Γιώργος, γέννημα-θρέμμα των ΗΠΑ, με μητρική γλώσσα (το DNA του εθνικού πολιτισμού, κατανόησης και επικοινωνίας...) αμερικάνικη (με μεσοδυτική προφορά, όπως μας πληροφορεί το «TIME!»), «αποστασιοποιημένος» από την ελληνική πραγματικότητα και ιστορική πορεία και με το επίθετο Παπανδρέου, ήταν δώρο θεόσταλτο γι' αυτούς. Ο πατέρας του Ανδρέας, ιδιοφυής γιος του Γέρου της Δημοκρατίας, αθέτησε βέβαια την επαγγελία αποχώρησης από την (τότε) ΕΟΚ, ξεκίνησε την κούρσα του εξωτερικού δανεισμού, καθιέρωσε τη διαφθορά ως πολιτικό όπλο εδραίωσής του, όμως με την εκ βάθρων ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, τη διάχυση των δανείων (έστω) και στους μη προνομιούχους (και όχι μόνο στους μεγιστάνες) και την εθνική υπερηφάνεια που ενέπνευσε η στάση του σε εθνικά θέματα (κάτι που αργότερα μόνο ο Τάσσος πέτυχε με το ιστορικό διάγγελμά του) κ.λπ., κατέστησε το όνομά του πολιτική επένδυση (στην όχι αντάξια, δυστυχώς, οικογένειά του). «Θέτω το επώνυμό μου στην υπηρεσία της χώρας» δήλωσε ο δευτερότοκος της οικογένειας Νίκος, σε ερώτηση για τα περίεργα ταξίδια του!

#### Ο Γ. Παπανδρέου ήξερε!

Ο κ. Μάκ Σέιν, βουλευτής και τ. υπουργός του εργατικού κόμματος μιλησε στον Γ. Χορτσίδη (Εφημ. «Μακεδονία»): «΄Ήταν ξεκάθαρος (ο Γ. Π.) πριν από τις εκλογές, όταν τον συνάντησα στην Αθήνα. Μου είπε ότι θα πρέπει να λάβει τρομερές οικονομικές αποφάσεις, εάν εκλεγεί.» (Από τη στήλη του Γ. Τοιλάντη στην Ελευθερουστιά, 22/2/2010)

### Κυβέρνηση της οικογένειας Παπανδρέου

Η νέα κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά της οικογένειας (family) Παπανδρέου και των φίλων της, εγχώριων και, κυρίως, αλλοδαπών, ομογενών διοικητικών από τις ΗΠΑ. Και επήλθε η θύελλα.

#### Οι στόχοι του μεγάλου κόλπου - colpo grosso

Η συνεχής ομοβροντία για «χρεοκοπία της χώρας», «πορεία Τιταν-

κού», «στο χείλος του γκρεμού», το ποιητικό... «δεν υπάρχει σάλιο»(!) είχε πολλούς αποδέκτες και στοχεύσεις:

- Να τρομοκρατήσει τους Έλληνες και να δεχτούν ή να ανεχτούν την εφαρμογή των μέτρων της Νέας Τάξης, που μόνο την αρχή τους είδαμε, στο «πειραματόζωο-Ελλάδα».

- Να δημιουργήσει στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στη (γερμανική) ευρωζώνη προβλήματα τέτοια, ώστε να αποτραπεί η υιοθέτηση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος σε βάρος του δολαρίου και να προειδοποιηθεί η Γερμανία για την ενεργειακή απευθείας σύνδεσή της με Ρωσία. Γι' αυτό και η οργισμένη αντίδραση της Ε.Ε. κατά του «πειραματόζωου» και η παράδοσή του στο Δ.Ν.Τ.

-Να δημιουργήσει προϋποθέσεις αποδοχής των «διευθετήσεων» στα εθνικά θέματα, κατά τις επιταγές των ΗΠΑ, αρχής γενομένης με την

## Οι πρώτοι μήνες διακυβέρνησης της οικογένειας

Για πρώτη φορά ενέργειες και παραλείψεις, διακηρύξεις και ορολογίες μιας κυβέρνησης πέρασαν από τους πρώτους μήνες κιόλας στην επικράτεια των ανεκδότων και των γελοιογράφων: «πράσινη ανάπτυξη», «αξιοπιστία», «αξιοκρατία», «εξεταστικές επιτροπές», «διαφάνεια» (ακόμη δε γνωρίζουμε τι βυσσοδομείται στη μυστική αλληλογραφία), «φορολογική δικαιοσύνη»!

Η «οικογένεια-family» δεν εμπιστεύεται ούτε αυτούς που εκείνη διόρισε. Οι κυοφορούμενοι επίτροποι των ήδη επιτροπευόμενων από Δ.Ν.Τ. και Ε.Ε. υπουργών επιτείνουν τη σύγχυση και ο ελληνικός λαός, ύποπτος (!) για ανυπακοή, δέχεται ήδη επίθεση αλλοίωσης σε πρόσωπα, ιδέες και συνείδηση.

Στα «ταξίδια» του ο υπερκινητικός υπό επιτροπείαν πρωθυπουργός, συνάντησε είτε παγερή υποδοχή, όπως στη Ρωσία, είτε άρνηση ακόμη και μιας φωτογράφησης, όπως από τον Ομπάμα, που απέφυγε να τον χρεωθεί προσωπικά... Και ως επίδειξη διεθνούς κύρους στα πανάθλια «δελτία των 8» καθώς και στα κρατικά δελτία μάς έχουν προβάλει επί ένα μήνα εκατοντάδες φορές καθημερινά (!) την ίδια

επιβληθείσα επίσκεψη του Ερντογάν, που θα επιχειρήσει να εγκανιάσει την ομοσπονδοποίησή μας με την Τουρκία, όνειρο των ΗΠΑ, που επιχειρήθηκε από την χούντα και το Μητσοτάκη, χωρίς επιτυχία. Και ακόμη μέσα στη σύγχυση να μη δοθούν οι σωστές ερμηνείες στις «ελληνοποίησεις» εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών, η αυτονόμηση, εν μέσω γενικής επίθεσης κατά της χώρας, περιφερειών, η αποδυνάμωση της κοινοτικής οργάνωσης των Ελλήνων πολιτών (Καλλικράτης) και η έφοδος κατά της ελληνικής παιδείας.



εικόνα (της 25ης Μαρτίου) με τους Σαρκοζί, Μέρκελ, Θαπατέρο. Έλεος!

Και, δυστυχώς, ξεκινούν (τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές) και οι δρασεις (και οι τομές;) στα εθνικά θέματα. Μας προετοιμάζουν, ήδη, για «διπλή ονομασία» στα Σκόπια και ακούγεται ότι ετοιμάζουν 50.000 επείσακτους από εκεί, ώστε να δημιουργηθεί σκοπιανή μειονότητα στη Β. Ελλάδα, ακυρώνονται, για οικονομικούς(!) λόγους, οι αεροπορικές αναχαιτίσεις στο Αιγαίο και «καταγράφονται»(!) απλώς οι υπερπτήσεις και περιοδείες στα ελληνικά ύδατα. Για την Κύπρο σχεδιάζεται τετραμερής διάσκεψη, μόνιμος στόχος της Τουρκίας, και μας προετοιμάζουν για τα «δώρα» που θα μας φέρει ο Ερντογάν, με τον οποίο ετοιμάζεται, λένε, κοινή περιοδεία στη Θράκη!! Δεν αποκλείεται η προετοιμασία να περιλαμβάνει και κάποιο τεχνητό θερμό επεισόδιο. Όσο για τις κόκκινες γραμμές...

## Από εμάς, τους πολλούς, εξαρτάται να μη «βουλιάξουμε»

**Δε θα περάσουν τα σχέδιά τους.** Θα έχουν μαζί τους μόνο τους εντόπιους και ξένους συμβούλους τους, κάποιους μόνο από τους τωρινούς «φίλους» τους, τις Μ.Κ.Ο. τους, τις «Ανεξάρτητες Αρχές», τον Καρατζαφέρη (και αν...), τη Ντόρα και τους συνεχώς μειούμενους φίλους της. Άλλωστε, ποτέ δεν έλειψαν οι «μηδίζοντες», οι «συνεργάτες» των Φράγκων, των Οθωμανών, των Γερμανών και της χούντας, όμως η Ελλάδα, τελικά, επέζησε αυτών.

Οι άλλοι, οι πολλοί, θα αντιδράσουμε σύντομα και έντονα. Μαζί μ' αυτούς, ελπίζουμε βάσιμα, θα ενταχθεί το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣΟΚ, από τους απλούς φίλους μέχρι και των άνω κλιμακίων. Το «λειτουργούμε έξω από τα ιδεολογικά μας πλαίσια»(!) είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Και οι περισσότεροι της Ν.Δ., ακόμη και του ΛΑΟΣ. Και οι του ΚΚΕ ελπίζουμε ότι θα κατανοήσουν το αδιέξοδο των μονοκομματικών κινήσεων και λύσεων και θα ενωθούν (ενόψει του άμεσου και μέγιστου κινδύνου) με τους πολλούς· και οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ και των μικρότερων κομμάτων. Μαζί τους, φυσικά, και το ΑΣΚΕ.

Το τι μορφή θα πάρει ή θα εξαναγκαστεί να πάρει η κινητοποίηση αυτή δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Ευχόμαστε, μόνο, να αποφευχθεί κάθε μορφή βίας όπως και κάθε είδος αντεγκλήσεων με τους «αμετανόητους φιλάθλους» της πολιτικής». (Αναλυτικότερα, ιδίως για το ΑΣΚΕ, στην προκήρυξή μας του 2007, την οποία, αν δεν την επισυνάπτουμε, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας.

## Αιτήματα άμεσης ανάγκης

Δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι αυτή η, οιονεί κατοχική, κυβέρνηση είναι δυνατόν να ακολουθήσει άλλη πολιτική. Πρέπει, λοιπόν, να φύγει ως μη νομιμοποιημένη δημοκρατικά. Για άλλα εξελέγη το ΠΑΣΟΚ και άλλα, τα ακριβώς αντίθετα, πράπτει η κυβέρνηση της «οικογένειας». Και αυτό είναι καθήκον πρώτων απ' όλους του κόσμου του ΠΑΣΟΚ.

Αν το ΠΑΣΟΚ δεν το μπορεί, πρέπει να παραιτηθούν όλοι όσοι συναισθάνονται το πρόβλημα από τη Βουλή και να προκηρυχθούν

επιβληθείσα επίσκεψη του Ερντογάν, που θα επιχειρήσει να εγκανιάσει την ομοσπονδοποίησή μας με την Τουρκία, όνειρο των ΗΠΑ, που επιχειρήθηκε από την χούντα και το Μητσοτάκη, χωρίς επιτυχία. Και ακόμη μέσα στη σύγχυση να μη δοθούν οι σωστές ερμηνείες στις «ελληνοποίησεις» εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών, η αυτονόμηση, εν μέσω γενικής επίθεσης κατά της χώρας, περιφερειών, η αποδυνάμωση της κοινοτικής οργάνωσης των Ελλήνων πολιτών (Καλλικράτης) και η έφοδος κατά της ελληνικής παιδείας.

εκλογές ελεύθερες και ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός αυτό να γίνει, με καθιέρωση των δημοψηφισμάτων για κάθε σοβαρό ζήτημα.

Πρέπει, πάση θυσία, να αποκλεισθεί κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» ή όπως θα την αποκαλούσαν, από επιχειρηματίες, τεχνοκράτες, διαπλεκόμενους κ.λπ., που δε νομιμοποιείται από το λαό ούτε λογοδοτεί σ' αυτόν.

Πρώτη ενέργεια της νέας κυβέρνησης να είναι η αποχώρηση από την ΟΝΕ και την Ε.Ε., η επαναφορά του εθνικού νομίσματος, ώστε να επανέλθει η οικονομία και γενικά η τύχη της χώρας στα χέρια του ελληνικού λαού. Άλλως οι προτάσεις για ανάπτυξη, παραγωγή, πάταξη της διαφθοράς, υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας αποτελούν απλές αστειότητες.

Αμέσως να κηρυχθεί αναδιαπραγμάτευση του χρέους με διαγραφή μέρους του, αφού έχει ήδη ουσιαστικά ξεπληρωθεί με τους ληστρικούς τόκους και την κατάθεση του μεγαλύτερου μέρους του στις τράπεζές τους του εξωτερικού επ' ονόματι των εδώ οργάνων τους. Καταβολή, επιτέλους, των υπέρογκων γερμανικών οφειλών στη χώρα και στα θύματα των Ναζί. Δάνεια υα!, από άλλες πηγές, του εξωτερικού ή του εσωτερικού καθώς και της ομογένειας. Μόνο όμως για παραγωγικές επενδύσεις και όχι για τον πλουτισμό της ελίτ της εξάρτησης και των κυρίων της. Και δήμευση των περιουσιών όλων των διεφθαρμένων. Ανάπτυξη νέων συμμαχιών και διατήρηση (και καλλιέργεια) σχέσεων με όλους, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Εννοείται ότι προϋπόθεση για όλ' αυτά θα είναι η επιλογή Ελλήνων, πράγματι, πολιτικών, που θα εργασθούν προς το συμφέρον του λαού και της πατρίδας μας.

**Η Εκτελεστική Επιτροπή**  
**Καργόπουλος Νίκος**  
**Καρναβάς Θοδωρής**  
**Λαουρδέκης Γιώργος**  
**Λεοντόπουλος Νίκος**  
**Μπινίκου Πόπη**  
**Παλλαδινός Δημήτρης**  
**Στενός Σήφης**

## ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)

Τζωρτζ 12, πλ. Κάνιγγος, Αθήνα 10677, τηλ.: 210 3822315, φαξ: 210 3819887, e-mail:aske@mailbox.gr, ιστοσελίδα www. aske.gr